



WAT GELOVEN WIJ?

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

In onze tijd komen we voortdurend meningen over God tegen. Bestaat Hij eigenlijk wel? Wie is Hij of is Hij een kracht, een 'iets'? Volgens de Bijbel is God een Persoon die Zich kenbaar gemaakt heeft. Maar hoe dan? Dit dagboek – voor elke dag van het kwartaal een korte overdenking – kan gezien worden als een persoonlijke ontdekkingstocht in het nadenken over wat de Bijbel zegt over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar ook over de vraag hoe we kunnen groeien in het kennen van Hem en Zijn bedoeling en verlangen voor ons leven. Hierbij is bij de opbouw gekozen voor de volgorde van het Credo, en de uitwerking daarvan in gemeente-zijn.

Tekst: Marleen Ramaker
© 2006
St. Bijbel, Media & Samenleving

Dag 1: Psalm 91:1-4

God: onze oorsprong

De geloofsbelijdenis begint met de uitspraak: Ik geloof in God de Vader... een naam die weergeeft dat God onze oorsprong is, dat uit Hem het leven voortvloeit. Dat Hij voor ons wil zorgen en ons de weg wijzen. We horen bij Hem en Hij belooft richting te geven en een toekomst. Hij wil dat we als kinderen van Hem onze plaats innemen: zorgdragend en gericht op dat wat God wil en wat goed is voor onze naaste. Zo mag bijvoorbeeld menselijk ouderschap gespiegeld worden aan Gods ouderschap waarin geborgenheid en richting gevonden wordt.

Persoonlijk: Geloof ik dat God de oorsprong is van alles en vertrouw ik Hem?
Spreek er in gebed ook met God over.

Dag 2: Lukas 15:11-32

Terug naar de Vader

In het Oude en Nieuwe Testament lezen we over mensen die van hun oorsprong vervreemd zijn: persoonlijk en gemeenschappelijk. Zij hebben hun toevlucht tot andere 'vaders' genomen. Jezus introduceert in een gelijkenis Zijn Vader als iemand die op de uitkijk staat en wacht op de terugkeer van zijn zoon die eigenzinnig een andere weg ging. Jezus maakt duidelijk dat God wil dat mensen tot inkeer komen en teruggaan naar de enige God en Vader die hart heeft voor Zijn kinderen en verlangend naar hen uitkijkt.

Persoonlijk: Wat betekent het dat God mijn Vader is?

Dag 3: Johannes 1:9-12 en Mattheüs 6:5-13

Immanuël: God met ons

Jezus Christus maakte ons met Zijn komst nog meer vertrouwd met de Vader. Zijn naam Immanuël zegt het al: God met ons. Jezus sprak voortdurend over Zijn Vader en leefde voor wat het betekent om in verbondenheid met Hem te leven, te spreken, te handelen en te bidden. Wanneer Hij Zijn volgelingen wil leren bidden, begint Hij met het aanspreken van God als Vader. 'Onze Vader die in de hemelen zijt...' Alhoewel God heilig is, wil Hij vertrouwelijk met de mens omgaan. We mogen bidden 'Onze Vader...' en ons hart openen voor Hem.

Persoonlijk: Lees Mattheüs 6:5-13.

Wat betekent het voor mij om 'in het verborgene' tot de Vader te gaan?
Welke troost put ik uit vers 8?

Dag 4: Mattheüs 6:25-34

De Vader weet alles

In het bijbelgedeelte van vandaag vestigt Jezus onze aandacht opnieuw op God de Vader (zie de verzen 26 en 32).

Hij wil een zorgdragende Vader zijn en roept op tot concreet vertrouwen (verzen 30-31). Alleen door ons vertrouwen in Hem uit te spreken en gericht te zijn op Zijn werkelijkheid en koninkrijk, kan Hij Zichzelf aan ons meer en meer bekendmaken als een God die betrouwbaar is.

Persoonlijk: Als God van alles op de hoogte is (vers 32b) dan houdt dit in dat we Hem ook met alles bekend mogen maken.

Ga na wat u vooral vandaag bezighoudt en breng het in gebed bij God.

Dag 5: Mattheüs 7:7-12 en Lukas 11:9-13

God leren vertrouwen

Jezus bepaalt mensen bij het ouderschap dat zij kennen: beperkte vaders en moeders die toch het goede voor hun kind willen zoeken (verzen 9-10). Daarna trekt Jezus in vers 11 een vergelijking met Zijn Vader. Wanneer wij als onvolmaakte ouders al het goede willen, hoeveel te meer zal God de Vader, de volmaakte en heilige, dan niet het goede willen geven, en in het bijzonder Zijn Geest?

Persoonlijk: Lees opnieuw Lukas 11:13.

Geloof ik dat God mij Zijn Geest wil geven?

Dank God voor Zijn belofte.

Dag 6: Johannes 20:1-18 en Hebrëeën 4:12-16

Jezus: onze Middelaar

Jezus kwam als God de Zoon om verloren zonen en dochters weer terug te leiden naar Zijn Vader. Wanneer Hij als 'Lam van God' de schuld van de mens op Zich heeft genomen en de kruisdood sterft, staat Hij als Overwinnaar en Levende op uit de dood. In de ontmoeting met Maria zegt Hij: *'Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God,'* (vers 17). Jezus maakt het als Middelaar mogelijk om als kind van God vrijmoedig tot de Vader te gaan.

Persoonlijk: Wat staat in Hebrëeën 4: 12-16 over God de Vader en God de Zoon?

Dag 7: Romeinen 8:1-17 en 2 Korinthe 1:3-4

Leven als kinderen van God

Wanneer wij geloven in de levende Heer en openstaan voor Zijn inwoning (vers 11) en leiding (vers 14), dan gaan we gaandeweg met vertrouwen leven vanuit de innerlijke zekerheid dat we kinderen van God zijn (verzen 15-16). Gods Geest zal ons hiervan overtuigen.

Persoonlijk: Overdenk 2 Korinthe 1:3-4.

Wat lezen we hierin over Gods vaderschap en over de uitwerking ervan in onze omgang met de ander?

Dag 8: Genesis 1

God de Schepper

'In het begin schiep God de hemel en de aarde,' is de eerste zin in de Bijbel. Alles vindt zijn oorsprong bij God en door en dankzij Hem is er sprake van een woonplaats voor de mensen en het besef dat Hij hen gewild en geschapen heeft. Als Schepper is Hij meer dan het geschapene en die begrenzing vraagt respect. Prediker 5:1 verwoordt het zo: *'...Want God is in de hemel en u bent op de aarde,'*

Persoonlijk: Overdenk Psalm 100:3 en dank God voor wie Hij is. *'Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide,'*

Dag 9: Jesaja 40:12-14 en 25-31

God wil een relatie

In Genesis 2:7 lezen we dat God de mens van stof uit de aarde maakte, maar ook de levensadem inblies. *'...Zo werd de mens tot een levend wezen.'* God wil het leven en verlangt naar een relatie van vertrouwen een verbondenheid. Overdenk in dit verband Jesaja 57:15 *'Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.'*

Persoonlijk: Ben ik nederig genoeg om te erkennen dat ik God nodig heb en daarom bij Hem wil horen?

Dag 10: Psalm 103

Leven met verwondering

God weet wie we zijn – beperkt, kwetsbaar en vaak opstandig – en toch wil Hij barmhartig en geduldig met ons omgaan. Overdenk wat God in deze Psalm over Zichzelf zegt en op welke manieren Hij naar ons omziet.

Persoonlijk: In deze Psalm komen veel eigenschappen van God ter sprake.

Schrijf ze eens op.

Ga na wat dit betekent voor uw persoonlijke omgang met God en hoe dit uw manier van denken en doen beïnvloedt.

Dank God voor Zijn trouw en zorg.

Dag 11: Mattheüs 6:9-13, Kolossenzen 3:1-4 en Openbaring 21:1

Op God gericht blijven

Jezus leerde ons in het 'Onze Vader': *'... uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde.'* Hij bepaalt ons erbij dat hemel en aarde op elkaar betrokken zijn en dat Gods licht en waarheid voor onze werkelijkheid van het grootste belang is.

Hij heeft een toekomst voor ogen, zie Openbaring 21:1.

Persoonlijk: Lees opnieuw Kolossenzen 3.

Ga na hoe Gods gedachten die van ons beïnvloeden. Denk over concrete persoonlijke voorbeelden na en leg ze in gebed aan Hem voor.

Dag 12: 1 Thessalonicenzen 5:14-25

Geest, ziel en lichaam

De Schepper heeft herstel voor ogen: naar geest, ziel en lichaam (vers 23). Hij kent ons door en door en Hij weet dat onze aardse werkelijkheid niet los staat van de geestelijke wereld. Dat door de komst van Jezus Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven er zicht is op een eeuwige toekomst waarbij Gods rijk in al Zijn volheid zichtbaar zal worden. Jezus is Koning en wil ons door Zijn Geest leiden, bemoedigen en aansporen.

Persoonlijk: In de verzen 16-18 komt dankbaarheid ter sprake en een voortdurende houding van gebed.

Waarom is dit zo belangrijk en wat houdt het voor mij in?

Dag 13: Kolossenzen 3:5-17

Gods invloed

In vers 10 wordt gesproken over geestelijke vernieuwing, die zijn doorwerking zal hebben in wie we zijn en wat we doen (verzen 12-14). Hoe meer we zicht krijgen op onze Schepper en Zijn verlangen voor ons leven, hoe meer dit door onze omgeving opgemerkt zal worden.

Persoonlijk: Lees opnieuw vers 10.

Ga na hoe we kunnen groeien in het kennen van God, onze Schepper en hemelse Vader en hoe we Hem kunnen vertegenwoordigen in allerlei situaties waarmee we te maken hebben.

Bespreek het in gebed met God.

Dag 14: Romeinen 1:16-25

Hoogmoed onderkennen

Wanneer we God als Schepper erkennen en eren zullen we ervoor waken om trots en hoogmoedig eigen wegen te gaan, vertrouwend op eigen inzichten en bronnen.

Wat lezen we erover in Romeinen 1?

Welke waarschuwing klinkt in vers 25 door?

Persoonlijk: In vers 28 staat dat God mensen overlevert aan hun eigen onbetrouwbaarheid wanneer ze het beneden hun waardigheid vinden om God te erkennen. Hij kan hun denken dan niet verlichten waardoor er sprake is van verwarring en scheefgroei.

Spreek in gebed uw afhankelijkheid en verlangen uit om trouw aan uw Schepper te zijn.

Dag 15: Genesis 18:1-15

God de Almachtige

In de Bijbel lezen we voortdurend dat God de Almachtige is. In omstandigheden die hopeloos lijken kan God een keer brengen, ook in het leven van Abraham en Sara. Het leek alsof God Zijn belofte vergeten was, toch herinnert Hij ze eraan op een moment dat ze de hoop hebben opgegeven.

Persoonlijk: Sara ontkende dat ze gelachen had, ze was angstig geworden. God wil dat we eerlijk met vragen en twijfels omgaan en ze niet verbergen.

Durf ik met moeilijke vragen en twijfels bij God te komen?

Dag 16: Exodus 2:11-25; 3:1-14

Gods geduld en trouw

Mozes was gevlucht toen zijn leven gevaar liep (2:15). Uit de omstandigheden daarna blijkt dat God alles kan laten meewerken ten goede. Als de Almachtige geeft Hij alles zo'n wending dat het volk een leider krijgt die daarvoor is toegerust. Hij voelt zich afhankelijk en spreekt dit vrijmoedig uit (3:10-14).

Persoonlijk: God wilde dat Mozes zijn staf gebruikte (4:2-5 en 17) en na enige tijd was Mozes bereid om deze staf op te pakken. Zo werd een gewoon voorwerp 'een staf van God in zijn hand' (4:20). Wat betekent het voor ons om 'het gewone' van ons leven in Gods hand te leggen zodat Hij ermee tot zijn doel kan komen?

Dag 17: Samuel 3:1-4:1

De sprekende God

Wanneer Gods Woord niet meer aan bod komt, wordt Zijn stem moeilijk gehoord. Dankzij Gods trouw en almacht roept Hij dan de jonge Samuel die geloof hecht aan Gods openbaring. Hij spreekt: *'Spreek, HEERE, want uw dienaar luistert.'* Daarna maakt God Zijn plannen aan Samuel bekend. Hij wilde hem als een profeet voor Zijn volk gebruiken.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 19-21.

Wat blijkt hieruit?

En wat betekent dit voor ons persoonlijk?

Welke opdracht en belofte klinkt hierin door?

Dag 18: Mattheüs 1:18-23 en Lukas 1:26-38

Gods Woord is betrouwbaar

God is zo machtig in zijn liefde dat Hij Jezus als mens uit de maagd Maria geboren laat worden, verwekt door de heilige Geest, zodat Hij de Redder van de wereld kan worden. Daarbij zegt de engel: *'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn,'* (Lukas 1:37).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 34-38.

Wat zegt de engel in opdracht van de Almachtige en hoe is Maria's houding?

Wat kunnen we van haar leren? Wees hierin zo concreet mogelijk.

Dag 19: Johannes 1: 35-52

De Almachtige doorziet alles

In dit bijbelgedeelte zien we dat Jezus heel persoonlijk met mensen omgaat. Hij noemt ze bij de naam, overziet hun leven en roept ze zoals ze zijn. Petrus hoort dat Jezus hem op een andere weg kan zetten (vers 43), Filippus wordt aangemoedigd Jezus te volgen (vers 44) en Natanaël ontdekt in Jezus' uitspraak dat Hij de Zoon van God is, de Koning van Israël (vers 49).

Persoonlijk: Geloof ik in Jezus als de Zoon van God, de Almachtige, die bereid was een mens te worden en verzoening met de Heilige mogelijk maakte?

Wat voor gevolg heeft het feit dat Hij almachtig is voor wie Hij is en wat Hij wil?

Dag 20: Johannes 6:1-21

Jezus: Heer over alles

Jezus is bewogen met mensen. Hij ziet hun sociale maar ook geestelijke honger en nood en openbaart Zich als het Brood van de wereld. In het contact met Zijn leerlingen maakte Hij tijdens de storm ook duidelijk dat Hij als Zoon van God Heer was over de schepping en dat ze in Hem hun vertrouwen konden stellen.

Persoonlijk: Jezus zegt: *'Ik ben het, wees niet bevreesd.'*

Welke situaties benauwen mij regelmatig?

Hoe kan ik hierin meer openstaan voor Jezus' oproep om niet bevreesd te zijn?

Dag 21: Johannes 14:1-6 en 15-21

Jezus komt terug als Koning

Jezus kwam als een kwetsbaar kind op de wereld, groeide op en gaf Zijn leven als een losprijs door aan een kruis te sterven. Maar Hij stond op uit de dood, ging naar Zijn Vader, bidt voor ons en brengt alles tot voltooiing. Hij belooft terug te komen als Koning. Hij leeft door Zijn Geest in Zijn volgelingen en wil ons helpen om Hem te vertegenwoordigen: in woorden en daden.

Persoonlijk: Jezus zegt in Mattheüs 28:18-20 dat Hem alle macht gegeven is: in de hemel en op de aarde. Hij belooft: *'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.'*

Hoe kan ik vandaag vanuit deze belofte leven?

Dag 22: Ezechiël 34:1-24

De belofte van God

In het Oude Testament lezen we vaak over de belofte van de Messias die herstel zal geven. Ezechiël 34 is hiervan een voorbeeld. God is verontwaardigd over 'herders' die niet voor de schapen zorgen maar hun positie misbruiken. Hij belooft Zelf in een Herder te voorzien: de beloofde Verlosser die rechtvaardig is en het goede zoekt voor de schapen.

Persoonlijk: Wat leert dit bijbelgedeelte mij over wie God is?

En ben ik mij bewust dat God bewogen is met deze wereld en gerechtigheid wil?

Dag 23: Johannes 1:29; 10:1-18

Jezus: de goede Herder

In Johannes 1 wordt Jezus 'het Lam van God' genoemd. Omdat Hij bereid was Zijn leven te geven als een verzoening voor de mensen, kon Hij ook de goede Herder worden waarover we in hoofdstuk 10 lezen. Zie de verzen 11, 15 en 17. Tot drie keer toe zegt Jezus het heel duidelijk.

Hij wil herstel geven (verzen 7-10).

Persoonlijk: Overdenk vers 3.

Hoe kunnen wij meer oor krijgen voor Jezus' stem?

En wat betekent het voor ons persoonlijk dat Hij ons leidt, elke dag opnieuw?

Dag 24: Mattheüs 1:16 en 18-23

Jezus: God met ons

In de formulering van vers 16 komt naar voren dat Jezus uit Maria geboren is, maar niet verwekt is door Jozef: Hij is verwekt door de Heilige Geest (12). Als de Zoon van God is Hij gekomen als een Redder en Middelaar, zie de verzen 21-23.

Persoonlijk: Dat Jezus de Zoon van God is, blijkt ook uit de bijzondere manier waarop de engel van de Heer verschijnt aan Jozef. De engel toont begrip voor Jozefs emoties en twijfels maar verwijst naar Gods plan met Jezus.

Wat leren we hiervan?

Dag 25: Mattheüs 3:13-17

Jezus wordt bevestigd

Jezus wilde Zich in alles solidair verklaren met de mens. Ook met de noodzaak om je als een afhankelijk, nederig mens te laten dopen. Hij wil kenbaar maken dat een goede relatie met God essentieel is en het belangrijk is om open te staan voor Gods Geest en leiding.

Omdat Jezus bereid was de weg van de Vader te gaan, kon God Hem bevestigen in zijn waarde en betekenis: *'Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!'* (vers 17).

Persoonlijk: Wanneer wij in Jezus ons vertrouwen gesteld hebben en ons door Hem willen laten reinigen, dan geldt ook voor ons de belofte dat we ons een kind van God mogen weten.

Wat betekent dit voor ons persoonlijk?

Dag 26: Mattheüs 4:1-11

Jezus wordt verzocht

Hoewel Jezus vervuld is van de Geest moet Hij toch door verzoeking en lijden heen (vers 1). In dit alles is de Geest als Leidsman en Beschermers nabij. Daardoor kon Jezus standhouden en Gods Woord als een houvast in Zijn leven aanvaarden en ervaren. Hij bleef standvastig omdat Hij wist hoeveel er van Zijn toewijding aan Gods wil afhing.

Persoonlijk: Jezus wist dat Hij 'de Geliefde' was en – na de verzoeking in de woestijn – wordt Hij opnieuw hierin bevestigd. Engelen kwamen en dienden Hem (vers 11).

Wat leren wij hiervan?

Dag 27: Romeinen 1:1-6 en 1 Korinthe 8:4-6

Gods Zoon: de Opgestane

Paulus verwijst naar de beloofde Messias (verzen 1-3) en naar de Heer, die door zijn opstanding beweest Gods Zoon te zijn (vers 4). Daarom wist Paulus zich geroepen en wilde hij in gehoorzaamheid zich aan zijn taak toewijden.

Uit het tweede bijbelgedeelte blijkt dat Paulus er ernstig van doordrongen is dat de ene God en Vader Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Hij en de Vader zijn één.

Persoonlijk: Waarom is geloof in Jezus als Zoon van God doorslaggevend voor onze manier van leven?

Dag 28: Efeze 3:14-21

De liefde van Christus

Dit bijbelgedeelte is een expressie van Paulus' grote verwondering over Gods liefde die kenbaar werd in de gave van Zijn Zoon. Hij noemt het in voorgaand gedeelte 'een mysterie' en 'de wijsheid in al haar schakeringen' waar we geleidelijk aan meer zicht op mogen krijgen. Zijn Geest wil dit bewerken (vers 16) en daarom wil Hij ook de centrale plaats in ons leven hebben (vers 17). Het vraagt diepe wortels en een verlangen naar meer volheid (vers 18).

Persoonlijk: Denk na over uw gebedsleven: is er een besef dat God meer kan doen dan wij vragen en denken? Zie vers 20.

Dag 29: Filippenzen 2:1-11

Jezus ging de onderste weg

In deze verzen worden we bepaald bij de consequenties van Jezus' komst naar deze wereld. Hij was bereid als Zoon van God mens te worden en te dienen (verzen 6-7). Hij wilde afstand nemen van de positie die Hij bij de Vader had en namens Hem een van ons worden om ons te kunnen redden en de weg naar de Vader mogelijk te maken (vers 8). Het kostte Hem Zijn leven. Maar God bevestigde Jezus in Zijn volbrachte opdracht en verheerlijkte Hem (vers 9).

Persoonlijk: De verzen 6-9 hebben met Paulus' oproep in de verzen 1-5 te maken. Probeer het kort weer te geven. Spreek er met God over in gebed en dank Hem voor Zijn liefde in Jezus Christus.

Dag 30: Hebreeën 2:14-18; 4:14-16

Jezus bevrijdt van angst

Volgens Hebreeën 2:15 is er sprake van angst voor de dood en 'slavernij' aan allerlei naar beneden halende emoties en gedachten.

Jezus wilde delen in die strijd, angst en wanhoop en Hij overwon (2:17-18) waardoor Hij ons tegemoet kan komen wanneer we vrijmoedig tot Hem komen en in Hem – onze Hogepriester en Middelaar - ons vertrouwen stellen.

Persoonlijk: Ben ik mij bewust dat Jezus al onze emoties kent en begrijpt – hoewel Hij nooit zondigde – en ons uitnodigt om tot Hem te komen in vertrouwen? Heb ik vrees leren afleggen omdat Zijn liefde groter is?

Dag 31: Hebreeën 5: 7-9

Jezus vertrouwde God

Jezus kende de pijn en angst rondom Zijn aanstaande kruisdood. Een dood waarbij Hij de schuld en gebrokenheid van de hele wereld op Zich zou nemen. Een last die wij ons onmogelijk kunnen voorstellen. Jezus bad om verlossing van deze zware opdracht maar klampte Zich vast aan de wil van de Vader omdat Hij wist dat de Vader goed is en dat Hij het goede voor ogen had met Zijn schepping. Hij vertrouwde Zijn Vader en ontving toen wel antwoord voor Zijn angst (vers 7). Hij kon het onder ogen zien.

Persoonlijk: Volgens de verzen 8-9 kan Jezus door Zijn gehoorzaamheid en overgave aan God ons zegenen maar toont Hij ook de weg: God blijven vertrouwen voor Zijn weg met ons leven. Wat houdt dit voor mij persoonlijk in?

Dag 32: 1 Petrus 2:19-25

Jezus' voorbeeld in lijden

Petrus heeft in zijn leven veel van Jezus geleerd. Vooral van zijn lijden waarmee hij in het verleden vaak geworsteld heeft. Toch ontdekte Petrus gaandeweg in zijn leven dat juist op dit gebied Jezus een voorbeeld heeft nagelaten (verzen 21-23). Hij ontdekte dat Jezus als de goede Herder ook een Hoeder is: Hij zal beschermen en nabij zijn (vers 25).

Persoonlijk: In vers 23 staat dat Jezus wist dat God rechtvaardig is. Dat Hij rechtvaardig is in Zijn oordeel omdat Hij alles overziet. Daarom kon Hij alles overgeven.
Hoe ervaar ik dit in situaties die onrechtvaardig zijn?

Dag 33: Mattheüs 26:36-46

Jezus vroeg om meestrijden

Uit het verslag van Jezus' gebedsstrijd in Gethsémané blijkt dat Jezus ook om betrokkenheid en gebed vraagt van Zijn volgelingen (vers 38). Hij spreekt Zijn angst en beklemmende emoties uit en vraagt om steun door met Hem te waken. Toch vallen ze steeds weer in slaap, ook al herhaalt Jezus Zijn verzoek.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 45-46.
Waaruit blijkt dat de Vader Jezus uit Zijn angst bevrijd heeft?
Houdt het ook voor ons leven een belofte in wanneer we in beklemmende situaties terechtkomen?
Spreek er met God over in gebed.

Dag 34: Mattheüs 26:47-56

Jezus blijft trouw in moeite

Wanneer Jezus Zijn verrader ziet zegt Hij *'Vriend, waarvoor bent u hier?'* Hij wijst Judas niet af ook al weet Hij dat Judas iets vreselijks gaat doen. Ook verdedigt Hij de discipel niet die het oor van de slaaf van de hogepriester afslaat. Hij geneest hem zelfs.
Jezus weet dat het lijden en sterven bij Zijn opdracht horen en dat Hij niet van Zijn gezag gebruik kan maken totdat Zijn missie volbracht is (verzen 53-54).

Persoonlijk: De discipelen lieten Jezus alleen en vluchtten.
Probeer je in Jezus' gevoelens (zover dat mogelijk is) in te leven en de emoties van de discipelen.

Dag 35: Mattheüs 28:1-15

Jezus: de Opgestane

In de eerste vier verzen is er sprake van grote vrees: er komt een aardbeving, een ontzagwekkende verschijning van een engel van God, het weg wentelen van de steen waarbij de engel gaat zitten. Het wijst naar de enorme betekenis van dit moment. Maar tot de vrouwen zegt de engel dat ze niet bang hoeven te zijn omdat ze Jezus zoeken die is opgestaan uit de dood.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 7-10.
De plaats waar Jezus de discipelen opriep om Hem te volgen wordt opnieuw een ontmoetingsplaats. Hij gaat al voor hen uit en verwacht ze.
Wat blijkt hieruit?

Dag 36: Mattheüs 28:16-20

Jezus geeft een opdracht

Vers 17 is bijzonder realistisch: de discipelen eren en aanbidden Jezus, maar sommigen kennen diep in hun hart ook twijfel. Dit kan samengaan maar is geen belemmering voor Jezus om ons op te roepen Hem te volgen en te dienen. Hij wijst in dit alles op zijn autoriteit: *'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.'* Vanuit die positie geeft Hij Zijn opdracht en belofte, zie vers 19-20.

Persoonlijk: Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven deze opdracht serieus nemen en in het verband van onze gemeente?

Dag 37: Galaten 5:1-15

In Jezus' vrijheid blijven

Paulus begint hoofdstuk 5 met heel duidelijke taal: wanneer Jezus ons heeft vrijgemaakt moeten we niet opnieuw vervallen in slavernij. Die vrijheid is nodig om onze opdracht onder leiding van de Geest van Jezus te kunnen uitvoeren. Hij heeft ons geroepen om vrij te zijn. Een roeping die nodig is om anderen vrijwillig in liefde te kunnen dienen (verzen 13-14).

Persoonlijk: Hoe kunnen we enerzijds spreken over vrijheid en anderzijds over de vrijwillige keuze en toewijding om anderen in naam van God lief te hebben en te dienen?

Ga in gebed na wat dit van ons persoonlijk vraagt.

Dag 38: Efeze 1:3-14

Verzegeld met de Geest

God de Vader heeft als Schepper een bedoeling voor ogen met ons leven: leven als kinderen van Hem (vers 5). Jezus Christus maakte het door Zijn lijden, sterven en opstanding mogelijk (vers 7) en door de gave van Zijn Geest (vers 13).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 13-14.

Wat betekent het dat we gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest, die een voorschot is op onze erfenis, wanneer we denken aan de gave van Gods Geest?

Wat is de consequentie hiervan voor ons leven, ons werk en onze omgang met mensen?

Zijn we ons van de draagwijdte van deze belofte voldoende bewust?

Dag 39: Efeze 1:15-23

God beter leren kennen

Het was Paulus' gebed dat 'de Geest van inzicht in wat geopenbaard is' de gelovigen steeds meer zicht zal geven op de grootheid van God waarbij ze Hem echt zullen leren kennen. Volgens Paulus moet Gods Geest onze ogen openen voor Gods kracht, hoop en beloften, waardoor we kracht ervaren in het dienen van Hem en anderen. Dankzij Jezus' opstanding en verheerlijking is er sprake van geestelijke kracht.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 22-23.

Zijn we ons bewust dat Jezus' overwinningskracht de gemeente betreft?

Zijn we ons dat als individuele leden bewust en als gemeenschap van gelovigen?

Waaruit zou dit moeten blijken?

Dag 40: Efeze 2:1-10

De kracht van genade

In de eerste drie verzen beschrijft Paulus ons leven voordat we Christus leerden kennen. In vers 4 begint hij met de prachtige woorden: *'Maar God, Die rijk is in barmhartigheid...'* In Jezus biedt God genade aan (5) en een nieuwe positie (vers 6). Daarbij is de sleutel niet onze eigen inspanning, zoals goede werken, maar het geschenk van genade. Zie de verzen 8-9.

Persoonlijk: Denk na over vers 10.

De diepe rijkdom ervan moet soms opeens doordringen... God wil dat we – dankzij de vernieuwende relatie met Jezus Christus – de werken ontdekken en doen die God tevoren mogelijk gemaakt heeft. Bespreek dit ook met God in gebed.

Dag 41: Efeze 2:11-22

Jezus is onze vrede

Jezus wil mensen met verschillende achtergronden, tradities en culturen samenbrengen. Hij kan dit mogelijk maken, omdat Hij tussenliggende muren heeft weggebroken (vers 14).

Door het kruis heeft Hij een nieuwe opening en werkelijkheid geschonken maar daarom moeten we via Hem elkaar leren ontdekken, aanvaarden en ontmoeten. Alleen Hij kan dit mogelijk maken door Zijn vrede, liefde en Geest (vers 18).

Persoonlijk: Ga na waarom deze gedachte zo belangrijk is wanneer we denken aan Gods tegenwoordigheid op deze aarde via het getuigenis van Zijn kinderen en de gemeente.

Dag 42: Jezus: Hebreëen 1:1-4

De Verheerlijkte

Het bijbelboek Hebreëen belicht Jezus als de Zoon van God die oudtestamentische beloften vervulde. Deze eerste verzen zijn er een indrukwekkende expressie van. God heeft vooral willen spreken in Zijn Zoon: in wie Gods luister schittert en die Zijn evenbeeld is. Jezus zei het al in Johannes 14 dat wie Hem gezien heeft, ook de Vader heeft gezien...

Persoonlijk: Jezus heeft 'reiniging van zonden voltrokken' en zit 'aan de rechterzijde van de Gods hemelse majesteit'. In het bijbelboek Openbaring wordt Jezus 'het Lam' genoemd én de Koning die zal komen in al Zijn volmacht en die regeert.

Wat betekent dat voor mij?

Dag 43: Openbaring 1:4-8

Jezus is, was en komt

In dit gedeelte wordt Jezus geproclameerd als de Eeuwige, degene die verleden, heden en toekomst in handen heeft. Degene die Zijn Vader in trouw en toewijding heeft vertegenwoordigd en als eerste opstond uit de dood. Daardoor is Hij de enige en machtigste Koning, die Zijn volgelingen wil inschakelen in de voltooiing van Zijn rijk.

Jezus zal als Koning en Rechter terugkeren naar de aarde en in die tussentijd wil Hij als de Eeuwige ons leiden en beschermen.

Persoonlijk: In hoeverre leef ik met de krachtige uitspraak in vers 8?

Dag 44: Efeze 4: 9-16

Liefde en waarheid

Het vraagt veel aandacht om de betekenis van dit gedeelte te begrijpen. Het feit dat Jezus is opgevaren naar de hemel houdt in dat Hij ook is neergedaald. Hij is nu bij de Vader om alles met Zijn aanwezigheid te vullen (verzen 9-10). Daarbij wil Hij Zijn gemeente inschakelen, de mensen die bij Hem horen en mogen groeien in inzicht, rijpheid en vrucht.

Persoonlijk: De liefde en waarheid van Jezus zijn nodig om volledig te kunnen groeien (vers 15). Ook wordt de inbreng van iedere volgeling van Jezus erkend, zie vers 16. Zie ik mijn persoonlijke betekenis en invloed in dit licht?

Dag 45: Efeze 4:17-32

Vernieuwing

Wanneer Jezus met Zijn Geest in ons woning maakt, dan dient dit een doel: vernieuwing van ons denken, doen en laten (verzen 20-24). Vanaf vers 25 noemt Paulus veel concrete voorbeelden, situaties die de Geest kunnen bedroeven (vers 30).

Wanneer we oog krijgen voor Gods verlangen met ons leven dan wil Zijn Geest dit ook tot ons verlangen maken. Daarom is het goed ons bewust te blijven van de rijkdom van Gods liefde en vergeving. Het zal ons mild maken.

Persoonlijk: Overdenk vers 32.
Waartoe worden we opgeroepen?
Wat kan dit voor vandaag inhouden?

Dag 46: Kolossenzen 1:9-23

God beter leren kennen

Wanneer we God beter leren kennen in Zijn grootheid en wijsheid, gaan we ook leven vanuit Zijn beloften, uit Zijn kracht, waardoor er sprake is van volharding, moed en daadkracht. Vers 13 werpt licht op Gods liefde, die centraal staat in het Evangelie en geldt voor Zijn Koninkrijk, waar wij deel van uitmaken. Jezus heeft als Heer en Koning alle macht en Hij is Hoofd van de gemeente (verzen 15-18).

Persoonlijk: Wat zegt vers 20 over de noodzaak van verzoening?
Welke oproep klinkt door in de verzen 21-23?
Wat houdt het in voor onze geloofshouding in een tijd waarbij er vaak sprake is van vrijblijvendheid?

Dag 47: Kolossenzen 2:6-15

Noodzaak van groei

Jezus wordt als Verheerlijkte ook verheerlijkt wanneer Hij in ons leven steeds meer ruimte en invloed krijgt. Vers 6 spreekt over de weg van Christus Jezus volgen... elke dag weer met Hem onderweg zijn. Hij zorgt ervoor dat ons geloof geworteld en gegrondvest wordt, waardoor mensen om ons heen gaan ontdekken dat Hij echt de Levende is die vernieuwen wil.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 9 en 13.
Zijn we ons de rijkdom hiervan bewust, leven we hieruit?
Breng in gebed dankbaarheid en verwondering onder woorden maar ook vertrouwen in deze beloften.

Dag 48: Kolossenzen 3:1-17

Gericht blijven op God

Wanneer we van Christus zijn, wil Hij dat we ook in ons denken op Hem gericht blijven, om niet te vergeten wat vertrouwen in Hem inhoudt. Dan zullen we ook ernst maken met de consequenties van navolging: Christus wil dat we als vernieuwde mensen gaan leven (verzen 5-11).

Vanaf vers 12 worden opnieuw concrete vruchten genoemd die Gods Geest wil uitwerken.

Probeer ze eens voor uzelf met eigen woorden op te schrijven.

Persoonlijk: Vergevingsgezindheid, het zoeken van de vrede en dankbaarheid zijn vruchten van leven in verbondenheid met Christus en Zijn Woord (verzen 12-16).

Wat zal dit uitwerken volgens vers 17?

Dag 49: Handelingen 1:1-11

Gods Geest geeft kracht

Wanneer Jezus terugkeert naar Zijn Vader, blijven de discipelen met veel vragen achter. Zie bijvoorbeeld vers 6. Hoe moet het nu verder? Ze krijgen hierop geen antwoord, wel de belofte dat ze niet alleen zullen zijn omdat de Geest van Jezus tot hen zal komen als een bron van kracht. Hij zal hen helpen en nabij zijn in de uitvoering van Jezus' opdracht om iedereen met het Evangelie bekend te maken.

Persoonlijk: Geloof ik dat de kracht van Gods Geest in mij werkzaam wil zijn?

Waaruit blijkt dit?

Dag 50: Johannes 7:37-44

Bron van levend water

Wanneer Jezus naar Zichzelf en de Heilige Geest verwijst, gebruikt Hij hierbij beeldspraak: Zijn Geest is als levend water. Hij zal innerlijke dorst wegnemen en vanuit de Bron, God Zelf, leven en zinvol leven geven. Dit water zal als een stroom worden die andere mensen bereikt. Gods kinderen mogen elke dag opnieuw van dit water drinken zodat ze in het contact met de mensen om hen heen wegwijzers kunnen zijn naar de Bron van levend water. Het kan een uitnodiging worden om ook hun dorst door Jezus te laten lessen.

Persoonlijk: Overdenk vers 39.

Geloof ik dat ik door het geloof in Jezus Zijn Geest heb ontvangen?

Dag 51: Johannes 10:1-6 en 22-30

Jezus' stem leren verstaan

Jezus roept Zijn schapen bij de naam. Hij wil een persoonlijke relatie met hen. Ook wil Hij voor ze uitgaan en hen leiden naar 'weide', naar een zinvol leven.

In vers 27 zegt Jezus opnieuw: *'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.'* Hij wil ze eeuwig leven geven en tot bestemming laten komen. Niemand kan ze daarbij 'wegroven' (vers 28).

Persoonlijk: In de verzen 29-30 stelt Jezus heel nadrukkelijk dat Hij één is met de Vader. Jezus maakte de weg vrij tot Zijn Vader en we mogen ons bij God de Vader welkom en thuis voelen.

Hoe ervaar ik dat in de praktijk?

Dag 52: Johannes 12:44-50

Jezus: God zichtbaar

In de verzen 44-45 benadrukt Jezus opnieuw dat Hij en de Vader één zijn. De Zoon die gezonden is maakt de Vader bekend die Hem gestuurd heeft als een licht in de wereld. Het doel daarbij was: *'Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft,'* (vers 46)

Persoonlijk: Denk nog eens na over vers 47-48.

Waarbij bepaalt Jezus ons en waarom kan Hij met dit gezag spreken? Zie de verzen 49-50.

Hoe ga ik met het gezag van Jezus' woord om?

Dag 53: Johannes 13:1-20

In liefde dienen

In vers 1 komt direct al Jezus' liefde ter sprake. Hij had hen lief 'tot het uiterste'. En omdat Hij wist wie Hij was – de Zoon van God – kan Hij Zijn leerlingen dienen. Hij wast hen de voeten in liefde en wil hen een belangrijke les leren. Hij verwacht van Zijn volgelingen dat ook zij – juist omdat ze kinderen van God zijn – bereid zijn anderen te dienen. Om hen te laten merken dat ze belangrijk en waardevol zijn voor God en voor hen zelf.

Persoonlijk: Wat leren we van Petrus' reactie?

Ben ik bereid mij te laten dienen door de Heer, om door Hem bemoedigd en gevormd te worden?

Dag 54: Johannes 14:1-14

Jezus is de Weg

Het feit dat Jezus Zich de Weg noemt, betekent dat Hij duidelijk aangeeft dat we alleen God leren kennen wanneer we ons met Hem verzoenen door te geloven in Jezus' offer waardoor vergeving en vernieuwing mogelijk is geworden. Maar Hij is niet alleen de Weg, de Waarheid en het Leven, Hij wil ook dat we met Hem op die geloofsweg wandelen en openstaan voor dat wat Hij wil doen door ons leven heen (verzen 12-14).

Persoonlijk: Durf ik vrijmoedig met God te spreken over dat wat mij bezighoudt?

Hoe kan ik vandaag met Hem 'wandelen'?

Dag 55: Romeinen 8:6-17

Leven door de Geest

Wanneer we leven vanuit onze eigen geschonden natuur en eigen wil, schieten we ten opzichte van God en elkaar tekort (verzen 6-8). De Geest van Christus (verzen 9-11) wil ons levend maken en ons helpen om als kinderen van God te leven (vers 14).

Persoonlijk: Wat zegt Gods Woord over het kind-van-God-zijn?

En wat betekent het om erfgenaam te zijn dankzij Jezus Christus?

Hoe kan ik delen in Zijn lijden nu en in Zijn verheerlijking als alles tot voltooiing is gebracht?

Dag 56: Johannes 14:15-31

De Trooster

De Heilige Geest wordt door Jezus een Trooster genoemd en de Geest van waarheid (verzen 15-17). Juist omdat Hij waarheid is, zijn de beloften van nabijheid, troost en ondersteuning een bron van kracht en bemoediging. Een heel bijzondere belofte komt tot uitdrukking in de verzen 21 en 23: Jezus wil Zichzelf steeds meer aan ons bekendmaken. Zijn Geest wil ons helpen om te begrijpen wat Jezus' Woord inhoudt (vers 26).

Persoonlijk: Waarom is vrede zo belangrijk?

Wat betekent het in de navolging van Jezus en in het trouw zijn aan Zijn opdracht voor eigen leven?

Dag 57: Johannes 15:1-8

In Jezus blijven

Jezus benadrukt aan de hand van het voorbeeld van een wijnstok en de hieraan verbonden ranken, dat navolging van Hem de bereidheid vraagt om in alles van Hem afhankelijkheid te willen zijn. Het is zelfs zo dat we alleen maar vrucht kunnen dragen wanneer we in Hem blijven, wanneer we ons bewust zijn dat we Hem toebehoren en in verbinding mogen staan met Zijn liefde, wijsheid, waarheid, gerechtigheid en kracht (vers 6).

Persoonlijk: Lees vers 8 opnieuw.

Ga in een houding van gebed na op welke terreinen Jezus meer vrucht zou willen geven.

Bespreek het daarna met Hem en vraag Zijn zegen erover.

Welke belofte geeft Hij in vers 7?

Dag 58: Johannes 15: 9-17

De vrucht van liefde

Wanneer we in Hem blijven, zullen we ook in Zijn liefde zijn en groeien (verzen 9-10). En wanneer we dit zullen ervaren is er sprake van vreugde (vers 11). Vreugde als vrucht van Jezus' werk in ons. Innerlijke vrede waarbij God ons steeds meer zicht kan geven op de meest belangrijke dingen in het leven in relatie tot Hem en anderen (vers 15).

Persoonlijk: In de verzen 16-17 geeft Jezus aan wat Zijn opdracht voor ons leven inhoudt.

Zie ik mijzelf als iemand die door Hem uitgekozen en aangewezen is met het oog op een opdracht?

Wat kan dit inhouden voor mijn leven vandaag?

Dag 59: Johannes 15:18-27

Vijandschap

In dit gedeelte komt een ernstige boodschap aan de orde: Jezus was bereid om vijandschap te ondergaan van mensen die Hem afwezen en daarmee ook Zijn Vader. Ook voor Jezus' volgelingen betekent het dat mensen de boodschap van Jezus met blijdschap zullen aanvaarden of juist zullen afwijzen. Het Evangelie roept dan verzet op. Toch kunnen Jezus' volgelingen moed houden omdat de Trooster nabij is (vers 26).

Persoonlijk: Ben ik mij bewust dat het Evangelie zo radicaal is en aanvaard ik de consequenties daarvan?

Welke troost vind ik dan in de verzen 26-27?

Dag 60: Johannes 16:1-15

Volharding

Denkend aan Jezus' woorden in Johannes 15, is het mogelijk om in alle nuchterheid te aanvaarden dat de navolging van Hem om volharding vraagt. Jezus zweeg niet over de consequenties ervan (verzen 1-4) en juist daarom bepaalt Hij ons bij de Trooster die niet alleen ons nabij wil zijn, maar ook Jezus' werk door ons heen voortgang wil laten hebben (verzen 5-11).

Jezus' Geest in ons wil ons de weg wijzen (vers 13).

Persoonlijk: Probeer met eigen woorden de verzen 14-15 te vertalen.

Wat belooft Jezus hierin en leef ik met deze toezegging?

Hoe kan ik deze dag in dat licht stellen?

Dag 61: Johannes 16:16-33

Verdriet en vreugde

Jezus spreekt realistisch over verdriet (verzen 16-20). Wanneer Hij terugkeert tot de Vader, zullen ze zich alleen voelen. Toch spreekt Hij ook over terugkeer (verzen 21-22). Jezus zal verdriet wegnemen omdat Hij alles tot voltooiing zal brengen. Er zal iets nieuws geboren worden en nu al groeit het. Daarom wijst Hij naar de kracht van vertrouwend gebed (verzen 23-24). In die tussentijd zal Hij hen ondersteunen met Zijn kracht en vrede omdat Hij overwonnen heeft.

Persoonlijk: Lees de verzen 32-33.

Wat zegt Jezus over Zijn lijdenssituatie?

Waarom kan Hij ons nu bemoedigen?

Dag 62: Johannes 17:1-26

Jezus bidt voor ons

Het is bijzonder en ontroerend hoe Jezus vlak voor Zijn sterven dit gebed kan uitspreken. Hij weet dat Hij de Vader verheugt met de bereidheid Zijn leven te geven en Hij is Zich bewust dat Hij zo ook Zijn opdracht volbrengt (vers 4). Ook weet Hij dat Hij tot de Vader terugkeert (verzen 5-8). Jezus bidt dat Zijn volgelingen in Zijn liefde en waarheid zullen blijven en dat ze één zullen zijn zoals Hij één is met de Vader (vers 11). Ook bidt Hij om bescherming (vers 15) en dat veel mensen door hun getuigenis tot geloof komen.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 24-26.

Wat zegt Jezus hierin over de liefde van God de Vader en God de Zoon voor de mensen die zich aan Hem hebben toevertrouwd?

Dank God voor de belofte dat Hij Zichzelf steeds meer aan ons bekend wil maken.

Dag 63: Handelingen 2:1-13

De Geest overbrugt grenzen

In dit bijbelgedeelte wordt benadrukt dat Gods Geest ieder mens wil aanraken die bij Jezus hoort (verzen 1-4). Gods Geest rust hen toe om het Evangelie aan anderen bekend te maken: aan mensen met verschillende achtergronden, culturen en talen (verzen 5-11). Door het wonder van de verschillende talen maakt God het heel duidelijk: iedereen moet het Evangelie horen.

Persoonlijk: Overdenk vers 8 en vers 11 waarin 'de grote daden van God' ter sprake komen.

Dag 64: Handelingen 2:14-28

Heldere verkondiging

Waar mensen aan de ene kant onder de indruk waren, reageerden anderen spottend. Petrus haakt er moedig op in en stelt heel duidelijk dat er geen sprake is van dronkenschap (verzen 14-16). Er is sprake van een vervulde profetie.

Gods Geest is uitgestort en dit was mogelijk geworden door de komst van Jezus Christus die heeft geleden, is gestorven maar ook opgestaan uit de dood (verzen 22-24). David wees in Psalm 16 al naar Hem. Jezus is een bron van leven voor iedereen die Hem aanroept (vers 21).

Persoonlijk: Bij God is vreugde een werkelijkheid. Zie vers 28.

Vraag God om ook vandaag uit die bron van vreugde en kracht te leven en te werken.

Dag 65: Handelingen 2:29-40

Gods Geest vernieuwt

Petrus verwijst opnieuw naar de vervulling van Davids Psalm (verzen 30-33). Dankzij Jezus' volbrachte werk is de belofte van de Heilige Geest een werkelijkheid geworden en mag ieder kind van God deze gave ontvangen. Wel vraagt het bekeerling en de bereidheid een nieuwe weg in te slaan, onder leiding van Zijn Geest (verzen 36-38).

Persoonlijk: Lees nog eens het laatste vers.

Oorspronkelijk betekent het dat we als mensen 'kromgegroeid' zijn, ontaard. Dat we redding nodig hebben om weer een herstelde relatie met God te kunnen ontvangen en de kracht van Zijn Geest. Wat is Zijn invloed in ons leven?

Dag 66: Handelingen 2:41-47

Geestelijke groei

Gods Geest wil vernieuwen en mensen laten groeien in onderlinge relaties. Wanneer Hij de centrale plaats heeft in het onderlinge contact, dan kan Hij verlangens en daadkracht samenvoegen ook als het gaat om concrete sociale nood. De verzen 44-45 zijn hiervan een voorbeeld. Het geheim hierbij was dat ze openstonden voor geestelijk voedsel, voor de ontmoeting met de ander en afgestemd wilden zijn op Gods verlangen voor hun leven.

Persoonlijk: Denk na over vers 47.

Welke vrucht komt hierin ter sprake?

Dag 67: Handelingen 3:1-10

Teken van Gods macht

De Geest van God geeft Petrus en Johannes vrijmoedigheid in de ontmoeting met de verlamde. Petrus zegt dat hij geen bezit heeft weg te schenken, maar wel iets wat belangrijker is: genezing in de naam van Jezus. Petrus roept: Sta op en loop!

De man kan opstaan, heen en weer lopen, springen en God loven want hij beseft aan Wie hij zijn genezing te danken heeft. De mensen zijn er diep van onder de indruk (vers 10).

Persoonlijk: Jezus heeft tijdens Zijn leven veel tekenen gedaan die naar Hem wezen als Zoon van God. Het doel: dat ze tot geloof in Hem zouden komen.

Hoe gebruikte Gods Geest dit wonder?

Dag 68: Handelingen 3:11-26

Vrijmoedigheid

Petrus wijst elke aandacht voor zichzelf van de hand (vers 12). Het gaat om God die Zijn Zoon heeft gegeven – de Heilige en Rechtvaardige, de Leidsman (verzen 14-15). Door Jezus' opstandingskracht was dit wonder mogelijk. Naast een heldere confrontatie is Petrus ook barmhartig wanneer hij naar hun 'onwetendheid' verwijst (vers 17). Wel benadrukt hij de noodzaak van berouw en bekering, tot terugkeer naar God en Zijn bedoelingen.

Persoonlijk: In de verzen 25-26 spreekt Petrus het hele volk aan.

Wat is de betekenis van Israël voor de wereld?

Probeer het in eigen woorden weer te geven.

Dag 69: Handelingen 4:1-31

Onbevreesd

Uit de eerste vier verzen blijkt dat mensen het Evangelie aanvaardden, maar dat het ook verzet oproept. Petrus en Johannes worden gevangengenomen. Wanneer ze verhoord worden, blijkt dat de genezing de aanleiding is (verzen 7-10).

Maar Petrus, vervuld van de Geest (vers 8) spreekt onbevreesd over Jezus' unieke positie als Middelaar (vers 12) en zijn vrijmoedigheid komt over (vers 13). *'...en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.'*

Uit de verzen 19-22 blijkt dat hun vrees lijnrecht tegenover de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes staat.

Persoonlijk: Overdenk het gebed vanaf vers 23.

Wat kan ik hiervan leren?

Dag 70: Handelingen 4:32-37

Gods genade werkt

Gods nabijheid en zegen is niet alleen zichtbaar in het leven van de discipelen maar in de groei van de gemeente en de manier waarop ze alles gemeenschappelijk hebben (vers 32). God begunstigde allen rijkelijk. Gods Geest bewerkte eensgezindheid en een verlangen om te geven zodat er niemand tekort zou komen (vers 35).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 36-37.

Welk getuigenis ging uit van de apostelen en waarin gebruikte God mensen die Hem met hun bezit wilden dienen?

Waar wees Barnabas' naam naar?

Dag 71: Handelingen 5:1-11

Genade en ontzag

Gods genade is een bijzonder geschenk maar leugen en onwaarachtigheid zijn enorm belemmerende invloeden. Uit deze geschiedenis blijkt dat het getuigenis van Jezus schade lijdt wanneer Zijn volgelingen leugenachtig gaan handelen en in hun motieven onzuiver worden. Door Gods ingrijpen maken mensen kennis met Gods heiligheid: *'En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden.'* (verzen 5 en 11).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 4-5.

Zijn er voorbeelden uit mijn eigen leven waarin ik Gods Geest misschien bedrogen heb?

Dag 72: Handelingen 5:17-25

Volharden bij tegenstand

De geestelijke leiders zijn 'vervuld van jaloezie' en nemen Jezus' volgelingen opnieuw gevangen. Maar een engel van God bevrijdt hen en geeft de opdracht om onvermoeid en vrijmoedig door te gaan met de verkondiging van het Evangelie. Zij zijn gehoorzaam (vers 21).

Persoonlijk: Leven wij met het besef dat God sterker is dan de tegenstand en bidden we in vertrouwen voor openingen waar die nodig zijn?

Dag 73: Handelingen 5:26-42

Gods macht is sterker

Uit vers 27-28 blijkt dat de invloed van het Evangelie groot is. Heel Jeruzalem is ervan op de hoogte en het beangstigt de leiders. Ze willen Petrus en de anderen verbieden over Jezus te spreken, maar Petrus geeft aan dat gehoorzaamheid aan God belangrijker is (vers 29). Opnieuw confronteert hij hen met de waarheid dat Jezus de Leidsman en Heiland is die vergeving aanbiedt (vers 31). Het maakt hen woedend. Gamaliël treedt wijs op en noemt dat strijd tegen God zinloos is (vers 39). Wel geselen ze Jezus' leerlingen (vers 40).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 41-42.

Welke opdracht houdt het in?

Dag 74: Handelingen 6:1-15

Noodzaak van beleid

Uit deze geschiedenis blijkt dat delegeren en een helder zicht op prioriteiten van het grootste belang zijn. De apostelen weten dat woord en gebed centraal moeten staan (verzen 2-4) maar ook de concrete zorg voor elkaar (verzen 1, 3-6).

God zegent dit initiatief, zelfs priesters komen tot geloof (vers 7).

Persoonlijk: Overdenk het getuigenis van Stefanus.

Wat lezen we over zijn wijsheid en kracht?

Waarom roept dit zoveel verzet op?

Dag 75: Handelingen 6:1-15

De kracht van het Woord

Uit de verdediging van Stefanus blijkt dat hij ze wil overtuigen vanuit Gods handelen met Zijn volk. Hieruit blijkt dat hij vertrouwd is met Gods Woord en dit weet weer te geven en samen te vatten. Wanneer Stefanus het in vers 51 toespitst op hun hardnekkigheid en verwijst naar hun weerstand ten opzichte van de Heilige Geest, worden ze razend (vers 54). Zij verdragen het niet dat Stefanus het licht van God ziet en de verheerlijkte Christus aan Zijn rechterhand. Zij doden hem (vers 59).

Persoonlijk: Denk na over Stefanus' gebed (vers 60).

Welk voorbeeld volgde hij?

En naar welke vrucht verwijst dit?

Dag 76: Handelingen 8:1-8

God gebruikt de vervolging

Na de dood van Stefanus breekt vervolging los in alle hevigheid. De macht van het kwaad openbaart zich maar God gebruikt het toch ten goede, want door de verstrooiing komen ook veel andere mensen in aanraking met het Evangelie. God bevestigt het getuigenis van Zijn kinderen waardoor er sprake is van opwekking en blijdschap (vers 8).

Persoonlijk: Geloof ik dat God moeite kan laten meewerken ten goede en wil ik me hierop instellen in gebed en in mijn manier van denken en verwachten?

Dag 77: Efeze 4:1-10

Eenheid zoeken

Juist omdat we door de Here God zelf geroepen zijn, bepaalt Paulus ons erbij dat we Hem op een waardige manier moeten vertegenwoordigen, ook in onderlinge verhoudingen (vers 1-3). Hij gebruikt zelfs het woord 'beijveren' (vers 3).

Persoonlijk: Ondanks onvolkomen relaties geldt die opdracht van God en Zijn Geest wil hierin samenvoegen en leiden (vers 4).

Welke belofte wordt in vers 10 gegeven?

Dag 78: Efeze 4:11-16

Aanvullend denken

Paulus benadrukt dat iedereen een eigen plaats en verantwoordelijkheid heeft gekregen (verzen 11-13). Het doel ervan is dat er sprake is van geestelijke groei en volwassenheid, van inzicht en onderscheidingsvermogen.

Persoonlijk: Wat staat er kort samengevat in de verzen 14-16?

Bespreek het in gebed met God.

Dag 79: Efeze 4:17-27

Getuigende levensstijl

Wanneer we persoonlijk en als gemeenschap van christenen groeien in afhankelijkheid van Christus, dan zal dit zichtbaar worden in onze manier van leven. In onze levenshouding en ons handelen (zie de verzen 20-24).

Persoonlijk: Denk na over de voorbeelden in de verzen 25-27.

Vraag God om inzicht waar wij persoonlijk Zijn licht in ons leven nodig hebben. Sta open voor Zijn liefde, correctie en waarheid.

Dag 80: Efeze 4:28-32; 5:1-2

Gods Geest niet bedroeven

Wanneer we ons bewust zijn hoeveel geduld God met ons heeft, dan moet dit doorwerken in onze omgang met anderen (vers 32). En omdat we het stempel van Gods Geest dragen, mogen we in vertrouwen uitzien naar Zijn werk in ons leven.

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij om net zoals Christus de weg van de liefde te gaan?
Welke oproep houdt dit per dag in?
Hoe voorkomen we dat we afdwalen en een verkeerde weg inslaan?

Dag 81: 1 Korinthe 11:17-34

Waakzaam zijn

Paulus weet dat verdeeldheid en scheuringen veel schade geven (verzen 17-19). Daarom geeft hij in dit gedeelte aanwijzingen, ook wat betreft het Avondmaal. Vanaf vers 23 beschrijft hij wanneer en waarom Jezus het instelde. Daarom moet het op een waardige manier plaatsvinden.

Persoonlijk: Denk na over de grote gave van de verzoening die Jezus mogelijk maakte.
Kan ik er nog steeds over verwonderd raken en raakt het offer van Jezus mij?
Dank God voor Zijn genade en liefde.

Dag 82: 1 Korinthe 12:1-11

God is de Gever

Hoewel er sprake is van verschillende gaven, blijft één ding heel helder: het is de Geest van God die gaven geeft en die bepaalt wat nodig is, omdat Hij deze 'ten bate van de gemeente geeft' (vers 7).

Persoonlijk: Geloof ik dat God ook mij gaven geeft die ingezet kunnen worden voor de ander?
Zowel voor de gemeente als voor ons getuigenis als christen?
Ben ik bereid dat te ontvangen wat Hij op het oog heeft en wil ik hiermee dienen?

Dag 83: 1 Korinthe 12:12-31

Leden van één lichaam

Vaak onderkennen wij niet de waarde en betekenis van andere mensen in ons leven. Toch wil God dat we met respect oog krijgen voor het unieke van de ander en dat we als kinderen van God leren samenwerken waarbij we over en weer door elkaar gescherpt worden. Vooral met het oog op ons getuigenis in de wereld.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 24-27.
Wat vraagt het van ons en van mij?
Denk na over concrete voorbeelden en leg het in gebed aan God voor.

Dag 84: Mattheüs 5:13-16

Zout en licht

Zoals zout smaak geeft en weerbaar maakt, zo is licht een kracht die gezien wordt. Juist in duisternis zal licht extra opgemerkt worden. Twee voorbeelden van Jezus die tot onze verbeelding spreken.

Persoonlijk: Waarom is het belangrijk om een krachtige en bederfwerende invloed te zijn?
En wat kan de uitwerking zijn van lichtdragers?
Vraag God om 'goede werken' als gevolg van het leven met Hem.

Dag 85: Johannes 1:1-18

Het licht schijnt al

Jezus kwam als Zoon van God naar een duistere wereld. De mensen erkenden en herkenden Hem niet als licht. Zij namen Hem niet aan (verzen 10-11). Toch is Hij degene die het contact met God heeft hersteld en mogelijk maakte dat we kinderen van God kunnen worden (vers 12). Hij is de bron van licht en leven (vers 4).

Persoonlijk: Geloof ik dat Jezus het Licht is en dat eens het Licht in alle volheid zal doorbreken? Wil ik bewust gaan staan in Zijn lichtbundel en van daaruit mijn plaats innemen?

Dag 86: Johannes 8:12-20

Wandelen in het licht

Volgens vers 12 belooft Jezus dat we in de navolging van Hem in het licht kunnen wandelen. Jezus spreekt met gezag omdat Hij door de Vader gezonden is. Hij en de Vader zijn één.

Persoonlijk: Jezus wist waarom Hij gekomen was en waarheen Hij zou terugkeren (vers 14). Waarom zijn die zekerheden zo belangrijk om in het licht te kunnen wandelen? Hoe kunnen wij ons beschermd weten in het volgen van Gods wil en weg?

Dag 87: Johannes 9:35-41

Ziende worden

Volgens vers 38 worden mensen ziende die erkennen dat ze blind zijn en Jezus' aanraking nodig hebben. Door de ontkenning van geestelijke blindheid kunnen mensen in duisternis gevangen blijven.

Persoonlijk: Overdenk Jezus' ernstige woorden in de verzen 40-41. Wat betekent dit voor ons? Wees bereid erover in gebed te spreken met God.

Dag 88: 1 Petrus 2:1-10

Onze positie innemen

Wanneer we leven vanuit Jezus' licht, zullen we ontdekken dat Hij ons als 'levende stenen' wil inschakelen in Zijn werk (vers 5). Hij wil ons als priesters inschakelen, waarbij we namens God mensen helpen om te ontdekken dat God ook hen op het oog heeft en genade aanbiedt (vers 9).

Persoonlijk: Bid God om Zijn liefde zodat we met bewogenheid mensen erbij kunnen bepalen dat God hen uit de duisternis naar het licht wil leiden.

Dag 89: 1 Johannes 1:5-10; 2:7-11

Licht draagt vrucht

Volgens de verzen 6-7 zal het wandelen in het licht van God leiden tot goede relaties met anderen, waarbij we rondom de persoon van Jezus elkaar vinden, tegemoetkomen en dienen. Het één kan niet zonder het ander. Ook in het tweede hoofdstuk komt dit aan de orde.

Persoonlijk: Denk na over vers 8 uit hoofdstuk 2. Waarom is dit zo'n bemoediging? Geloof ik in de belofte dat het licht zal overwinnen en geeft mij dit moed om van daaruit stappen te ondernemen?

Dag 90: Efeze 5:1-14

Licht ontmaskert

We zijn niet alleen geroepen om in het licht te wandelen maar ook om vanuit die roeping duisternis te ontmaskeren. Door de kracht van Jezus Christus, het Licht van de wereld (vers 8-11). Omdat het licht sterker is dan de duisternis, betekent het dat we dicht bij Hem moeten blijven.

Persoonlijk: Dank God voor de belofte dat het Licht overwint en bid dat Christus 'over u zal lichten' (vers 14), ook in alles wat nu bij uw levensomstandigheden hoort.

Ga ook na hoe u anderen kunt bemoedigen om vanuit die belofte te volharden.