



VERTROUWEN: WAAROP EN IN WIE?

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

De komende 90 dagen staan we stil bij lessen uit de twee boeken van Samuel. Het eerste boek van Samuel begint mooi maar het einde is tragisch. Het gaat over de overgang van een theocratische natie onder leiding van God, naar een monarchie omdat het volk net als andere volken naar een aardse koning verlangt. Het boek is genoemd naar de laatste richter van Israël: Samuel. Het is een verslag van zijn leven, de regering en ondergang van Saul, de eerste koning, en het verslag over David, de daaropvolgende koning van Israël, waarover we lezen in het tweede boek van Samuel.

Het eerste boek van Samuel begint met Eli die in de tijd van de richters geestelijk leider is. Het leiderschap in zijn eigen gezin is echter zwak en diep tragisch: zijn twee zonen zijn ongehoorzaam aan God en leiden een rebels en eigenzinnig leven waarbij ze Gods heiligheid en wil tergen. God moet hen dan ook oordelen want de doorwerking van hun gedrag brengt het volk veel geestelijke schade toe. Toch gaat God met zijn volk verder. Daarbij gebruikt Hij een kwetsbare vrouw die in haar verdriet God zoekt en aanroept. Ze legt haar kinderloosheid aan Hem voor en vraagt om een zoon die Hij zal kunnen gebruiken in zijn handelen met Israël. Ze wil die zoon afstaan voor de dienst aan God. Via Eli krijgt Hanna te horen dat God zal voorzien en ze ontvangt inderdaad een zoon: Samuel. Een zoon die God in zijn hand kan gebruiken ten goede.

Het realistische verslag van overwinning en nederlaag, van moed en twijfelachtigheid, van vertrouwen in God en afvalligheid van Hem, bepaalt ons bij de ernst dat een leven met God om toewijding en volharding vraagt.

Ter afsluiting daarom twee bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament. Daarbij worden we bepaald bij de noodzaak om met hoofd, hart en handen gericht te blijven op Gods verlangen voor ons leven, waarbij Hij wil zegenen en bevestigen.

'En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen,' (1 Korinthe 9:25).

'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen,' (Hebreeënen 12:1-3).

Gebed: Here God, geef mij tijdens deze 90-dagen-periode opnieuw meer zicht op de betekenis van uw Woord voor mijn dagelijkse omgang met U, met anderen en met omstandigheden waarmee ik in aanraking kom en waarin ik uw licht en waarheid nodig heb. Amen.

Dag 1: 1 Samuel 1:1-7

Verdriet

Al houdt Elkana zielsveel van Hanna (vers 5), toch kent ze een enorm groot verdriet: kinderloosheid en de pijn van bewust kwetsen en pesten.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 6-7.

Hanna gelooft in God maar begrijpt niet dat Hij haar geen kinderen geeft. Het is een strijd die haar innerlijk verscheurt, wat ook lichamelijk doorwerkt.

Hoe kun je ondanks vragen en verdriet toch in Gods goedheid blijven geloven?

Dagtekst: *'Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig,'* (Psalm 112:4).

Gebed: Help mij, Here God, om U te blijven zoeken en te vertrouwen in situaties die moeilijk en onbegrijpelijk zijn.

Dag 2: 1 Samuel 1:8-11

Verstand en gevoel

Elkana probeert met zijn vragen Hanna te troosten. Maar het zijn vragen van het verstand die haar innerlijk niet helpen. Daarom zoekt ze de Here God op en stort haar hart uit voor hem.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 9-11.

Wat kenmerkt Hanna?

Wat klinkt door in haar belofte?

Dagtekst: *'Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden,'* (Psalm 116:1).

Gebed: Vader in de hemel, soms kunnen situaties zo benauwen dat ik het niet meer zo zie zitten. Maar ik stort mijn hart uit bij U want U begrijpt mij en wilt nabij zijn. Ook deze dag.

Dag 3: 1 Samuel 1:12-17

De kracht van zegenen

Eli begrijpt Hanna's worsteling in gebed niet en legt haar lichaamshouding en spreken verkeerd uit (vers 14). Hanna geeft echter moedig en eerlijk antwoord. Eli begrijpt het dan beter en als vertegenwoordiger van God zegent hij haar: *'Ga heen in vrede...'*

Persoonlijk: Overdenk Eli's zegenwens en de kracht die God hieraan verleende.

Hoe kunnen wij anderen bemoedigen en zegenen?

Dagtekst: *'Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest,'* (Psalm 116:7).

Gebed: Ik wil U danken voor Uw unieke vrede die mij zal beschermen, ook in de omstandigheden van mijn leven nu.

Dag 4: 1 Samuel 1:18-20

Verlichting en vreugde

Door het ontvangen van Gods zegen en belofte kreeg Hanna nieuwe moed en levensvreugde (vers 18). En die vreugde werd vooral concreet toen ze zwanger werd en een zoon kreeg: Samuel. Een naam die het gebedswonder onderstreepte (vers 20).

Persoonlijk: Denk na over de relatie tussen het uitstorten van haar hart (vers 15) en het kunnen ontvangen van vrede en vertrouwen (vers 18).
Wat was het geheim?

Dagtekst: *'Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,'* (Psalm 118:1).

Gebed: Trouwe God, dank U voor de belofte dat U wilt voorzien in nieuwe vreugde en kracht. Dank U voor Uw eeuwige trouw.

Dag 5: 1 Samuel 1:21-28

Belofte wordt ingelost

Hanna is heel dankbaar voor Samuel maar leeft met het heldere besef dat hij de Here God toebehoort. Zij weet dat ze hem moet afstaan ze wil dit met vreugde doen.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 26-28 en Eli's reactie.
Wat blijkt uit deze verzen?

Dagtekst: *'De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden (...)* Hij is uw lof en Hij is uw God...', (Deuteronomium 10:20-21).

Gebed: Help mij om in mijn levenshouding en handelen op U gericht te blijven. Dank U voor het voorbeeld van Hanna.

Dag 6: 1 Samuel 2:1-3

Vrijmoedige vreugde

Hanna is zo dankbaar dat ze niet alleen royaal Samuel teruggeeft aan de Heer (1:28) maar haar unieke situatie in het licht van God kan plaatsen (2:1).

Persoonlijk: Wat klinkt door in deze verzen?
Denk na over kernwoorden.

Dagtekst: *'...want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht,'* (1 Samuel 2:3).

Gebed: Heilige God, er is niemand zoals U en U wilt mijn rots zijn. Help mij vandaag op Uw liefde en trouw te bouwen.

Dag 7: 1 Samuel 2:4-8

Nederigen worden verhoogd

In haar lofzang dankt Hanna voor het wonder dat God de geringe verhoogt en de zwakkeren ondersteunt.

Persoonlijk: Probeer de verzen 7-8 met eigen woorden weer te geven.
Denk na over de betekenis ervan voor eigen leven.

Dagtekst: *'...Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE en Hij heeft de wereld daarop geplaatst,' (1 Samuel 2:8).*

Gebed: Machtige God, dank U voor de belofte dat U de wereld en ook mij niet loslaat.

Dag 8: 1 Samuel 2:9-11

Loslaten en vertrouwen

Hanna zegt in vers 9 dat menselijke kracht ontoereikend is. De Heer spreekt recht en kan sterken. Vanuit die belofte kan Hanna Samuel achterlaten.

Persoonlijk: Lees Lukas 1:46-55. Maria bezingt in navolging van Hanna Gods trouw en kracht in haar leven, waarbij Hij de geringe aanzien geeft.
Denk na over overeenkomsten.

Dagtekst: *'Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de eindigen der aarde...', (1 Samuel 2:10).*

Gebed: Almachtige God, help mij om mijn leven te blijven zien in het licht van Uw eeuwig perspectief. In het licht van Uw trouw.

Dag 9: 1 Samuel 2:12-17

Wat is onze invloed?

De kleine Samuel groeit op met Eli, die Gods eer, goedheid en Woord vertegenwoordigt. Daarnaast maakt hij de twee zonen van Eli mee die het priesterambt misbruiken (verzen 12-13) en geen respect hebben voor God (vers 17).

Persoonlijk: Het wangedrag van Eli's zonen heeft ongetwijfeld ertoe bijgedragen dat het volk niet meer zo onder de indruk is van het 'theocratische beleid' en liever een aardse koning heeft.
Een ernstige vraag die we onszelf als christenen moeten stellen is: vertroebelen wij het zicht op Gods heiligheid, waarheid en liefde?
Wat leren wij van deze geschiedenis?

Dagtekst: *'...Wees heilig, want Ik ben heilig,' (1 Petrus 1:16).*

Gebed: Machtige Vader in de hemel, ik ben mij ervan bewust dat ik uw eer, grootheid en wijsheid vaak heel beperkt voorleef. Help mij om U op een waardige manier te vertegenwoordigen.

Dag 10: 1 Samuel 2:18-21

Overvloedige zegen

Samuel diende de HEER. Hij droeg een linnen mantel, een priesterhemd. Zijn moeder bracht elk jaar een nieuwe mantel mee wanneer ze samen met Elkana naar de tabernakel in Silo kwam. Uit vers 20 blijkt dat ze extra gezegend worden als man en vrouw: meer kinderen komen. Drie zonen en twee dochters.

Persoonlijk: Samuel groeide 'dicht bij de HEER' op (vers 21). Wat houdt dit in? Wat is voor mij belangrijk om dicht bij God te blijven?

Dagtekst: *'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, (...) doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem,'* (Kolossenzen 3:16-17).

Gebed: Dank U voor Uw verlangen mij te zegenen wanneer ik dicht in Uw nabijheid blijf en leven vanuit de dagelijkse verbondenheid met U.

Dag 11: 1 Samuel 2:22-26

Verzet tegen God

Eli probeert zijn zonen tot de orde te roepen, maar ze luisteren niet. Hun hart is niet gericht op God en zijn wil, maar op hun eigen zondige verlangens (vers 22).

Persoonlijk: Wat probeert Eli duidelijk te maken in het gesprek met zijn zonen? Lees de verzen 23-25. Denk daarna na over vers 26. Welk contrast klinkt hierin door?

Dagtekst: *'En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de HEERE als ook bij de mensen,'* (1 Samuel 2:26).

Gebed: Here God, ik ben mij ervan bewust dat U goede vruchten wilt geven als gevolg van een trouwe wandel met U. Help mij vandaag op U gericht te blijven in wat ik denk, zeg en doe.

Dag 12: 1 Samuel 2:27-36

God niet langer de eerste plaats

Eli wordt geconfronteerd met het moeilijke feit dat hij zijn zonen meer geëerd heeft dan God, dat hij met hen meer rekening heeft gehouden dan met God.

Persoonlijk: Overdenk in dit verband de verzen 29-30. Welke ernstige waarschuwing klinkt erin door?

Dagtekst: *'...want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden,'* (1 Samuel 2:30).

Gebed: Eeuwige God en Vader, help mij Uw grootheid nooit uit het oog te verliezen en U de eerste plaats te blijven geven in mijn leven. Ik heb U lief en wil U volgen.

Dag 13: 1 Samuel 3:1-10

Samuel wordt geroepen

Vers 1 geeft de geestelijk arme situatie weer van het volk: Gods openbaring was beperkt doordat er sprake was van zonde die tussen Hem en het volk in stond. Denk aan hoofdstuk 2:12-13, 23-25. *'...voordat de lamp van God gedoofd'* (3). In vers 4 lezen we over nieuwe hoop. God spreekt tot Samuel.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 4-10.

Wat is de belangrijkste boodschap?

Dagtekst: *'...Spreek, want Uw dienaar luistert,'* (1 Samuel 3:10).

Gebed: Machtige Vader, geef dat ik Uw stem versta wanneer U tot mij spreekt en maak mij bereid U te gehoorzamen en te vertrouwen.

Dag 14: 1 Samuel 3:11-18

Een moeilijke boodschap

Eli had zijn leven in dienst van God gesteld en was als geestelijk leider vertegenwoordiger van Gods bedoelingen voor zijn volk. Daarom nam de Heer het ernstig dat hij zijn zonen te veel ruimte gunde en daarmee God niet de eerste plaats gaf die Hem toekwam (vers 13).

Persoonlijk: Wat ontdekken we over Eli als we nadenken over de verzen 15-18?

En waaruit blijkt Samuels kracht?

Dagtekst: *'Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken,'* (Psalm 9:11).

Gebed: Heilige God en Vader, ik ben mij ervan bewust dat we als mens niet met U kunnen spotten. Dank U dat U wel trouw bent wanneer we geloven in U en in vertrouwen met U leven.

Dag 15: 1 Samuel 3:19-21

God bevestigt Samuel

Het bijbelgedeelte voor vandaag is kort maar bergt een enorme kracht en belofte in zich.

Persoonlijk: Denk na over de 'wisselwerking' tussen Gods bevestigende trouw, leiding en nabijheid en Samuels houding.

Wat leren we hiervan en welk effect had dit op de mensen in het land?

Dagtekst: *'Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet,'* (Psalm 16:7-8).

Gebed: Machtige Schepper, dank U dat U als een liefhebbende en trouwe Vader met mensen omgaat die het van U verwachten en onder Uw leiding willen leven en werken.

Dag 16: 1 Samuel 4:1-3

Gods nabijheid bepalend

In vijf steden van Gaza, in het zuidwesten van Kanaän, woonden de Filistijnen. Ze wilden meer grondgebied van de Israëlieten en drongen het gebied binnen. Als vijanden zochten ze oorlog. Wanneer ze Israël verslaan, en veel slachtoffers zijn gevallen, komen er veel vragen bij de Israëlieten los. Waar was God? Waarom liet Hij dit toe? Ze hadden een besef van de heiligheid van de ark, in het Heilige der heiligen, maar ze dachten ten onrechte dat de ark zelf het geheim van Gods kracht bezat.

Persoonlijk: Hun beleving van de ark lijkt op een 'afgod', terwijl het om de Here God zelf moet gaan. Wat was het probleem en hoe kon dit ontstaan? Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting,'* (Psalm 18:3).

Gebed: Machtige God en Vader, help mij steeds gericht te blijven op Uw kracht, nabijheid, wijsheid en redding, in welke situatie ik mij ook bevind.

Dag 17: 1 Samuel 4:4-11

Nederlaag

Ook al hadden de Israëlieten de ark onder zich: toch verloren ze de strijd en vele mannen sneuvelden. En wat ook een ontstellende situatie was: de ark van het verbond werd buitgemaakt. Verder kwamen de zonen van Eli om.

Persoonlijk: Waarom liet God deze grote nederlaag toe? En waarom kon de ark worden buitgemaakt?

Dagtekst: *'Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren,'* (Psalm 18:29).

Gebed: In alle duisternis wilt U toch als een licht zijn. Maak mij bereid steeds weer mijn leven in Uw licht te plaatsen en te ontdekken wat U van mij vraagt.

Dag 18: 1 Samuel 4:12-22

Schrik en verdriet

Wanneer Eli het nieuws hoort schrikt hij zo erg dat hij valt en zijn nek breekt, ook de vrouw van Pinechas is ontzet wanneer zij hoort over het verlies van haar schoonvader en man, en haar kind vroegtijdig krijgt. Ze lijdt onder het besef dat God onteerd is.

Persoonlijk: Probeer de situatie in te denken en denk terug aan de profetie die Samuel had gekregen. God heeft zijn oordeel voltrokken. Toch laat Hij zijn volk niet alleen.

Dagtekst: *'Want Ú verlost het ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert U. Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren,'* (Psalm 18:28-29).

Gebed: Machtige God en Trooster, dank U dat U, in de moeite van ons leven, ons wilt bepalen bij Uzelf en ons wilt herstellen en oprichten.

Dag 19: 1 Samuel 5:1-7

God: de enig ware God

Dagon was de belangrijkste god van de Filistijnen. Daarnaast aanbaden ze veel andere goden. God maakte duidelijk dat Hij de enige is en de mensen in Asdod maken kennis met de kracht en heiligheid van Israëls God. De Schepper van hemel en aarde.

Persoonlijk: Waaruit blijkt bijbelse humor in dit verhaal?

Wat maakt het duidelijk?

Dagtekst: *'HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!'* (Psalm 8:10).

Gebed: Ik wil U danken voor Uw macht als Schepper en God. Er is niemand als U. Maak mij trouw in mijn liefde en toewijding aan U. U alleen bent het waard.

Dag 20: 1 Samuel 5:8-12

God openbaart zijn heiligheid

De Filistijnen werden door vijf koningen geregeerd: er waren vijf steden. Uit deze verzen blijkt dat de ark naar drie ervan werd gestuurd, maar elke keer liet God zijn macht blijken. Er was sprake van moeite en verwarring en daarom riepen de mensen dat de ark terug moest naar Israël. (vers 11).

Persoonlijk: Waarbij word ik in deze verzen bepaald?

Dagtekst: *'Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft...?'* (Jesaja 40:25).

Gebed: Machtige Schepper, U alleen bent het waard gediend te worden. U bent mijn Maker en U behoor ik toe.

Dag 21: 1 Samuel 6:1-6

Verzet opgeven

Geleidelijk aan breekt de overtuiging door: verzetten heeft geen zin (vers 6). De Filistijnen erkennen de God van Israël maar zien Hem wel als een van de vele goden die je te vriend moet houden. Daarom onderhandelen ze. (verzen 3-5).

Persoonlijk: Hoe is mijn houding ten opzichte van God?

Hoe kan 'onderhandelen' soms vorm krijgen?

Dagtekst: *'Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht,'* (Jesaja 40:28).

Gebed: Dank U dat U als de heilige en machtige toch oog hebt voor mijn beperkte leven en mij nabij wilt zijn, ook deze dag.

Dag 22: 1 Samuel 6:7-12

God bevestigt zijn macht

De Filistijnen zochten toch nog een bevestiging (verzen 7-10), zij wisten dat zogende koeien van nature bij hun kalveren willen blijven. Maar de koeien *'liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links.'*

Persoonlijk: Wat blijkt uit dit gedeelte?

Waarom kan God als Schepper de natuurlijke orde doorbreken?

Dagtekst: *'De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!'* (Psalm 18:47).

Gebed: Wanneer ik denk aan Uw macht, dan belijd ik U dat ik soms zo wankel ben in mijn vertrouwen. Dank U voor Uw grootheid en de belofte dat U ook vandaag mijn Rots wilt zijn waarop ik bouwen mag.

Dag 23: 1 Samuel 6:13-21

Gods heiligheid beseffen

Omdat God de Heilige is, waren er duidelijke richtlijnen door Hem gegeven voor de periode van het Oude Testament. Alleen de Levieten mochten de ark verplaatsen.

Persoonlijk: Lees de verzen 19-21 en daarna Numeri 4:19-20.

Waarom mogen we als nieuwtestamentische gelovigen ook Gods heiligheid niet uit het oog verliezen?

Dagtekst: *'Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht,'* (Psalm 98:1).

Gebed: Heilige en rechtvaardige God, dank U voor de gave van Uw Zoon die de toegang tot U vrijmaakte, zodat wij vergeving ontvangen. Help mij vandaag in verbondenheid met U te leven.

Dag 24: 1 Samuel 7:1-6

Terug naar God

De ark wordt in Kirjat-Jearim geplaatst en Elazar gaat er zorg voor dragen (vers 1). Maar de toewijding aan God als de HEER blijft achterwege. Zij geven ook ruimte aan andere goden in hun denken en leven (verzen 2-4).

Persoonlijk: Denk na over Samuels woorden in de verzen 4-6.

Waaruit blijkt dat er weinig kennis was van Gods bedoelingen? Lees Deuteronomium 6:14-19.

Dagtekst: *'...want de HEERE, uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. U mag de HEERE, uw God, niet op de proef stellen...,'* Deuteronomium 6:15-16.

Gebed: Help mij, Heer, trouw te zijn aan Uw liefde, richtlijnen en verlangen voor mijn leven.

Dag 25: 1 Samuel 7:7-17

God geeft overwinning

Wanneer de Filistijnen weer een bedreiging vormen, roepen de mensen om de levende God. Samuel bidt als bemiddelaar en offert een lam. Uit vers 10 blijkt dat de dreiging en het roepen tot God samenvallen, maar God voorziet. God kon vrede geven (verzen 11-14).

Persoonlijk: Wat heeft in het leven van Samuel prioriteit? Lees de verzen 15-17.

Dagtekst: *'Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt,'* (Psalm 18:36).

Gebed: Here God, ik wil vandaag mijn vragen en verlangens aan U voorleggen, wees mijn schild en geef mij wijsheid. Dank U voor Uw nabijheid en trouw.

Dag 26: 1 Samuel 8:1-9

De vraag om een koning

Het is triest dat het gedrag van de zonen van Samuel voeding gaf aan de wens om door een koning geregeerd te worden, waarbij ook meespeelde dat ze niet anders wilden zijn dan andere volken (verzen 1-5).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 6-9.
Wat zegt God?

Dagtekst: *'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst,'* (Galaten 5:25).

Gebed: Liefdevolle God en Vader, bewaar mij vandaag voor verkeerde handelingen waarbij ik Uw verlangen voor mijn leven geen eer aanbreng maar juist schade toebreng. Dank U voor Uw bescherming.

Dag 27: 1 Samuel 8:10-22

Het volk kiest bewust

Ondanks de realistische waarschuwingen van Samuel wil het volk een koning. Een belangrijke drijfveer daarbij is: het gelijk willen zijn aan de andere volken.

Persoonlijk: Denk na over Leviticus 20:26.
In hoeverre kunnen onze verlangens aan Gods bedoeling voor ons leven voorbij gaan?

Dagtekst: *'Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u,'* Psalm 32:8.

Gebed: Here God, geef dat ik nooit zal twijfelen aan Uw liefde voor mij en vertrouwen uitspreek in Uw leiding en verlangen voor mijn leven.

Dag 28: 1 Samuel 9:1-16

God gebruikt het gewone

Het zoeken naar de ezinnen leidde uiteindelijk naar de ontmoeting met Samuël. En God had hiermee een bedoeling. God had hier met Samuel al over gesproken (verzen 15-16).

Persoonlijk: Geloof ik dat God via het gewone zijn bedoelingen met mijn leven kan uitwerken? En ben ik bereid te zoeken naar Zijn wil en bedoelingen voor mijn leven?

Dagtekst: *'Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen,'* (Psalm 40:5).

Gebed: Dank U voor de belofte dat U mij wilt leiden door Uw Geest en Woord. Maak mij alert op de goede weg van U, zodat ik me niet laat verleiden tot verkeerde keuzes.

Dag 29: 1 Samuel 9:17-27

Saul wordt geëerd

Samuel ontvangt Saul als een gast en eert hem (verzen 19-20), ook stelt hij Saul gerust wat betreft de ezinnen.

Persoonlijk: Denk na over Sauls reactie in vers 21 en over de bevestiging die Samuel hem geeft: in zijn aandacht en vertrouwelijkheid (verzen 25-27).

Dagtekst: *'HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken,'* (Psalm 36:6).

Gebed: Dank U voor Uw liefde en trouw, ook in het onderzoeken van Uw wil voor mijn leven.

Dag 30: 1 Samuel 10:1-8

Saul wordt gezalfd

Uit deze geschiedenis blijkt dat God - ook al had het volk hem gekrenkt door om een koning te vragen - betrokken blijft bij zijn volk. Samuel zalft Saul in opdracht van de Heer (vers 1). De zalfceremonie was een teken dat God wilde leiden door zijn wijsheid en zegen, maar dat het ook geloof en toewijding vroeg aan Gods wil.

Persoonlijk: Denk na over de wonderlijke manier waarop de omstandigheden bevestigen dat God aan het werk is.

Geloven we dat God ook ons wil bevestigen?

Welke betekenis heeft hierbij Gods Woord en Geest?

Dagtekst: *'...Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente,'* (Psalm 40:11).

Gebed: Here God, geef dat ik opensta voor Uw liefde en bevestiging en dit niet zoek in de erkenning van mensen om mij heen. Help mij gericht te blijven op U en Uw koninkrijk.

Dag 31: 1 Samuel 10:9-16

Verandering

Uit vers 9 blijkt dat Gods Geest Saul veranderde. God had een bedoeling met zijn leven. In het begin van zijn koningschap luistert Saul naar God maar later verdrijven emoties als trots, eigenzinnigheid, angst voor mensen die gerichtheid op en toewijding aan God. Op een gegeven moment moet Gods Geest Saul alleen laten (1 Samuel 16:14), waardoor Hij somber wordt en bedrukt.

Persoonlijk: Lees Galaten 6:8-9.

Welke waarschuwing klinkt erin door?

Dagtekst: *'Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen'* (Galaten 5:25).

Gebed: Dank U voor de belofte dat Uw Geest ons wil leiden. Maak mij bereid U te volgen, steeds weer.

Dag 32: 1 Samuel 10:17-27

Een kleine stam

God kiest iemand uit de stam Benjamin, een eenvoudige stam (1 Samuel 9:21). Maar voor God is dat geen probleem. Hij maakt het voor het volk duidelijk: Saul is koning (verzen 20-24) en Hij wil dat Saul zijn koningschap onder Gods leiding plaatst (vers 25). God gaf mensen in het hart Saul te steunen (vers 26).

Persoonlijk: Geloof ik dat God mij mogelijkheden toevertrouwt als ik wil leven onder zijn leiding?

Ongeacht de omvang van zijn opdracht?

Dagtekst: *'Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen,'* (1 Thessalonicenzen 5:24).

Gebed: Machtige God en Vader, dank U voor het feit dat mijn leven zin en betekenis heeft wanneer ik opensta voor Uw leiding en richting. Leid mij ook vandaag.

Dag 33: 1 Samuel 11:1-13

Belegering van Jabes

De Ammonieten vormden een oorlogszuchtige stam, ten oosten van de Jordaan. Saul is diep verontwaardigd als hij erover hoort (vers 6) en laat de Israëlieten als één man ten strijde trekken (vers 7). God geeft een enorme overwinning (vers 13).

Persoonlijk: Saul wil niet dat de mannen die laatzinnig op zijn koningschap hebben gereageerd, ter dood gebracht worden (zie 10:27).

Wat motiveerde hem, denk je? Zie de verzen 12-13.

Dagtekst: *'Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees,'* (Psalm 34:4-5).

Gebed: Vader in de hemel, dank U voor de vele verhalen uit Uw Woord die mij erbij bepalen dat U ook mij weerbaar en moedig wilt maken. Ook in het omgaan met zaken die niet goed zijn.

Dag 34: 1 Samuel 12:14-15 en 12:1-7

Verantwoording afleggen

Samuel stelt het volk vragen, zie vers 3, en het antwoord volgt in vers 4. Ook betreft Samuel God erbij (vers 5). Uiteindelijk is hij tegenover Hem verantwoordelijk.

Persoonlijk: Waarbij wil Samuel de mensen bepalen en wat leren we hiervan?

Lees in dit verband ook Handelingen 20:18-21 en 33-35.

Dagtekst: *'...U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen...,'* (Handelingen 20:18-19).

Gebed: Rechtvaardige God en Vader, ik ben me ervan bewust dat ik verantwoording heb af te leggen tegenover U. Geef dat ik vandaag U op de juiste wijze vertegenwoordig.

Dag 35: 1 Samuel 12:8-17

Oproep tot trouw

In de verzen 8-13 komt voortdurend het patroon van Gods trouw en de menselijke ontrouw naar voren. Vers 14 is een oproep voor de koning en voor het volk. Een oproep tot trouw.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 14-17.

Wat maakt God hierin duidelijk en welke les houdt het voor ons in?

Dagtekst: *'Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE,'* (Psalm 33:4-5).

Gebed: Ik belijd U dat ik zo gauw ontrouw ben, vooral in de kleine dingen van elke dag. Wees mij nabij vandaag en help mij gericht te blijven op Uw trouw en gerechtigheid.

Dag 36: 1 Samuel 12:18-25

Gods grootheid gedenken

Uit de verzen 18-20 blijkt dat de mensen diep onder de indruk zijn van Gods grootheid, en angst ervaren wanneer ze denken aan hun eigen ontrouw. Toch spreekt Samuel over Gods trouw, dwars door alles heen (vers 20) en hij waarschuwt hen (vers 21).

Persoonlijk: Wat benadrukt Samuel in de verzen 22-25?

Dagtekst: *'Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden,'* (1 Samuel 12:21).

Gebed: Machtige God, bescherm mij voor het afdwalen van U, ook wanneer ik in aanraking kom met nietszeggende ideeën en 'houvasten' die het niet zijn.

Dag 37: 1 Samuel 13:1-15

Angst en ongeduld

Toen na het eerste succes van Jonathan (verzen 3-4) de tegenstand sterker werd (vers 6) leidde dit tot angst (vers 7) en naar het feit dat Saul uit vrees en ongeduld het heft in eigen handen nam.

Persoonlijk: De priester mocht alleen maar offers brengen (Deuteronomium 12:5-14). Ook Samuel had dit in hoofdstuk 10:8 kenbaar gemaakt. Onder druk van de omstandigheden raakte Saul het heldere zicht hierop kwijt.

Wat leren we hiervan?

Wat zegt dit over de plaats van het ritueel zonder God? Zie vers 13.

Dagtekst: *'Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, (...) Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!'* (Psalm 31:24-25).

Gebed: Help mij, Heer, om standvastig te zijn in het liefhebben en volgen van U.

Dag 38: 1 Samuel 13:15-23 en 14:1-10

God gebruikt het beperkte

Uit hoofdstuk 13 blijkt dat de Israëlieten naar de mens gesproken geen enkele kans hadden. Toch is dat voor Jonathan niet doorslaggevend.

Persoonlijk: Denk na over vers 6 en de levensovertuiging die hierin doorklinkt.

Wat zeggen de verzen 7-10 over handelen vanuit een geloofshouding?

Dagtekst: *'...misschien zal de HEERE voor ons werken, want het is voor de HEERE niet te moeilijk om te verlossen...'* (1 Samuel 14:6).

Gebed: Dank U voor Uw nabijheid, ook in moeilijke situaties waarop ik geen greep heb. Geef dat ik moedig dat doe wat mogelijk is.

Dag 39: 1 Samuel 14:11-23

God geeft de overwinning

De moedige en gelovige houding van Jonathan en zijn wapendrager wordt gezegend (vers 12). De Filistijnen werden angstig omdat ze merkten dat God met Jonathan was (vers 15). Het gevolg was de uiteindelijke overwinning over de Filistijnen (vers 23).

Persoonlijk: Op welke terreinen was er sprake van een bovennatuurlijk werk van God?

Dagtekst: *'Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden.'* (Psalm 31:2-3).

Gebed: Ik wil U uit de grond van mijn hart danken voor Uw trouw en hulp, ook in de vragen en omstandigheden van mijn leven op dit moment. Wees met Uw kinderen, waar ze ook wonen en werken.

Dag 40: 1 Samuel 14:24-30

De invloed van spreken

Uit deze geschiedenis blijkt dat sommige uitspraken en handelingen eerder afbreken dan opbouwen. De gevolgen van Sauls eed waren niet goed: de mannen waren te vermoeid en hadden honger. Jonathan maakte zich terecht zorgen.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 28-30.

Wat leren we hiervan?

Dagtekst: *'Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in Uw geboden geloofd,'* (Psalm 119:66).

Gebed: Help mij vandaag om te zwijgen of te spreken waar dit nodig is en houd mij dicht bij Uw wijsheid en waarheid.

Dag 41: 1 Samuel 14:31-52

Gebrek aan inzicht

Volgens de Joodse wet mocht geen vlees gegeten worden waarin nog het bloed zat (Leviticus 7:26-27 en 17:10-14), een wet die in de dagen van Noach werd ingesteld (Genesis 9:4). Ook werd het in de vroege kerk nageleefd (Handelingen 15:28-29). Saul bouwt zijn eerste altaar voor de Heer.

Persoonlijk: In hoofdstuk 14:24-26 had Saul een onverstandige eed uitgesproken, in vers 39 doet hij het opnieuw. God vraagt niet een eed, maar als deze gegeven wordt moet men zich eraan houden (Leviticus 5:4-5). Het volk kwam Jonathan te hulp en trad als 'middelaar' op (vers 45.) Welke eigenschappen van Saul maakten hem kwetsbaar?

Dagtekst: *'...ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn,'* (Jakobus 1:19).

Gebed: Help mij, Heer, om geen ondoordachte dingen te zeggen die afbreuk doen aan het goede. Neem met Uw Geest de leiding over mijn denken, reageren en spreken.

Dag 42: 1 Samuel 15:1-9

Sauls ongehoorzaamheid

De Amalekieten waren terroristen die andere volken aanvielen en er met gevangenen en materiële buit vandoor gingen. Zij vielen vanaf het begin ook de Israëlieten aan (vers 2). God wist dat een vreedzaam leven met hen onmogelijk was en dat hun afgodendienst een bedreiging vormde voor de geestelijke gezondheid van zijn volk.

Persoonlijk: Waaruit blijkt Sauls selectieve gehoorzaamheid? Lees ook Deuteronomium 20:16-18. Waarom is deze strenge beleidslijn voor God toch belangrijk?.

Dagtekst: *'Als wij de Naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden uitgebreid naar een vreemde god, zou God dat niet onderzoeken? Want Hij weet wat er in het hart verborgen ligt,'* (Psalm 44:21-22).

Gebed: Here God, deze geschiedenis is moeilijk te verstaan, toch vraagt het kwaad om een harde aanpak met het oog op Uw plan van vrede. Help mij radicaal te zijn in het volgen van U.

Dag 43: 1 Samuel 15:10-22

Het compromis

Uit de verzen 10-19 blijkt dat Samuel Saul moet confronteren met de waarheid. De HEER heeft er verdriet van maar ook Samuel vindt het verschrikkelijk (verzen 11 en 35).

Persoonlijk: Probeer kort weer te geven wat uit de verzen 20-23 blijkt. Herkennen wij uit eigen leven het gevaar van compromissen en gedeeltelijke gehoorzaamheid?

Dagtekst: *'Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter...,'* (1 Samuel 15:22).

Gebed: Here God, ik belijd U dat ik soms zo halfslachtig kan reageren op Uw Woord terwijl U te vertrouwen bent en het goede zoekt. Help mij vandaag om van harte toegewijd te zijn aan U en Uw wil.

Dag 44: 1 Samuel 15:23-35

Samuel spreekt een oordeel uit

Vers 23 is glashelder: weerspanning en eigenzinnigheid houdt in dat God niet de eerste plaats heeft en dat andere 'goden' belangrijker zijn. En uit vers 24 blijkt waarom Saul de weg kwijtraakte: hij was bang voor mensen, en daarom stemde hij zich op hen af, in plaats van op de Heer.

Persoonlijk: Herken ik het probleem van Saul?
Wat kan mij gauw van de Heer afleiden?
Welke ernst klinkt door in vers 29?
Toch blijft Saul vrees houden voor de reactie van mensen (vers 30).

Dagtekst: *'Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is,'* (Psalm 32:1).

Gebed: Ik wil U danken voor de vergeving die U in Christus aanbiedt, steeds weer opnieuw. Geef dat ik dit geschenk op waarde blijf schatten en dicht bij U blijf. Ook deze dag.

Dag 45: 1 Samuel 16:1-13

Nieuwe hoop

De Here God geeft Samuel een nieuw vooruitzicht: hij mag de nieuwe koning zalven. Het roept vragen op (vers 2) maar Samuel kiest voor vertrouwen in Gods voorziening en leiding (verzen 3-4).

Persoonlijk: Wat is het meest opvallende in het lezen van de verzen 6-13?

Wat leer ik ervan?

Dagtekst: *'...Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan,'* (1 Samuel 16:7).

Gebed: Machtige God, dank U voor het geschenk dat U het hart aanziet en niet afgaat op uiterlijk, presentatie, welvaart of wat dan ook. Help mij naar mensen te leren kijken vanuit Uw oogpunt.

Dag 46: 1 Samuel 16:14-23

Een geest van onrust

De onvrede in Sauls hart geeft dat hij zich bedrukt en angstig voelt. Het is het gevolg van het feit dat hij als de gezalfde koning de heilige God had weerstreefd. De hovelingen van Saul attenderen hem op David waarbij ze vertellen dat de HEER hem bijstaat (vers 18). God liet toe dat een negatieve kracht Saul kwelde maar de muziek van David bracht verlichting. Ook gebruikte God die periode om David bekend te maken met het koningschap.

Persoonlijk: De duur van Davids voorbereidingstijd was onduidelijk. Toch bleef hij rustig.

Wat leren we hiervan?

Hebben wij vertrouwen in Gods leiding en 'planning' als we denken aan de toekomst?

Dagtekst: *'Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam,'* (Psalm 31:4).

Gebed: Vader in de hemel, bescherm mij voor duistere invloeden en houd mij dicht bij Uw licht en wil.

Dag 47: 1 Samuel 17:1-11

Verlamme angst

De Filistijn Goliath was ontzagwekkend groot en zijn brutale, trotse spreken maakte de Israëlieten angstig. Het werkte verlamme (vers 11).

Persoonlijk: Denk na over factoren waardoor deze verlamming toesloeg. Kunnen we het begrijpen?

Kennen wij omstandigheden die ons een beklemme gevoel geven? Lees Psalm 30:15-17.

Dagtekst: *'Maar ik vertrou op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.'* (Psalm 31:15-17).

Gebed: Machtige God en Vader, dank U dat U mijn leven met alle moeilijke omstandigheden in Uw hand hebt.

Dag 48: 1 Samuel 17:12-30

Het juiste perspectief

Vers 16 geeft aan dat er sprake was van een impasse: de Filistijnen en Israëlieten stonden tegenover elkaar (vers 2) en de partij die initiatief zou nemen was in het nadeel. Maar David ziet niet slechts een reus en het onmogelijke van de situatie. Hij denkt aan de levende God.

Persoonlijk: Wat zegt David in vers 26 en waaruit blijkt zijn volharding? Zie de verzen 28-30.

Dagtekst: *'De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?'* (Psalm 27:1).

Gebed: Help mij, rechtvaardige God en Vader, om Uw grootheid niet uit het oog te verliezen.

Dag 49: 1 Samuel 17:31-40

David ontvangt moed

Uit de verzen 31-37 blijkt dat Davids overtuiging ook Saul overtuigt. David wil geen gebruikmaken van de aangeboden wapenrusting. Hij vertrouwt God voor een goede afloop en zet daarbij zijn eigen mogelijkheden in (38-40).

Persoonlijk: Wat kunnen wij van deze geschiedenis en van Davids optreden leren?

Dagtekst: *'Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop,'* (Psalm 27:3).

Gebed: Dank U voor de belofte dat U mij moed wilt geven wanneer het erop aankomt. In de kleine en grotere uitdagingen van het leven.

Dag 50: 1 Samuel 17:41-49

In de naam van de Heer

Goliath reageert geringschattend op David en vervloekt hem zelfs (vers 43).

Persoonlijk: Denk na over Davids antwoord en opstelling, zie de verzen 45-47. Hij ging in geloof uit van de overwinning die God zou geven.

Wie kan dat innerlijk vertrouwen geven? Lees 1 Samuel 16:13.

Dagtekst: *'Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt,'* (Psalm 31:24).

Gebed: Machtige God, U bent niet veranderd. U wilt nog steeds Uw kracht kenbaar maken door mensen die het volledig van U verwachten. Wees mij vandaag nabij.

Dag 51: 1 Samuel 17:50-58 en 18:1-5

God zegent David

God geeft een geweldige overwinning en zegent ook daarna David. Ook in de oprechte en hartelijke vriendschap met Jonathan, de zoon van Saul. Allebei hadden ze een groot vertrouwen op God en uit hun omgang blijkt dat ze niet toelieten dat er iets tussen hen kwam in te staan, geen carrière, jaloezie of familieomstandigheden.

Persoonlijk: Denk na over eigen vriendschappen.

Wat is daarin erg belangrijk?

Dagtekst: *'Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!'* (Psalm 31:25).

Gebed: Dank U voor de belofte dat U wilt zegenen wanneer we op Uw weg blijven en onze hoop op U gevestigd houden.

Dag 52: 1 Samuel 18:6-19

Saul is wantrouwend

Door jaloezie begint Saul David te wantrouwen (verzen 6-9). Het leidt zelfs tot het verlangen David te doden (verzen 10-11). Wat blijkt uit de daarop volgende verzen?

Persoonlijk: Denk na over Davids nederigheid (vers 18) en de invloed van Gods zegen op zijn leven.

Waarom werd dit een struikelblok voor Saul?

Dagtekst: *'Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.'* (Psalm 34:13-14).

Gebed: Heilige God en Vader, help mij vandaag in het contact met mensen. Dat ik het goede zal spreken en oprecht zal zijn in mijn doen en laten.

Dag 53: 1 Samuel 18:20-30

Saul wordt vijandig

Nadat Saul in vers 19 onrechtvaardig heeft gehandeld tegenover Merab, blijkt uit vers 21 dat hij nu ook Michal om verkeerde redenen uithuwelijkt aan David en een gemeen plan heeft (vers 25).

Persoonlijk: Wat blijkt uit de verzen 28-29?

En wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'Het kwaad brengt de goddeloze de dood; wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.'* (Psalm 34:22-23).

Gebed: Here God, er vinden vaak moeilijke en oneerlijke dingen plaats. Help mij in alles gericht te blijven op U en het goede te zoeken en te doen.

Dag 54: 1 Samuel 19:1-7

Jonathans moed

Liefde maakt moedig en creatief. Voor Jonathan is de vriendschap met David belangrijk, maar ook wil hij zijn vader voor onrechtvaardig handelen beschermen. God zegent hem hierin.

Persoonlijk: Wat kenmerkt Jonathans spreken?

Wat leer ik van zijn creatief en handelend optreden?

Dagtekst: *'Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet,'* (Spreuken 29:25).

Gebed: Dank U voor het voorbeeld van Jonathan. Help mij moedig te zijn in liefde en oprechtheid.

Dag 55: 1 Samuel 19:8-24

Door jaloezie gekweld

Saul kan Davids aanwezigheid niet verdragen. Hij wil hem doden. Michal, Davids vrouw, helpt hem ontkomen. Uit angst voor haar vader geeft ze wel een andere versie van de geschiedenis (vers 17). Wanneer Saul hoort dat David bij Samuel is wordt hij opnieuw razend. Hij wil hem laten doden. God zelf voorziet in Davids bescherming door Saul 'stil te leggen'.

Persoonlijk: Waartoe kan jaloezie leiden?

Waarom ontnemt het ons zicht op Gods weg met mensen?

Dagtekst: *'Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de HEERE krijgt iemand zijn recht,'* (Spreuken 29:26).

Gebed: Rechtvaardige God en Vader, help mij een helder zicht te houden Uw bedoeling met mijn leven en met de levens van anderen. Bescherm mij voor een jaloezige geest waardoor ik voorbijga aan Uw weg met mij.

Dag 56: 1 Samuel 20:1-17

Onderling vertrouwen

Uit deze verzen blijkt de trouw en vriendschap tussen David en Jonathan. Maar ook de plaats die God heeft in hun denken over elkaar en de toekomst.

Persoonlijk: De Israëlieten kwamen aan het begin van elke maand bij elkaar om het feest van de nieuwe maan te vieren, als de maan niet zichtbaar was (vers 5). In tegenstelling tot de volken om hen heen. Zij kwamen bijeen bij volle maan. Het was een voorzorgsmaatregel omdat niet de maan of zon aanbeden mocht worden, maar alleen God, de Schepper.

Wat leren wij hiervan?

Dagtekst: *'Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid,'* (Psalm 150:1-2).

Gebed: Help mij, Heer, om Uw grootheid nooit uit het oog te verliezen en U te eren om wie U bent: Schepper en almachtige God.

Dag 57: 1 Samuel 20:18-42

Sauls onrechtvaardige woede

Koning Saul is niet alleen kwaad op David maar beledigt zijn zoon Jonathan. Toch heeft Jonathan nog de moed een vraag te stellen (vers 32), waarna Saul hem wil doden (vers 33).

Persoonlijk: Jonathan gaat over tot actie. Ook herinnert hij David aan hun belofte aan God en elkaar (vers 42). Overdenk in dit verband Spreuken 18:24.

Dagtekst: *'De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet,'* (Spreuken 18:10).

Gebed: Here God, leer mij oprechte vriendschap, waarbij ik gericht ben op het goede voor de ander en bereid ben te dienen waar dat nodig is.

Dag 58: 1 Samuel 21

De wet van de liefde

David vlucht en vraagt hulp van Achimelech. Deze helpt hem, hoewel hij weet dat het tegen de wet ingaat (Leviticus 25:5-9). Aan de andere kant weet hij ook van een hogere wet: die van de liefde en wil hij wellicht levens redden.

Persoonlijk: Overdenk in dit verband Mattheüs 12:1-8.

Dagtekst: *'...U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf,'* (Mattheüs 22:37-39).

Gebed: Help mij meer zicht te krijgen op Uw opdracht de ander lief te hebben, waarbij het niet slechts gaat om 'verplichtingen' of 'omdat het van me verwacht wordt'.

Dag 59: 1 Samuel 22

Sauls tegenwerking

Hoewel Saul weet dat het koningschap naar David gaat, werkt hij Gods plannen tegen. Hij wil hem ombrengen. Ook beklagt hij zich over Jonathan (vers 8) en beschuldigt hij Achimelech (verzen 11-13). Hij leeft met een vertekende situatie, met een beeldvorming die zijn denken en handelen vergiftigt.

Persoonlijk: Wanneer we denken aan de invloed van een leugen (verzen 14-18), dan realiseren we ons de ernst ervan.

Wat is Davids reactie hierop? Zie verzen 20-23.

Dagtekst: *'Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na,'* (Psalm 34:14-15).

Gebed: Here God, geef mij een alerte geest wanneer ik onder invloed van angst en dreiging geneigd ben mijn toevlucht tot leugen te nemen.

Dag 60: 1 Samuel 23:1-13

God voorziet

De dreiging van Saul gaat door. David zoekt kracht en wijsheid bij de Heer (verzen 1-6). Vanaf vers 7 lezen we opnieuw dat Gods raad gezocht wordt en dat op basis daarvan de plannen worden aangepast.

Persoonlijk: Hoe kunnen we in deze nieuwtestamentische tijd Gods wil zoeken?
Wat is onze ervaring?

Dagtekst: *'Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten,'* (Spreuken 17:3).

Gebed: Ik wil U danken voor het voorrecht dat ik de gedachten in mijn hart aan U mag voorleggen. Leid mij ook vandaag.

Dag 61: 1 Samuel 23:14-28

Op de vlucht

Jonathan spoort David aan om zijn vertrouwen in God niet los te laten (vers 16). Ook blijkt uit zijn woorden dat hij zichzelf niet wil bewijzen maar kan rusten in Gods plan voor zijn leven.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 17-18.
Wat kunnen we van Jonathan leren?
En waaruit blijkt Gods voorziening? Zie vers 26-28.

Dagtekst: *'Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees,'* (Psalm 34:5).

Gebed: Trouwe God en Vader, dank U voor het feit dat ik steeds weer mijn vertrouwen op U mag uitspreken, ook in onzekere en moeilijke situaties.

Dag 62: 1 Samuel 24

David spaart Sauls leven

Wanneer het erop lijkt dat God David de overwinning wil geven (vers 5), beseft David dat het niet goed is het recht in eigen hand te nemen. Moest hij dit niet aan God overlaten? (verzen 6-7). Wel confronteert hij Saul met het feit dat hij gedood had kunnen worden (verzen 8-16).

Persoonlijk: Wat werken Davids woorden uit?
En welk verzoek brengt hij onder woorden (vers 22)?

Dagtekst: *'Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede,'* (Romeinen 12:21).

Gebed: Here God, help mij goed om te gaan met andermans problemen en het goede voor mensen om mij heen te zoeken.

Dag 63: 1 Samuel 25:1-19

Creatieve moed

Nabal was schatrijk (vers 2). Een deel van zijn voorspoed had hij daarbij aan de hulp van David en zijn mannen te danken (verzen 4-8). Nabal reageert bot en ondankbaar (verzen 10-12), waarop David kwaad wordt. Tweehonderd man bleef achter en vierhonderd man ging met David op weg.

Persoonlijk: Wat lezen we over Abigaïl? Zie vers 3 en 14-19?

Welke lessen kunnen we van haar leren?

Dagtekst: *'Een verstandige heeft wijsheid voor ogen, maar de ogen van de dwaas zijn gericht op het einde van de aarde,'* (Spreuken 17:24).

Dag 64: 1 Samuel 25:20-35

Daadkracht

Abigaïl gaat op haar ezel David tegemoet. En als ze hem ziet durft ze vrijmoedig de situatie onder woorden te brengen. Daarbij doet zij ook een beroep op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God.

Persoonlijk: Lees de verzen 24-35 aandachtig.

Sta stil bij de kernpunten uit haar betoog en Davids reactie daarop.

Dagtekst: *'Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van geest,'* (Spreuken 17:27).

Gebed: Dank U voor de vele praktijkvoorbeelden uit de Bijbel. Geef dat ik ook moedig zal zijn in de ontmoeting met anderen, vooral als hiermee het belang van mensen gediend wordt.

Dag 65: 1 Samuel 25:36-44

Nabal sterft

God zelf zorgt voor gerechtigheid. Nabal sterft en uit diep respect voor Abigaïl vraagt David haar ten huwelijk. Zij stemt daarin toe.

Persoonlijk: Denk nog eens na over dit hoofdstuk en de invloed die een mens kan hebben op het verloop van een moeilijke, bedreigende situatie.

Hoe ervaren wij onze invloed en willen we die door God laten gebruiken?

Dagtekst: *'Een zelfzuchtige jaagt naar zijn eigen verlangens, hij barst los tegen alle wijsheid,'* (Spreuken 18:1).

Gebed: Trouwe en geduldige God, dank U dat U ook mijn leven en inzet wilt zegenen wanneer ik het van U verwacht.

Dag 66: 1 Samuel 26

David spaart Sauls leven

Opnieuw probeert Saul David om te brengen maar God leidt het anders. Abisai toont veel moed door met David mee te gaan. Later wordt hij een belangrijke pijler in Davids leger (2 Samuel 23:18-19).

Persoonlijk: Waarom wil David niet zelf tot actie komen?

Denk na over de verzen 4-11.

Waaruit blijkt dat God in alles aanwezig is? Lees vers 12.

Wat blijkt verder uit de verzen 23-24?

Dagtekst: *'Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen,'* (Psalm 33:22).

Gebed: Here God, we hebben geen zicht op Uw concrete leiding in ons leven, maar geef dat we altijd bouwen op Uw trouw en belofte van nabijheid en voorziening.

Dag 67: 1 Samuel 27

Bedreiging valt weg

In dit hoofdstuk staat intrige centraal. David wilde misschien stabiliteit voor zijn gezin zoeken (vers 3) en voor de mannen die met hem optrokken. Misschien rechtvaardigde David het voor zichzelf omdat er uiteindelijk sprake was van oorlog met een heidense, oorlogszuchtige vijand (vers 8).

Persoonlijk: Lees vers 12 en daarna de verzen 1-2 van hoofdstuk 28.

Wanneer David Achis' verzoek niet serieus genomen zou hebben, zou hij zijn trouw aan Israël verwijten. Lees 1 Samuel 29:1-4.

Op welke manier voorziet God in deze lastige situatie?

Dagtekst: *'Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild,'* (Psalm 33:20).

Gebed: Help mij om in bedreigende, moeilijke situaties gericht te blijven op Uw beloften en nabijheid.

Dag 68: 1 Samuel 28

Sauls angst

Uit de eerste tien verzen blijkt dat Saul radeloos is en dat de angst hem wanhopig maakt. Hij had wel een verbod aangekondigd op het raadplegen van doden maar in zijn eigen hart heeft hij dat gevaar niet overwonnen. Hij mist de aansluiting bij God en Zijn Woord en laat zich door zijn angst leiden.

Persoonlijk: Denk na over Deuteronomium 18:9-15.

Dagtekst: *'Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde,'* (Psalm 59:17).

Gebed: Machtige God en Vader, bewaar mij voor zorg en angst die me van U willen vervreemden. Ik wil Uw Woord voor ogen houden, ook in verwarring en moeite.

Dag 69: 1 Samuel 29 en 30:1-8

Aanhoudende zorg

Wanneer David en zijn mannen terugkeren naar Ziklag treffen ze verwoesting aan: ze worden tot diep in hun hart geraakt, zie verzen 3-8.

Persoonlijk: Welke houding komt in vers 6 ter sprake?

Dagtekst: *'Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want God is mijn veilige vesting, mijn goedertieren God,'* (Psalm 59:18).

Gebed: Soms begrijp ik niet waarom sommige mensen zoveel moeite te verduren krijgen, maar help mij te zien dat U in dit alles niet afwezig bent maar wilt leiden en beschermen. Maak mij trouw in mijn voorbede voor hen.

Dag 70: 1 Samuel 30:9-30

God geeft overwinning

In het vinden van de uitgehongerde Egyptenaar geeft God nieuw inzicht en leiding: David en zijn mannen worden naar de goede plek geleid en iedereen komt er ongehavend uit.

Persoonlijk: David geeft een belangrijke les en regel door: of je nu aan de voorlinies staat of op de achtergrond bij de strijd betrokken bent, iedereen is belangrijk!

Overdenk de verzen 21-25.

Probeer na te gaan wat wij ervan kunnen leren.

Dagtekst: *'En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk...,'* (Handelingen 2:44).

Gebed: Rechtvaardige God en Vader, help mij om anderen steeds vanuit uw gezichtspunt te bekijken. Leer mij aanvullend te denken en niet slechts vergelijkend.

Dag 71: 1 Samuel 31

Sauls dood

Vandaag lezen we over de diepe tragedie van het levenseinde van Saul en zijn drie zonen. Ook lezen we over de overwinning van de Filistijnen op het volk Israël, waarbij steden ingenomen worden en plunderingen plaatsvinden. Vers 10 is wel een hoogtepunt van vernedering.

Persoonlijk: Lees de verzen 11-13.

Waaruit blijkt loyaliteit en respect voor Saul en wat vroeg dit van de inwoners van Jabes?

Waarin tonen ze karakter en eren ze de nagedachtenis van Saul en zijn zonen?

Dagtekst: *'De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde,'* (Psalm 33:13-14).

Gebed: Rechtvaardige God en Vader, U doorgrondt alleen harten en daden van mensen. Help mij anderen niet te veroordelen maar het goede te blijven bedenken en doen.

Dag 72: 2 Samuel 1

David rouwt

In dit hoofdstuk raken we onder de indruk van Davids trouw en verbondenheid aan Saul. Hij wist van Sauls problemen maar bleef hem zien als de Gezalfde van de Heer (vers 16). God zelf had Sauls toekomst in handen en zolang hij leefde was David toegewijd aan Saul. Vers 23 geeft het respect weer van Jonathans liefde voor zijn vader (ook al durfde hij hem te confronteren met onrecht) en ontzag voor de kracht van Saul en Jonathan. In vers 24 roept David op tot rouw, oprecht en zichtbaar.

Persoonlijk: Wat lezen we in verzen 25-27 over Davids verdriet met betrekking tot Jonathan?
Wat lezen we in 1 Samuel over zijn liefde en vriendschap voor Jonathan?
Welke kenmerken kunnen we aangeven?

Dagtekst: *'De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt,'* (Spreuken 20:27).

Gebed: Dank U dat ik niet bang hoeft te zijn voor uw aanwezigheid omdat U het goede wilt uitwerken. Geef dat ik mijn hart en denken steeds weer openstel voor uw liefde, trouw en wil.

Dag 73: 2 Samuel 2 en 3:1

David: koning van Juda

In de verzen 1-7 lezen we over Davids kroning. Ook complimenteert hij de bevolking van Jabes. Verder blijkt dat Abner, de zoon van Ner en opperbevelhebber van Saul (verzen 8-10), Isboset tot koning over Israël uitriep. Maar de spanningen tussen Abner (in dienst van Isboset) en Joab (in dienst van Davids leger) lopen op. Ook de hoofdstukken 3 en 4 getuigen ervan.

Persoonlijk: Wat maakt vers 1 uit hoofdstuk 3 duidelijk?
Welke plaats en betekenis heeft het begrip tijd in onze gedachten?
Geloven we dat God ook onze tijd in zijn hand heeft, ook al dragen we een eigen verantwoordelijkheid?

Dagtekst: *'Daarna gebeurde het dat David de HEERE vroeg: Zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De HEERE zei tegen hem: Trek op...,'* (2 Samuel 2:1).

Gebed: Help mij U in alle vragen en situaties te betrekken. Ook vandaag.

Dag 74: 2 Samuel 5

Koning over Juda en Israël

Uit vers 4 blijkt dat David dertig jaar was toen hij koning over Juda werd, na zeven-en-een-half jaar wordt hij koning over heel Israël en Juda (vers 5). Uiteindelijk zal hij veertig jaar regeren. Hij werd steeds machtiger (vers 10).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 12 en 20-25.

Wat blijkt hieruit?

Dagtekst: *'Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.*

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!' (Psalm 31:24-25).

Gebed: Ook vandaag wil ik U opnieuw danken voor Uw belofte dat ik veilig bij U kan schuilen en dat U wijsheid en kracht wilt geven bij alles wat vandaag op mijn weg zal komen.

Dag 75: 2 Samuel 6

De ark van God

Nu het volk weer verenigd was beseft David dat de dienst aan God alle aandacht vroeg. De ark was het meest kostbaar. Waarom werd God zo verontwaardigd? In Numeri 4:4-5 staat dat alleen de Leviëten de ark mochten verplaatsen. De ark hoorde aan draagstokken gedragen te worden. De ark aanraken was een grote zonde (Numeri 4:15). Gods heiligheid moest herontdekt worden (verzen 9-11).

Persoonlijk: Wat leerde David van dit alles? Zie 1 Kronieken 15:1-5.

En wat blijkt uit zijn verlangen mensen te zegenen? Zie de verzen 18-21.

Dagtekst: *'Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!' (Psalm 32:11).*

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat we, dankzij Jezus, nu vrijmoedig tot U mogen komen. Dank U voor Zijn offer en de vergeving die Hij mogelijk maakte. Het geeft vreugde en moed.

Dag 76: 2 Samuel 7

Gods belofte

Het houdt David bezig dat Gods 'huis' een tent is. Lees de verzen 1-2. God maakt in de volgende verzen duidelijk dat Hij een God is die met zijn volk heeft willen optrekken (5-16). Niet David, maar zijn zoon zal een tempel mogen bouwen, als een teken van Gods trouw te midden van zijn volk.

Persoonlijk: Denk na over Davids gebed (18-29).

Ga na welke kernpunten hierin naar voren komen. Waarin is het een inspiratie voor ons?

Dagtekst: *'Nu dan, Heere HEERE, U bent die God en Uw woorden zijn waarheid, en U hebt dit goede tot Uw dienaar gesproken,' (2 Samuel 7:28).*

Gebed: Dank U voor de toezegging van Uw trouw en leiding wanneer we toegewijd zijn en blijven aan Uw bedoeling voor ons leven.

Dag 77: 2 Samuel 9

David gedenkt zijn belofte

In de eerste vier verzen lezen we dat David navraag doet naar Sauls familie. Veel koningen roeiden in die tijd families uit van rivalen, zodat ze geen bedreiging voor hun macht vormden. Hij had Jonatan beloofd om hem en zijn nageslacht trouw te zijn (1 Samuel 20:42).

Persoonlijk: Hoe werkt David zijn belofte uit?

Wat blijkt uit dit verslag (5-13)?

Dagtekst: *'De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht,'* (Spreuken 16:21).

Gebed: Here God, help mij om trouw te zijn aan toezeggingen en beloften en hierin de ander te dienen.

Dag 78: 2 Samuel 11

Kracht van verleiding

Deze geschiedenis maakt duidelijk hoe de ene fout tot een andere kan leiden waarbij het kwaad toeneemt. Het feit dat David in Jeruzalem achterbleef (vers 1) en in zijn gedachten seksuele verleiding ging koesteren (verzen 2-3), leidde tot overspel (vers 4).

Toen het leidde tot zwangerschap zocht David zijn toevlucht tot bedrog (verzen 5-13) en toen dit niets uitwerkte, liet David Uria indirect doden (vers 15).

Persoonlijk: Lees Jakobus 1:14-15 in het licht van deze geschiedenis.

Dagtekst: *'Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde...,'* (Jakobus 1:14-15).

Gebed: Ik belijd U dat ik vaak te weinig alert ben op verleiding. Help mij bijtijds 'nee' te zeggen of afstand te nemen.

Dag 79: 2 Samuel 12

Schuld belijden

God confronteert David met zijn zonde en schuld. Uit vers 5 blijkt dat David de illustratie nodig heeft om tot inzicht te komen.

Persoonlijk: Denk na over Gods woorden vanaf de verzen 7-12 en over Davids antwoorden (vers 13).

Wel zullen consequenties niet weggenomen worden (vers 14).

Dagtekst: *'Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is,'* (Psalm 32:1).

Gebed: Dank U voor Uw bereidheid om onze schuld te vergeven wanneer we het U belijden en vertrouwen uitspreken in Jezus' offer voor ons.

Dag 80: 2 Samuel 13

Onzuivere hartstocht

Door een list probeert Amnon alleen te zijn met Tamar. Hij wil haar seksueel misbruiken (verzen 11-14) en slaagt hierin. Het gevolg is echter afkeer van Tamar (vers 16), waardoor hij haar opnieuw kwetst en haar toekomst kapotmaakt (verzen 17-19).

Persoonlijk: Denk na over Tamars gevoelens, over die van Amnon, Absalom en David. Wat ontdekken we over de consequenties van onrecht?

Dagtekst: *'In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!'* (Psalm 31:6).

Gebed: Trouwe God en Vader, bescherm mij voor kwaad en help mij dicht bij U te blijven.

Dag 81: 2 Samuel 14

Spanningen

Door alles wat gebeurd is, is er sprake van verstoorde relaties. Joab probeert David tot andere gedachten te brengen en kiest voor een stapsgewijze aanpak. David reageert hierop maar ook uit het vervolg blijkt dat veel verstoord blijft.

Persoonlijk: Wat leren we in deze geschiedenis over verstoorde verhoudingen?

Dagtekst: *'Een broeder wie onrecht is aangedaan, is erger dan een sterke stad, en ruzies zijn als een grendel van een vesting,'* (Spreuken 18:19).

Gebed: Liefdevolle Vader, ik ben mij ervan bewust dat ruzie veel stukmaakt. Help mij om anderen in liefde en oprechtheid tegemoet te komen.

Dag 82: 2 Samuel 15

Ondermijning van gezag

Absalom gaat onwaarachtig om met mensen. Hij wil ze inpalmen, ten koste van zijn vader. Er is zelfs sprake van een samenzwering (vers 12).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 23-31.

Dagtekst: *'Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat vóór de eer,'* (Spreuken 18:12).

Gebed: Here God, bewaar mij voor hoogmoed en onoprecht handelen. Hou mij op de weg van vrede.

Dag 83: 2 Samuel 16

Opstandigheid

Uit vers 3 klinkt een heel andere boodschap door dan in hoofdstuk 19:24-31. In alle verwarring blijkt oprechtheid ver te zoeken, vooral wanneer mensen uit zijn op eigen voordeel. Zie ook de verzen 20-23.

Persoonlijk: In dit bijbelverhaal lezen we over trouw enerzijds en over loyaliteitsconflicten anderzijds. Wat is onze ervaring hiermee?

Dagtekst: *'U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen,'* (Psalm 31:21).

Gebed: Vader in de hemel, leer mij trouw en rechtvaardig te handelen in moeilijke situaties.

Dag 84: 2 Samuel 17

Gods soevereiniteit

In al het menselijke gewoel, is God toch aanwezig (vers 14). Ook gebruikt hij de creativiteit van een vrouw (verzen 19-20).

Persoonlijk: Hoe concreet leef ik vanuit het besef dat niets aan Gods aandacht ontsnapt en dat Hij trouw blijft aan zijn beloften?

Dagtekst: *'De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig...,'* (Psalm 33:10-11).

Gebed: Onze tijd kent ook veel verwarring en onrecht. Toch belooft U dat het goede het kwade zal overwinnen. Maak mij moedig, ook vandaag. Laat Uw goede Geest mij leiden.

Dag 85: 2 Samuel 18 en 19:1-9

Oorlog

Uit de verzen 6-8 blijkt dat de strijd hevig was. En vanaf vers 9 volgt de tragische dood van Absalom, die zijn invloed zo negatief had aangewend. Slechts een gedenksteen bleef over (vers 18).

Persoonlijk: Waarom is Joabs raad wijs? Zie 19:1-9.

Dagtekst: *'Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen,'* (Psalm 40:5).

Gebed: Here God, leer mij Uw wijsheid wanneer ik te maken heb met onoverzichtelijke en moeilijke omstandigheden. Dank U voor Uw nabijheid.

Dag 86: 2 Samuel 20

Jaloezie

Ook al bestond Israël uit twaalf stammen, toch bleek het moeilijk om als een eenheid op te trekken. Jaloezie en instabiliteit werden door Seba aangegrepen om in opstand te komen. In vers 16 komt een wijze vrouw in actie. Zij is moedig en helder in haar optreden en redt de stad.

Persoonlijk: In hoofdstuk 3:26-27 en in dit hoofdstuk (vers 7-10) krijgen twee moorden van Joab aandacht.

Uit het vervolg van zijn geschiedenis blijkt dat dit leidt tot zijn eigen dood, zie 1 Koningen 2:28-35. Waarom confronteert de Bijbel ons met de ernst hiervan?

Dagtekst: *'Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God,'* (Psalm 43:5).

Gebed: Machtige en trouwe God, wees mij nabij in mijn vragen en help mij gericht te blijven op Uw liefde, waarheid en kracht.

Dag 87: 2 Samuel 22

Gods grootheid

David is diep onder de indruk van Gods grootheid en macht. Hij probeert aan de hand van beeldspraak Gods tegenwoordigheid en macht weer te geven.

Persoonlijk: Denk na over de eerste 15 verzen.

Welke beelden komen erin ter sprake?

En wat wordt in vers 36-37 benadrukt?

Dagtekst: *'Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren...,'* (2 Samuel 22:17).

Gebed: Here God, U bent te groot voor ons om te kunnen bevatten, maar dank U dat U toch met ons wilt omgaan. Dank U dat U ook mij op het oog hebt.

Dag 88: 2 Samuel 23

Helden worden geëerd

In dit hoofdstuk worden Davids helden met name genoemd. Ook twee elitegroepen: 'de Dertig' en 'de Drie' (verzen 13 en 19). Maar dit hoofdstuk begint met een lofzang op God, die met zijn koningschap een bedoeling had (vers 5). Uit zijn geslacht is de Messias voortgekomen (Mattheüs 1:1 en 17).

Persoonlijk: Jezus Christus deelde als Zoon van God en Zoon van de mens in de lijn der geslachten. Hij kwam als de beloofde Verlosser. Hij verbindt het Oude en het Nieuwe Testament en vervulde oudtestamentische profetieën. In Jezus is Gods heil voor de hele wereld doorgebroken. Overdenk in dit licht nog eens Gods belofte aan Abraham. Zie Genesis 12:2-3 en Johannes 1:29.

Dagtekst: *'...Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt,'* (Johannes 1:29).

Gebed: Wij leven nu in de periode na Jezus' komst, dank U voor het Nieuwe Testament en de beloften die er zijn voor de toekomst. Vooral rondom zijn terugkeer.

Dag 89: 2 Samuel 24

Een volkstelling

In tijden van vrede was het niet nodig een volkstelling te houden met het oog op de weerbaarheid van een leger. Het motief was dan eerder hoogmoed en prestige.

Zelfs Joab voelt aan dat het niet goed is (1-3). In 1 Kronieken 21:1 staat dat satan zich tegen Israël keerde en David tot de volkstelling aanzette. Uit vers 1 lijkt het alsof God David ertoe aanzet of stond God hierin satans invloed toe?

Joabs opmerking werd door David genegeerd maar uit de verzen 10-14 blijkt dat David zich bewust wordt van de verkeerde daad. In vers 17 pleit hij in gebed voor de mensen. En uit vers 24 blijkt dat hij ernst maakt met het offer.

Persoonlijk: Ga na op welke terreinen wij overmoedig kunnen worden.

Dagtekst: *'...Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods,'* (2 Samuel 23:3).

Gebed: Help mij vandaag Uw grootheid niet uit het oog te verliezen. U bent de machtige.

Dag 90: 1 Koningen 1:1-40

Salomo wordt koning

David wist dat het Gods wil was dat Salomo koning zou worden na hem, maar opnieuw wordt hij geconfronteerd met tegenwerking. Bathseba gaat dan moedig het gesprek aan en David spreekt opnieuw uit dat Salomo koning zal worden. Zie de verzen 32-40. Salomo is de beloofde zoon die de tempelbouw zal coördineren.

Persoonlijk: 1 Koningen 3:1-15.
Wat kenmerkt Salomo's gebed?

Dagtekst: *'Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad...,'* (1 Koningen 3:9).

Gebed: Here God, geef ook mij onderscheidingsvermogen, zodat ik weet wat belangrijk is en naar Uw wil. Dank U voor de leiding van Uw Geest.