



# LEVEN MET HOOP EN VERWACHTING

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door  
Marleen Ramaker

*'De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest,' (een gebed van Paulus uit Romeinen 15:13)*

Door teleurstelling in mensen, omstandigheden, onszelf en in het leven, kunnen we meer ontmoediging, verwarring, cynisme en apathie ervaren dan hoop. Gebrek aan toekomstverwachting heeft vaak met ons leven hier en nu te maken, maar ook met keuzes en omstandigheden waarin we teleurgesteld zijn. Verder kunnen ervaringen uit het verleden ons leven bestempeld hebben, waardoor we met minder verwachting leven en hoop hebben ingeleverd.

God maakt in Zijn Woord steeds weer duidelijk dat Hij ons hoop wil geven, dat Hij ons zicht wil geven op een toekomst. De Bijbel is een groot verslag van Gods trouw door de eeuwen heen, waarbij allerlei mensen uit verschillende periodes in de geschiedenis en in allerlei levensomstandigheden aandacht krijgen. Mensen met hoge posities maar ook de 'gewone man en vrouw'. Daarbij klinkt steeds de boodschap door dat God ernaar verlangt dat mensen in verbondenheid met Hem zullen leven en Hem leren vertegenwoordigen in het contact met anderen en in de manier waarop ze in het leven staan. Hij verlangt er naar dat Zijn kinderen zich aan Zijn waarheid, wijsheid, liefde, geduld en trouw leren spiegelen.

In dit 90-dagen-dagboek staan we allereerst stil bij de betekenis van hoop, waardoor we met verwachting kunnen leven. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan Gods trouw vanaf de schepping van de mens, met Gods weg met Israël en de volken. Daarbij staan de profetieën en de vervulling ervan over Jezus' komst, lijden, sterven, opstanding en toekomst centraal. Beloften die betrouwbaar zijn en een baken vormen voor de komende tijd.

Tekst: Marleen Ramaker  
© 2006  
St. Bijbel, Media & Samenleving

## **Dag 1: Psalm 138**

### **Leven met hoop**

Wij kunnen niet leven zonder hoop. Maar hoe kunnen wij op een realistische manier zicht houden op hoop? Zelfs in de moeilijkste en donkerste momenten van ons leven wil Gods tegenwoordigheid hoop geven. Wanneer we Zijn nabijheid in geloof willen erkennen, zal hoop het gevolg zijn.

**Persoonlijk:** David doet in Psalm 138 een beroep op Gods grootheid.

Overdenk de verzen 2-3.

Welke beslissing nam David en wat was het gevolg?

**Dagtekst:** *'Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel,'* (Psalm 138:3).

**Gebed:** Dank U dat ik mij open mag uitspreken in Uw tegenwoordigheid in het vertrouwen dat U naar mij luistert en mij nabij wilt zijn.

## **Dag 2: Romeinen 5:1-11**

### **Belofte van hoop**

Gods Woord biedt richtlijnen aan om te kunnen leven en daarin ligt ook de belofte van hoop. Het leven is niet makkelijk en niemand van ons kan moeite voorkomen. Maar oprechte hoop is het gevolg van de navolging van God, zelfs in heel moeilijke omstandigheden.

**Persoonlijk:** Lees nog eens verzen 3-6 uit Romeinen 5.

Welke belofte geeft God in Zijn Woord?

In hoeverre leef ik vanuit deze belofte en wat vraagt het van mij wanneer ik denk aan moeilijke situaties?

**Dagtekst:** *'Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan...,'* (Romeinen 5:2).

**Gebed:** Uw Woord zegt dat Jezus ons fundament is en dat Hij een rots is onder ons bestaan. Geef dat ik vandaag denk en leef vanuit dit besef en deze belofte.

## **Dag 3: Psalm 25**

### **Groeien in kennis**

Dit gebed werd geschreven door koning David tijdens een moeilijke periode uit zijn leven. Waarschijnlijk in de tijd dat zijn zoon Absalom in zijn plaats koning wilde worden en zijn troon bedreigde. David kende dieptepunten ten gevolge van verdrukking en nood. Zo werd hij vele jaren door koning Saul vervolgd en was hij vertrouwd met de eenzaamheid van de wildernis. Maar David leerde ook zijn hoop op God te vestigen.

**Persoonlijk:** Davids omgang met God had invloed op de omstandigheid waarmee hij te maken had. Waarvoor bad hij concreet?

Denk na over de verzen: 1-3, 4-7, 8-15 en 16-22.

**Dagtekst:** *'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden,'* (Psalm 25:4).

**Gebed:** Ik wil vandaag opnieuw mijn vertrouwen in U uitspreken. Vooral ook in die situaties waarin ik verlang en uitzie naar Uw weg en leiding. Dank U voor Uw liefde en wijsheid.

## **Dag 4: Romeinen 4:18-21**

### **Groeien in hoop**

Waar David al jong God leerde vertrouwen, ontwikkelde zich bij Abraham op oudere leeftijd het vertrouwen in God. Abraham leefde 4000 jaar geleden in Mesopotamië. Zijn familie is vertrouwd met afgoden. Toen Abraham 75 jaar oud was, riep God hem om zijn land te verlaten en te gaan naar een land dat Hij zou aanwijzen. (Genesis 12:1).

Uit Abraham ontstond het Joodse volk. Maar zelfs na Gods belofte dat Abraham een zoon zou krijgen, duurde het nog 25 jaar voordat hij deze erfgenaam ontving. Tijdens die jaren van wachten, groeide het geloof van Abraham in God, ook al kende hij teleurstelling en twijfel. Gebed was een wezenlijk onderdeel van zijn leven. Wij lezen over hem in Genesis 12 tot Genesis 21 en het is samengevat weergegeven in Romeinen 4:18-21.

**Persoonlijk:** Ga na wat volgens Romeinen 4:18-21 de bron van Abrahams hoop is.

**Dagtekst:** *'En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongelof, maar werd gesterkt in het geloof...,'* (Romeinen 4:20).

**Gebed:** Almachtige God en Vader, help mij om volhardend te zijn in het vertrouwen op U en Uw leiding. Ook als ik denk aan...

## **Dag 5: Romeinen 15:1-13**

### **Volhardende hoop**

Gods Geest wil de hoop in ons voeden en sterker maken, dwars door moeiten heen. Daarbij bepalen de verzen 4 en 13 ons in het bijzonder.

Welke vrucht komt in vers 13 tot uiting?

**Persoonlijk:** Zijn er tekenen van hoop in ons persoonlijk leven te vinden? Waartoe word ik aangespoord?

**Dagtekst:** *'En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,'* (Romeinen 15:5).

**Gebed:** Dank U dat U de vrucht van levende hoop in ons leven wilt uitwerken, hoop die ook zichtbaar wordt in de manier waarop we in het leven staan.

## **Dag 6: Psalm 146 en Jeremia 9:23-24**

### **Misplaatste hoop**

In Psalm 146:3 roept de psalmist het uit dat vertrouwen in mensen zijn grenzen kent. Ook Jeremia 9 spreekt erover. Het kennen van God en vertrouwen in Hem is doorslaggevend.

**Persoonlijk:** Overdenk de bijbelgedeelten en probeer een duidelijk standpunt in te nemen. Ga verder na wat dit voor onze relaties en activiteiten kan inhouden.

**Dagtekst:** *'Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is,'* (Psalm 146:3).

**Gebed:** Trouwe God en Vader, ik ben me bewust dat ik gauw mijn vertrouwen op mensen kan stellen, help me Uw eeuwige trouw en rechtvaardigheid voor ogen te houden.

## **Dag 7: 2 Korinthe 5:11-21**

### **Hoop op vernieuwing**

Vernieuwing heeft te maken met een levenslang proces. De Bijbel geeft het weer als een geestelijk proces waarbij Gods Geest ons van binnenuit vernieuwt. God roept ons op tot verandering en wil dit mogelijk maken wanneer wij ons in vertrouwen overgeven aan Zijn hart en wil. Ons verlangen naar vernieuwing zal sterker worden wanneer wij groeien in de kennis van Gods liefde, trouw en heiligheid.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 14-18.  
Wat zeggen deze verzen mij over vernieuwing?

**Dagtekst:** *'...en voor God zijn wij openbaar geworden...'* (2 Korinthe 5:11).

**Gebed:** Ik wil U danken voor het feit dat U mij kent als mijn Schepper en dat U mij ondanks mijn beperkingen lief hebt en wilt leiden op Uw weg. Ook vandaag.

## **Dag 8: Filippenzen 3:2-16**

### **Jezus kennen bewerkt verandering**

Nadat Jezus is gekruisigd en opgestaan uit de dood, worden Zijn volgelingen 'mensen van De Weg' genoemd. Hiermee wordt verwezen naar Jezus die Zich de Weg, de Waarheid en het Leven noemde. Voordat Saulus tot geloof in Jezus Christus kwam (later werd hij Paulus genoemd) maakte hij deel uit van de raad in Jeruzalem die het Joodse religieuze en culturele gedachtegoed beschermde. Hij was actief betrokken bij de vervolging van christenen en probeerde de kerk te verdelgen (zie Handelingen 8:1-3).

**Persoonlijk:** Wat valt mij vooral op in het bijbelgedeelte van vandaag?  
Wat leer ik van de verzen 7-10?

**Dagtekst:** *'...opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding...'* (Filippenzen 3:10).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat Hij Zijn kracht belooft aan wie Hem volgt. Geef dat ik vandaag Zijn kracht en nabijheid zal ervaren, ook als ik denk aan...

## **Dag 9: Handelingen 9:1-9**

### **Hoop in duisternis**

In de ontmoeting met Jezus staat Saulus in alle geestelijke naaktheid voor Hem. In dat licht wordt waarheid helderheid (verzen 4-5). Saulus wordt in zijn blindheid geconfronteerd met eigen uitzichtloosheid. Maar Jezus sprak: 'Sta op ....' en wijst op een toekomst. Is er dan tóch hoop?

**Persoonlijk:** In vers 8 staat dat Saulus overeind kwam.  
Wat leer ik van Saulus' beslissing?

**Dagtekst:** *'...Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen,'* (Handelingen 9:6).

**Gebed:** Liefdevolle Vader, U wilt dat ik in beweging kom en U navolg. Help mij hierbij.

## **Dag 10: Handelingen 9:10-17**

### **Boodschapper van hoop**

Ananias wil door God gebruikt worden (vers 10), ook al begrijpt hij veel niet (verzen 13-14). Wanneer God het vraagt is hij bereid, ongeacht zijn vragen en twijfels (vers 17). Ga na welke gevoelens ter sprake komen en waardoor Ananias zich laat overreden.

**Persoonlijk:** Ananias liet zich roepen en stond open voor Gods spreken. In hoeverre kan ik méér geoefend worden in het luisteren?

**Dagtekst:** '*...Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is...*' (Handelingen 9:17).

**Gebed:** Here God, maak mij bereid om namens U voor anderen iets te betekenen. In woorden en daden.

## **Dag 11: Handelingen 9:18-22**

### **Gods Geest bewerkt verandering**

Gods Geest kon Ananias in beweging brengen en tegelijkertijd Saulus voorbereiden op een boodschap die zou helen en vernieuwen. Hij mocht weer zien (vers 18) en zich laten versterken (vers 19).

**Persoonlijk:** Saulus kon de ontvangen hoop en nieuwe levenshouding niet voor zichzelf houden. Hoe beleef ik dat? Spreek in gebed met God over bekenden en vrienden.

**Dagtekst:** '*En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, uitroeide...*' (Handelingen 9:21).

**Gebed:** Het is bijzonder hoe Uw Geest Paulus' denken en levenshouding radicaal veranderde. Wilt U ook in mijn leven verandering bewerken?

## **Dag 12: Handelingen 9:23-31**

### **Hoop werkt aanstekelijk**

In dit bijbelgedeelte leren we enerzijds dat mensen zich van de boodschap afkeren, maar anderzijds dat mensen zich gewonnen geven. In strijd mogen we de hoop vasthouden dat God doorgaat met Zijn werk (zie vers 31). Lees de verzen 26-27. Begrijpen we de emoties die ter sprake komen? Wat leren we van Barnabas?

**Persoonlijk:** Hoe kan ik mensen in mijn omgeving bemoedigen en het goede voor hen zoeken?

**Dagtekst:** '*De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren...*' (Handelingen 9:31).

**Gebed:** Dank U voor de bemoediging dat U vrede geeft waar mensen zich aan Uw leiding en zorg toevertrouwen. En dat Uw Geest geloof wil bewerken waar mensen openstaan voor het Evangelie. Ik bid u concreet voor....

## **Dag 13: 1 Thessalonicenzen 2:4-12**

### **Bewogen betrokkenheid**

De christelijke kerk is onder andere ontstaan doordat God in het leven van Saulus verandering teweeg kon brengen. Paulus werd, een nieuw mens, in beweging gezet door Gods Geest. We weten dat Paulus strijd kende in zijn leven. Hij ondervond de invloed van zonde (Romeinen 7) en persoonlijke zwakte (2 Korinthe 12:7-10), en hij was vertrouwd met vervolging.

**Persoonlijk:** Paulus wilde als een 'vader' en als een 'moeder' zijn (verzen 7 en 11) en zijn 'eigen leven' delen.

Wat kan dit voor mij inhouden?

**Dagtekst:** *'Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige,'* (1 Thessalonicenzen 2:5).

**Gebed:** Help mij Vader in de hemel, om met zuivere motieven beschikbaar te zijn voor Uw werk.

## **Dag 14: 2 Korinthe 3:12-18**

### **Jezus is de toegang**

In Jezus wordt de bedekking – het niet kunnen zien – weggenomen. Daarbij belooft Jezus dat ons zicht op Hem en Zijn bedoeling steeds meer helder mag worden.

Overdenk de verzen 17-18.

Wat zegt dit gedeelte ons over het werk van Jezus' Geest?

**Persoonlijk:** In hoeverre ben ik door Gods Geest in de ruimte gezet?

Op welke terreinen ervaar ik meer vrijheid en waarnaar wil ik me uitstrekken? (zie vers 17).

**Dagtekst:** *'De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid,'* (2 Korinthe 3:17).

**Gebed:** Help mij om vanuit de vrijheid van U beschikbaar te zijn voor mensen die ik vandaag zal ontmoeten.

## **Dag 15: 2 Korinthe 4:5-13**

### **Gods kracht geeft hoop**

Jezus' sterven aan het kruis is een duidelijk bewijs dat God Zelf wilde lijden. In het overwinnen van de zonde, de oorzaak van lijden, wilde Hij in het geven van Zijn Zoon Zijn eigen leven geven. Door de eeuwen heen hebben sinds Jezus' dood christenen in allerlei opzichten geleden. Ze getuigden echter van het feit dat het leven in verbondenheid met God wanhoop in lijden voorkwam.

Overdenk nog eens de verzen 7-10.

Wat valt mij op?

**Persoonlijk:** In vers 13 lezen we dat Paulus blijft spreken. Wat is het geheim?

Hoe kan ik groeien in deze kracht en vrijmoedigheid?

**Dagtekst:** *'Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht...,'* (2 Korinthe 4:8).

**Gebed:** Dank U dat Uw Woord realistisch spreekt over moeite en lijden maar ook over Uw nabijheid, voorziening en troost.

## **Dag 16: Jesaja 32:1-8**

### **Hoop in verdriet en verval**

In deze profetie wordt gewezen op Jezus' betekenis en werk. Hoewel we nog in een geschonden, onvolmaakte wereld leven, mogen we richtingwijzers zijn naar deze Vredevorst.

**Persoonlijk:** Lees de verzen 1-2. Het begrip gerechtigheid betekent: woorden spreken en handelingen doen die in overeenstemming zijn met Gods verlangen en wil. Zo lezen we over uitingen van gerechtigheid zoals beschutting aanbieden (zie de verzen 1-2).

Wat betekent dit voor mij in mijn contact met anderen?

**Dagtekst:** *'Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek...'* (Jesaja 32:1-2).

**Gebed:** Vader God, maar mij alert op mensen die verlangen naar erkenning, ondersteuning en nieuwe moed. Leer mij opbouwend met anderen om te gaan.

## **Dag 17: 1 Thessalonicenzen 4:13-18**

### **Levende hoop**

In vers 13 wordt gesproken over hoop, ook wanneer we denken aan de dood. Die hoop bewerkt dat we de dood moedig onder ogen kunnen zien. Wél vraagt het een groeiende relatie met de Here God en kennis van Zijn Woord. Naarmate we ervaren dat God te vertrouwen is, zal onze hoop in Hem sterker worden. Ook wanneer we onzekerheden meemaken en de werkelijkheid van de dood onder ogen moeten zien.

**Persoonlijk:** In 1 Thessalonicenzen 5:4-6 beklemtoont Paulus dat deze hoop en zekerheid mag leiden tot een getuigend, radicaal leven.

Wat betekent dit voor mij?

**Dagtekst:** *'Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem,'* (1 Thessalonicenzen 4:14).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de belofte van eeuwig leven, voor een eeuwige bestemming met U en allen die U toebehoren.

## **Dag 18: 1 Korinthe 15:12-22**

### **Christus is Overwinnaar**

Omdat Jezus Christus de dood overwon maakte Hij de opstanding mogelijk. Daardoor heeft geloof in Hem een radicale uitwerking in ons leven, ten aanzien van het heden en de toekomst.

Overdenk vooral de verzen 14-20.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 19.

Wat betekent dit concreet, wat kan het inhouden voor mijn leven vandaag?

**Dagtekst:** *'En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof,'* (1 Korinthe 15:14).

**Gebed:** Almachtige God en Vader, dank U voor de kracht van het geloof in de opgestane Heer. Hij is Overwinnaar.



## **Dag 19: Psalm 90**

### **De Eeuwige is trouw**

Mozes' gebed geeft weer dat hij God kende. Hij erkent God als de Eeuwige en hij erkent Zijn trouw en zorg van geslacht tot geslacht.

Wat zeggen de verzen 1-6 over God?

En waaruit blijkt vertrouwen in God ondanks de ongehoorzaamheid van de mens, waardoor Gods werk werd/wordt belemmerd? Zie vers 7-17.

**Persoonlijk:** Lees vers 12.

Hoe kan ik vandaag wijs met mijn tijd omgaan?

**Dagtekst:** *'Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie,'* (Psalm 90:1).

**Gebed:** Vandaag wil ik vooral Uw trouw voor ogen houden, van generatie op generatie. Wilt U jongeren en ouderen helpen hier meer zicht op te krijgen en na te gaan wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

## **Dag 20: Hebreëen 12:1-3**

### **Jezus' opdracht**

Jezus wist wat de Vader wilde en was bereid Zijn opdracht te vervullen. Hij was ondanks de moeite en strijd van Zijn naderende dood bereid om deze onder ogen te zien, wetend dat Zijn Vader de overwinning zou geven.

**Persoonlijk:** Wat hield Jezus staande?

Wat leer ik hiervan?

**Dagtekst:** *'Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen,'* (Johannes 17:4).

**Gebed:** Jezus kon Zijn taak volbrengen. Help mij vandaag vanuit Zijn opstandingskracht trouw en volhardend mijn plaats als christen in te nemen.

## **Dag 21: Openbaring 1:1-8**

### **Jezus komt terug**

Het bijbelboek Openbaring gaat niet aan moeite en strijd voorbij. Wel begint het boek met alle aandacht op Jezus Christus te vestigen. Hij staat garant voor de overwinning.

Overdenk de verzen 4-8.

Wat lezen we hierin over Jezus?

**Persoonlijk:** Wanneer Jezus het begin en het einde is en ons draagt, wat betekent dit dan voor mijn leven 'hier en nu'?

**Dagtekst:** *'Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige,'* (Openbaring 1:8).

**Gebed:** Eeuwige God en Vader, dank U wel dat U onze beperkte tijd overspant en dat we U mogen liefhebben en vertrouwen als de Eeuwige en dat U alles tot een goed einde zult brengen.

## **Dag 22: Openbaring 1:10-20**

### **Oproep tot vertrouwen**

Johannes is zó onder de indruk van het visioen van Jezus, dat Hij als dood voor Zijn voeten valt. Het is te overweldigend. Maar Jezus legt Zijn rechterhand op hem (vers 17).

Wat lezen we over Jezus in de verzen 17-18?

Wie is Hij en welke autoriteit heeft Hij?

**Persoonlijk:** Waarin denk ik vaak te klein van Jezus?

Spreek het in gebed uit en dank Hem voor wie Hij is.

**Dagtekst:** *'...en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht,'* (Openbaring 1:16).

**Gebed:** Vader in de hemel, Uw Zoon kwam als het licht van de wereld. Schitterend in Zijn grootheid en kwetsbaar dichtbij in Zijn nederigheid. Dank U wel voor deze ontzagwekkende liefde.

## **Dag 23: Mattheüs 6:19-34**

### **Hoop inspireert tot leven nú**

Als christenen kunnen we leven met hoop omdat deze verbonden is met onze toekomst met God in de hemel. Hoop is niet gebouwd op omstandigheden, maar op de persoon van Jezus Christus. Zijn opstanding uit de dood bewijst Zijn Goddelijkheid. Hij kan vernieuwing en vrucht geven, maar ook de kracht om zonde te weerstaan.

**Persoonlijk:** Jezus wil dat we het hier en nu plaatsen onder de lichtbundel van de eeuwige toekomst met Hem en dat het ons aanvuurt om nú goed te doen. Voor vandaag betekent het:

**Dagtekst:** *'Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, (...) elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad,'* (Mattheüs 6:34).

**Gebed:** Here God, help mij vandaag gericht te blijven op U en Uw Koninkrijk. Op Uw verlangen voor mijn leven, mijn werk en relaties.

## **Dag 24: Johannes 14:1-6**

### **Jezus onze Middelaar**

Jezus maakte de weg tot God vrij. Via Hem mogen we God onze Vader noemen. Maar Jezus belooft ook dat Hij plaats voor ons gereedmaakt.

Overdenk de verzen 1-3.

Wat zegt dit gedeelte ons over Jezus' liefde en verlangen?

**Persoonlijk:** Zoals Jezus één is met God, zo verlangt Hij ernaar dat we in verbondenheid met Hem leven. Ook in datgene wat we vandaag willen doen. Bid dat Hij er richting aan zal geven.

**Dagtekst:** *'Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij,'* (Johannes 14:6).

**Gebed:** Vader in de hemel, geef mij steeds meer zicht op de betekenis van Jezus voor mijn leven en toekomst. Dank U dat Hij de weg tot U is en ook de waarheid en het leven. Leid mij vandaag in Uw waarheid.

## **Dag 25: Jesaja 57:14-21**

### **Hoop geneest en richt op**

Soms kunnen we ons er bedrukt over voelen wanneer we kwaad, onrecht en verdriet meemaken. Toch spreekt de Bijbel over herstel en genezing. Over vrede en rust. Te midden van allerlei moeite en vragen.

Lees de verzen 14-15.

Ga na wat God van ons vraagt. Nemen wij de voorwaarde voor herstel ernstig?

En willen wij rust en vrede zoeken bij onze hemelse Vader (verzen 20-21)?

**Persoonlijk:** Wat kan mijn aandeel zijn in het zoeken van herstel en vrede, ook in onderlinge verhoudingen?

**Dagtekst:** *'Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is...'* (Jesaja 57:19).

**Gebed:** Dank U dat U vrede aanbiedt, geef dat steeds meer mensen U en Uw vrede gaan zoeken en openstaan voor herstel. Dat ze erkennen dat ze U nodig hebben.

## **Dag 26: 1 Petrus 2:1-10**

### **Een koninklijk priesterschap**

Als kinderen van God en vertegenwoordigers van Zijn boodschap en liefde mogen we ons als 'levende stenen' laten gebruiken. Want God bouwt aan Zijn koninkrijk en zal het voleindigen.

Wat schrijft Petrus over 'ons getuigenis'?

Waarbij worden we bepaald?

**Persoonlijk:** Beschikbaar zijn voor Gods werk (vers 5) en Hem verkondigen (vers 9) vraagt bezinning over de vraag wie we zijn en wat onze betekenis is.

Hoe kan ik vandaag lichtdrager zijn? Zie vers 9.

**Dagtekst:** *'En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,'* (1 Petrus 2:2).

**Gebed:** Here God, geef dat ik steeds weer naar Uw Woord verlang en daardoor zal groeien in inzicht en wijsheid. Geef mij vandaag ook een helder besef van Uw wil voor mijn leven en bezigheden.

## **Dag 27: 2 Petrus 3:1-7**

### **Waakzame hoop**

Petrus wil in deze tweede brief de gelovigen bepalen bij heel belangrijke zaken die niet vergeten mogen worden (vers1). Dan 'overvalt' ons het moeilijke en de spotternij niet op zo'n manier, dat we de moed verliezen.

**Persoonlijk:** Volgens vers 5 ontkennen veel mensen de waarheid en willen ze deze ook niet onderzoeken.

Wat kunnen wij doen om mensen op een wijze manier uit te dagen?

En hoe kan onze levensstijl daarbij een hulp zijn?

**Dagtekst:** *'...Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren,'* (2 Petrus 1:17-18).

**Gebed:** Hemelse Vader, help mij om op een persoonlijke manier anderen te vertellen over Uw grootheid. Ik wil er voor uit komen dat ik bij U hoor en dat Uw woord ons onderzoek en vertrouwen waard is.

## **Dag 28: 2 Petrus 3:8-16**

### **God wacht in geduld**

Het is moeilijk om te wachten op Jezus' tweede komst, maar in vers 9 lezen we één van de redenen: God wil niet dat iemand verloren gaat.

**Persoonlijk:** Welke aanwijzingen krijgen we in dit bijbelgedeelte?

Wat houdt dit in voor mijn dagelijks leven?

Overdenk vers 14.

**Dagtekst:** *'Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont,'* (2 Petrus 3:13).

**Gebed:** Dank U voor Uw belofte en voor het vooruitzicht op vrede en gerechtigheid. Help mij vandaag hieruit te leven en volhardend uw weg te gaan.

## **Dag 29: 1 Johannes 2:28-29; 1 Johannes 3:1-6**

### **De hoop reinigt**

Jezus maakte vergeving mogelijk maar verlangt ernaar dat deze in de dagelijkse praktijk ook 'handen en voeten' krijgt. Dat we leven als gereinigde mensen, in verbinding met Hem en Zijn Woord.

Wat lezen we in dit gedeelte over Gods werk in en door ons leven?

**Persoonlijk:** In vers 3 staat dat: En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.' Waarin verlangt God mijn reiniging?

**Dagtekst:** *'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd...,'* (1 Johannes 3:1).

**Gebed:** Het is bijzonder dat ik me een kind van U mag noemen. Dank U voor dat voorrecht en die grote liefde, geef dat ik vandaag vanuit dat besef zal leven en werken.

## **Dag 30: Romeinen 8:18-26**

### **Hoop geeft volharding**

In dit bijbelgedeelte geeft Paulus op een beknopte manier weer dat de mensheid en de schepping uitziet naar verlossing. Kinderen van God hebben hierop zicht gekregen en hebben daardoor hoop.(vers 20). Ze weten dat God de eeuwige is en bevrijding zal geven.

**Persoonlijk:** Waardoor is volharding mogelijk?

Wie bidt voor ons en voor mij?

Overdenk de betekenis van de verzen 24-25.

In hoeverre wordt mijn houding hierdoor beïnvloed?

**Dagtekst:** *'En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen,'* (Romeinen 8:26).

**Gebed:** Machtige God en Vader, dank U dat Uw Geest in mij wil bidden voor datgene waaraan ik geen woorden kan geven, dat U mij doorgrondt en begrijpt waarin ik Uw leiding en zorg nodig heb.

## **Dag 31: Romeinen 5:1-5**

### **Volharding, trouw en hoop**

Gods aanvaardende en vergevende liefde heeft ons grond onder de voeten gegeven (vers 2). Daardoor mogen in geloof hoop ontvangen en kunnen we volhardend standhouden. Denk na over deze vijf verzen: ze mogen als een schild dienen waarachter we ons veilig en weerbaar voelen.

**Persoonlijk:** Geloof ik dat Gods Geest hoop en liefde geeft?  
Op welke terreinen is het vooral nodig?

**Dagtekst:** *'...omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop,'* (Romeinen 5:3-4).

**Gebed:** Dank U dat U hoop, vertrouwen en moed wilt geven, vooral in situaties waarin het op volharding aankomt. Wees mij vandaag nabij en gebruik mij voor anderen die hoop nodig hebben.

## **Dag 32: 1 Petrus 1:1-9**

### **Leven vanuit de hoop**

De Bijbel spreekt duidelijk over de terugkeer van Jezus Christus en de belofte van herstel van de geschapen wereld. Op een realistische manier worden we herinnert aan spottendheid en ongeloof (verzen 3-4) maar de Heer komt Zijn woord na (vers 9).

**Persoonlijk:** Overdenk vers 8.  
Wat betekent dit voor de manier waarop ik in het leven sta?

**Dagtekst:** *'U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd,'* (1 Petrus 1:5).

**Gebed:** Machtige en trouwe God, dank U dat U deze wereld in Uw hand houdt en dat alles tot een goed einde gebracht zal worden. Leer mij vanuit dat perspectief te leven en te handelen.

## **Dag 33: Jeremia 14:1-8**

### **God in nood aanroepen**

In periodes van vertwijfeling en wanhoop (zoals beschreven in Jeremia 14) wordt God toch aangeroepen als 'Bron van hoop' (vers 8). God is de enige die een keer kan brengen in de hopeloze situatie. En God belooft het ook wanneer er sprake is van terugkeer tot Hem als de Bron van levend water die droogte kan wegnemen.

**Persoonlijk:** Op welke terreinen ervaar ik droogte en ben ik wellicht vastgelopen?  
Roep God aan als Bron van nieuwe hoop en vertrouw erop dat Hij dit wil geven.

**Dagtekst:** *'Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, HEERE, doe het omwille van Uw Naam...,'* (Jeremia 14:7).

**Gebed:** Ik wil U mijn en onze schuld belijden wanneer we bij het vele onrecht in deze wereld stilstaan. Uw naam betekent dat U vergevend, liefdevol, geduldig, trouw en rechtvaardig bent. Geef dat we U op een goede manier leren vertegenwoordigen.

## **Dag 34: Jeremia 29: 8-14**

### **Beloofd herstel**

Uit dit gedeelte blijkt dat God Zijn plannen met Israël en de volken niet opgeeft. Hij wil een hoopvolle toekomst geven (vers 11). Er zal sprake zijn van toewijding aan God in antwoord op Gods trouw (vers 12).

**Persoonlijk:** In de verzen 13-14 klinkt de belofte door voor Israël. Ook in het Nieuwe Testament zegt Jezus dat als we Hem zoeken, we Hem ook zullen vinden.

Wat kan zoeken inhouden en wat betekent het om Hem te vinden?

**Dagtekst:** *'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven,'* (Jeremia 29:11).

**Gebed:** Trouwe God en Vader, dank U voor de belofte dat U het goede wil voor mijn toekomst. Help mij U steeds weer vertrouwen te geven. Ik wil nu vooral de volgende zorgpunten bij U neerleggen:

## **Dag 35: Jeremia 31:1-26**

### **Gods trouw**

In dit gedeelte wordt Gods liefde voor Zijn volk verwoord (verzen 2-6) maar ook Zijn trouw door allerlei moeiten heen (verzen 7-9). Hij wil als een vader zijn (vers 9). Deze liefde en trouw zal ook erkenning en vreugde geven (verzen 10-17). '...en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE...', (vers 17).

**Persoonlijk:** Welke oproep klinkt door in de verzen 21-22?

En welke belofte in vers 25?

Hoe ervaar ik mijn liefde voor God, heeft Hij de eerste plaats?

**Dagtekst:** *'Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld,'* (Jeremia 31:25).

**Gebed:** Here God, ik voel mij vaak kwetsbaar en beperkt. Wilt U mij vandaag kracht en moed geven voor alles wat op mijn weg komt.

## **Dag 36: Psalm 39**

### **Ondanks vragen toch hoop**

David is zich bewust van de beperkingen, grenzen en moeiten van zijn leven en het leven in het algemeen. Toch klampt hij zich vast aan God. *'Mijn hoop, die is op U!'* Hij weet dat God groter is dan de omstandigheden.

**Persoonlijk:** Waarin ervaar ik nu moeite en vragen en wil ik ook mijn hoop vestigen op God die betrouwbaar is en als de Eeuwige mijn leven overziet en beschermen wil?

**Dagtekst:** *'Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij mijn tranen...,'* (Psalm 39:13).

**Gebed:** Dank U dat ik eerlijk mijn gevoelens en vragen aan U bekend mag maken. Ik erken mijn eigen zwakheid en wil U vertrouwen voor de hoop van Uw aanwezigheid in mijn leven, dwars door situaties heen.

## **Dag 37: Psalm 119:49-66**

### **Hoop geeft richting**

In vers 49 staat dat de psalmist zich bewust is dat God hem hoop heeft gegeven en dat Gods beloften levend maken. Daarom wil hij ernst maken met Gods richtlijnen, omdat God goed is en het goede zoekt voor Zijn kinderen.

**Persoonlijk:** Wat kan ik leren van vers 66?  
Hoe kan ik meer onderscheidingsvermogen krijgen?

**Dagtekst:** *'Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt,'*  
(Psalm 119:50).

**Gebed:** Bron van wijsheid en waarheid: leer mij onderscheiden waarop het aankomt, ook in de gebeurtenissen van deze dag.

## **Dag 38: Handelingen 23:1-23**

### **Getuigen van de hoop**

Paulus was zich bewust dat hij terechtstond vanwege 'de verwachting' op Gods belofte (vers 6) en het vrijmoedig getuigenis over Jezus. Die hoop had zijn leven veranderd en daarvan wilde hij vrijmoedig getuigen. Hij ervoer ook Gods hulp en leiding (verzen 16-24).

**Persoonlijk:** Ben ik overtuigd van de rijkdom van het Evangelie en bereid hiervan te getuigen? Zie vers 11.  
Bid voor mensen in eigen omgeving: dat ze oog krijgen voor het bevrijdende licht van Jezus.

**Dagtekst:** *'En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen,'*  
(Handelingen 23:11).

**Gebed:** Here God, dank U dat U mij wilt helpen om U steeds beter te leren kennen zodat ik aan mensen om mij heen kan vertellen van U. Ik denk aan de volgende mensen:

## **Dag 39: 2 Korinthe 10:12-18**

### **Bescheiden en vrijmoedig**

Dit gedeelte vraagt zorgvuldige overdenking. Paulus benadrukt dat hij niet wil roemen in dat wat hij en zijn medewerkers doen, maar dat Gods werk – door hen heen - herkend zal worden (verzen 15-16).

**Persoonlijk:** Wat is de concrete betekenis van de verzen 17-18?

**Dagtekst:** *'...maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft...,'* (2 Korinthe 10:15).

**Gebed:** Liefdevolle Schepper, dank U wel dat U mij wilt inschakelen met eigen gaven en mogelijkheden, ondanks mijn grenzen. Ik wil vandaag in afhankelijkheid beschikbaar zijn voor Uw werk.

## **Dag 40: Kolossenzen 1:24-29; 2:1-3**

### **Christus, onze hoop**

Ondanks het lijden dat Paulus' werk meebrengt is er sprake van vreugde omdat Christus een bron van hoop is en mensen door zijn leven veranderd en vernieuwd kunnen worden (vers 27). Uit de verzen 28-29 blijkt verder dat het Paulus verlangen is dat jonge christenen in hun geloof sterk zullen worden.

**Persoonlijk:** Wat is Paulus verlangen voor jonge gelovigen, zie Kolossenzen 2:2-3.

**Dagtekst:** *'...opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen...'* (Kolossenzen 2:2).

**Gebed:** Dank U dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Help mij te groeien in liefde en inzicht.

## **Dag 41: 1 Korinthe 15:9-22**

### **Eeuwige hoop**

Paulus is zich ervan bewust dat Gods genade en werkzame kracht hem tot een ander mens maken (verzen 9-10). Daarom wil hij alleen op Christus bouwen, de enige basis van hoop (vers 19). Dankzij de opstanding van Christus kan Paulus' verkondiging krachtig zijn (vers 14).

**Persoonlijk:** Paulus durfde heel helder over zijn persoonlijke geloofsovertuiging te spreken. Wat was zijn geheim volgens dit gedeelte?

**Dagtekst:** *'Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden...'* (1 Korinthe 15:19-20).

**Gebed:** Opgestane en verheerlijkte Heer, dank U dat U de eeuwige en levende Heer bent die ik mag volgen, ook vandaag. Zegen mij in alles wat ik mag doen en zal beleven.

## **Dag 42: Titus 2:11-14; 3:3-8**

### **Rijke erfenis**

Paulus benadrukt opnieuw de rijkdom van het Evangelie, de hoop van het eeuwige leven en de ernst om op een waardige manier Jezus te vertegenwoordigen (zie o.a. vers 8).

**Persoonlijk:** Wat valt mij vooral op en waartoe wordt ik opgeroepen? Probeer kernwoorden op te schrijven en leg het in gebed aan God voor.

**Dagtekst:** *'Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen...'* (Titus 2:14).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U wel dat ik bij U en Uw volk hoor, geef dat ik vandaag u op een waardige manier zal vertegenwoordigen.



## **Dag 43: Hebreëën 2:14-18; 3:1-6**

### **Hoop vasthouden**

Omdat Jezus mens is geweest en onze angsten en moeiten begrijpt, kan Hij ons helpen (14-18). Daarom worden we opgeroepen ons oog op Hem te richten (3:1), ook omdat Hij méér is dan Mozes en uiteindelijk alles onder Zijn bestel staat. Om die reden mogen we vrijmoedig tot Hem komen en de hoop die met Hem verband houdt voortdurend vasthouden (vers 6).

**Persoonlijk:** Op welke terreinen wil ik vandaag hoop en vertrouwen in Jezus' hulp en leiding uitspreken?

**Dagtekst:** *'Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen,'* (Hebreëën 2:18).

**Gebed:** Dank U Jezus Christus dat U vertrouwd bent met aanvechtingen maar stand hield. U bent bij machte om mij vandaag nabij te staan en te beschermen.

## **Dag 44: 2 Korinthe 1:1-14**

### **Doorgeven**

Hoop moet doorgegeven worden omdat een mens niet zonder hoop kan leven. Uit vers 4 blijkt bijvoorbeeld dat de kracht van troost bedoeld is om anderen ermee te versterken. Juist omdat de vormen van lijden bij het leven horen, spreekt de hoop van het Evangelie over vertroosting (verzen 5-7). Zelfs wanhoop heeft dan niet het laatste woord (verzen 8-10).

**Persoonlijk:** Wat blijkt uit vers 11?

Bid voor mensen die nu met moeite te maken hebben. Ook daarin kunnen we iets voor hen betekenen.

**Dagtekst:** *'Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden,'* (2 Korinthe 1:4).

**Gebed:** Help mij trouwe God om anderen te bemoedigen en de troosten als ze het moeilijk hebben. Maakt mij attent op de behoeften van anderen.

## **Dag 45: 1 Petrus 1:13-25**

### **Geloven is hopen**

Geloven is niet iets vaags of onzegers, maar een vaste hoop. Petrus schrijft dat we ons denken erop moeten willen afstemmen, in alle nuchterheid en feitelijkheid (vers 13). En dat we ons willen spiegelen aan God: aan wie Hij is en hoe Hij Zich bekendgemaakt heeft in Zijn Zoon.

**Persoonlijk:** Waarbij wordt ik bepaald in de verzen 17-21?

Wat spreekt mij vooral aan en waarom?

**Dagtekst:** *'Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus,'* (1 Petrus 1:13).

**Gebed:** Here God, help mij vandaag alert, waakzaam en weerbaar te zijn waarbij ik mij niet laat afleiden van het meest belangrijke: liefde voor U en anderen.

## **Dag 46: 1 Petrus 2:18-25**

### **In lijden hoop vasthouden**

Opnieuw bepaalt Petrus ons bij het lijden, ook bij onrechtvaardig lijden, iets wat extra zwaar is. Petrus spreekt over overgave (vers 23) omdat Jezus Zelf ook uit de overgave leefde, wetend dat Zijn Vader rechtvaardig oordeelt.

**Persoonlijk:** Waarin heb ik lijden ervaren en kan ik aangedaan onrecht loslaten? Gelooft u dat de Heer mij hierin wil helpen?

**Dagtekst:** *'Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt,'* (1 Petrus 2:19).

**Gebod:** Liefdevolle Vader, ik wil vandaag vooral voor de mensen bidden waarmee ik het moeilijk heb, die me vaak kwetsen en mij een onbegrepen, eenzaam gevoel geven. Geef dat ze meer zicht krijgen op Uw liefde en verlangen naar heelheid.

## **Dag 47: 1 Petrus 3:13-22**

### **Onbevreesd**

Angst afleggen is niet gemakkelijk. Het druist tegen onze gevoelens van zelfbehoud in. Toch verdraagt de hoop in Christus alles en kunnen we ons uitstrekken naar een geest van mildheid (verzen 15-16) wetend dat God juist in moeite onze houding kan gebruiken.

**Persoonlijk:** Lees de verzen 21-22 nog eens. Ben ik mij voldoende van Jezus' almacht bewust? Dank Hem voor Zijn heerschappij en de belofte dat alles tot voltooiing gebracht gaat worden.

**Dagtekst:** *'En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen; maar heilig God, de Heere, in uw hart...'* (1 Petrus 3:14-15).

**Gebod:** Here God, dank U voor Uw heerschappij en de belofte dat alles tot voltooiing gebracht gaat worden.

## **Dag 48: 1 Johannes 3:1-8**

### **Verwondering**

Wanneer we over de verzen 1-2 nadenken dan is het moeilijk te begrijpen dat we God zullen zien zoals Hij is: in al Zijn grootheid, macht en liefde, en ons met Hem verbonden mogen weten. In vers 3 komt dan de oproep dat die hoop moet leiden naar een verlangen om 'rein' te leven: afgezonderd en beschikbaar voor Zijn werk in deze wereld.

**Persoonlijk:** Wat kan de concrete betekenis van vers 8 voor ons inhouden?

**Dagtekst:** *'...Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God...'* (1 Johannes 3:10).

**Gebod:** Vader, help mij om vandaag rechtvaardig met mensen en situaties om te gaan omdat ik bij U hoor.

## **Dag 49: 1 Johannes 4:7-21**

### **De taal van de liefde**

Gods liefde komt vooral tot uitdrukking wanneer Hij het initiatief neemt in het liefhebben van ons. Hij schenkt Zijn Geest die het mogelijk maakt Zijn liefde te beantwoorden. Ook neemt Hij de vrees voor afwijzing weg omdat Hij vergeving mogelijk maakte.

**Persoonlijk:** Ga na hoe vaak de liefde ter sprake komt en wat God van ons persoonlijk vraagt (zie o.a. de verzen 20-21).

**Dagtekst:** *'Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden,'* (1 Johannes 4:10).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik wil U danken voor het feit dat U het initiatief hebt genomen in het aanbieden van Uw liefde en dat wij hierop mogen antwoorden in vertrouwen. Help mij vandaag uit die liefde te leven en te handelen.

## **Dag 50: 1 Korinthe 13**

### **Zichtbare hoop**

Geloof in Jezus en de hoop op het eeuwige leven bewerkt dat we in liefde bruggen willen slaan naar het hart en het leven van anderen. Ook hén heeft Jezus op het oog en Hij wil met Zijn Geest via ons hen bereiken. Vooral op die concrete punten zoals belicht in de verzen 1-7.

**Persoonlijk:** Wat spreekt mij vooral aan?  
En wat zijn aandachtspunten?

**Dagtekst:** *'De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,'* (1 Korinthe 13:4).

**Gebed:** Here God, geef dat ik niet voorbij ga aan die concrete, praktische tekenen van liefde, ook in het contact met mensen die ik vandaag zal ontmoeten.

## **Dag 51: Genesis 1:26-31; 3:1-15 en 21**

### **God zegent de mens**

De laatste 40 dagen gaan we nadenken over het bijbelse begrip verwachting waarbij we beginnen met het scheppingsverhaal: God schiep hemel en aarde, dag en nacht, zon, maan en sterren, de planten- en dierenwereld en ten slotte de mens. Volgens Psalm 8 is de mens 'bijna een god' en 'gekroond met eer en glorie'. Toch lieten Adam en Eva zich door wantrouwen, twijfel en ongehoorzaamheid deze kroon wegroven.

**Persoonlijk:** In Genesis 3:21 lezen we dat God Adam en Eva in hun naaktheid tegemoetkomt. Hij maakt kleren van dierenvellen. Een onschuldig dier moest daarvoor gedood worden. In het Oude Testament lezen we voortdurend over plaatsvervangende offers. Overdenk Genesis 3:21 in het licht van Johannes 1:29 en 35-36.

**Dagtekst:** *'De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt,'* (Johannes 1:29).

**Gebed:** Dank U dat Jezus bereid was als 'lam van God' Zijn leven te geven. Ook voor mij.

## **Dag 52:** Genesis 6:12-22; 7:13-16; 8:15-22.

### **Gods teken van trouw**

God ziet het onrecht en de ontrouw van mensen ten opzichte van Hem, de Schepper en Heer. Het raakt hem want Hij had alles mooi gemaakt (Genesis 9:6-7). Via Noach maakt God een nieuw begin. Hij betreft Noach bij een reddingsplan waarbij God duidelijk maakt dat Hij Zijn bedoeling met de mens niet wil prijsgeven. Hij wil zegenen en een verbond sluiten (Genesis 9:1; 6-7; 11-15).

**Persoonlijk:** Wat zeggen deze bijbelgedeelten over God?

En wat betekent een 'eeuwigdurend verbond' voor mij, zie Genesis 9:16-17?

Wat vraagt God van mij?

**Dagtekst:** *'Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is,'* (Genesis 9:16).

**Gebed:** Vandaag wil ik U speciaal bedanken voor Uw eeuwige trouw. Dank U dat U steeds weer in geduld en trouw de mensen oproept tot inkeer en tot navolging van Uw Zoon, Jezus Christus.

## **Dag 53:** Genesis 12:1-9 en Romeinen 11:25-36

### **Gods verbond met Israël**

God koos Israël om Zijn volk te zijn, om een getuigenis van Zijn liefde, trouw, wijsheid en kracht te zijn te midden van de andere volken. Deze roeping begon bij Abraham: een man die bereid was zijn oorspronkelijke woonplaats te verlaten en op weg te gaan. In Hebreëen 11 wordt hij een man van geloof genoemd (verzen 8-9).

**Persoonlijk:** Wanneer God ons in moeilijke en onduidelijke periodes oproept tot vertrouwen, dan betekent het dat ook wij op weg moeten willen gaan en doorgaan met dat wat duidelijk is.

Kan ik persoonlijk voorbeelden noemen?

**Dagtekst:** *'Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden,'* (Genesis 12:3).

**Gebed:** Het is bijzonder te zien hoe U door de eeuwen heen steeds weer duidelijk maakt dat U een God bent die wilt zegenen. Geef dat steeds meer mensen dit gaan ontdekken en zichzelf aan Uw liefde en leiding durven toevertrouwen.

## **Dag 54:** Genesis 18:1-15; 21:1-7; 24:1-9 en Hebreëen 11:17-22

### **De God van Abraham, Isaak en Jakob**

In Psalm 90:1 staat dat Gods trouw van geslacht tot geslacht is. Uit de bijbelgedeelten van vandaag blijkt hoe God Abraham een zoon belooft. Een belofte die naar de mens gesproken wel erg laat in vervulling gaat. Maar God blijkt betrouwbaar te zijn en uit Isaak worden Jakob en Esau geboren. In Hebreëen 11 wordt Gods trouw door de geslachten en eeuwen heen beschreven, dwars door moeilijke periodes heen.

**Persoonlijk:** Hoe ervaar ik Gods trouw in mijn leven?

Geloof ik dat Hij mij wil leiden, ook als ik denk aan een toekomst die ik moeilijk kan overzien?

Overdenk in dit verband Hebreëen 11:34-39.

**Dagtekst:** *'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt...,'* (Hebreëen 11:1).

**Gebed:** Help mij om te groeien in vertrouwen op U en Uw eeuwige trouw voor ogen te houden.

## **Dag 55: Genesis 37:1-36**

### **Gods trouw in dieptepunten**

In Genesis 37 lezen we dat Jozef door zijn broers als slaaf verkocht wordt en in hoofdstuk 39 dat hij terecht komt in het huis van Potifar. Door leugenachtig gedrag van Potifars vrouw komt hij ten onrechte in de gevangenis terecht. Een situatie die bij Jozef zeker veel vragen zal hebben opgeroepen. Na een groot aantal jaren – waarin Jozefs geloof op de proef wordt gesteld – is er uitkomst (Genesis 41). God gebruikt hem daarna op een heel bijzondere manier.

**Persoonlijk:** In de hierop volgende hoofdstukken zien we hoe God verandering bewerkt in het leven van Jozefs broers.

Lees Genesis 45:1-7.

Welke conclusie spreekt Jozef uit en wat leer ik hiervan?

**Dagtekst:** *'Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven,'* (Genesis 45:5).

**Gebed:** Almachtige God, dank U dat U in Uw wijsheid het moeilijke ten goede kunt keren. Help mij U in alles te blijven vertrouwen.

## **Dag 56: Genesis 48**

### **Gods handelen bepalend**

Jakob wist dat hij door list en manipulatie het eerstgeboorterecht had gekregen. Toch bleef God hem nabij. Jakob leerde in de moeilijke jaren daarna meer over de God van zijn vaders. Hij komt door worsteling heen tot een nieuwe overgave en toewijding aan Gods wil. Ook in het zegenen van Efraïm en Manasse (verzen 18-20). De gekruiste handen wijzen op vertrouwen in Gods wil en weg met Zijn volk.

**Persoonlijk:** God verbindt Zijn naam aan kwetsbare en beperkte mensen. Zo zegende God Jakob, die Gods zegen weer mag doorgeven.

In hoeverre ben ik me hiervan bewust?

**Dagtekst:** *'Toen zei Israël tegen Jozef: Zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en Hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaders,'* (Genesis 48:21).

**Gebed:** Eeuwige God en machtige Vader, ik wil U bedanken voor de belofte dat U door de eeuwen heen Uw plan zult voltooien. Met Uw volk, met de wereld maar ook met mij.

## **Dag 57: Exodus 2:1-10 en Hebreëën 11:23-27**

### **Roeping**

Mozes werd als baby op een wonderlijke manier gespaard. Naar de mens gesproken liep op een gegeven moment alles vast (Exodus 2:11-22). Voor God is echter niets onmogelijk. Ook de tijd bij Jetro heeft betekenis. In Exodus 3:6 openbaart God zich aan Mozes en zegt '*...Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob...*,' En even verder '*...Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden,*' (vers 10).

**Persoonlijk:** Overdenk het gedeelte uit Hebreëën en Exodus 3:11-14.

Wat ontdek ik in deze verzen over God?

Hoe komt Hij Mozes tegemoet en wat leer ik hierin voor mezelf?

**Dagtekst:** '*Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare,*' (Hebreëën 11:27).

**Gebed:** Wij kunnen U niet zien o God, toch mogen we U steeds beter leren kennen door Jezus die heeft laten zien wie U bent. Geef dat ik vandaag mijn oog gericht houd op U, de levende en enige God.

## **Dag 58: Jozua 1**

### **Vastberaden en standvastig**

Jozua werd door God aangewezen om Mozes als leider op te volgen. In dienst van hem en het volk Israël.

Wat zei God tegen Jozua?

En welke beloften geeft God aan hem?

Welke aanwijzingen moet Jozua volgen?

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 5-8.

Wat leren wij hiervan voor ons leven en werk?

Op welke terreinen vraagt God van mij vastberadenheid en standvastigheid?

**Dagtekst:** '*Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat,*' (Jozua 1:9).

**Gebed:** Here God, geef mij vandaag kracht en moed om volhardend in allerlei situaties stand te houden en Uw trouw te zijn.

## **Dag 59: Jozua 2 en Hebreëën 11:30-31**

### **Iedereen telt mee**

Rachab hoorde niet bij het volk van God. Toch betreft God haar in Zijn plan voor Israël en de toekomst van de volken. De beloofde Verlosser zou immers een licht voor alle natiën worden. Rachab staat open voor de God van Israël en werkt mee met de twee spionnen. In Jozua 6:20-25 lezen we over de val van Jericho en over het behoud van Rachab en haar familie.

**Persoonlijk:** Hoe 'breed' is onze visie op Gods liefde voor de wereld?

Hoe krijgt dit vorm in mijn gedachten, gebed en eventuele betrokkenheid bij projecten?

**Dagtekst:** '*Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen,*' (Hebreëën 11:31).

**Gebed:** Genadige God en Vader, U hebt mensen op het oog die U nog niet kennen maar wel open staan voor U. Geef dat steeds meer mensen U leren vertrouwen en volgen.

## **Dag 60: Ruth 1 en Mattheüs 1:1-5**

### **Uw God is mijn God**

In een periode van verdriet en verwarring heeft de schoondochter van Naomi, Ruth, toch kennisgemaakt met de God van Israël. Ze wil zich zelfs identificeren met deze God: *'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God'* (vers 16). Ruth gaat de onzekere toekomst tegemoet ondanks vragen. Ook Naomi herkrijgt gaandeweg nieuwe moed.

**Persoonlijk:** Wanneer we het bijbelboek Ruth in zijn geheel lezen blijkt dat Ruth met Boaz trouwt en moeder wordt van Obed, een voorvader van koning David, zie Mattheüs 1:1. Wat leer ik uit deze geschiedenis voor mijn eigen geloofswandel met God?

**Dagtekst:** *'...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof...'* (Hebreeën 12:2).

**Gebed:** Ik wil U vertrouwen voor de toekomst van mijn leven. Help mij keuzes te maken die weergeven dat ik op U en Uw koninkrijk gericht ben.

## **Dag 61: 1 Samuel 16**

### **Een man naar Gods hart**

In vers 7 staat dat God niet naar het uiterlijk van een mens kijkt maar naar zijn hart. Het innerlijk is bepalend: of iemand God erkent en openstaat voor Zijn leiding. David maakte fouten, toch werd hij een man naar Gods hart genoemd. God belooft hem dat hij koning zal worden en dat zijn nageslacht gezegend zal worden. Jezus Christus kwam als beloofde Verlosser uit het geslacht van David.

**Persoonlijk:** Lees 1 Samuel 17:41-46.  
Wat is het verschil tussen Goliath en David?  
Wat stond David voor ogen?  
Lees vers 46: wat leer ik hiervan?

**Dagtekst:** *'...Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan,'* (1 Samuel 16:7).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw rechtvaardige omgang met ieder mens: U kijkt naar het hart, naar dat wat in een mens leeft. U laat zich niet door de buitenkant beïnvloeden.

## **Dag 62: 1 Koningen 3:5-10; 5:1-14**

### **Onderscheidingsvermogen**

De zoon van David, Salomo, werd na Davids dood koning. Hij wist zich afhankelijk van de Here God en vroeg om wijsheid en onderscheidingsvermogen om zijn taak te kunnen volbrengen (1 Koningen 5:9). Hij ontving wijsheid, die zijn volk ten goede kwam (1 Koningen 5:5). Ook bouwde Salomo een tempel voor de Here God (1 Koningen 6:1-2).

**Persoonlijk:** Overdenk Gods beloften en waarschuwingen uit 1 Koningen 9:3-7. Geef met eigen woorden weer hoe we Gods werk kunnen ondermijnen:

**Dagtekst:** *'Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad...'* (1 Koningen 3:9).

**Gebed:** Liefdevolle Vader, geef mij vandaag wijsheid om te ontdekken wat het meest belangrijk is en waarop het aankomt.

## **Dag 63:** Jesaja 2:1-5; 3:13-14

### **Belofte van herstel**

God heeft Israël en de volken een toekomst beloofd: gerechtigheid en vrede, waarbij zwaarden tot ploegijzers worden omgesmeed. Gerechtigheid vraagt wel om verootmoediging en de erkenning van schuld waarbij we terugkeren tot God. Het vraagt herstel.

**Persoonlijk:** In hoeverre bid ik voor de vrede van Israël en de volken?  
Voor de wereld met haar nood?

**Dagtekst:** *'Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.(...) Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren,'* (Jesaja 2:4).

**Gebed:** Rechtvaardige God, het is goed te weten dat U niet aan onrecht voorbij gaat, maar dank U dat U ook wilt vergeven en een nieuwe toekomst belooft aan allen die op U bouwen.

## **Dag 64:** Jesaja 5:1-7 en Johannes 15:1-17

### **De beloofde wijnstok**

De Here God had een mooi plan voor Israël. Toch zijn de vruchten wrang (vers 4). In Johannes 15 lezen we dat Jezus de echte wijnstok is (vers 1) en dat Hij het antwoord is op het probleem van onze afval als mens en als volken. Hij roept op tot een leven in dagelijkse verbondenheid met Hem.

**Persoonlijk:** Overdenk hoe vaak het woord 'Blijf in Mij' voorkomt: waarin moet ik blijven en wat vraagt het van ons volgens Johannes 15?

**Dagtekst:** *'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen,'* (Johannes 15:5).

**Gebed:** Almachtige God, dank U voor het wonder dat U met Uw Geest in mij wilt wonen en mijn leven zinvol wilt maken, ook in de ontmoeting met anderen en in mijn bezigheden.

## **Dag 65:** Jesaja 7:14 en Mattheüs 1:18-25

### **Immanuël**

Waar in het Oude Testament al gesproken wordt over de komst van Immanuël, lezen we in Mattheüs 1 dat deze belofte in de komst van Jezus is vervuld. In Jezus is God met ons. In Jezus is de weg tot God vrijgekomen.

**Persoonlijk:** Ga in dit licht de diepte en rijkdom na die in Hebréeën 4:13-16 wordt verwoord: 'met vrijmoedigheid' (vers 16).

Beleef ik dit in mijn relatie met God?

En bepaalt dit mijn gebedsleven?

**Dagtekst:** *'Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht...,'* (Hebréeën 4:15).

**Gebed:** Jezus' naam Immanuël houdt voortdurend een herinnering in dat U gekend wilt worden en verlangt naar een vertrouwensrelatie. Ik heb U lief en wil U ook vandaag in trouw volgen.



## **Dag 66: Jesaja 9:1 en Mattheüs 5:13-16**

### **Jezus is het Licht**

Het licht dat in Jesaja al wordt voorspeld, komt in het Evangelie opnieuw ter sprake. Jezus is het Licht van de wereld en wil met Zijn licht ons van binnenuit veranderen en ons tot een licht maken. Tot een afspiegeling van Zijn liefde en licht. Licht dat zichtbaar, ontdekkend en richtinggevend is. Licht dat duisternis kan verdrijven.

**Persoonlijk:** Hoe concreet ervaar ik de lichtfunctie in mijn omgang met Jezus?

Waarop gaf Hij mij meer licht en wat is de invloed hiervan als ik denk aan mijn dagelijks leven en mijn relaties?

**Dagtekst:** *'U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn,'* (Mattheüs 5:14).

**Gebed:** Lieve Vader in de hemel, help mij om niet zo onder de indruk van allerlei vormen van duisternis te komen dat ik vergeet lichtdrager te zijn.

## **Dag 67: Jesaja 11:1-10**

### **De beloofde Koning**

Jezus wordt als koning bejubeld in Zijn oprechtheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en goedheid. Geef met eigen woorden kenmerken van Jezus weer, de beloofde en gekomen Koning.

**Persoonlijk:** Wanneer wij aan de toekomst denken, zien we donkere, dreigende wolken. Het kan vaak een beklemmend gevoel geven. Toch verwachten we de tweede komst van Jezus in al Zijn glorie.

Ben ik hiervan voldoende doordrongen en waaruit blijkt dat?

**Dagtekst:** *'Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen,'* (Jesaja 11:3).

**Gebed:** Dank U voor Uw rechtvaardigheid en oprechtheid. Geef mij vandaag helder inzicht zodat ik op een goede manier met mensen en dingen omga.

## **Dag 68: Jesaja 40:1-11 en Johannes 10:7-11**

### **God troost**

God wil in Jezus herstel geven, troosten en leiden naar een nieuwe toekomst. In Johannes 10 zegt Jezus dat Hij de goede Herder is, dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor het behoud van de schapen. Dat Hij ze als een kudde wil leiden en beschermen. Hij wil ze 'weidegrond' laten vinden (vers 9), een leven 'in al zijn volheid' (vers 10).

**Persoonlijk:** Wat betekent volop leven voor mij?

Probeer over concrete voorbeelden na te denken en over de uitwerking van Jezus' belofte in eigen leven.

**Dagtekst:** *'Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen...,'* (Jesaja 40:11).

**Gebed:** Uw Woord maakt steeds weer duidelijk dat U oog hebt voor het zwakke en mensen tegemoet wilt komen in de moeite van hun leven. Dank U dat U ook weet waar ik het moeilijk mee heb, wees mij vandaag nabij.

## **Dag 69:** Jesaja 42:1-13 en Lukas 4:14-21

### **Jezus is geroepen**

God heeft Zijn Zoon gezonden als een Rechtvaardige (Jesaja 42:1), als Hersteller (verzen 2-4), als Middelaar en Licht (verzen 5-6) en als Uitredder (vers 7). Hij wil helen, troosten en vernieuwen.

**Persoonlijk:** Overdenk de betekenis van vers 8, waarin God afstand neemt van 'beelden', van niet leven brengende bronnen die Hem nooit kunnen evenaren. Wel is Hij één met Zijn Zoon, die als een dienaar bereid was Zijn Vader te vertegenwoordigen (verzen 1-4). Die door Gods Geest nieuw leven kan geven (verzen 6-7).

**Dagtekst:** *'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan,'* (Jesaja 42:3).

**Gebed:** Dank U wel dat U een gever van nieuw leven bent, dat U wilt herstellen en vernieuwen. Daarom wil ik in vertrouwen openstaan voor het werk van Uw Geest.

## **Dag 70:** Jesaja 49:1-6

### **Een puntige pijl**

Jezus was bereid de consequenties van Zijn komst naar deze wereld te aanvaarden. Hij wilde volledig solidair zijn met Gods wil, verlangen, heiligheid en barmhartigheid. Hij was bereid 'tot een puntige pijl' te zijn en stelde Zich beschikbaar voor Gods bedoeling met Zijn leven.

**Persoonlijk:** Jezus kende de pijn van vernedering, afwijzing en ongeloof. Toch klampte Hij Zich vast aan Gods opdracht en beloften, wetend dat Hij te vertrouwen is. Wat betekent het voor mij dat Hij tot een puntige pijl gevormd wilde worden?

**Dagtekst:** *'...Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken,'* (Jesaja 49:2).

**Gebed:** Steeds weer spreekt de Bijbel over de trouw van Jezus aan U, over Zijn toewijding aan Uw wil en bedoelingen voor Zijn leven.

## **Dag 71:** Jesaja 50:4-11 en Hebreëën 5:7-9

### **Door donkerheid heen**

Jezus moest door veel moeite en lijden heen om onze Verlosser en Hogepriester te kunnen worden. Hij was bereid om in alles afgestemd te blijven op Zijn Vader (verzen 4-9) en luisterde aandachtig naar de Vader (vers 4). Hij liet Zich niet van Zijn opdracht afbrengen (vers 9).

**Persoonlijk:** In de verzen 10-11 worden twee wegen genoemd: de weg van vertrouwen ondanks vragen en duisternis, de weg van eigen gekozen oplossingen en 'licht', oplossingen die uiteindelijk niets opleveren. Wat houdt dit voor mij in?

**Dagtekst:** *'De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken...'* (Jesaja 50:4).

**Gebed:** Machtige Schepper en Vader, wil U mij vandaag helpen om op een goede manier met mensen te spreken: respectvol, bemoedigend en opbouwend.

## **Dag 72: Jesaja 52:13-15 en Filippenzen 2:5-11**

### **Verheerlijking na vernedering**

Jesus heeft vreselijk moeten lijden, maar toch zullen mensen Hem gaan erkennen als de levende Heer die overwon. Niet alleen het Oude Testament spreekt hierover, ook het Nieuwe Testament. Jesus is verheerlijkt en verhoogd en iedereen zal tot erkenning van Zijn heerschappij komen (Filippenzen 2:10-11).

**Persoonlijk:** Ben ik mij ervan bewust dat Jesus de onderste weg is gegaan en dat God Hem bevestigd en verhoogd heeft door Hem uit de dood op te wekken?

Wat houdt mijn toewijding in?

**Dagtekst:** *'En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood,'* (Filippenzen 2:8).

**Gebed:** Heer, help mij om nederig gericht te zijn op het goede voor de ander, ik belijd U dat ik vaak hoogmoedig ben en op mijzelf gericht. Dank U voor het voorbeeld van Jesus.

## **Dag 73: Jesaja 53:1-12**

### **Jesus' offer: bron van leven**

Lees het hoofdstuk zorgvuldig en schrijf kernwoorden op van Jesus' betekenis voor ons. Wat deed Hij en waarom en hoe zijn de beloften uit dit bijbelgedeelte tot vervulling gekomen? Zie de verzen 1-3, 4-6, 7-9 en 10-12.

**Persoonlijk:** In Jesaja 53 wordt benadrukt dat Jesus bereid was Zich te geven, ook al vroeg het alles van Hem.

Wat biedt Hij ons, en dus ook mij, als een cadeau aan en wat is mijn reactie hierop?

**Dagtekst:** *'Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen,'* (Jesaja 53:6).

**Gebed:** Ik wil U uit de grond van mijn hart danken voor het offer van Jesus en de genade die Hij mogelijk maakte. Ik wil vandaag dankbaar en bewust leven uit Uw vergeving en vernieuwing.

## **Dag 74: Jesaja 55:1-13 en Openbaring 1:4-8**

### **Uitnodiging**

God biedt in Jesus genade aan: onverdiende vergeving en uitzicht op een goede, eeuwige toekomst. God zoekt het goede (verzen 8-9) en geeft Zijn Woord, woorden van leven die kiemkracht hebben (verzen 10-11). Vers 4 verwijst naar Jesus' betekenis voor alle volken.

**Persoonlijk:** Overdenk de ernst van de verzen 6-7.

Wat houdt dit concreet in?

**Dagtekst:** *'Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is,'* (Jesaja 55:6).

**Gebed:** Wanneer we verdwaald zijn roept U ons op om terug te keren. Om U te zoeken en ons onder Uw leiding te plaatsen. Help mij vandaag U te volgen in de gewone en kleine dingen van het leven.

## **Dag 75: Jesaja 56:1-8 en Handelingen 8:26-40**

### **Iedereen is welkom**

Een eunuch, een ontmande, telt ook mee (verzen 3-5). God wil hem een eeuwige naam geven die onvergankelijk is en niet wordt uitgeroeid. De draagwijdte van deze belofte is onvoorstelbaar. In Handelingen lezen we over een ambtenaar die ook eunuch was. Een indrukwekkend voorbeeld van de vervulde belofte die nog steeds actueel is.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 7. *'...Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.'* In het Nieuwe Testament worden wij als gelovigen 'een tempel van de Heilige Geest' genoemd. Sta ik open voor Gods wereldwijde werk en gaat mijn hart en gebed uit naar mensen en volken om ons heen?

**Dagtekst:** *'...een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden,'* (Jesaja 56:5).

**Gebed:** Geweldige God en Vader, ik wil U prijzen om wie U bent in Uw liefde en grootheid, dat U ieder mens volop wilt laten leven. Nu op aarde en later in de eeuwigheid.

## **Dag 76: Jesaja 57:14-21 en Mattheüs 5:1-10**

### **Troost en vrede**

God wil als de Heilige in een nederig hart wonen en een 'verslagen hart tot leven laten komen' (vers 15). Ook Jezus spreekt hierover in Mattheüs 5. *'Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.'*

Wanneer we onze nood erkennen en struikelblokken opruimen, maken we ruimte voor herstel.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 18-21.

Wat lezen we hierin over vrede?

Op welke terreinen ervaar ik vrede of verlang ik juist naar meer vrede?

**Dagtekst:** *'Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden,'* (Jesaja 57:15).

**Gebed:** Dank U voor het wonder dat U als de Heilige met Uw Geest in mijn hart wilt wonen en herstel bewerkt. Dank U voor deze belofte en zekerheid.

## **Dag 77: Jesaja 61:1-3 en Johannes 8:32-36, Galaten 5:13-14.**

### **Vrijheid**

Jezus wil ons door Zijn Woord bepalen bij nieuw leven en belooft ons vrijheid, troost, vernieuwing en herstel wanneer wij naar Hem leren luisteren en geloof hechten aan Zijn beloften.

**Persoonlijk:** Ga na op welke terreinen bevrijding, troost en nieuwe visie nodig zijn.

Heb ik Jezus aanvaard als degene die innerlijke vrijheid geeft zodat er sprake is van 'vreugdeolie', van nieuwe hoop en moed?

**Dagtekst:** *'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn,'* (Johannes 8:36).

**Gebed:** Here God, ik verlang naar meer vrijheid in mijn denken en omgang met mensen. Wilt U mij hierin toerusten, door innerlijk meer weerbaar en krachtig te zijn vanuit mijn verbondenheid met Jezus.

## **Dag 78: Hebreeën 1 en 2:1-4**

### **God spreekt in Zijn Zoon**

Uit de verzen 1-3 blijkt dat God in de komst van Jezus tot ons spreekt. Jezus liet zien wie God is en Jezus was bereid verzoening tussen ons en God mogelijk te maken.

**Persoonlijk:** Overdenk Hebreeën 2:1-4.

Maak ik ernst met Jezus' hoge positie en autoriteit?

Waaruit blijkt dat?

**Dagtekst:** *'Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid...,'*  
(Hebreeën 1:3).

**Gebed:** Vader in de hemel, het is bijzonder dat ik U beter mag leren kennen door me te verdiepen in Uw Zoon: in Zijn leven, Zijn spreken, Zijn omgang met U en mensen, Zijn passie en oriëntatie, Zijn toekomstvisie.

## **Dag 79: Hebreeën 9**

### **De levende God dienen**

In dit hoofdstuk komt duidelijk tot uitdrukking dat Jezus' offer eenmalig is en dat we Zijn vergeving in geloof mogen aanvaarden. Zie de verzen 24-28.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 28.

Wat staat hierin over Jezus' beloofde tweede komst?

Houd ik hiermee rekening?

Leeft deze verwachting in mijn hart en denken?

Welk appèl houdt vers 14 verder in?

**Dagtekst:** *'En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren...,'*  
(Hebreeën 9:15).

**Gebed:** Heer in de hemel, geef dat ik nooit 'gewend' raak aan deze boodschap maar dat het me diep in mijn hart blijft raken. U gaf Uw Zoon als Middelaar en dankzij Hem mag ik me een kind van U noemen.

## **Dag 80: Hebreeën 12:1-15**

### **Jezus, de Voltooier**

In de verzen 1-3 wordt de centrale betekenis van Jezus Christus opnieuw belicht: Hij staat aan het begin en het eind en Hij zal alles voltooien, tot een goed einde brengen. Ook in ons leven.

**Persoonlijk:** Wat houdt vers 3 voor mij in?

Waardoor kan ik soms matheid ervaren?

En hoe kan ik periodes van matheid, moedeloosheid, twijfelachtigheid en moeite overwinnen?

Wat leer ik hierin van Jezus en wat reiken de verzen 12-15 mij aan?

**Dagtekst:** *'...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof,'*  
(Hebreeën 12:2).

**Gebed:** Ik wil U niet alleen danken voor alles wat U in Christus gedaan hebt maar ook voor alles wat nog komen gaat. Dank U dat Jezus alles zal gaan voltooien en tot een goed einde brengen.

## **Dag 81: Openbaring 21:1-7**

### **Nieuwe hemel en aarde**

God belooft volledig herstel! Daarbij zal Jezus de Bruidegom zijn van de gemeente: de bruid. Hij zal al het verdriet wegnemen en vreugde geven omdat liefde en trouw hebben overwonnen (verzen 1-4).

**Persoonlijk:** Lees de verzen 5-7.

Welke beloften geeft God en wat houden deze concreet in?

In hoeverre is het een krachtbron in mijn leven? Denk over voorbeelden na.

**Dagtekst:** *'En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen...,'* (Openbaring 21:3).

**Gebed:** Het toekomstplaatje dat Uw Woord ons voor ogen houdt, is een bron van troost en vreugde. Help mij vandaag te leven vanuit het besef dat ik in verbondenheid met U mag leven. In alles wat ik doe. Ik wil daarin U trouw zijn.

## **Dag 82: Handelingen 1:1-11**

### **Werken totdat Hij komt**

De belofte van de komst van de Heilige Geest is vervuld. Door het geloof in Jezus' volbrachte werk en door overgave aan Zijn liefde en wil, kan Jezus' Geest in ons wonen en kracht geven (vers 8). Het is zelfs een voorwaarde om als christen te kunnen leven.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 6-8 en vers 11.

Wat is Jezus' antwoord op onze vragen over het 'hoe' en 'wanneer'?

Waarop moeten wij onze aandacht gericht houden?

**Dagtekst:** *'...Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan,'* (Handelingen 1:11).

**Gebed:** Dank U dat U weet wanneer Jezus terugkeert en dat dit alles deel uitmaakt van Uw plannen met de wereld. Ik wil hierin U vertrouwen en ondertussen trouw mijn plaats innemen.

## **Dag 83: Johannes 2:1-11; 4:46-54**

### **Hoop voor relaties**

In deze bijbelgedeelten komen huwelijk en gezin ter sprake. Relaties waarin we kwetsbaar zijn en elkaar tekort kunnen doen. Het feit dat Jezus' eerste wonder een huwelijk betreft en dat Hij aandacht heeft voor de nood van ouders betekent dat Hij niet aan dit alles voorbijgaat. Dat Hij heling zoekt voor allerlei verhoudingen.

**Persoonlijk:** Adam en Eva leerden de kracht van de zonde kennen (Genesis 3) maar Jezus proclameert in Johannes 2 dat Hij kwam om te reinigen en te herstellen.

Probeer praktische voorbeelden te noemen.

**Dagtekst:** *'...En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen,'* (Johannes 4:50).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik wil U voor mijn relaties vertrouwen, maar ik heb nog wel veel vragen. Leid mij vandaag en geef dat ik op Uw nabijheid gericht blijf. Geef mij wijsheid en innerlijke rust.

## **Dag 84: Johannes 5:1-18**

### **Hoop voor de alleenstaande**

In het gedeelte van vandaag komt de nood van een alleenstaande aan de orde. Jezus zag zijn eenzaamheid en spreekt met hem. Hij raakt hem aan (verzen 6-9).

**Persoonlijk:** In hoeverre heb ik oog voor de alleenstaande en voor mensen die zich ongezien voelen? Jezus wilde Zich door Zijn Vader laten gebruiken, zie de verzen 17-18. Hoe kan ik meer oog krijgen voor situaties van mensen? Wat staat er in vers 17?

**Dagtekst:** *'Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook,'* (Johannes 5:17).

**Gebed:** Jezus leefde voor dat Hij in allerlei situaties op U gericht bleef. Dag in, dag uit. Geef dat ik ook vandaag U niet uit het oog verlies en mijn werk doe op zo'n manier dat U het kunt zegenen.

## **Dag 85: Johannes 8:2-12**

### **Vastgelopen**

Jezus wijst mensen die vastgelopen zijn niet af maar zoekt juist hun behoud. Zo wil Hij de overspelige vrouw niet veroordelen maar op een nieuwe weg zetten.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 11-12. Wat zijn kenmerken van veroordeling? Waarin is Jezus' manier van reageren anders? Welke belofte houdt vers 12 verder in?

**Dagtekst:** *'... wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben,'* (Johannes 8:12).

**Gebed:** Ondanks de aanwezigheid van duisternis in deze wereld, belooft U licht wanneer we U als het Licht volgen. Help mij om dicht bij U te blijven waarbij ik niet uit Uw lichtbundel verdwijn.

## **Dag 86: Johannes 9:1-41**

### **Gods licht ontvangen**

Licht in de ogen is belangrijk maar vooral geestelijk licht en inzicht. Licht waarbij je zicht krijgt op eigen levensbestemming en op die van anderen. Wat staat er in de verzen 30-38? Schrijf kernpunten op.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 40-41. Wat zegt Jezus hierin en welke waarschuwing houdt het in voor ons persoonlijk leven?

**Dagtekst:** *'En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem,'* (Johannes 9:37-38).

**Gebed:** Zoals deze man in U geloofde en zich voor U neerboog, wil ik vanuit diep ontzag U volgen en openstaan voor geestelijk licht en inzicht, zodat ik U op een waardige manier kan vertegenwoordigen.

## **Dag 87: Johannes 11**

### **Eeuwig leven**

Jezus zegt dat Hij de opstanding en het leven is en eeuwig leven kan geven (vers 25). Hij zegt dit als Zoon van God: de Eeuwige. Als Mensenzoon onderging Hij de kwelling van de dood en het verdriet ervan (verzen 33-35). Juist daarom is Hij een bron van hoop geworden.

**Persoonlijk:** Wat zegt Jezus in vers 40?

Wat vraagt geloof van ons?

En staan wij – sta ik – open voor het geloof dat Gods Geest in ons wil laten groeien?

**Dagtekst:** *'...Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,'* (Johannes 11:25).

**Gebed:** Eeuwige God, ik wil U eren en prijzen dat ik op grond van Jezus' sterven en opstanding mag weten dat ik in eeuwigheid bij U mag zijn. Geef dat ik vanuit deze hoop een getuige van U zal zijn, ook vandaag.

## **Dag 88: Johannes 13:1-20**

### **Jezus' liefde is volhardend**

Uit vers 1 blijkt dat Jezus trouw bleef in Zijn liefde. Juist omdat Hij Zijn positie als Zoon van God kende (vers 3) kon Hij liefhebben en dienen. Hij was bereid tot het uiterste te gaan en Zijn volgelingen te verzekeren van Zijn blijvende nabijheid.

**Persoonlijk:** Wat leer ik van Petrus?

Is zijn reactie herkenbaar?

En wat betekent Jezus' antwoord? Waarbij word ik bepaald?

Denk na over de verzen 14-17.

**Dagtekst:** *'Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen,'* (Johannes 13:14).

**Gebed:** Wanneer ik aan dit voorbeeld van Jezus denk, dan belijd ik U mijn hoogmoed. Bewerk in mij de bereidheid tot dienen en waarbij ik het goede wil zoeken voor de ander. Daarom wil ik mij ook laten dienen door Jezus, zodat ik groei in liefde voor anderen.

## **Dag 89: Johannes 14:1-31**

### **De Geest leidt**

Jezus beloofde de Geest en beschrijft Hem als degene die Jezus zal grootmaken. Deze Geest wil ons leiden, troosten en de waarheid bekendmaken (zie o.a. vers 25). Ook wil Jezus ons Zijn vrede geven (vers 27).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 21-24.

Wat zeggen deze verzen over de relatie van God de Vader en God de Zoon met ons, met mij?

Hoe kan ik meer zicht krijgen op Gods liefde en grootheid?

Wat vraagt God van mij persoonlijk?

**Dagtekst:** *'...Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen,'* (Johannes 14:23).

**Gebed:** Machtige God, het is gewoon niet te begrijpen dat U Zich wilt verbinden aan mij. Toch heeft Jezus dit beloofd. Daarom wil ik trouw zijn aan U en Uw Woord, helpt mij vandaag vanuit Uw wil en liefde te leven.



## **Dag 90: Johannes 17**

### **Jezus volbracht Zijn werk**

Uit vers 4 blijkt dat Jezus weet dat Hij Zijn opdracht op aarde heeft vervuld en dat Hij mensen zicht heeft gegeven op Gods liefde en waarheid (vers 8). Jezus bidt om bescherming (vers 11) en om een krachtig getuigenis van Zijn leerlingen (verzen 17-19).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 20-26.

Wat bidt Jezus?

Geef kerngedachten weer en ga na hoe Jezus' gebed ons gebedsleven en levenshouding beïnvloedt.

**Dagtekst:** *'...En ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en ik in hen,' (Johannes 17:26).*

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U dat Uw liefde een baken is in de verwarring van onze tijd en dat Uw trouw zal overwinnen.