



DICHT BIJ GOD EN ELKAAR

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

‘Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,’ (Mattheüs 6:9).

In dit 90-dagen-dagboek staat de gave en opdracht van het gebed centraal. Waarom is gebed belangrijk en welke plaats had dit in het leven van Jezus en bijvoorbeeld in Zijn laatste gebed hier op aarde, opgetekend in Johannes 17? Jezus maakte steeds weer duidelijk dat Hij niets deed zonder de Vader. Hij toonde Zijn dankbaarheid en afhankelijkheid in allerlei situaties.

We willen ons in het eerste gedeelte concentreren op Jezus’ laatste gebed, vlak voordat Hij naar de Vader terugkeerde. Een gebed waarin naar voren komt dat Hij God wilde eren en dienen en dat Hij bereid was Gods verlangen voor Zijn leven serieus te nemen ook al betekende het de moeilijke kruisweg. Zijn lijden, sterven en opstanding waren gericht op verzoening en vernieuwing. Hij volbracht hiermee de missie van Zijn Vader. In vers 4 staat dan ook: *‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij opgedragen hebt.’* Jezus volbracht Zijn opdracht en daarom bidt Hij vol vertrouwen en toewijding voor het getuigenis van Zijn gemeente, van de mensen die bij Hem horen. Dat zij – in navolging van Hem – mensen bekend zullen maken met dit goede nieuws. Dat mensen geraakt zullen worden door het Evangelie, waarbij ze in hun manier van leven en door middel van hun woorden anderen wijzen op Hem. Maar ook door de onderlinge liefde, eenheid en verbondenheid. In de verzen 20-21 staat het zo: *‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij gezonden hebt.’*

Dicht bij God en dicht bij elkaar: volgens Jezus zal dit vrucht tot gevolg hebben. Jezus’ gebed geeft aan dat het ook ons gebed moet zijn dat de onderlinge eenheid rondom Jezus en Zijn woord zal leiden tot geloofsovergave bij anderen en dat de mensen zullen ontdekken dat Jezus de Zoon van God is op aarde kwam om de weg tot de Vader vrij te maken. Hij is de beloofde Verlosser die als een Heiland en Leidsman de weg wil wijzen, ook door ons te leren bidden. Daarom staan we in de eerste dagen stil bij Johannes 17, het gebed van Jezus, omdat Zijn gebed een inspiratiebron voor ons gebeds- en geloofsleven kan zijn. Verder worden hierbij veel voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat Jezus’ gebedsleven synchroon liep met Zijn toewijding aan Gods Woord, aan gehoorzaamheid aan Gods opdracht voor Zijn leven, en aan Zijn liefde voor mensen. Gebed, verkondiging, een leven vanuit Zijn passie voor God en Zijn woord en een leven in afhankelijkheid van Gods zegen, vormden een eenheid.

Ook zullen aspecten van gebed belicht worden zoals: verootmoediging, schuldbelijdenis, dankbaarheid en voorbede.

Gebed: Liefdevolle Vader in de hemel, dank U wel dat we vrijmoedig tot U mogen komen omdat Jezus de weg hiertoe vrijmaakte. Help ook mij om meer zicht te krijgen op Uw hart en verlangen dat ik groei in liefde voor U en mensen om mij heen. Zegen mij in het gebruiken van dit 90-dagen-dagboek. Amen.

Dag 1: Johannes 17:1-5 en Romeinen 8:15-16

Zo Vader, zo Zoon

Het eerste woord dat we leren uitspreken in de gebedsschool van Jezus is 'Vader'. In Romeinen 8 spreekt Paulus over Abba, het is een zekerheid waarbij de Geest van God ons wil bepalen. Wij mogen onszelf leren zien als kinderen van God, als mensen die tot Gods huisgezin behoren. Jezus begint zijn gebed in Johannes 17 met 'Vader'. Ook in Lukas 11:2 geeft Jezus dit aan. Door Hem leren we God als onze Vader kennen en mogen we groeien in inzicht in wie Hij is. Zo begint Jezus met het centraal stellen van Gods grootheid en met vertrouwen in Zijn bedoelingen.

Persoonlijk: Denk na over vers 3.

Hoe goed kennen we God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus?

Geloven we dat het eeuwige leven nu al begonnen is door met God te leven als onze Vader?

Dagtekst: *'...maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader,'* (Romeinen 8:15).

Gebed: Vader, dank U dat ik mag leren wat het is om te bidden naar Uw hart. Geef mij ook vandaag zicht op Uw verlangen voor mijn leven.

Dag 2: Johannes 17:6-8 en Filippenzen 2:6-9

Zo Zoon, zo Vader

In vers 6 staat dat Jezus de naam – dus het wezen – van God heeft bekendgemaakt. En in vers 8 lezen we dat Jezus de woorden die Hij van Zijn Vader ontving heeft doorgegeven.

Jezus heeft God en Zijn Woord bekendgemaakt, Hij heeft de Vader in Zijn grootheid willen tonen.

Door de Zoon leren we de Vader kennen.

Persoonlijk: Overdenk Johannes 14:6-7.

Jezus zegt dat Hij de weg naar de Vader is.

Hoe heb ik dat voor mijzelf ontdekt en hoe kan ik groeien in vertrouwen?

Dagtekst: *'Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij,'* (Johannes 14:6).

Gebed: Vader, verheerlijk Uw Zoon Jezus Christus in mijn leven, zodat mensen om mij heen gaan zien en gaan ontdekken wie U bent en meer over U willen weten.

Dag 3: Johannes 17:9-16

Jezus bidt voor ons

Jezus bidt voor de mensen die Hem toebehoren en Hij ziet het werk dat God door hen heen kan doen (verzen 9-10).

Jezus vraagt Zijn Vader om Zijn volgelingen te bewaren en dat er sprake zal zijn van onderlinge eenheid en verbondenheid (vers 11).

Jezus vraagt ook om bescherming (vers 15) omdat Hij weet dat er een vijand is die op Zijn volgelingen loert.

Persoonlijk: Van Jezus leren we dat voorbede belangrijk is en dat we heel gericht voor anderen kunnen bidden.

Welke plaats heeft de voorbede in mijn leven en hoe concreet ben ik?

Ga na voor welke mensen en situaties trouw gebed belangrijk is.

Dagtekst: *'...Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij,'* (Johannes 17:11).

Gebed: Vader, dank U voor het voorbeeld van Jezus. Ik belijd U dat ik vaak niet trouw ben in de voorbede. Ik wil vandaag vooral denken aan:

Dag 4: Johannes 17:17-23

Toegewijd aan de waarheid

Jezus gaf tijdens Zijn leven op aarde voortdurend aan dat Hij en de waarheid van Zijn woord één zijn.

Wanneer we Hem willen volgen betekent het dat we Hem en Zijn woord liefhebben

(Johannes 14:21). Volgens de verzen 18-19 kan God ons in de wereld gebruiken wanneer we hiermee ernst maken omdat 'de verkondiging' (zie vers 20) tot zijn recht en bestemming zal komen.

Persoonlijk: Volgens de verzen 21-23 heeft het getuigenis van eenheid een enorme invloed.

Denk na over barrières voor eenheid en naar voorwaarden.

Hoe kunnen we groeien in eenheid en waarheid?

Dagtekst: *'Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid,'* (Johannes 17:17).

Gebed: Machtige en geduldige Vader, ik belijd U dat we als christenen zo afgeweken zijn van Uw bedoelingen. Help mij en anderen te ontdekken hoe we kunnen groeien in liefde en toewijding.

Dag 5: Johannes 17:24-26

Eén met de Vader

Lees en herlees deze verzen waarin de liefdesgemeenschap van de Vader en de Zoon beschreven is en het verlangen van Jezus dat we hierin zullen delen. Het is gewoon niet te bevatten, toch is dit het doel van Jezus' missie geweest: dat we weer herenigd worden met de Vader en leven als kinderen van Hem.

Persoonlijk: Denk na over je relatie met God en de plaats van de liefde hierin. Gelooft u dat Jezus de liefde van Zijn Vader steeds wil openbaren en sta u hiervoor open? Zie vers 26.

Dagtekst: *'En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen,'* (Johannes 17:26).

Gebed: Liefdevolle Vader, dank U dat U Uw verlangen voor de mensen nooit hebt opgegeven en Uw liefde concreet hebt getoond in de gave van Uw Zoon. Geef dat veel mensen hiervoor oog krijgen en zich aan Uw liefde gewonnen zullen geven.

Dag 6: Johannes 12:24-32

Verheerlijking via het kruis

Als Jezus in Johannes 17:1 bidt: *'...Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt...,'* dan weet Jezus dat Zijn verheerlijking via het kruis is. Zijn kruisdood en opstanding zijn het uur van de waarheid voor de wereld en voor ons. Zie Johannes 12:31-32. De graankorrel moet eerst in de aarde vallen en sterven, voordat ze vrucht kan dragen (vers 24). Dat gold voor Jezus maar ook voor ons houdt het waarheid in.

Persoonlijk: Hoe kunnen we aan onszelf sterven en opstaan in een nieuw leven. Ga na wat de verzen 25-26 concreet voor u kunnen betekenen.

Dagtekst: *'Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren,'* (Johannes 12:26).

Gebed: Dank U voor Jezus' bereidheid Zijn leven te geven als een graankorrel die moest sterven maar dat Hij is opgestaan uit de dood en nu veel vrucht geeft. Geef dat ook mijn leven hiervan een illustratie mag zijn.

Dag 7: Johannes 3:14-21

Verhoogd aan een kruis

Jezus wordt verhoogd aan een kruis. In vers 14 maakt Jezus de vergelijking met de slang die door Mozes wordt opgeheven. In Numeri 21:8 lezen we hierover: *'En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.'*

Jezus maakt hiermee duidelijk dat iedereen die in geloof en vertrouwen opziet naar Hem, behouden zal worden.

Persoonlijk: Overdenk Johannes 3:16.

Ga na waarom dit vers wel eens het Evangelie in een notendop genoemd wordt.

Vraag God of Hij je in contact wil brengen met mensen die Hem nog niet kennen maar wel meer over Jezus willen weten. Bid voor mensen om je heen.

Dagtekst: *'...dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht,'* (Johannes 3:19).

Gebed: Ik wil U vertrouwen voor contacten met mensen die U nog niet kennen. Geef dat ik fijngevoelig en alert zal reageren en mij niet schaam voor het Evangelie.

Dag 8: Johannes 5:24-27

Eeuwig leven

In Johannes 17:3 lezen we dat Jezus in Zijn gebed denkt aan het eeuwige leven dat Hij mogelijk maakte. Door Zijn verzoenend sterven kunnen mensen God en Zijn liefde leren kennen.

In het gedeelte van vandaag spreekt Jezus ook over het eeuwige leven. Eeuwig leven dat nu al kan beginnen. Want wie naar de woorden van Jezus hoort en in Hem gelooft, die komt niet in het oordeel. Hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Persoonlijk: Leef ik met de gedachte dat ik nu al 'eeuwigheidsleven' mag ervaren omdat in Christus het oordeel is weggenomen?

Wat betekent dit in de praktijk van elke dag?

Dagtekst: *'Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf...,'* Johannes 5:26.

Gebed: Eeuwige God, dank U voor het wonder dat het eeuwige leven nu al begint. Ik zie uit naar Uw komst in macht en heerlijkheid. Help mij trouw te zijn, ook vandaag.

Dag 9: 1 Korinthe 8:1-6

God kennen

De Grieks-Romeinse wereld, waar Paulus en Johannes het Evangelie verkondigd hebben, stond bol van goden. Paulus ontkent dat niet. Toch benadrukt hij in dit bijbelgedeelte dat er voor christenen maar één God is: *'...toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem (vers 6.)*

Persoonlijk: Welke 'goden' krijgen in onze tijd veel aandacht?

Hoe kan ik het geloof in één God die zich kenbaar maakte in Jezus, belijden in mijn dagelijks leven? Breng ik dit ook in gebed?

Dagtekst: *'En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend,' (1 Korinthe 8:2-3).*

Gebed: Machtige God en Vader, geef dat we vrijmoedig zijn in ons spreken over U maar dat vooral ons leven iets van U zal weerspiegelen. Zo bid ik U voor:

Dag 10: Hebreëen 1:1-4

Jezus volbracht Gods werk

Jezus dankte God dat Hij het werk volbracht had dat God van Hem verwachtte (Johannes 17:4).

Wat was dit werk? Volgens Hebreëen 1:3 hield Jezus' werk de reiniging van zonden in, Zijn verzoenend lijden en sterven maakten herstel met God mogelijk. Dat was het werk dat voleindigd moest worden, de missie die volbracht moest worden.

Deze Zoon is gesteld tot erfgenaam van alle dingen (vers 2). Door Hem is de wereld geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en een afdruk van Gods wezen.

Persoonlijk: Jezus volbracht Gods opdracht.

Heb ik vertrouwen dat God ook in mijn leven Zijn bedoelingen kan uitwerken?

Dagtekst: *'Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord...,' (Hebreëen 1:3).*

Gebed: Liefdevolle Vader, dank U voor uw trouw en geduld. Maak mij standvastig en geef dat U ook met mijn leven tot Uw bestemming kunt komen.

Dag 11: Johannes 1:1-5 en 14-16

Het vleesgeworden Woord

Jezus kende Zijn Vader omdat Hij één is met Hem en met het Woord van Zijn Vader. Het feit dat Jezus bereid was naar de wereld te komen was omdat Hij de liefde deelde van de Vader voor een verloren wereld. Namens Zijn Vader was Hij bereid mens te worden (vers 14).

Persoonlijk: Jezus wilde Zich met de mens vereenzelvigen.

Wat betekent dit voor mij?

Waarmee vereenzelvigde Hij Zich bijvoorbeeld?

En wat kan ik van Zijn voorbeeld leren?

Dagtekst: *'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God,' (Johannes 1:1).*

Gebed: Here God, help mij dicht bij anderen te staan. Geef dat ik oprecht interesse toon en niet oppervlakkig aan hen voorbijga.

Dag 12: Johannes 17:6 en Johannes 1:18

Beelddrager van God

We lezen in Jezus' gebed dat Hij Gods naam aan Zijn volgelingen heeft bekendgemaakt. Jezus kon dit met zoveel overtuiging zeggen omdat Hij wist dat het verband hield met Zijn missie. Door de geschiedenis van de Bijbel heen zien we dat Hij Zich openbaart aan mensen, Hij kan vanwege Zijn unieke relatie met de Vader, zicht geven op het wezen en karakter van God.

Persoonlijk: Was is mijn beeld van de Vader en in hoeverre heeft Jezus dit beeld gevormd?

Dagtekst: *'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard,'* (Johannes 1:18).

Gebed: Machtige God, dank U dat Uw Zoon mij steeds meer zicht op U wil geven, waardoor ik ook beter zal begrijpen wat Uw verlangen voor mijn leven is.

Dag 13: Johannes 14:23-26

De Bijbel: Gods liefdesbrief

In Jezus' gebed komt ook naar voren dat Hij de centrale betekenis van Gods Woord onderschrijft. De Bijbel is Gods liefdesbrief, waarbij Hij verlangt naar ons antwoord op Zijn liefde. Ook Jezus' uitspraken in Johannes 14 verwijzen hiernaar. God wil in groeiende mate Zichzelf bekendmaken en daarom moeten we ervoor waken dat Woord te verwaarlozen. We doen daarmee God en onszelf te kort, maar ook Gods bedoeling met ons leven, die ons voor anderen tot een zegen wil stellen.

Persoonlijk: Welke plek heeft Gods Woord in mijn dagelijks leven?
En wat heb ik geleerd uit het gedeelte voor vandaag?

Dagtekst: *'Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet,'* (Johannes 12:49).

Gebed: Hemelse Vader, behoed mij ervoor dat mijn honger naar Uw Woord omslaat in honger naar zaken die mij van U verwijderen.

Dag 14: Johannes 7:14-24

Gods wil omarmen

Omdat Jezus vertrouwt was met Gods wil – en dit in Zijn gebeden uitsprak – geloofde Hij ook in de uitwerking ervan. In Johannes 7 maakt Jezus duidelijk dat Hij niet uit Zichzelf spreekt maar namens de Vader (16-18). En Hij stelt dat we de waarheid en echtheid ervan zullen ontdekken en ervaren wanneer we bereid zijn tot Zijn eer te handelen (vers 17).

Persoonlijk: Denk na over vers 18.

Welke eer zoeken wij en wat betekent dit voor de praktijk van ons bidden voor mensen?

Dagtekst: *'Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem,'* (Johannes 7:18).

Gebed: Here God, leer ons Uw wil te verstaan, Uw weg te gaan en de werken te doen die U voor ons bereid hebt om te doen.

Dag 15: Johannes 12:44-50

Eén met Gods Woord

Jezus bad in Johannes 17 dat Hij de woorden van God heeft willen doorgeven (vers 8). Hij kon in alle vrijmoedigheid dan ook in Johannes 12 zeggen dat – als wie Zijn Woord afwijzen – dat Woord ons zal oordelen (verzen 48-50).

Want Hij is in Zijn spreken 100 procent verbonden met het Woord van Zijn Vader.

Persoonlijk: Wat is het gevolg wanneer we Gods Woord terzijde leggen?

Aanvaard ik het gezag van Gods Woord en waarom?

Dagtekst: *'...Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft,'* (Johannes 12:50).

Gebed: Trouwe Vader, Uw Woord is een betrouwbaar licht op mijn levenspad. Help mij om dat Woord te koesteren en elke dag opnieuw een plek te geven in mijn gedachten en handelen.

Dag 16: Mattheüs 16:13-20

Jezus erkennen

Gods Woord leidt tot inzicht en helpt ons om uiteindelijk te knielen aan het kruis van Golgotha om daar Jezus te aanvaarden als onze Heiland en Heer. Het is geen eigen verdienste, want gedurende onze zoektocht is Gods Geest voortdurend aanwezig om ons de dingen van God te doen begrijpen.

Persoonlijk: Geef met eigen woorden weer wie Jezus voor jou persoonlijk is.

Wat is je belijdenis?

Dagtekst: *'...U bent de Christus, de Zoon van de levende God,'* (Mattheüs 16:16).

Gebed: Dank U dat U mij op mijn zoektocht naar de waarheid geleid hebt en de woorden van Jezus vertaald hebt voor mijn verstand en mijn ziel. Ik geloof in Christus, de Zoon van de levende God.

Dag 17: Johannes 6:60-71

Jezus: bron van eeuwig leven

Uit de verzen 66-69 blijkt dat ondanks vragen en niet uitgekomen verwachtingen Jezus oproept tot vertrouwen. De vraag is wat wij doen wanneer ons geloof onder druk komt te staan: haken we af, zoals een deel van de discipelen van Jezus deed, of richten we ons opnieuw op de kern van de zaak, namelijk op Jezus? Hij is de bron van (eeuwig) leven en door Hem te volgen wordt dit leven ons deel.

Persoonlijk: Hoe kan Jezus mij helpen goed met teleurstellingen om te gaan?

Dagtekst: *'De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven,'* (Johannes 6:63).

Gebed: Trouwe God, ik dank U dat U elke dag bij mij bent. Ook in die momenten dat ik het even niet meer zie zitten. Help mij om in zulke momenten mij te richten op:

Dag 18: Hebreëën 4:14-5:10

Barmhartige Hogepriester

Jezus bidt voor de mensen die zich aan Hem hebben toevertrouwd. Hij kan in dit alles als een hogepriester meevoelen omdat Hij mens geweest is. Ook weet Hij dat wij Zijn gebed hard nodig hebben. Ook nu, zittende aan de rechterhand van de Vader, bidt Hij dagelijks voor ons. Hij bidt de Vader om bescherming en leiding.

Persoonlijk: Wat betekent de gedachte dat Jezus voor mij bidt voor mij?
En in hoeverre bepaalt dit mij bij het belang van voorbede?

Dagtekst: *'Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht...,'* (Hebreëën 4:15).

Gebed: Maak mij tot iemand die ook in de kracht van voorbede gelooft en hier ernst mee maakt.
Vandaag bid ik voor:

Dag 19: 2 Thessalonicenzen 1:1-12

Leven als geroepene

Paulus bidt dat de gelovigen in Thessalonica hun roeping op zo'n manier gestalte geven, dat God er blij mee is. Paulus bidt dat God met Zijn kracht in de gelovigen het verlangen om het goede te doen verder zal uitwerken, waarbij hun geloof steeds meer vrucht zal dragen. Het zal het getuigenis van Jezus in en door hen heen zichtbaar maken.

Persoonlijk: In hoeverre ben ik vertrouwd met deze manier van bidden?
Is het mijn verlangen dat Jezus in mijn leven verheerlijkt zal worden?

Dagtekst: *'Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt,'*
(2 Thessalonicenzen 1:3).

Gebed: Vader in de hemel, help mij door het werk van Uw Geest op een waardige manier een getuige van U en Uw liefde te zijn.

Dag 20: Johannes 16:32-33

Leven met moed

In vers 33 benadrukt Jezus dat Hij de wereld overwonnen heeft. Hij gaat terug naar de Vader, maar de discipelen blijven achter in een vijandige wereld. Jezus geeft hun en ook ons een dubbele belofte. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, staat ons ter beschikking. De wereld heeft niet het laatste woord. Jezus heeft aan het kruis de Boze overwonnen. De Boze kan het ons lastig maken, maar Jezus overwon. Daarom kunnen we moed houden.

Persoonlijk: Hoe beleef ik het om in deze wereld te leven?

Dagtekst: *'...en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is,'* (Johannes 16:32).

Gebed: Dank U dat ik mag bouwen op Uw belofte. Geef mij ook vandaag Uw vrede.

Dag 21: 1 Petrus 1:13-25

Spiegelen aan Gods heiligheid

Jezus bad in het 'Onze Vader' dat Gods Naam geheiligd zal worden... Ook in het bijbelgedeelte van vandaag worden we door Petrus erbij bepaald dat God wil dat we ons aan Zijn heiligheid spiegelen en openstaan voor het werk van Gods Geest, die ons wil vernieuwen. Daarom moeten we ervoor waken gelijkvormig aan het denken van onze wereld te worden.

Persoonlijk: Wat is de betekenis van een heilig God voor mij?
Wat houdt het in voor mijn dagelijks leven en mijn positie in deze wereld?

Dagtekst: *'Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade...'* (1 Petrus 1:13).

Gebed: Heilige God en Vader, dank U wel dat ik dankzij Jezus vrijmoedig tot U mag komen. Help mij meer en meer te leven zoals U dat wilt. Open mijn ogen voor Uw nabijheid en leiding in dit alles.

Dag 22: Johannes 10:22-30

Jezus beschermt ons

Jezus is de goede Herder. Hij kent Zijn schapen bij name en wil ze beschermen. Het houdt wel in dat we naar Zijn stem moeten willen luisteren en de weg gaan die Hij wijst. Dan zullen we niet verdwalen, maar daar komen waar de Herder ons wil hebben. In onze chaotische wereld is het niet makkelijk om te luisteren. Het betekent dat we regelmatig de stilte willen zoeken om ons opnieuw af te stemmen op de stem van de Herder en open te staan voor Zijn aanwijzingen en steun.

Persoonlijk: Wat houdt het volgen van Jezus voor mij in?
Probeer het kort weer te geven en spreek er met Hem over in gebed.

Dagtekst: *'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,'* (Johannes 10:27).

Gebed: Ik wil U danken voor de belofte van Uw bescherming en leiding. Geef dat ik niet eigennuttig eigen wegen ga, los van U.

Dag 23: Johannes 6:35-51

Jezus zoekt ons behoud

Jezus is opgestaan uit de dood en kan ons om die reden als de Levende en Eeuwige tot onze eeuwige bestemming laten komen. Dwars door allerlei omstandigheden heen wil Hij ons 'thuis' brengen en met ons onderweg zijn. Jezus belooft dat Hij niet zal toestaan dat één van Zijn volgelingen verloren gaat.

Persoonlijk: Jezus geeft voor onderweg Brood, dat wat nodig is voor ons leven en onze opdracht (vers 48). Hoe beleef ik dat?
En hoe kan ik Jezus' leven aan anderen doorgeven (vers 51)?

Dagtekst: *'En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens...,'* Johannes 6:35.

Gebed: Help mij om trouw te zijn in het lezen, overdenken en toepassen van Uw Woord. Geef ook dat mijn leven erdoor 'bestempeld' wordt, zodat de mensen het goede ervan zullen ervaren.

Dag 24: Johannes 15:9-17

Blijdschap in Christus

Jezus zocht in Zijn gebeden het goede voor Zijn volgelingen. Zo wilde Hij dat ze vol zouden zijn van Zijn blijdschap (Johannes 17:13). Vaak ontbreekt het ons aan liefde en vreugde. Zou dat komen doordat er vaak zo weinig eenheid en onderlinge betrokkenheid is? Omdat we vaak onze eigen weg gaan in plaats van met God en elkaar rekening te houden? Volgens Jezus hebben die dingen allemaal met elkaar te maken.

Persoonlijk: Over welk verlangen spreekt Jezus in de verzen 9-10?

En wat betekenen de verzen 11-12 voor mij? Probeer hierin zo concreet mogelijk te zijn.

Dagtekst: *'Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde,'* (Johannes 15:9).

Gebed: Vader, leer mij de ander lief te hebben zoals U mij liefheeft.

Dag 25: Johannes 15:18-27

Afwijzing en vijandschap

Uit de verzen 19-20 blijkt dat Jezus ons heeft gewaarschuwd voor de consequenties van geloof in Hem. Neutraliteit bestaat niet. Of we staan aan de kant van Jezus of we staan aan de kant van de wereld. Zo eenvoudig is het. Het gedeelte van Johannes 15 is er duidelijk over: tegenover overgave aan God, waarbij Hij recht op ons leven heeft, staat de autonomie van de mens die het zelf wil uitmaken.

Persoonlijk: Hoe realistisch ben ik in mijn geloofsverwachting en waarom hoef ik niet bevreesd te zijn?

Hoe kan ik God liefhebben en tegelijkertijd met een open houding mijn plaats in de wereld innemen?

Dagtekst: *'...Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen ...,'* (Johannes 15:20).

Gebed: Geef mij vertrouwen in de bescherming en nabijheid van Uw Geest, waardoor ik vrijmoedig, onbevreesd en liefdevol zal zijn in het contact met anderen.

Dag 26: Efeze 6:10-20

Waakzaam en weerbaar

Jezus leerde ons in het 'Onze Vader' dat we om bescherming mogen bidden.

Ook in Johannes 17:15 vraagt Hij Zijn Vader Zijn volgelingen te beschermen voor het kwaad.

Uit het gedeelte van vandaag blijkt dat we niet passief hoeven af te wachten, maar dat we Gods wapenrusting kunnen aantrekken. Alleen zo kunnen wij standhouden en de opdracht uitvoeren die Jezus ons gegeven heeft.

Persoonlijk: Lees opnieuw vers 11.

Wat betekent het voor mij om de wapenrusting van God aan te doen?

En hoe ervaar ik geestelijke strijd?

Welke betekenis heeft dan het aanhoudend gebed?

Dagtekst: *'...word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht,'* (Efeze 6:10).

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat ik mag staan in Jezus' overwinning en dat U de mogelijkheid van het gebed geeft. Geef dat ik hiermee niet nonchalant zal omgaan, juist omdat ik Uw bescherming nodig heb.

Dag 27: Johannes 8:30-36

De waarheid maakt vrij

Jezus vroeg God in Johannes 17:17 of Hij Zijn kinderen in de waarheid wilde heiligen en bewaren. Ook in Johannes 8 spreekt Hij over de kracht en vrijheid van de waarheid. Leugens kunnen mensen in hun greep hebben en binden. Met de waarheid is dat nooit het geval. Waarheid geeft ruimte. Waar naar Gods Woord gehoord en gehandeld wordt, komen mensen in de vrijheid. Daarom is het goed dat gelovigen zich heiligen in en zich toewijden aan de waarheid.

Persoonlijk: Op welke terreinen ervaar ik meer vrijheid?
Op welk gebied verlang ik naar meer groei en ruimte?

Dagtekst: *'...Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'* (Romeinen 8:31).

Gebed: Vader, laat uw waarheid steeds meer terrein mogen winnen in mijn leven. Dank U dat uw woord daarbij een hulp wil zijn en dat uw Geest mij wil leiden tot de volle waarheid.

Dag 28: Mattheüs 28:18-20

Leven met een opdracht

Jezus sprak veel over de opdracht van God. Hij leefde het voor, onderwees Zijn volgelingen hierin en Hij bad om die gerichtheid op Gods koninkrijk. In Mattheüs 28 geeft Hij het compact weer: Hij wil dat alle volken het Evangelie horen en tot Zijn discipelen gemaakt worden. Daarbij geeft Hij de belofte dat Hij ons daarin niet alleen laat. Hij is bij ons al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Persoonlijk: Hoe kan ik aan Jezus' opdracht gehoor geven?
Zoek ik hierover ook het gesprek met anderen?
En in hoeverre bid ik voor mensen die bij zending en evangelisatiewerk betrokken zijn?

Dagtekst: *'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen,'*
(Mattheüs 28:20).

Gebed: Vader, maak mij trouw in de voorbede voor zendingswerkers en anderen die fulltime beschikbaar zijn voor evangelieverkondiging en toerusting. Geef mij vrijmoedigheid om een getuige te zijn in woord en daad.

Dag 29: 1 Petrus 2:21-25

Toewijding

Jezus koos bewust voor een leven van toewijding aan God en aan mensen. Dat bracht lijden met zich mee en kostte Hem Zijn leven. Wij worden opgeroepen om Hem na te volgen. In Zijn liefde voor God, in Zijn omgang met mensen, in Zijn toewijding aan het Evangelie, ongeacht de prijs die dit van Hem vroeg. Gods verlangen voor ons leven is dat we Hem vertegenwoordigen op onze eigen unieke manier. Dat we beschikbaar zijn voor Zijn werk in deze wereld.

Persoonlijk: Hoe kan ik anderen bemoedigen in het navolgen van Jezus en waarin ben ik een stimulans?
Welke betekenis kunnen we hierin voor elkaar hebben?

Dagtekst: *'Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen,'* (1 Petrus 2:25).

Gebed: Dank U dat U Uw leven voor mij hebt gegeven. Laat in mijn leven steeds meer zichtbaar mogen worden dat U mijn Heer bent.

Dag 30: 2 Thessalonicenzen 2:13-17

Bemoediging

Jezus bad veel voor Zijn discipelen. Paulus bidt in navolging van Jezus ook voor de mensen die Hij mocht helpen. Want mensen die pas tot geloof gekomen zijn, hebben het vaak moeilijk. Zij moeten hun weg zien te vinden in al het nieuwe wat op hen afkomt. Wij kunnen hen helpen met praktische steun, bemoediging en gebed. Samen met andere gelovigen kunnen wij standhouden en groeien in ons geloof en getuigenis.

Persoonlijk: Waaruit bestaat Paulus' gebed voor de gelovigen?
Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, (...) moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken,'* (2 Thessalonicenzen 2:16-17).

Gebed: Heer, leer mij bidden en maak mij trouw in de voorbede.

Dag 31: Efeze 2:11-22

Eenheid door Christus

Als er in de Bijbel over heidenen gesproken wordt, dan gaat het over niet-joden, over de volkerenwereld. Paulus spreekt dus niet-joodse gelovigen in Efeze aan, die door het offer van Christus 'dichtbij zijn gekomen' (vers 13). Daardoor is een nieuwe eenheid ontstaan, een eenheid tussen christenen uit de volkeren en christenen uit het joodse volk. Christus is onze vrede, Hij die de twee één gemaakt heeft.

Persoonlijk: Lees Johannes 10:16.

Wat zegt Jezus zelf hierover?

Hoe ervaar ik de eenheid waarover Hij spreekt, en wat is hiervoor kenmerkend?

Dagtekst: *'...en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere...,'* (Efeze 2:21).

Gebed: Ik wil U bidden voor Uw volk Israël en voor het getuigenis van Jezus in de andere volkeren. Geef dat steeds meer mensen Uw Zoon zullen erkennen als Middelaar en Leidsman.

Dag 32: Efeze 3:8-12

Opdat de wereld gelove...

Paulus ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente van Christus (bestaande uit Joden en heidenen), namelijk het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid van God. Om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen (vers 8). Het doel daarbij is dat mensen zullen ontdekken dat de toegang tot de Vader vrij is (vers 12).

Persoonlijk: Ben ik mij bewust dat God de hele wereld op het oog heeft en beïnvloedt dit mijn gebed? Zie vers 10.

Dagtekst: *'...opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden ...,'* (Efeze 3:10).

Gebed: Dank U voor het voorrecht dat ik vrijmoedig tot U mag komen. Geef dat ik diep doordrongen zal zijn van Uw verlangen dat iedereen dit zal gaan ontdekken en dat U daarom Uw Zoon gaf.

Dag 33: Efeze 3:14-21

De heerlijkheid van God

Paulus' gebed is dat de gelovigen diep doordrongen raken van Gods grootheid en openstaan voor de kracht van Zijn Geest die in hun hart woning wil maken (vers 16). Gods wijsheid is zo veelkleurig dat we alleen maar samen met alle heiligen, met alle gelovigen van alle tijden en plaatsen, de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus kunnen kennen.

Persoonlijk: Ben ik mij bewust dat ik anderen nodig heb, ook in het ontdekken van Gods grootheid en veelkleurige liefde en wijsheid?
Sta ik hiervoor open?

Dagtekst: *'...opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest...,'* (Efeze 3:16).

Gebed: Ik wil U danken voor de uitdaging om samen met anderen te ontdekken hoe groot U bent. Dank U dat Uw Woord en Geest hierbij zal samenbinden.

Dag 34: Efeze 4:1-6

Eenheid in verscheidenheid

Jezus bad in Johannes 17:21 dat eenheid door God gebruikt kan worden om mensen tot erkenning van Hem en Zijn Woord te brengen. In Efeze 4 bidt Paulus ook om die eenheid. Eenheid maakt nieuwsgierig. Als mensen met heel verschillende karakters, opleidingen en achtergronden één zijn in verscheidenheid, roept dat reacties op van de buitenwacht. Dan is er een mogelijkheid om de kern van het Evangelie door te geven.

Persoonlijk: Lees opnieuw de eerste twee verzen waaruit blijkt dat eenheid niet altijd makkelijk te zoeken is.
Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'...en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede ...,'* (Efeze 4:3).

Gebed: Help mij, Heer, Uw opdracht om één te zijn serieus te nemen en me te concentreren op mijn aandeel.

Dag 35: Efeze 4:32 en 5:1-2

De vrucht van liefde

Jezus benadrukte in Zijn omgang met de discipelen steeds weer dat onderlinge liefde doorslaggevend is. Zoals Hij en de Vader in liefde verbonden zijn, zo mogen wij met Hem en Gods kinderen in liefde verbonden zijn. Ook Paulus benadrukt dit in Efeze 5:1-2. *'Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen'* of *'wandel in de liefde.'* Het voorbeeld van een weg toont aan dat we hierin mogen groeien, als we maar op weg gaan en het doel voor ogen houden.

Persoonlijk: Lees nu ook Efeze 5:15-20.

Wat staat hierin over het wandelen op Gods weg?

En hoe kan Gods Geest ons steeds weer vervullen (vers 18) zodat Hij goede vrucht kan uitwerken?

Dagtekst: *'...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft,'* (Efeze 4:32).

Gebed: Heer, geef dat ik geen belemmering ben voor het werk van Uw Geest. Wilt U mij leiden, ook vandaag.

Dag 36: Johannes 14:1-14

Hereniging met Jezus

Jezus verlangt om terug te keren naar de Vader. Hij verlangt naar die intense eenheid met de Vader. Maar tegelijkertijd verlangt Hij ernaar dat Zijn discipelen daar getuigen van zijn. Dat ook zij voor eeuwig bij Hem en de Vader zullen zijn. Daarom is Hij ons voorgegaan om alles in gereedheid te brengen.

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij dat Jezus al mijn plaats voorbereidt (verzen 1-3)?
Kan ik hiernaar uitzien, ook al is het niet te bevatten?

Dagtekst: *'Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij,'* (Johannes 14:1).

Gebed: Vader in de hemel, dank U wel dat U een toekomst belooft. Dat U mij zicht geeft op een eeuwige toekomst.

Dag 37: Filippenzen 2:9-18

Jezus is Heer

Jezus was bereid de weg van vrijwillige vernedering te gaan. In gehoorzaamheid heeft Hij de drinkbeker van Gods toorn gedronken. Juist daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam Heer (Kurios) gegeven en Hem alle heerschappij en macht toevertrouwd. Hoewel de machten al verslagen zijn, hebben nog niet alle schepselen zich aan Hem onderworpen. Dat zal in de toekomst eens gebeuren. En wij mogen daar getuige van zijn.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 14-16.
Wat zegt dit mij over praktisch getuige zijn?
En waartoe word ik vooral opgeroepen?

Dagtekst: *'Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,'* (Filippenzen 2:5).

Gebed: Leer mij de onderste weg te gaan in navolging van Jezus. Geef dat het mijn grootste vreugde is om U te volgen, ook deze nieuwe dag.

Dag 38: Romeinen 5:1-11

In Gods nabijheid zijn

In de eerste twee verzen wordt de vrede van God benadrukt. Door Jezus Christus krijgen we zicht op een toekomst. Nu en in de eeuwigheid. Door Jezus mogen we in een herstelde relatie met God leven en hebben wij de toegang verkregen tot de troonzaal van God waar we als gerechtvaardigd in Zijn nabijheid mogen verkeren en Hem steeds beter leren kennen.

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij om God steeds beter te leren kennen?
Waarin heb ik Hem leren kennen en wat werkt dit in mijn leven uit?

Dagtekst: *'Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan...,'* (Romeinen 5:2).

Gebed: Liefdevolle Heer, U wilt dat ik me veilig en geborgen bij U weet. Geef mij steeds meer vrijmoedigheid om transparant te willen zijn in Uw nabijheid, waarbij ik van U wil leren en ontvangen.

Dag 39: Johannes 13:1-17

In liefde dienen

In dit gedeelte uit het Johannes-evangelie lezen we over Jezus' bereidheid om te dienen. De voetwassing is een uiting van Zijn liefde. Hij weet dat God Hem alle macht in handen heeft gegeven. Ondanks Zijn goddelijke herkomst en bestemming was Jezus bereid het nederigste slavenwerk te doen: voeten wassen. Jezus werd een dienstknecht op het moment dat de discipelen onder elkaar twistten over het innemen van de eerste plaats. Als Jezus klaar is, vertelt Hij Zijn discipelen dat ze moeten leren om elkaar de voeten te wassen.

Persoonlijk: Hoe zou ik de voeten van anderen kunnen wassen?

Aan welke voorbeelden denk ik dan?

Dagtekst: *'Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen,'* (Johannes 13:14).

Gebed: Dienende Heer, vergeef mij hoogmoed en zelfgerichtheid en leer mij U te volgen, ook in het dienen van de ander.

Dag 40: Romeinen 8:31-39

Jezus' liefde blijft

Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Dit gedeelte is zo rijk, dat het goed is het een paar keer te lezen. Het is een fundament dat ons innerlijk weerbaar maakt, vooral als we moeite en teleurstellingen tegenkomen (verzen 35-36). Zelfs de dood kan ons niet scheiden van Gods liefde in Jezus.

Persoonlijk: Wat betekent Gods liefde voor mij?

Waarom ga ik soms twifelen?

Dagtekst: *'...Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'* (Romeinen 8:31).

Gebed: Dank U voor de belofte en bevestiging van Uw liefde. Ook vandaag wil ik uit die rijkdom leven.

Dag 41: Jesaja 59:1-10

Hoogmoed afleggen

Gisteren lasen we dat niets ons kan scheiden van Gods liefde in Christus. Dat is ook zo. Alleen kan hoogmoed en bewuste zonde tussen God en ons in komen te staan. In vers 2 staat *'...uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.'* Wanneer onze liefde voor God verkilt en we onbereikbaar voor Hem worden, trekken we onszelf terug en kan Zijn liefde ons moeilijk bereiken.

Persoonlijk: Herken ik dit gevaar?

Wat is dan noodzakelijk?

Dagtekst: *'Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God...,'* (Jesaja 59:1-2).

Gebed: Ik belijd U dat ik soms van U afdwaal, leid mij weer op Uw weg. Ik heb U lief.

Dag 42: Psalm 35

Verootmoediging

Psalm 35 is een gebed van David om bescherming tegen zijn vijanden. Hij vraagt zelfs of God zijn vijanden wil straffen voor hetgeen zij hem aandoen. Maar dan hoort hij dat ze ziek zijn. Dan trekt hij een rouwgewaad aan, vast en bidt vurig tot God voor hun herstel. Als de ziekte van Davids vijanden hem aanzet tot bidden en vasten, hoeveel te meer zou de nood in onze omgeving ons niet moeten aanzetten tot gebed.

Persoonlijk: Wat is de relatie tussen verootmoediging, bezinning, soberheid en vasten? Wat leer ik van Davids houding over bewogenheid?

Dagtekst: *'Dan zal mijn tong Uw gerechtigheid tot uiting brengen, Uw lof, de hele dag,'* (Psalm 35:28).

Gebed: Here God, laat mij zien wie mijn 'vijanden' zijn en geef mij net als David het verlangen voor hen te bidden en te vasten. Ik denk nu aan:

Dag 43: Mattheüs 6:1-4

Barmhartigheid

Soms zie je op tv wel eens een grote inzamelactie voor een goed doel. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar waarom moeten altijd de namen genoemd worden van hen die een groot bedrag geven, terwijl degene die maar tien euro geeft niet op het scherm komt? Jezus waarschuwt voor deze manier van geven. Als we geven moet dat komen uit een dankbaar hart en uit een besef dat wij alles hebben gekregen om daarover goede rentmeesters te zijn.

Persoonlijk: Welke overwegingen bepalen mijn geefpatroon? Wat bedoelt Jezus met je linkerhand niet laten weten wat je rechterhand doet?

Dagtekst: *'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is,'* (Mattheüs 6:1).

Gebed: Heer in de hemel, dank U voor materiële welvaart. Wilt U mij helpen delen met mensen die weinig of niets hebben?

Dag 44: Mattheüs 6:5-15

Bidden

De Bijbel roept op tot gebed, maar dan wel vanuit een juiste houding en motivatie. Jezus waarschuwt ons geen huichelaar (letterlijk: toneelspeler) te zijn in ons gebedsleven. Een toneelspeler speelt iemand anders. Wij moeten in ons gebedsleven onszelf en echt zijn. In ons eigen huis gaat het immers alleen tussen God en ons.

Persoonlijk: Hoe belangrijk is gebed voor mij? Is er verschil tussen mijn gebed in de stilte van mijn eigen huis of kamer en mijn gebed 'in het openbaar'?

Dagtekst: *'Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is...,'* (Mattheüs 6:6).

Gebed: Hemelse Vader, geef mij het verlangen om te bidden en de discipline om de tijd daarvoor vrij te maken. Geef ook dat ik oprecht ben en mijn binnenkant niet voor U afsluit.

Dag 45: Mattheüs 6:16-18

Vasten

In Jezus' tijd lieten sommige mensen zien dat ze vastten. Ze vasten zich niet, strooiden as op hun hoofd en keken somber. Jezus was hier niet blij mee. Hij verbood Zijn discipelen zelfs op die manier te vasten. Hij wilde dat ze zich bewust waren waarom ze vastten. Tijdens vrijwillige onthouding van voedsel houd je je met God bezig. Het gaat om innerlijke afhankelijkheid en nederigheid en niet om uiterlijk vertoon.

Persoonlijk: Wat is het doel van soberheid en bezinning?
In hoeverre kan soberheid(vasten) mijn gebed ondersteunen?

Dagtekst: *'...maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden,'* (Mattheüs 6:18).

Gebed: Vader in de hemel, ik ben mij bewust dat ik Uw leiding, zegen en zorg nodig heb en het niet van mijzelf moet verwachten. Wees mij nabij en toon mij Uw wil en weg.

Dag 46: Joël 1:1-14

God zoeken

Wat doe je als een nationale ramp je treft? Bij de pakken neerzitten of als gelovigen bij elkaar komen en Gods nabijheid zoeken? De profeet Joël roept Israël op om het laatste te doen. Hij is namelijk tot de conclusie gekomen dat er een relatie ligt tussen de rampen die Israël treffen en het feit dat het volk van God Hem verlaten heeft. Vandaar de oproep tot verootmoediging en bekering.

Persoonlijk: Wat bedoelt Joël met de woorden: *'En scheur uw hart en niet uw kleren...'* (2:13).
Hoe doe je dat?
Wat is Gods reactie op het bidden en vasten van Zijn volk (Joël 2:18-27)?

Dagtekst: *'En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad,'* (Joël 2:13).

Gebed: Here God, ik wil U bidden voor ons land en voor de wereld waarin wij leven. Er is zoveel geestelijke en morele nood, wilt U Uw kinderen helpen om een 'zout' en 'licht' te zijn in eigen omgeving.

Dag 47: 2 Kronieken 7:11-22

Herstel

Wie van ons verlangt er niet naar een opwekking? Naar een krachtig werk van Gods Geest in ons eigen leven, in allerlei verbanden, in onze kerken en de samenleving waar wij deel van uitmaken? In het Oude Testament lezen we dat God de hersteller van volken en landen is, maar dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn.

Persoonlijk: Welke voorwaarden gaan er aan herstel vooraf?
En welke beloften verbindt God daaraan?
Zouden de principes uit 2 Kronieken 7:14 ook voor vandaag gelden?

Dagtekst: *'Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats,'* (2 Kronieken 7:15).

Gebed: Here God, maak mij meer bewust van mijn rol als voorbidder voor ons volk en voor de gemeente. Vandaag wil ik vooral bidden voor:

Dag 48: Nehemia 1

Rouw

Eén van de voorwaarden voor herstel is verootmoediging. Dat heeft alles te maken met je klein maken, je verootmoedigen en weten dat er iets goed fout zit. Nehemia wordt geconfronteerd met een nood die hem diep in het hart raakt. Zo diep, dat het aanzet tot handelen, maar dan wel eerst heel persoonlijk. Hij huilde, hij bedreef rouw en vastte. Dagenlang. En hij bad tot God.

Persoonlijk: Op welke terreinen kan God van mij verootmoediging vragen?
Welke vier aspecten omvat Nehemia's gebed (zie de verzen 5-11)?

Dagtekst: '*...Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn...*' (Nehemia 1:5-6).

Gebed: Here, geef mij net als Nehemia bewogenheid met de nood van de wereld en van Uw kerk. Ik denk nu aan:

Dag 49: Openbaring 2:1-7 en Openbaring 3:15-17

Eerste liefde

Naast verootmoediging zien we dat het belijden van zonden een voorwaarde is. Daarbij is het belangrijk dat we weten welke zonden ons als kerk krachteloos hebben gemaakt. In de brieven aan de gemeente te Efeze en Laodicea worden er ons een paar voorgespiegeld. We hebben onze eerste liefde verloren. Ook zijn we lauw geworden. Wij vinden dat het binnen onze gemeenten nog niet zo slecht gaat.

Maar wat zou God zeggen als Hij ons een bezoek bracht?

Persoonlijk: Hoe kun je als kerk en individuele christenen je eerste liefde kwijtraken?

Wat kan 'louwheid' veroorzaken (Openbaring 3:15)?

Wat kunnen die eerste werken inhouden (Openbaring 2:5)?

Dagtekst: '*Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen ...*' (Openbaring 2:4-5).

Gebed: Almachtige God en Vader, vergeef mij en mijn gemeente onze lauwheid en doe onze eerste liefde tot U en onze medemens weer terugkeren in ons hart.

Dag 50: Jesaja 58:1-8

Tweeslachtigheid

Eten van twee walletjes. Daarover spreekt Jesaja. Israël belijdt met de mond dat het God zoekt. Dat ze zich uitstrekken om hem beter te leren kennen en willen luisteren naar Zijn geboden. Maar in de praktijk van elke dag laten ze zich toch leiden door menselijke, egocentrische gedachten. Het gevolg is een krachteloos geestelijk leven.

Persoonlijk: Hoe omschrijft Israël zijn eigen geestelijk leven (Jesaja 58:1-2)?

Herken ik iets van die tweeslachtigheid in mijn eigen leven?

Dagtekst: *'Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?'* (Jesaja 58:6).

Gebed: Here God, help mij om radicaal te zijn in het volgen van U. Geef dat ik daarin een voorbeeld mag zijn voor anderen om mij heen en in het verband van mijn eigen gemeente. Maak mij door Uw Geest alert op het meest belangrijke in Uw ogen.

Dag 51: Daniël 9:1-19

Schuldbelijdenis

Een derde voorwaarde voor opwekking is het zoeken van Gods aangezicht. Daniël deed dat in ballingschap. In plaats van volledig te zijn opgegaan in zijn nieuwe leefomgeving, ervaart hij dat hij ergens anders 'thuis' hoort. Zijn thuis is Jeruzalem. Al lezende in de Schrift ontdekt hij dat er nog een toekomst is voor Israël en dus ook voor hem. En vanuit het verlangen meer te weten over deze toekomst zoekt hij Gods aangezicht.

Persoonlijk: Hoe zoek ik Gods aangezicht?

En waar hoor ik 'thuis'?

Wat is Gods reactie op Daniëls gebed (Daniël 9:20-21)?

Dagtekst: *'Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid.'* (Daniël 9:18).

Gebed: Eeuwige God en Vader, er zijn zoveel dingen die mijn aandacht vragen, dat ik vaak niet toekom aan het zoeken van Uw aangezicht. Mijn hart is vaak meer gericht op wereldse zaken dan op U. Vergeef mij en help mij om regelmatig uw nabijheid en wil te zoeken.

Dag 52: Jona 3

Bekering

Volgens 2 Kronieken 7:14 is de vierde voorwaarde voor opwekking bekering van verkeerde werken. Het is meer dan alleen maar spijt hebben over dat wat we gedaan hebben. Het houdt ook in dat we er daadwerkelijk mee willen afrekenen. In de geschiedenis van Ninevé zien we hoe heidenen God geloofden en alles in het werk stelden wat naar de mens mogelijk was om Gods toorn over hun stad af te wenden. Zij waren doordrongen van de urgentie en betrouwbaarheid van Gods woorden.

Persoonlijk: Welke verkeerde werken vragen om afrekening, individueel en als gemeente?

Is er sprake van lauwheid en verdeeldheid?

Is er oprechte verootmoediging?

Wat zou Gods reactie kunnen zijn wanneer wij net als Ninevé ons zouden bekeren?

Dagtekst: *'Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet,'* (Jona 3:10).

Gebed: Here God, we vergeten vaak hoe zonde kan doorwerken in ons persoonlijk leven, in de gemeente en in de samenleving. Geef mij de wil en de kracht consequent met het verkeerde af te rekenen.

Dag 53: Jesaja 58:8-14

Herbouwers

Zegen, leiding en herstel zijn beloften die in Jesaja 58 volgen op het oprecht zoeken van Gods nabijheid en verlangen voor ons leven. Op het doen van werken die voortvloeien uit een bewogen en betrokken hart. God belooft herstel te geven en nieuwe wegen te tonen waar wij Hem oprecht zoeken.

Persoonlijk: Welke specifieke beloften geeft God in het bijbelgedeelte van vandaag?

Op welke manier zouden wij herstellende werken van bressen en herbouwers van straten kunnen zijn?

Mag ik erop vertrouwen dat God ook door mijn leven heen wil zegenen?

Dagtekst: *'Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn,'* (Jesaja 58:8).

Gebed: God van herstel, maak mij tot een aantrekkelijk christen, die voor de omgeving een besproeiende hof is en die mensen niet in de steek laat of teleurstelt. Ik verlang ernaar dat op die manier ook iets van Uw licht in hun leven binnendringt.

Dag 54: Handelingen 1:8 en 4:1-31

Kracht

Getuige zijn in eigen kracht is onmogelijk. Daarom heeft God ons Zijn Geest gegeven. Om dichtbij en veraf door woord en daad getuigen van Hem te zijn. Het boek Handelingen geeft ons daar een prachtig verslag van. Jezus wees voor Zijn terugkeer naar de Vader al naar de gave van Zijn Geest. Hij wil met Zijn Geest ons toerusten en liefde geven voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met het Evangelie.

Persoonlijk: Geloof ik dat Jezus Zijn Geest ook mij heeft gegeven en sta ik open voor Zijn leiding en kracht?

Waarom vind ik het vaak moeilijk om een getuige van Christus te zijn? Denk in dit verband na over een uitspraak in Spreuken 29:25: *'Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.'*

Dagtekst: *'Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren,'* (Handelingen 4:13).

Gebed: Barmhartige en rechtvaardige God, maak mij door de inwoning en werking van Uw Geest tot een krachtige en vrijmoedige getuige.

Dag 55: Handelingen 13:1-12

Leiding

De leiding van de gemeente te Antiochië was bijeen in een houding van gebed en vasten om leiding te zoeken over de koers die de gemeente in de toekomst moest varen. God spreekt tijdens die bezinningsperiode en maakt duidelijk dat het nu de tijd is om Paulus en Barnabas uit te zenden. De gemeente in Antiochië is bereid haar beste krachten uit te zenden. Dat getuigt van visie.

Persoonlijk: Hoe is het gesteld met mijn visie ten aanzien van evangelisatie en zending? Welke plaats heeft het in mijn voorbede en sta ik open voor de mogelijkheden die God wil geven? Voor welke mensen wil ik de komende tijd bidden?

Dagtekst: *'Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië (...) En toen zij het eiland doorgedaan waren...,'* (Handelingen 13:4-6).

Gebed: Liefdevolle Vader, leid mij in het contact met mensen naar degenen die reeds door Uw Geest zijn voorbereid. Geef mij de vrijmoedigheid, tijd en gelegenheid om mijn relatie met hen te versterken en hen op U te wijzen.

Dag 56: Kolossenzen 4:1-6

Volharden

Volharden in gebed is moeilijk wanneer je weinig of geen verandering ziet. Dan kan de gedachte naar boven komen: waar doe ik het voor? Juist in zulke momenten moeten we waakzaam zijn om niet te verslappen in ons gebed voor mensen die nog geen zicht op Jezus hebben. Zoals Paulus vroeg om gebed voor een geopende deur voor het Evangelie, zo mogen ook wij vragen om een geopende deur bij degene voor wie wij bidden.

Persoonlijk: Bid ik wel eens voor een geopende deur en geloof ik dat God hierop wil antwoorden? En vraag ik God om wijsheid? Zie vers 6.

Dagtekst: *'Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden,'* (Kolossenzen 4:6).

Gebed: Here God en hemelse Vader, geef dat ik voorbereid ben en vertrouw op Uw leiding wanneer ik met anderen over U in gesprek kom. Wilt U een deur voor mijn getuigenis openen, in welke vorm dan ook?

Dag 57: 2 Korinthe 5:11-20

Spreken

Biddend bezig zijn met je omgeving, roept op een bepaald moment de vraag op of je wel het recht hebt om de ander te confronteren met het Evangelie. Misschien zit hij of zij daar helemaal niet op te wachten. Wie ben ik wel dat ik denk dat te moeten doen? Als wij mensen confronteren met het Evangelie doen we dat echter als een verlengstuk van God zelf die ons daarbij wil inschakelen.

Persoonlijk: Geloof ik dat God door mij heen anderen wil bereiken? Ben ik dat mij wel voldoende bewust? Wat houdt het in voor mijn levensstijl en manier van spreken?

Dagtekst: *'Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven'* (2 Korinthe 5:14).

Gebed: Vader in de hemel, wanneer zich een gelegenheid voordoet om te spreken, wilt U mijn mond en lippen dan zegenen en mij de woorden hiervoor geven. Help mij een waardig vertegenwoordiger van U te zijn.

Dag 58: 1 Korinthe 2:1-7

Afhankelijk

Afhankelijkheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden als het gaat om getuige zijn. De apostel Paulus ontdekte dat en getuigde ervan. Geloof komt niet door prachtige preken of ontroerende getuigenissen, maar door het werk van Gods genade. Getuigen is dan ook eenvoudig spreken over Jezus, in de kracht van de Heilige Geest. De uitwerking daarvan mogen wij aan God overlaten.

Persoonlijk: Wat was de kern van Paulus' getuigenis? Zie vers 2.

Herken ik die ogenschijnlijke tegenstelling: menselijke zwakheid maar ook kracht van de Geest (verzen 3-4)?

Durf ik eigen beperkingen te erkennen en wil ik openstaan voor Gods werk?

Dagtekst: *'En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God,'* (1 Korinthe 2:4-5).

Gebed: Almachtige God, help mij om mezelf te zijn in het getuige-zijn. Help mij eenvoudig anderen te vertellen wie U voor mij bent en help mij de boodschap van het kruis eenvoudig aan anderen uit te leggen.

Dag 59: Zacharia 7:1-14

Barmhartigheid

Israël vastte bepaalde dagen per jaar om daarmee de val van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel te herdenken. Als de tempel herbouwd wordt komt de vraag of men moet doorgaan met vasten. Gods antwoord laat zien dat de verkeerde vraag wordt gesteld. Als men voor God had gevast, zou deze vraag niet gesteld zijn. Maar nu vastte men met verkeerde motieven, om God als het ware te dwingen hen weer te zegenen. God wijst hen op het feit dat innerlijke verootmoediging gepaard moet gaan met rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Persoonlijk: Kan ik mij voorstellen dat mensen vasten vanuit verkeerde motieven?

Geef voorbeelden:

Noem voorbeelden van daden van liefde en barmhartigheid.

Dagtekst: *'Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar,'* (Zacharia 7:9-10).

Gebed: Barmhartige God, bepaal me deze dagen bij de nood in de wereld, dichtbij en veraf, en geef mij de bereidheid binnen mijn mogelijkheden er iets aan te doen.

Dag 60: Mattheüs 6:9-13

Woord en daad

'Geef ons heden ons dagelijks brood,' een gebed dat wij vaak bidden terwijl we tegelijkertijd brood in de winkel kunnen kopen. Voor een deel van de wereld is dat niet zo gewoon. In veel gebieden is hongersnood meer regel dan uitzondering. Dagelijks sterven duizenden mensen van de honger. Daarom is het solidair ondersteunen van hulpverleningsprojecten van het grootste belang.

Persoonlijk: Kan ik mij voorstellen wat echte honger is?
Gaat mijn hang naar luxe ten koste van andere mensen?

Dagtekst: *'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven,'* (1 Johannes 3:16).

Gebed: Here God, dank U voor Uw bewogenheid met deze wereld en zegen onze bijdragen, ook al zijn ze beperkt.

Dag 61: 1 Timotheüs 6:2-21

Rijkdom delen

De verzen 17-19 bepalen ons erbij dat onze rijkdom ook consequenties met zich meebrengt. Zo roept Paulus ons op om onze rijkdom met anderen te delen. Om ermee het goede te zoeken.

Persoonlijk: Waarom wordt een waarschuwing voor hooghartigheid gegeven? Zie verzen 9 -10.
Hoe ga ik om met mijn bezit en mogelijkheden?
Waarop moet ik mijn hoop vestigen?

Dagtekst: *'Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid,'* (1 Timotheüs 6:6).

Gebed: Liefdevolle God en Vader, mijn leven is door de loop van de tijd zo ingericht dat ik veel voor mezelf nodig heb. Wilt U mij helpen in het kiezen voor een meer sobere levensstijl.

Dag 62: Maleachi 3:6-12

God tekortdoen

In vers 8 spreekt God over het gevaar dat we Hem kunnen 'bestelen' door tekort te doen aan wie Hij is en wat Hij wil doen door Zijn kinderen heen.

Wat bedoelt Hij hiermee?

Wat staat er precies en hoe kunnen we dit met eigen woorden weergeven?

Waarom worden we opgeroepen?

Persoonlijk: Wat is de relatie tussen rentmeesterschap en geven?
Hoe bepaal ik de hoogte van het bedrag dat ik mag weggeven voor de nood in deze wereld?
Dichtbij en meer ver weg?
Hoe kan ik hier goed mee omgaan en niet op een wettische manier?

Dagtekst: *'Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?'* (1 Johannes 3:17).

Gebed: Rechtvaardige God, maak mij alert op mogelijkheden om mensen in naam van U te dienen. Maak mij bereid om dat te doen wat in mijn vermogen ligt. Zuiver mijn motieven en schenk mij Uw liefde en bewogenheid.

Dag 63: Filippenzen 4:10-23

Zegen

Geven maakt rijk en geeft vreugde. Op twee manieren. Allereerst geeft het voldoening om op die manier iets te mogen betekenen voor de mens in nood. Maar daarnaast kan God op de één of andere manier de gever weer zegenen. En hoewel dat nooit de reden mag zijn om te geven, blijft deze belofte wel staan.

Persoonlijk: Waaruit kan Gods zegen bestaan? Overdenk verder de verzen 18-19.
Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus,'* (Filippenzen 4:19).

Gebed: God die voorziet, dank U voor alle zegeningen die ik elke dag weer van U ontvang. Behoed mijn hart voor ontevredenheid en hebzucht en vervul mij met dankbaarheid. Ik wil U vandaag vooral danken voor:

Dag 64: Handelingen 9:36-43

God gebruikt onze inzet

Het leven van Dorcas is door de eeuwen heen een inspiratiebron voor velen. Zij was geen zendelinge die eropuit trok om mensen met het Evangelie bekend te maken of iemand die financieel veel ondersteunde. Nee, zij was persoonlijk betrokken bij de directe nood om haar heen en ze deed wat binnen haar mogelijkheden gedaan kon worden. Daarmee is zij een groot voorbeeld geworden.

Persoonlijk: Hoe zou ik mij in mijn eigen omgeving voor het goede kunnen inzetten?
Zouden mensen mij en mijn inzet missen als ik er niet meer zou zijn?
Ontdek ik hierin mijn eigen unieke waarde en betekenis en wil ik die door God laten gebruiken?

Dagtekst: *'En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen...,'* (Kolossenzen 3:23).

Gebed: Here God, Schepper van het leven, geef mij de kracht en creativiteit om U met eigen mogelijkheden en gaven te dienen. Van harte en vertrouwend op Uw zegen.

Dag 65: Daniël 10:1-19

De toekomst

Daniël is bezig met de toekomst van zijn volk. Hij gelooft dat er voor Israël dat in ballingschap in Babel is, nog een hoopvolle toekomst is weggelegd. In een houding van gebed en vasten zoekt hij een weg in het ontdekken van Gods wil in dit alles. Overdenk in dit licht de verzen 1-2.

Persoonlijk: In hoeverre zoek ik naar Gods wil en leiding voor mijn leven en werk?
In de verzen 11-14 lezen we over Gods reactie op dit zoeken. Wat valt mij daarin op?

Dagtekst: *'Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt.'* (Daniël 10:19).

Gebed: God van alle wijsheid, ook ik wil deze week openstaan voor Uw leiding, inzicht en kracht. U kent mijn vragen en zoeken. Wilt U mij net als Daniël in Jezus' naam tegemoetkomen?

Dag 66: Ezra 8:21-23

Overmoed

Vasten werd door Israël soms gebruikt als een soort pressiemiddel om God voor eigen karretje te spannen. Dat is natuurlijk niet goed. Maar op de één of andere manier versterkt vasten wel ons gebed en zet er als het ware een streep onder. Ezra was door geestelijke overmoed in de problemen gekomen en kon niet anders dan God vragen om bescherming op zijn reis naar Jeruzalem. En God verhoort hem.

Persoonlijk: Ben ik door geestelijke overmoed wel eens in de problemen gekomen?

Wat zou ik in Ezra's situatie gedaan hebben?

Zet Ezra God voor het blok?

Dagtekst: *'Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden,'* (Ezra 8:23).

Gebed: Hemelse God en Vader, ook ik kom regelmatig door overmoed in de problemen. Aan de andere kant vertrouw ik U soms weer te weinig. Help mij om te groeien in een evenwichtige wandel in geloof.

Dag 67: Ester 4:1-17

Gebed en vasten

Wat zouden wij doen als we te horen krijgen dat de komende maand ons volk uitgeroeid zou worden? Wat kunnen we doen, behalve naar God gaan? Ester, haar dienaren en alle Joodse inwoners van de burcht Susaan bidden voor een opening bij de koning voor Esters verzoek. Opnieuw zien we de plaats die vasten hier geeft. In dit verhaal zet het een dubbele streep onder hun verzoek en God verhoort hun gebeden.

Persoonlijk: Wat zou mijn antwoord aan Mordechai zijn geweest?

Kan ik mij voorstellen dat ik drie dagen voor een speciale nood zou bidden, bijvoorbeeld voor de noodzaak van een geestelijke opwekking?

Probeer eens na te gaan hoe de gebedstijden van Ester en de mensen om haar heen eruit hebben gezien?

Waar zouden zij voor gebeden kunnen hebben?

Dagtekst: *'...Als ik dan omkom, dan kom ik om,'* (Ester 4:16).

Gebed: Almachtige God, vergeef me dat ik vaak zo kort en oppervlakkig bid. Leer mij te bidden als Ester en bepaal mij bij de nood om mij heen en in de wereld. Geef mij bereidheid om de consequenties van Uw opdracht voor mijn leven te aanvaarden.

Dag 68: Lukas 4:1-18

Het Woord

In dit gedeelte zien we iets van de geestelijke strijd tussen Jezus en de duivel. We zien ook dat Jezus het Woord gebruikte in Zijn strijd tegen Gods tegenstander. Het is belangrijk dat wij in onze gebedstijd telkens Gods Woord laten spreken in ons persoonlijk leven en in gemeenschappelijke ontmoetingen rondom het gebed.

Persoonlijk: Welke plaats heeft Gods Woord in mijn gebedsleven?

Ben ik vertrouwd met de geestelijke strijd waarover in dit gedeelte gesproken wordt?

Op welke manier probeert de duivel Jezus te verleiden? Herken ik dit in mijn leven?

Dagtekst: *'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen...,'* (Lukas 4:18).

Gebed: Eeuwige Vader, leer mij Uw Woord een meer centrale plaats in mijn gebedsleven te geven zodat ik van daaruit geïnspireerd, bemoedigd en aangespoord wordt. Dank U wel voor het voorbeeld van Jezus. In Zijn gebed, in Zijn toewijding aan Uw Woord en in de gehoorzaamheid aan Uw opdracht voor Zijn leven.

Dag 69: Mattheüs 17:14-23

Overwinnen

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien en ervaren. Daarop wijst Jezus Zijn discipelen (zie o.a. vers 21) als blijkt dat ze door hun gebeden een zieke jongen niet kunnen helpen. Er is een vijand die zijn prooi stevig vasthoudt en niet van plan is deze makkelijk los te laten. De houding van volhardend gebed en vasten kan een wapen zijn om de geestelijke confrontatie in vertrouwen aan te kunnen gaan.

Persoonlijk: Waarin zie ik de macht van de duisternis openbaar worden?

En waarom is volhardend, toegewijd gebed belangrijk wanneer we zoeken naar bevrijding en ruimte voor Gods Geest?

Welke rol speelt gezamenlijk gebed hierin?

Dagtekst: *'...De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden...,'* (Mattheüs 17:22).

Gebed: Sterke God en Vader, ik sta niet zo vaak stil bij die geestelijke strijd, behalve als het mezelf aangaat. Geef mij onderscheidingsvermogen en moed om samen met anderen die geestelijke strijd aan te gaan. Dank U voor het voorbeeld van Jezus' vertrouwen. Hij wist dat Hij zou opstaan uit de dood en leefde vanuit die overwinning.

Dag 70: Jakobus 1:1-11

Wijsheid

Vaak komen wij wijsheid tekort. Wijsheid bij het nemen van de juiste beslissingen, bij het opvoeden van de kinderen, op ons werk of in relaties met andere mensen. God belooft dat als we om wijsheid vragen, Hij ons dat van harte wil geven, zonder ons hierover verwijten te maken.

Persoonlijk: In welke situaties heb ik God om wijsheid gevraagd?

Heeft Hij op dat gebed antwoord gegeven?

Op welke manieren geeft God vaak wijsheid?

En wat is de betekenis van andere mensen daarin?

Waarom vind ik het soms moeilijk om God om wijsheid te vragen?

Dagtekst: *'Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt,'* (Jakobus 1:6).

Gebed: God, U bent de bron van alle wijsheid. Zelf voel ik me zo gauw tekortschieten. Daarom vraag ik U om wijsheid en inzicht wat betreft:

Dag 71: Filippenzen 4:4-9

Bezorgdheid afleggen

Wees in geen ding bezorgd... dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe vaak maken we ons geen zorgen over bijvoorbeeld onze toekomst, onze kinderen, onszelf. God roept ons op om met al die zorgen bij Hem te komen en Hij belooft ons innerlijke rust en zekerheid dat Hij er iets mee gaat doen.

Persoonlijk: Waarom roept Paulus op naast bidden en smeken ook te danken?

Hoe kan Gods vrede mijn gedachten en emoties beschermen, juist als er zoveel tegenzit en ik te maken heb met onzekere vragen en situaties?

Welke belofte ontdekken we in dit bijbelgedeelte?

Wat wil ik me voornemen in Gods kracht?

Dagtekst: *'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God,'* Filippenzen 4:6.

Gebed: Here God, trouwe Leidsman, ik maak mij vaak zorgen over iets wat ik toch niet kan veranderen. Leer mij om deze zorgen bij U te brengen en te laten, in de overtuiging dat U bij machte bent verandering te bewerken.

Dag 72: Markus 11:1-11 en Zacharia 9:9

Desillusie

De intocht van Jezus was voor velen de vervulling van een droom. Nu gaat het beginnen. Jezus laat Zichzelf uitroepen tot koning en verdrijft de Romeinen uit het land. Wanneer dit niet gebeurt, is de teleurstelling groot. De mensen zien niet dat Jezus eerst de weg van vernedering moet gaan en via het kruis de overwinning op de dood moet behalen.

Persoonlijk: Wat zou mijn reactie op Jezus' intocht zijn geweest?

Hoe ga ik om met situaties die ik totaal niet verwacht had en waarin ik (nog) niet Gods hand kan zien? Overdenk in dit licht Zacharia 9:9-10.

Een profetisch vergezicht op Jezus' nederige komst maar ook op Zijn uiteindelijke heerschappij. Wat betekent dit voor mij?

Dagtekst: *'Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (...) De Heere is nabij,'* (Filippenzen 4:4-5).

Gebed: Koning Jezus, wij prijzen U als Heer. Wij danken U dat U de hemel heeft verlaten om aan ons mensen gelijk te worden. U vernederde Uzelf door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God de Vader U ook verhoogd en de allerhoogste titel gegeven. U bent de enige Middelaar tussen God en mensen. Dank U dat U ook mijn Verlosser en Heer bent.

Dag 73: Markus 11:12-19 en Jesaja 42:1-3

Vrucht

Wat mag je in het voorjaar verwachten van een vijgenboom vol blad? Nog geen rijpe vijgen, maar wel de eerste onrijpe vruchten die de eerste honger kunnen stillen. Maar Jezus vond niets en vervloekte de vijgenboom. Deze boom is een beeld van de gelovige van die tijd die Jezus als Messias afwijst. Toch geeft God in Jesaja 42 een belofte dat Zijn werk doorgaat en dat Hij Zich ontfermt over het zwakke en bijna uitgedoofde.

Persoonlijk: In hoeverre is ook bij ons het gevaar om op die vijgenboom te lijken?

En is dit te voorkomen?

Wat leert Jesaja 42 ons over de tederheid, wijsheid en kracht van Jezus?

Dagtekst: *'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan,'* (Jesaja 42:3).

Gebed: Here Jezus, wilt U door Uw Geest vrucht geven op onze wandel met U, zodat U bij Uw komst niet tevergeefs hoeft te zoeken naar vrucht en wasdom.

Dag 74: Lukas 12:1-12 en Jesaja 49:4

Afwijzing

In de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters stelt Jezus het geestelijk wanbeleid van de Joodse leiders ter discussie. Een mens (God) plant een wijngaard (Israël) en doet alles om te zorgen dat deze vrucht zou dragen. Maar de pachters stellen zich op als eigenaars en vergeten aan wie ze de opbrengst van de wijngaard te danken hebben. Zelfs doden ze de zoon (Jezus) omdat ze dan geen rekenschap meer hoeven af te leggen.

Persoonlijk: Kunnen wij ons van tijd tot tijd ook niet als eigenaars gedragen, in plaats van rentmeesters?

Jesaja 49 schetst ons wat Jezus voelde toen Hij afgewezen werd. Kennen wij dat gevoel ook? Wat is Jezus' reactie op deze afwijzing en wat leren wij daarvan?

Dagtekst: *'...Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God,'* (Jesaja 49:4).

Gebed: Liefdevolle Jezus, doordat U afgewezen bent, kunt U ons zo goed begrijpen en helpen wanneer wij met afwijzing te maken krijgen. Leer mij om in die momenten mijn hulp en kracht bij God de Vader te zoeken.

Dag 75: Markus 14:1-11 en Jesaja 50:4-6

Gehoorzaamheid

Toen Jezus geroepen werd voor het ambt van verzoening is Hij die weg gewillig gegaan. Met de houding van een leerling die openstond om elke dag onderwezen te worden door Zijn Leraar. Hij deinsde niet terug voor de moeilijkheden die Hem te wachten stonden. Daardoor kon Hij iedereen die moe gestreden was, ondersteunen en bemoedigen. Daarbij ervoer Hij zelf bemoediging, liefde en nabijheid van Zijn Vader.

Persoonlijk: Wat kan ik van Jezus' houding als leraar leren?

Waarbij ben ik vooral bepaald?

En wil ik leren hoe ik mensen kan bemoedigen met de woorden van God?

Jezus ervoer een bewijs van liefde in de zalving van de vrouw.

Hoe kunnen wij mensen bemoedigen die met moeite te maken hebben?

Denk na over voorbeelden.

Dagtekst: *'De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen,'* (Jesaja 50:4).

Gebed: Troostende Jezus, wilt U mij leren om elke morgen naar U te luisteren zodat ik door U onderwezen word en zicht krijg op de vraag hoe ik het geleerde in praktijk kan brengen.

Dag 76: Markus 15:22-41 en Jesaja 53:4-5

Straf

'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' Hoe vaak zou Jezus deze woorden na Zijn kruisiging nog voor ons gebeden hebben? Vaak zijn we ons de volle betekenis en waarde van Goede Vrijdag niet bewust. Toch vormt Jezus' sterven de basis voor vergeving. Om onze overtredingen van verleden, heden en toekomst werd Hij doorboord. Het is goed hier vandaag bewust bij stil te staan.

Persoonlijk: Omschrijf in eigen woorden wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan volgens Jesaja 53.

Wat betekent Jezus' kruisdood voor mij persoonlijk?

En hoe kan ik dagelijks uit vergeving leven?

Dagtekst: *'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen,'* (Jesaja 53:5).

Gebed: Here, woorden schieten tekort om mijn gevoelens tot uitdrukking te brengen. In stilte wil ik Uw kruisdood gedenken en U danken voor de verzoening die U mogelijk maakte. Hartelijk dank voor Uw liefde en vergeving. Voor de mogelijkheid van nieuw leven.

Dag 77: Markus 15:42-47 en 1 Korinthe 15:55-57

Volbracht

Jezus ligt in het graf en het lijkt alsof de dood Hem overwinnen heeft, maar de dood heeft niet het laatste woord. Jezus heeft de dood overwonnen en wij kunnen met Paulus zeggen: *'Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?'*

Persoonlijk: Vragen wij ons wel eens af of God 'dood' is, waarbij we het gevoel hebben dat Hij afwezig is?

Wat doen wij in zulke momenten?

Wat betekent Jezus' opstanding voor mij?

Waarom is dit feit bepalend voor mijn levenshouding?

Dagtekst: *'Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus,'* (1 Korinthe 15:57).

Gebed: Here Jezus, ik wil U uit de grond van mijn hart danken voor wie U bent: voor Uw liefde, trouw, geduld en offer. Maar bovenal ben ik zo dankbaar voor uw opstanding. Ik mag met U, de levende Heer, leven. Ook vandaag!

Dag 78: 1 Korinthe 15:1-11

Leven uit genade

Paulus spreekt in de verzen 3-6 over het belangrijke fundament van het Evangelie: Jezus' verzoenend lijden en sterven en Zijn lichamelijke opstanding uit de dood, zodat Hij Zijn genade aan mensen kan aanbieden. Genade die ook in Paulus' leven een grote verandering uitwerkte.

Persoonlijk: Wat probeert Paulus in de verzen 9-10 duidelijk te maken?

Geloof ik dat de genade van God een werkzame kracht in mijn leven kan zijn?

En verlang ik ernaar dat Gods werk in mijn leven 'zijn uitwerking' zal hebben?

Dagtekst: *'Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest,'* (1 Korinthe 15:9-10).

Gebed: Dank U voor de belofte van vergeving en vernieuwing. Geef dat Uw genade en kracht ook in mijn leven zijn uitwerking zal hebben. Ik wil U hiervoor vertrouwen en sta er open voor.

Dag 79: 1 Korinthe 15:12-19

Geloof met inhoud

In de verzen 12-14 benadrukt Paulus dat de ontkenning van een opstaan uit de dood, de verkondiging van de levende, opgestane Heer ontkracht. Er is dan ook geen sprake van vergeving en de belofte van eeuwig leven en dat maakt ons volgens vers 19 tot *'...zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen...'*

Persoonlijk: Paulus spreekt met grote overtuiging over de grote rijkdom van de opstanding.

Herken ik mij hierin en hoe beleef ik dat?

Is het mijn gebed dat Gods kinderen hiervan met grote vrijmoedigheid getuigen?

Waarom is dat belangrijk?

Dagtekst: *'En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof,'* (1 Korinthe 15:13-14).

Gebed: Machtige God, dank U voor de opstanding van Uw Zoon en dat Hij met Zijn Geest ook in mij werkzaam is. Maak mij tot een krachtig getuige van U.

Dag 80: 1 Korinthe 15:20-28

Leven door Christus

Door Adam kwam de zonde in de wereld en daardoor de dood, maar door Christus kwam er verlossing (vers 22). Hij kan het leven geven wanneer we ons vertrouwen in Zijn offer uitspreken en openstaan voor een nieuw leven met Hem.

Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 24-28.

Wat zegt dit over Jezus' koningschap?

Leven we met dit besef?

Wat betekent het voor mij dat Jezus mijn Verlosser en Koning is?

Bepaalt het mijn levensinstelling en manier van leven?

Dagtekst: *'Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens,'* (1 Korinthe 15:21).

Gebed: Machtige Vader, U hebt recht op mijn leven, ik wil U danken voor Uw liefde, genade en leiding. Geef dat Uw koningschap in mijn leven gestalte zal krijgen.

Dag 81: 1 Korinthe 15:35-43

Onvergankelijk leven

Wanneer zaad sterft komt er iets anders voor in de plaats: iets nieuws. Zo probeert Paulus uit te leggen dat na de dood God iets totaal nieuws schenkt dat onvergankelijk is (vers 42). In vers 43 benadrukt hij dat het zwakke en kwetsbare in andere vorm tevoorschijn zal komen: krachtig en stralend.

Persoonlijk: Houd ik voldoende rekening met dit mysterie en deze belofte?

Het beloofde wonder van God kan ons aansporen tot dankbaarheid en tot het gebed dat we in onze toewijding en liefde niet verflauwen.

Dagtekst: *'...Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht,'* (1 Korinthe 15:42-43).

Gebed: Machtige en eeuwige God, hartelijk dank voor Uw grootheid en Uw belofte dat we eens onvergankelijk leven ontvangen. Help mij vanuit dat besef ernst te maken met oprechte liefde.

Dag 82: 1 Korinthe 15:44-49

Een levendmakende Geest

De eerste mens werd een levend, aards wezen volgens vers 45, maar de laatste Adam, Jezus Christus, heeft een levendmakende geest. Waar de mens vastliep in zonde, gaf Jezus Zijn leven om ons weer vrij te maken. Hij kan ons weer levend maken door Zijn Geest. Deze levendmakende Geest verandert ons naar het oorspronkelijke beeld dat de Vader voor ogen stond.

Persoonlijk: Hoe denk ik over de levendmakende Geest van Christus?

Heb ik nieuw leven ontvangen en op welke terreinen ervaar ik dat in groeiende mate?

Hoe kan ik anderen helpen om hierop meer zicht te krijgen?

Dagtekst: *'Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam,'* (1 Korinthe 15:44).

Gebed: Heer, ik wil U danken voor het voorrecht Christus te kennen als de laatste Adam, de volmaakte mens, die mij liet zien wie U bent.

Dag 83: 1 Korinthe 15:53-58

Onwankelbaar

Paulus benadrukt opnieuw in deze verzen dat de macht van de dood door Jezus onttroond is en dat we mogen delen in zijn overwinning. *'...De dood is verslonden tot overwinning,'* (vers 54). Dit geweldige feit en het vooruitzicht op de eeuwigheid met onze Heer en Heiland, leidt tot de krachtige oproep om standvastig en onwankelbaar te zijn (vers 58).

Persoonlijk: Overdenk vers 58 en leer dit vers zo mogelijk uit je hoofd.

Waarom kunnen we standvastig onze plaats innemen?

En waarom is onze inzet voor de Heer en Zijn Koninkrijk nooit tevergeefs?

Dagtekst: *'...wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere,'* (1 Korinthe 15:58).

Gebed: Machtige God en Vader, ik wil U prijzen voor het geweldige voorrecht dat ik Uw kind mag zijn en dat ik mag delen in de overwinning van Christus. Wees mij ook vandaag nabij, waarbij Hij de eerste plaats zal hebben in mijn denken, overwegingen, gevoelens en handelingen.

Dag 84: Filippenzen 1:3-7

Dankbaarheid

Paulus was een dankbaar mens omdat hij de genade in Jezus had leren kennen en een nieuw mens was geworden. Daarom bidt hij voor de mensen die hij heeft mogen vertellen over zijn Heer en dankt hij God voor het werk dat Hij ook in hun leven begonnen is te doen (vers 6).

Persoonlijk: Lees opnieuw vers 7.

Wat probeert Paulus duidelijk te maken?

Bij welke mensen voel ik mij erg betrokken en laat ik aan hen merken dat ze mij 'na aan het hart' liggen? Hoe?

Dagtekst: *'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus,'* (Filippenzen 1:6).

Gebed: Vandaag wil ik U speciaal danken en Uw zegen vragen voor: Het zijn kostbare mensen die ook delen in Uw genade en zorg.

Dag 85: Filippenzen 1:8-11

Geestelijke groei

Opnieuw begint Paulus met het uitspreken 'van zijn genegenheid' (vers 8). En juist omdat hij zich met hen verbonden voelt bidt hij voor hen. Hij verlangt ernaar dat ze zullen groeien in liefde en onderscheidingsvermogen, zodat ze steeds sterker in hun geloof zullen worden en vrucht dragen.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 9-11.

Waarbij word ik bepaald?

Ervaar ik iets van die groei in liefde, helder inzicht en fijngevoeligheid?

En groeit mijn onderscheidingsvermogen? Waarom is dit belangrijk?

Dagtekst: *'En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is...,'* (Filippenzen 1:9-10).

Gebed: Heer geef mij een helder zicht op dat wat het meest belangrijk is en houd mij dicht bij Uw waarheid en liefde.

Dag 86: Filippenzen 1:27-30

Volharden in liefde

Liefde leidt ook tot volharding. Liefde zoekt naar eenheid en het samen beschikbaar zijn voor Gods werk (vers 27). Wanneer er sprake is van oppositie kan het een teken zijn dat God aan het werk is en ondanks moeite mensen tot Zich wil trekken. Uiteindelijk hebben we met een tegenstander te maken en met omstandigheden die niet makkelijk zijn.

Persoonlijk: Paulus is in de verzen 29-30 heel realistisch. Wat zegt hij?

Ben ik bereid om strijd onder ogen te zien en als het erop aankomt positie in te nemen?

Wanneer liefde en moed samen gaan kan God dit als een getuigenis gebruiken.

Dagtekst: *'Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,'* (Filippenzen 1:29).

Gebed: Here God, help mij om te volharden als ik met moeite te maken krijg, geef dat ik in vertrouwen op U en Uw Woord blijf bouwen en geloof in de nabijheid en kracht van Uw Geest.

Dag 87: Filippenzen 2:1-7

Eensgezindheid

Paulus spreekt over vreugde wanneer er sprake is van eensgezindheid. De vrucht van onderlinge eenheid en verbondenheid is troost, kracht, liefde, een geest van samenwerking en een gerichtheid op de ander.

Persoonlijk: Lees de verzen 5-7.

Denk na over de volgende vragen:

Wat is kenmerkend voor Jezus' omgang met mensen?

In hoeverre leer ik mij spiegelen aan Zijn dienende houding waarvoor Hij vrijwillig koos en waarin Hij het hart van de Vader verheugde?

Dagtekst: *'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had,'* (Filippenzen 2:5).

Gebed: Liefdevolle Vader, dank U voor het voorbeeld van Jezus. Leer mij in een dienende houding op de ander gericht te zijn en bepaal mij in mijn denken daarover bij mensen die U op het oog hebt.

Dag 88: Filippenzen 4:1-7

Samenwerken

Paulus weet dat het in de praktijk wel eens moeilijk kan zijn. Uiteindelijk kunnen verschillende karakters en achtergronden onbegrip en spanning oproepen. In het gedeelte van vandaag noemt hij namen maar alles in een opbouwend kader. Hij wil dat we zorg dragen voor elkaar, elkaar scherp houden en onze missie voor ogen houden.

Persoonlijk. Lees opnieuw de verzen 4 en 7.

Waarom is deze praktische oproep van Paulus zo belangrijk?

Welke opdracht en aanmoediging lees ik er voor mijzelf in?

Dagtekst: *'...blijf zo staande in de Heere...,'* (Filippenzen 4:1).

Gebed: Help mij, Heer, om te groeien in een vertrouwende levensstijl, waarbij ik me niet voortdurend zorgen maak, maar meer van U verwacht. Geef ook dat ik opensta voor onderlinge aanvulling en teamgeest.

Dag 89: Filippenzen 4:10-20

Dankbaarheid tonen

Paulus is transparant over zijn financiën. Hij spreekt allereerst over Gods trouw (verzen 12-13), daarnaast spreekt hij over de blijdschap naar aanleiding van de hulp die hij van hen ontving. Zijn gebed is dat God hen erin zal zegenen en bemoedigen.

Persoonlijk: Ben ik mij bewust dat naast gebed en actieve betrokkenheid ook de voorziening in (financiële) behoeften en noden van belang zijn?

Bid ik regelmatig of God mijn denken hierin zal leiden en ben ik bereid na te gaan op welke terreinen ik God en de ander hierin kan dienen en verblijden?

Dagtekst: *'Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft,'* (Filippenzen 4:13).

Gebed: Vader in de hemel, omdat ik U toebehoor, wil ik mijn bestedingspatroon ook aan U voorleggen. Geef dat ik van harte het werk binnen Uw Koninkrijk wil ondersteunen en leer mij zien op welk terrein dit nodig is.

Dag 90: Hebreëën 12:1-3

Vooruitzien

Jezus wist van strijd, moeite en pijn. Toch nam Hij het lijden op Zich omdat Hij de vreugde over de uitwerking ervan voor zich zag: mannen en vrouwen die hun Redder en Heer zouden ontdekken en leren liefhebben. *'Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht ...'* (vers 2).

Ook wij mogen vooruitzien en opzien naar de *'de Leidsman en Voleinder van het geloof'* (vers 2).

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij dat Jezus de Leidsman en de Voleinder van het geloof is? Welke oproep klinkt erin door?

Dagtekst: *'...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof...'* (Hebreëën 12:2).

Gebed: Machtige God, ik wil U uit de grond van mijn hart danken dat Jezus de onderste weg is gegaan. Ook dank ik U dat Hij het tot een goed einde wil brengen als Voleinder van het geloof. Ik wil op die belofte bouwen en trouw zijn in de navolging van Hem.