



DE WERKZAME KRACHT VAN GODS GEEST

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

Wat weten wij eigenlijk over de Persoon en het werk van de Heilige Geest? Wat leert de Bijbel hierover? Welk beeld hebben wij ons van Hem gevormd en klopt dit wel? Wat wil Gods Geest in ons leven bewerken en hoe kan Hij ons voor anderen gebruiken en geestelijke groei mogelijk maken? Groei die kan lijden tot geestelijke vrucht, wat God vreugde zal geven en ook positief uitwerkt in het contact met andere mensen.

De komende 90 dagen zal aan het werk van Gods Geest aandacht gegeven worden. Daarbij is gekozen voor verschillende aspecten, zoals:

- Wie is de Heilige Geest en waarom kwam Hij?
- Wat betekent het om vol van Gods Geest te zijn? En hoe kunnen we Zijn leiding ervaren?
- Wat lezen we over Zijn werk in het Oude en het Nieuwe Testament?
- Wat heeft Gods Geest verder met ons gebedsleven te maken? En hoe werken Gods Geest en Gods Woord samen, wat betekent dit voor ons?
- Hoe kunnen we staan in de kracht en overwinning van Gods Geest, vooral als het leven moeilijk is en omstandigheden tegenzitten?
- Wat houdt het werk van Gods Geest in voor onderlinge relaties?
- Wat leren we in dit verband van de vrucht van de Geest?
- Hoe kan het werk van Gods Geest meer zicht geven op het ontdekken van eigen gaven en mogelijkheden?
- Waarom is het werk van Gods Geest essentieel in het kunnen dragen van geestelijke vrucht? De Heilige Geest wil verder Gods kinderen in eenheid, liefde en waarheid leiden en beschermen. Het 90-dagen-dagboek sluit daarom af met overdenking van het bijbelboek Openbaring waarin Gods Woord zicht geeft op de terugkeer van Jezus Christus en definitieve komst van een nieuwe hemel en aarde.

Ontdekkingstocht

Omdat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest een eenheid zijn, is het goed de komende 90 dagen vooral stil te staan bij het werk van Gods Geest. Daarbij zal de eenheid met de Zoon en de Vader steeds naar voren komen. Het kan leiden tot een dieper besef hoe God in verbondenheid met Zijn kinderen onderweg wil zijn. Door Zijn Geest wil Hij leiden, troosten, bemoedigen, toerusten en moed geven.

De bedoeling is om tijdens de komende 90-dagen-periode te luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft over de werkzame kracht van Gods Geest in ons leven, in gemeente-zijn, in het Christus gelijkvormig worden, in ons getuigenis en in onze toekomstverwachting.

Jezus sprak kort voor Zijn terugkeer naar de Vader:

'...En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe, (Johannes 14:15-18).

Gebod: Vader in de hemel, help mij meer te ontdekken over Uw Geest die mij wil leiden in alle waarheid. Wilt U deze 90-dagen-periode gebruiken in mijn denken over Uw grootheid en Uw verlangen voor mijn leven?

Dag 1: Genesis 1:1-5 en 26, Mattheüs 28:16-20

Eeuwige nabijheid

Vanaf het begin van de schepping wordt gesproken over de Geest van God, die over het water zweeft en aanwezig is. In Genesis 1:26 staat verder dat God zegt: *'Laten Wij mensen maken...'* De meervoudsvorm geeft aan dat God de Vader samenwerkt met de Zoon en de Geest. Dit mysterie is onder woorden gebracht met het begrip Drie-eenheid.

Persoonlijk: Lees Jezus' afscheidswaarden uit Mattheüs 28.

Waaruit blijkt de verbondenheid tussen Vader, Zoon en Geest?

Dagtekst: *'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'* (Mattheüs 28:19).

Gebed: Hemelse Vader, dank U wel dat U met Uw Geest contact zoekt met die van ons en ons zicht wilt geven op wie U bent.

Dag 2: Psalm 139:1-18

Gods nabijheid

In deze bekende psalm gaat het voortdurend over Gods trouw en nabijheid. Hij is vertrouwd met ons leven en weet wat er in ons binnenste leeft en met welke omstandigheden we te maken hebben.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 7-12.

Probeer de inhoud en betekenis met eigen woorden weer te geven en wees hierin zo concreet mogelijk.

Dagtekst: *'Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij,'* (Psalm 139:6).

Gebed: Ik ben mij bewust dat ik me voor Uw Geest niet kan en hoef te verstoppen maar dat U vraagt om mijn vertrouwen, waarbij ik me wil laten kennen.

Dag 3: Psalm 143

Gods Geest leidt uit

David pleit op Gods trouw en rechtvaardigheid (vers 1), vooral in situaties van moeite en nood (verzen 4-6). Ook vraagt Hij om Gods ingrijpen (vers 7).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 10-12.

Wat lezen we hierin over de leiding en bescherming van Gods Geest?

Dagtekst: *'Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op,'* (Psalm 143:8).

Gebed: Dank U, hemelse God en Vader, dat Uw Geest mij wil leiden, ook in moeilijke omstandigheden. Help op Hem te blijven zien.

Dag 4: Psalm 51:1-14

Gods Geest reinigt

De Geest van God wil overtuigen van zonde – van datgene wat tussen God en ons in staat – en ons laten verlangen naar herstel en vernieuwing. David is in deze psalm eerlijk en verbloemt niet waarin hij Gods weg verliet.

Persoonlijk: Waaruit blijkt Davids eerlijk zelfonderzoek (verzen 5-6)?

En waaruit zijn verlangen naar herstel (verzen 8-14)?

Dagtekst: *'Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde,'* (Psalm 51:3-4).

Gebed: Vader in de hemel, dank U voor Uw genade in Jezus Christus. Ik wil mijn tekorten en schuld belijden en vertrouwen op Uw vergeving en vernieuwing. Geef mij vreugde over Uw trouw.

Dag 5: Jesaja 63: 7-14

Gods Geest niet bedroeven

Uit dit gedeelte blijkt dat we altijd weer geneigd zijn in opstand te komen (vers 10). Toch wil Gods Geest juist vrede en rust geven (vers 14). Jesaja doet een beroep op Gods barmhartigheid en trouw en vraagt om Gods leiding met oog op de toekomst.

Persoonlijk: Denk na over uw eigen leven.

Denk na over de vraag hoe het bedroeven van Gods Geest is te voorkomen.

Dagtekst: *'Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de HEERE, naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan...,'* (Jesaja 63:7).

Gebed: Machtige en trouwe Here, ik wil U blijven gedenken: Uw grootheid, geduld en beloften. Maak mij door het werk van Uw Geest ook trouw en toegewijd.

Dag 6: Nehemia 9:16-23

Gods Geest wil vernieuwen

In vers 17 komt opnieuw de menselijke koppigheid ter sprake, waarbij Nehemia terugvalt op Gods vergeving en trouw. Hij gedenkt Gods Geest die inzicht gaf en geeft (vers 20). Daarom strekt hij zich uit naar vernieuwing en herstel.

Persoonlijk: Hoe ervaren wij in ons leven Gods trouw?

En op welke terreinen raken we Hem gauw uit het oog?

Zoeken wij dan weer herstel?

Dagtekst: *'...Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid...,'* (Nehemia 9:17).

Gebed: Here God, ik wil U danken voor Uw eindeloze trouw, geef dat ik op Uw liefde en verlangen voor mijn leven gericht blijf. Ook in mijn bezigheden en relaties vandaag.

Dag 7: Exodus 31:1-6

Creativiteit door de Geest

In dit gedeelte komt naar voren dat God mensen kan inspireren en creatieve mogelijkheden geeft. Daarmee heeft Hij een bedoeling.

Persoonlijk: Hoewel God gaven geeft, verwacht Hij ook wat van ons. Hoe denk ik hierover? En geloof ik dat Gods Geest hierbij nabij is en wil leiden?

Dagtekst: *'...En in het hart van ieder die vakkundig is, heb Ik wijsheid gegeven zodat zij alles kunnen maken wat Ik u geboden heb,'* Exodus 31:6.

Gebed: Dank U voor het voorrecht dat U ons bij Uw werk wilt inschakelen. Help mij ook vandaag open te staan voor de wijsheid van Uw Geest.

Dag 8: Handelingen 9:36-42

Beschikbaar zijn

In dit bijbelgedeelte komt het gewone en buitengewone ter sprake: de kracht van het gewone, waarbij mensen hun talenten door God laten gebruiken en de zegen van Gods bijzondere ingrijpen.

Persoonlijk: Petrus stond open voor Gods ingrijpen en Gods Geest maakte Dorcas levend. Haar leven werd op een bijzondere manier gezegend. Maar ook in het 'gewone' was ze altijd een getuigenis geweest (vers 39).

Geloof ik dat Gods Geest mijn mogelijkheden wil zegenen?

Dagtekst: *'En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef...,'* (Handelingen 9:42-43).

Gebed: Het is mijn verlangen dat Uw Geest het 'gewone' en unieke van mijn leven kan gebruiken. Vader, maak mij hierin bereid en alert.

Dag 9: 1 Petrus 4:7-11

Gaven en talenten

Omdat ieder mens uniek is, is elk mens voor God waardevol. Ieder mens krijgt zijn of haar eigen mogelijkheden en gaven. Uit vers 10 blijkt dat we daarbij gericht moeten willen zijn op God en de medemens.

Persoonlijk: Ben ik mij ervan bewust dat ik unieke gaven en mogelijkheden heb ontvangen? Welke zijn dit en ben ik bereid hiermee God en de ander te dienen?

Dagtekst: *'...als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt,'* (1 Petrus 4:11).

Gebed: Here God, U hebt mij geschapen, geef mij meer zicht op datgene wat U mij hebt toevertrouwd en help mij dit te ontwikkelen in het licht van Uw verlangen voor mijn leven.

Dag 10: Lukas 11

Gebed om de Geest

Jezus benadrukt het belang van het gebed. Daarbij noemt Hij dat we om de Geest mogen vragen zodat we leren bidden en leren leven in afhankelijkheid van God. God geeft de opdracht Hem lief te hebben en te volgen maar Hij maakt het ook mogelijk door de werkzame kracht van Zijn Geest.

Persoonlijk: Durven wij voor ons persoonlijk leven en werk te vragen om Gods nabijheid en de kracht van Zijn Geest?

Hoe concreet beleven we dat?

Dagtekst: *'...hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?'* (Lukas 11:13).

Gebed: Dank U voor de gave van Uw Geest en dat ik vrijmoedig mag vragen om Zijn leiding en bescherming. Wees mij ook vandaag nabij.

Dag 11: Lukas 24:13-35

Ontdekking

Christus gebruikte in het gesprek met de twee mannen Zijn Woord om Zichzelf aan hen bekend te maken. Door het werk van Zijn Geest werden hun ogen geopend: opeens herkenden zij Hem!

Persoonlijk: Kennen wij die momenten van verrassing waarbij Gods Woord opeens meer levend wordt en ons persoonlijk aanspreekt?

Dagtekst: *'...Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?'* (Lukas 24:32).

Gebed: Machtige Vader, maak mij steeds meer alert in het overdenken van Uw Woord. Maak door Uw Geest de betekenis ervan duidelijk.

Dag 12: Mattheüs 1:18-25

Jezus verwekt door de Geest

De Zoon van God kwam als mens onder ons wonen maar Hij was zonder zonde en smet. Hij is verwekt door de Geest van God: één met de Vader en één met de Geest. Jezus zegt later tegen Nicodemus dat we in navolging van Hem 'geestelijk' geboren moeten worden: uit de Geest. Jezus biedt vergeving en vernieuwing aan.

Persoonlijk: Geloof ik dat Jezus Christus mijn schuld heeft weggenomen en heb ik me aan Zijn aanbod van liefde toevertrouwd?

Geloof ik dat Zijn Geest mij wil vernieuwen?

Dagtekst: *'Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons,'* (Mattheüs 1:23).

Gebed: Vader in de hemel, dank U voor de gave van Uw Zoon en dat Hij als volmaakt mens heeft laten zien hoe U wilt dat we zullen leven. Houd mij vandaag op Uw weg.

Dag 13: Johannes 3:1-8 en 14-21

Geestelijk leven ontvangen

Jezus legt uit dat onze lichamelijke geboorte beperkt is, we moeten geestelijk herboren worden. God heeft met de komst van Jezus nieuw, eeuwig leven mogelijk gemaakt, maar het moet ons door de Geest wel geschonken worden. Staan we hiervoor open? In de verzen 16-17 zegt Hij nadrukkelijk dat vertrouwen noodzakelijk is, de bereidheid Jezus als Heer te gaan volgen.

Persoonlijk: Denk na over vers 2.

Hoe kan ik het licht zoeken en hoe kan Gods kracht in mijn leven meer en meer concreet worden.

Wat verwacht God van mij?

Dagtekst: *'Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn,'* (Johannes 3:21).

Gebed: Liefdevolle Vader, dank U voor de gave van Uw Geest die in en door mij heen Uw liefde en waarheid wil uitwerken.

Dag 14: Lukas 2:39-52

Gods Geest was met Jezus

In de Bijbel lezen we niet veel over Jezus als kind, maar in dit gedeelte wordt benadrukt dat Hij zich goed ontwikkelde: geestelijk, emotioneel, lichamelijk, verstandelijk en sociaal. Zijn Vader in de hemel was daarbij het meest belangrijk (vers 49), ook al eerde Hij zijn aardse ouders (vers 51).

Persoonlijk: Geloof ik dat Gods Geest alle terreinen van mijn leven wil beïnvloeden, ook emotioneel en sociaal bijvoorbeeld?

Op welke terreinen verlang ik vooral naar ontwikkeling?

Dagtekst: *'En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem,'* (Lukas 2:40).

Gebed: Dank U voor de belofte dat U groei wilt geven in wie ik ben als persoon en in wat ik doe. Leer mij gericht te zijn op U en anderen.

Dag 15: Mattheüs 3:7-17

Gedoopt met de Geest

Johannes doopte mensen wanneer ze tot inkeer kwamen en schuld beleden. Maar hij verwijst daarbij naar Jezus die wil dopen met de Geest, zodat vanuit Gods kracht het nieuwe leven kan groeien. Jezus Zelf was bereid om de weg te gaan van overgave aan God. Hij werd gedoopt en God de Vader bevestigde Hem in Zijn unieke waarde en betekenis (vers 17).

Persoonlijk: Jezus maakte duidelijk dat een leven met God ook betekent dat je vol wilt zijn van Zijn Geest: dat je openstaat voor Zijn nabijheid en leiding.

Hoe beleef ik dat?

Dagtekst: *'...Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!'* (Mattheüs 3:17).

Gebed: Here God, maak mij bereid om steeds afgestemd te zijn op Uw Geest: op dat wat U wilt.

Dag 16: Mattheüs 4:1-11

De Geest beschermt

Wanneer Jezus aangevochten wordt, kan Hij toch standhouden omdat Hij gelooft in Gods bevestigende woorden ('Dit is Mijn geliefde Zoon...') en in de nabijheid, troost en kracht van Gods Geest. Jezus kan Zich ook op Gods Woord beroepen omdat Hij met de kern en het wezen ervan vertrouwd is.

Persoonlijk: Geloof ik dat Gods Geest moeite kan toelaten maar daarin mij ook kan beschermen en leiden?

Dat ik er sterker uit tevoorschijn kom?

Dagtekst: *'Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem,'* (Mattheüs 4:11).

Gebed: Dank U voor het voorbeeld van Uw Zoon. Voor Zijn bereidheid om de moeilijke weg te gaan van Zijn levensopdracht, waarbij Hij vooruitzag naar een voltooiing die vreugde zou geven.

Dag 17: Johannes 14:15-18 en 15:26

Jezus beloofde de Trooster

Tijdens Zijn leven op aarde sprak Jezus over de gave van Zijn Geest. Hij wil Zijn volgelingen niet als wezen achterlaten (vers 18) maar verzekeren van Zijn voortdurende nabijheid, troost en leiding.

Persoonlijk: Hoe denk ik over de relatie tussen God liefhebben en Hem gehoorzamen?

Geloof ik dat Gods Geest die groeiende gerichtheid op de Vader wil geven?

Dagtekst: *'Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht,'* (Johannes 14:15).

Gebed: Liefdevolle Vader, juist omdat ik Uw liefde en wijsheid vertrouw, wil ik Uw richtlijnen en opdracht voor mijn leven serieus nemen. Wees mij nabij door de nabijheid van Uw Geest.

Dag 18: Johannes 16:12-25

Geest van waarheid

Gods Geest wil ons steeds meer zicht geven op de waarheid (vers 13) en Gods wil bekendmaken. Hij maakt het mogelijk om de periode van wachten op het volmaakte mogelijk te maken, zie de verzen 22-25.

Persoonlijk: Speelt de verwachting van Jezus' terugkeer een grote rol in mijn denken en beleving?

In hoeverre vertrouw ik op Gods leiding en bescherming in deze periode van verwachten, en wil ik trouw Zijn opdracht voor mijn leven serieus nemen?

Dagtekst: *'Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden...,'* (Johannes 16:22).

Gebed: Eeuwige en machtige God, ik wil U danken voor de Geest van waarheid die mij dicht bij U wil houden. Bescherm mij voor verwarring en afdwaling.

Dag 19: Romeinen 8:1-17

Leven door de Geest

De Geest van God geeft leven (vers 2) en wil het nieuwe leven in ons uitwerken (verzen 4-5). En wanneer we sterven, heeft de dood niet het laatste woord (vers 11). Door de Geest weten we dat we God de Vader toebehoren, die we 'Abba' mogen noemen (vers 15).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 15-17.

Wat staat hierin over vrijheid en op basis waarvan mogen we met vertrouwen God onze Vader noemen? Leven we met de hoop van een leven in verbondenheid met de Vader? Nu en in de toekomst?

Dagtekst: *'Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God,'* (Romeinen 8:14).

Gebed: Liefdevolle Vader, leid mij vandaag in alles waarmee ik te maken zal krijgen.

Dag 20: Romeinen 8:18-27

De Geest pleit voor ons

De Bijbel is erg realistisch. We kennen nog steeds moeite en lijden. Toch kunnen we moed houden want Gods Geest helpt ons om te volharden en het toekomstperspectief vast te houden (verzen 22-25).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 26-27 en probeer de betekenis ervan kort weer te geven.

Wat betekent het voor ons dat de Geest in ons bidt wanneer wij de woorden niet weten te vinden?

Dagtekst: *'En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp...,'* (Romeinen 8:26).

Gebed: Dank U voor de troost en kracht dat Uw Geest ook in onze onmacht nabij is en ons wil helpen de hoop van het Evangelie vast te houden.

Dag 21: Kolossenzen 3:1-15

Gods herscheppende Geest

Gods Geest wil het nieuwe leven van Jezus in ons uitwerken, waarbij we een getuige worden van Jezus' liefde en kracht. Daarbij gaat het om een proces, om verandering die voortdurend doorgaat en waarbij de vruchten zichtbaar worden (verzen 13-15).

Persoonlijk: In dit gedeelte wordt het begrip 'bekleden' verschillende malen benadrukt. Lees bijvoorbeeld de verzen 9-10.

Wat spreekt mij vooral aan?

En wat leer ik hiervan voor vandaag?

Dagtekst: *'Verdraag elkaar en vergeef de een de ander...,'* (Kolossenzen 3:13).

Gebed: Vader, ik dank U voor Uw geduld. Ook als het gaat om groeien in echtheid en toewijding. Help mij een beelddrager van U te zijn in de situaties waarmee ik te maken heb.

Dag 22: Handelingen 6:1-7

Vol van Gods Geest

In de gebrokenheid van het leven – ook in onderlinge verhoudingen – is het belangrijk Gods Geest alle ruimte te geven, waarbij we ons leren afstemmen op Hem. Uit de verzen 2-4 blijkt herijking op het meest belangrijke en uit vers 6 komt de invloed van Stefanus ter sprake: een man die vervuld was van de Heilige Geest.

Persoonlijk: Overdenk vers 7.
Welke vrucht gaf Gods Geest?

Dagtekst: *'En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe,'* (Handelingen 6:7).

Gebed: Vader, geef dat ik vandaag voor Uw werk beschikbaar ben en me laat leiden in wat ik zeg en doe. Vervul mij met Uw Geest, liefde en wijsheid.

Dag 23: Romeinen 6:12-19

Geest van gerechtigheid

Gods Geest wil ons steeds meer zicht geven op Gods werk in en door ons heen, waarbij we waakzaam zijn voor onrechtvaardige daden die uit een verkeerde bron voortkomen (vers 13). Jezus heeft ons door Zijn opstanding in de vrijheid geplaatst en roept ons op, Hem te volgen en in Zijn geest 'heilig te leven' (vers 19).

Persoonlijk: Welke oproep houdt vers 19 voor mij in, ook als ik denk aan vandaag?

Dagtekst: *'...En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God,'* (Romeinen 6:13).

Gebed: Rechtvaardige God en Vader, ik ben me bewust dat U wilt dat Uw rechtvaardigheid ook in mijn leven zichtbaar zal worden. Wilt U dit vandaag uitwerken door de aanwezigheid en kracht van Uw Geest in mijn leven?

Dag 24: Romeinen 12:1-8

Veelzijdige vrucht

Wanneer we ons leven en alles wat God ons geschonken heeft door Zijn Geest laten gebruiken, zal er sprake zijn van groei, zegen en vrucht. Gods Geest wil vernieuwen (vers 2) en bewerken dat groeiende eenheid zichtbaar wordt (verzen 4-5).

Persoonlijk: Welke mogelijkheden en gaven denk ik dat God me heeft toevertrouwd en hoe kunnen die in het verband van Jezus' opdracht worden ingezet?
En wat betekent vers 5 voor mij?

Dagtekst: *'...wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid,'* (Romeinen 12:8).

Gebed: Machtige God en Vader, dank U voor de belofte dat U ons allemaal wilt gebruiken bij Uw werk in deze wereld, maak mij bereid door de nabijheid en toerusting van Uw Geest.

Dag 25: Romeinen 12:9-21

Het goede overwint

Als mens zullen we altijd weer bepaald worden bij zonde, schuld, kwaad en onrecht. Toch roept Gods Woord ons op, ons te concentreren op het goede en dit voor de ander na te jagen. Om weerbaar onze plaats in te nemen.

Persoonlijk: Ga na wat de verzen 9 en 21 concreet betekenen voor zaken waarmee wij te maken hebben in ons persoonlijk leven.

Dagtekst: *'Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere,'* (Romeinen 12:11).

Gebed: Ik wil vandaag vertrouwend uitzien naar Uw bezieling en aanvuring, vooral wanneer ik tegen eigen grenzen aanloop. Dank U voor Uw nabijheid.

Dag 26: 1 Korinthe 2:1-5

Kracht van Gods Geest

Paulus was vertrouwd met zwakheid en beperkingen. Toch hadden deze niet het laatste woord. Hij komt er eerlijk voor uit maar benadrukt een belangrijker waarheid: de kracht van Gods Geest kan door dat alles heen werken en Gods werk doen.

Persoonlijk: Probeer deze vijf verzen met eigen woorden kort weer te geven en spreek er met God over.

Dagtekst: *'En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God,'* (1 Korinthe 2:4-5).

Gebed: Dank U voor de belofte van Uw krachtige aanwezigheid in situaties die ik niet in de hand heb.

Dag 27: 1 Korinthe 2:10-16

Gods Geest geeft inzicht

Volgens vers 13 kan alleen Gods Geest duidelijk maken wat van God komt, daarom is het volgens dit gedeelte belangrijk om te zoeken naar Gods weg en hierin te vertrouwen op Gods Geest.

Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 12-14.

Probeer kort weer te geven wat de kerngedachte is.

Ga na hoe we kunnen groeien in een juiste houding ten opzichte van God.

Dagtekst: *'En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn,'* (1 Korinthe 2:12).

Gebed: Genadige God, dank U voor de gave van Uw Zoon en de wijsheid van Zijn Geest, die ons steeds meer zicht wil geven op wie U bent en op wat U verlangt.

Dag 28: 1 Korinthe 3:16-23

Tempel van Gods Geest

Omdat we het eigendom van God zijn, noemt de Bijbel ons een 'tempel van Zijn Geest'. Hij wil met Zijn vrede en heiligheid woning in ons maken, maar het betekent wel een besef van afhankelijkheid (verzen 18-19). Het houdt ook een juiste, realistische houding in naar anderen toe. Zij zijn niet bepalend, uiteindelijk gaat het alleen om Christus en onze betrokkenheid op Hem.

Persoonlijk: Soms zijn bepaalde bijbelgedeelten moeilijk te doorgronden, maar Paulus bepaalt ons wel bij het belangrijkste: Gods Geest wil de centrale plaats in ons leven innemen. Wat betekent dat voor ons dagelijkse leven?

Dagtekst: *'Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?'* (1 Korinthe 3:16).

Gebed: Hemelse Vader, wilt U ook vandaag in mijn denken, doen en laten de leiding nemen. Ik wil U liefhebben en dienen.

Dag 29: 1 Korinthe 12:4-14

Verschillende gaven

In de verzen 13-14 wordt het voorbeeld van een lichaam gebruikt: één lichaam bestaande uit veel leden. Ieder onderdeel is daarbij van belang en daarbij hoort geen sprake te zijn van afgunst of rivaliteit. Het gaat om de Gever en om het ontdekken van Gods wil voor eigen, unieke leven en roeping.

Persoonlijk: Wat wordt in vers 7 duidelijk gemaakt? Welke oproep houdt het in?

Dagtekst: *'Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere,'* (1 Korinthe 12:4-5).

Gebed: Here God, dank U voor de gave van Uw Geest en dat U ook mij mogelijkheden hebt toevertrouwd. Maak mij trouw in de navolging van U en leer mij Uw wil ontdekken.

Dag 30: 1 Korinthe 12:15-31

Eenheid zoeken en beoefenen

Uit vers 18 blijkt dat God Zijn kinderen allemaal een eigen plaats geeft. Daarbij wil God een goede samenhang zodat het lichaam door Hem gezegend en gebruikt kan worden.

Persoonlijk: Hoe kunnen wij het goede zoeken voor elkaar en daarmee voldoen aan de opdracht van het lichaam van Christus in deze wereld?

Dagtekst: *'En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee,'* (1 Korinthe 12:26).

Gebed: Eeuwige God en Vader, help mij om Uw werk door anderen heen te eren en om zorg te dragen voor Uw kinderen en de kerk die lijdt.

Dag 31: 1 Korinthe 13

Liefde meest belangrijk

Dit hoofdstuk is een lofzang op liefde die concreet ervaren wordt: in meeleven, in wellevendheid en in een gerichtheid op elkaar in allerlei praktische opzichten. Daarbij zijn de gaven ook ondergeschikt aan die dienende liefde, zie de verzen 1-3.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 4-7.

Denk daarna over je eigen leven. Waarbij word ik dan vooral bepaald?

Dagtekst: *'Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben,'* (1 Korinthe 13:12).

Gebed: Ik wil U diep vanuit mijn hart danken dat ik door U gekend ben, ondanks mijn beperkingen, en dat U in liefde met mij onderweg bent. Geef mij vandaag veel van Uw liefde en geduld in de omgang met anderen en in allerlei situaties.

Dag 32: 2 Korinthe 3:15-18 en 4:1-6

Verandering

Gods Geest wil onze ogen openen voor waarheid en verandering bewerken (4:2). Verandering die bewerkt dat we meer zicht krijgen op Jezus Christus en Gods opdracht om over Hem te spreken (4:4-5).

Persoonlijk: Denk na over vers 6.

Ga na waarin ons zicht op Christus is gegroeid en of we hierin ook het werk van Gods Geest ervaren.

Dagtekst: *'Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus,'* (2 Korinthe 4:6).

Gebed: Ik belijd U dat de invloed van het kennen van Uw Zoon nog te beperkt is op mijn denken, voelen en manier van leven. Maak mij bereid Uw licht steeds meer op te zoeken, zodat er sprake is van groei en verandering.

Dag 33: 2 Korinthe 5:1-10

De Geest: onderpand

Hoewel ons leven op aarde ook belangrijk is, horen we bij Gods koninkrijk, bij de toekomst die eeuwig en onvergankelijk is. Het tijdelijke en sterfelijke zal 'door het leven worden verslonden' (vers 4). Daarom ontvingen we de Geest als onderpand, als een teken dat we bij God horen (vers 5).

Persoonlijk: In de verzen 6-10 komt het woord moed een paar keer voor.

Waarom mogen we moed hebben en houden?

Dagtekst: *'...want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing,'* (2 Korinthe 5:7).

Gebed: Dank U dat U de eeuwige bent en we mogen delen in de toekomst van U. Dank U dat Uw Geest ons zal leiden en beschermen.

Dag 34: Galaten 5:1-6

De verwachting van de Geest

Door de genade die God in Jezus Christus aanbiedt en vertrouwen in Zijn verlossend werk, weten we dat we een kind van God mogen zijn. Ook de inwoning van de Geest van God bevestigt dit in ons hart. Door Hem is er sprake van hoop en verwachting (vers 5).

Persoonlijk: Wat is ons persoonlijk antwoord op de inhoud van vers 5?

Dagtekst: *'...maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is,'* (Galaten 5:6).

Gebed: Het is moeilijk te begrijpen, maar dank U voor de belofte dat Uw Geest geloofszekerheid wil schenken. Dat Hij hoop en verwachting geeft met het oog op een eeuwige toekomst.

Dag 35: Galaten 5:13-25

Wandelen door de Geest

In dit bijbelgedeelte worden we opgeroepen om ons door de Geest te laten leiden (de verzen 16 en 18), om open te staan voor de vrucht die Hij wil geven en om gewillig de weg te gaan die Hij wijst.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 22-25.

Vraag God om helder zicht waarin Zijn Woord u aanspoort.

Dagtekst: *'Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen,'* (Galaten 5:25).

Gebed: Ik belijd U dat ik steeds weer geneigd ben eigen wegen te zoeken en te gaan, maak mij bereid mijn gedachten, motieven en verlangens te toetsen aan Uw plan en bedoelingen.

Dag 36: Galaten 6:1-10

Zaaien in de Geest

De Geest van God wil vrucht geven. Vooral ook in de omgang met elkaar. Zo spreekt Paulus over het dragen van elkaars lasten (vers 2) maar ook over volwassenheid, waarbij ieder leert zijn eigen last te dragen in afhankelijk van God (vers 5). We hebben God én elkaar nodig.

Persoonlijk: Hoe ervaar ik die balans?

Ben ik bereid anderen te helpen op zo'n manier dat ze zelf sterker worden en samen met God beter leren omgaan met moeite?

En wat betekent vers 8 voor mij?

Dagtekst: *'Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf,'* (Galaten 6:3).

Gebed: Help mij, Heer, om realistisch met mezelf om te gaan maar ook zicht te houden op de belofte dat Uw Geest vrucht geeft waar we in afhankelijkheid van Hem 'zaaien'. Help mij vandaag om het goede te zoeken en te doen, wetend dat U het wilt zegenen.

Dag 37: Efeze 1:3-14

Het stempel van de Geest

In dit gedeelte - wat rustige overdenking vraagt - wordt Jezus' centrale betekenis benadrukt. Dit betreft de toekomst (vers 11) maar ook ons leven hier en nu (vers 13). We dragen als kinderen van God het stempel van Zijn Geest: we zijn Jezus' eigendom, dankzij Zijn verlossingswerk.

Persoonlijk: In hoeverre ben ik mij bewust dat God mij 'gemerkt' heeft?

Wil ik leven als iemand die Hem toebehoort?

Dagtekst: *'In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade...,'* (Efeze 1:7).

Gebed: Geef mij vandaag een diep besef van wat het betekent dat ik het stempel van Uw Geest draag. Geef dat ik U op een waardige manier zal vertegenwoordigen.

Dag 38: Efeze 1:15-23

Gods kracht

Volgens de verzen 17-19 mag het ons gebed zijn om steeds meer zicht te krijgen op de grootheid en macht van God. Zijn kracht wil ook in ons leven werkzaam zijn.

Persoonlijk: Denk na over de betekenis van de verzen 20-23.

Wat betekent dit voor ons als gelovigen en hoe kunnen we meer vanuit die belofte leven?

Dagtekst: *'...opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem...,'* (Efeze 1:17).

Gebed: Liefdevolle Vader, ik denk vaak veel te klein van U, maar ook van wat Uw mogelijkheden zijn in mijn leefsituatie en Uw opdracht voor mijn leven. Help mij meer vanuit Uw grootheid te leven.

Dag 39: Efeze 2:13-22

Door de Geest één

Jezus wil vrede schenken aan mensen die bij Hem te rade gaan en openstaan voor de weg van genade en vergeving. Dit geldt Israël en andere volken, het betreft de hele wereld (Johannes 3:16).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 19-22.

Wat is het verlangen van Gods Geest en hoe mogen we leren denken?

Wat wordt ons aangezegd?

Dagtekst: *'Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader,'* (Efeze 2:18).

Gebed: Vader in de hemel, ik wil U eren om Uw grootheid en Uw verlangen om in verbondenheid met Uw kinderen te leven. Here, geef dat Uw kinderen meer en meer zich hiervan bewust worden en openstaan voor de vrucht van liefde en eenheid die Uw Geest wil bewerken.

Dag 40: Efeze 3:14-21

Wortelen in de liefde

Gaan wortelen in Christus' liefde en kracht: in deze verzen wil Paulus ons hier sterk bij bepalen. Het zal bijvoorbeeld inhouden dat Christus met Zijn Geest steeds meer ruimte krijgt in ons denken en leven. Hij wil 'wonen' in ons hart, de centrale plaats van ons leven (vers 17).

Persoonlijk: Denk na over de woorden 'wortelen' en 'grondvesten' uit vers 17 en de gevolgen daarvan, genoemd in de verzen 18-19.

Dagtekst: *'...opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens...,'* (Efeze 3:16).

Gebed: In vers 20 lees ik dat U bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen... geef mij veel vertrouwen in Uw leiding en grootheid, ook vandaag.

Dag 41: Efeze 4:25-32

Gods Geest niet bedroeven

Wij kunnen op veel manieren de Geest van God bedroeven. In emoties en daden die niet opbouwen maar eerder afstand scheppen en boosheid en bitterheid voeden.

Persoonlijk: Welke voorbeelden geeft Paulus in de verzen 25-29 en 31? Waartoe roept Gods Woord ons op? Zie vers 32.

Dagtekst: *'...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft,'* (Efeze 4:32).

Gebed: Help mij te begrijpen dat ik Uw Geest bedroef door eigenzinnig eigen wegen te gaan en Uw correctie niet toe te laten. Geef mij vandaag Uw kracht en maak mij waakzaam en fijngevoelig voor de nabijheid van Uw Geest.

Dag 42: Efeze 6:10-20

Weerbaarheid

Waakzaamheid en weerbaarheid zijn belangrijk om als kind van God te kunnen volharden en groeien. We hebben uiteindelijk te maken met tegenstand, met duistere invloeden die tegen Gods werk ingaan (vers 12).

Persoonlijk: Denk na over de genoemde aspecten van de wapenrusting. Waarbij worden we bepaald? En waarom is gebed zo belangrijk (verzen 18-20)?

Dagtekst: *'...terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen,'* (Efeze 6:18).

Gebed: Machtige God en Vader, maak mij meer trouw in het gebed en in de voorbede voor anderen die met moeite te maken hebben en strijd kennen. Help mij om hierin zo concreet mogelijk te zijn.

Dag 43: Filippenzen 2:1-11

Gezindheid van Jezus

Volgens de eerste twee verzen wil de Geest van Jezus verbondenheid en eenheid geven. Het vraagt een nederige en dienende instelling (verzen 3-7).

Persoonlijk: Denk na over het voorbeeld van Jezus en het wonder dat God juist via die nederige weg Hem verhogen kon.

Wat betekent het voor ons persoonlijk?

Dagtekst: *'Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf,'* (Filippenzen 2:3).

Gebed: Ik belijd U mijn hoogmoed, vaak op een verborgen manier. Geef dat ik meer en meer gericht zal zijn op de ander, in de gezindheid van Jezus. Dank U voor Zijn grote en dienende liefde.

Dag 44: Filippenzen 2:12-18

Krachtig getuigenis

Wanneer we gericht zijn op Gods wil voor ons leven, dan kan Hij ons denken en ons verlangen afstemmen op de dingen die van Hem zijn. Hij bewerkt zowel 'het willen als het handelen' (vers 13).

Persoonlijk: Heb ik voldoende vertrouwen in Gods liefde, wijsheid en waarheid om die werking van Zijn Geest en Woord toe te laten en welkom te heten?

Dagtekst: *'...door vast te houden aan het Woord van het leven...,'* (Filippenzen 2:16).

Gebed: Eeuwige God en Schepper, U wilt dat we als 'sterren schitteren aan de hemel'. Geef dat ik ook vandaag Uw licht mag doorgeven aan anderen, in wat ik zeg, denk en doe.

Dag 45: Filippenzen 4:4-13

Kracht en vreugde

In vers 1 noemt Paulus allereerst zijn liefde en vreugde. Maar ook zijn verlangen dat ze standvastig zullen blijven in hun toewijding. Zo kunnen onenigheid (vers 2) en bezorgd zijn (vers 6) afleiden. Paulus roept daarom op tot voortdurend gebed en tot een gerichtheid op het goede, ook als concreet handelen noodzakelijk is.

Persoonlijk: Denk na over de aanwijzingen in de verzen 4-9.

Wat is vooral een aansporing?

Dagtekst: *'Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. (...) Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft,'* (Filippenzen 4:11 en 13).

Gebed: Dank U dat U op de hoogte bent van vreugde en verdriet, van moeite en zorg. Toch wil ik mij verblijden in Uw nabijheid en kracht. Ook in de omstandigheden van vandaag.

Dag 46: Kolossenzen 3:12-17 en 4:2-6

Zachtmoedigheid en geduld

Volgens de verzen 12-15 wil de Geest herkenbare vruchten uitwerken, zoals bescheidenheid, geduld, onderlinge vrede en dankbaarheid.

Persoonlijk: Welke aanwijzingen en stimulansen worden gegeven in de verzen 16-17 en 4:2-6?

Dagtekst: *‘Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden,’* (Kolossenzen 4:5-6).

Gebed: Help mij, Vader, om op een vriendelijke maar heldere, besliste manier om te gaan met mensen die meer over U willen weten. Geef mij wijsheid om het zo te ‘onthullen’ dat ze groeien in inzicht.

Dag 47: 1 Thessalonicenzen 5:15-24

Geest niet uitdoven

Volgens de verzen 15-22 kunnen we de Geest bedroeven wanneer we kwaad met kwaad vergelden, aan Gods Woord voorbijgaan en allerlei meningen en handelingen niet toetsen aan Gods waarheid.

Persoonlijk: Wat betekent vers 23 voor ons concreet?

Hoe kunnen we ‘zuiver bewaard’ blijven?

En wat betekent Gods belofte in dat licht (vers 24)?

Dagtekst: *‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen,’* (1 Thessalonicenzen 5:24).

Gebed: Machtige Vader, U bent in staat mij te bewaren in situaties die kunnen verwarren en afleiden. Houd mij dicht bij Uw hart en wil.

Dag 48: 2 Thessalonicenzen 2:13-17

Gods Geest reinigt

Vers 13 geeft aan dat we dankbaar ons bewust mogen zijn dat Gods Geest ons heiligt: dat Hij ons meer en meer toebereidt om de persoon te zijn die God wil dat we zullen zijn. Dit met ons leven nu, onze opdracht voor ons leven op aarde en met oog op de eeuwige toekomst.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 15-16.

Wat zegt dit over Gods verlangen voor ons leven?

Dagtekst: *‘Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief,’* 2 Thessalonicenzen 2:15.

Gebed: Uw Woord spoort ons steeds weer aan om trouw te zijn aan U en Uw bedoelingen. Help mij vandaag open te staan voor het toerustende en reinigende werk van Uw Geest.

Dag 49: 2 Timotheüs 2:1-13

Geest van volharding

In de verzen 8 en 10 zegt Paulus: 'Houd Jezus Christus in gedachten' zelfs ondanks zijn gevangenschap want 'het woord van God laat zich niet gevangenzetten'. Paulus benadrukt daarom dat we toegewijd moeten zijn aan Jezus en het doorgeven van Zijn Woord.

Persoonlijk: Geef met eigen woorden de betekenis van de verzen 1-3 weer.
En welke oproep klinkt door in vers 2?

Dagtekst: *'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen,'* (2 Timotheüs 2:2).

Gebed: Barmhartige Vader, maak mij bereid om anderen te helpen in het beter verstaan van Uw Woord.

Dag 50: 1 Johannes 4:1-6

Onderscheiden

Johannes schrijft met klem dat onderscheidingsvermogen nodig is, want tegenover de Geest van God staat de geest van de antichrist, de valse profeten die van Christus en Zijn woorden wegleden en de waarheid ontkennen.

Persoonlijk: Ben ik mij dit gevaar voldoende bewust en is het mijn gebed dat Gods Geest me zal beschermen en inzicht geven?
Dat Hij mijn ogen wil openen voor dat wat van God is?

Dagtekst: *'Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan,'* (1 Johannes 4:1).

Gebed: Vader in de hemel, ik vertrouw op U en Uw Woord, geef mij open ogen en oren in het ontdekken wat tegen U ingaat, geef mij onderscheidingsvermogen.

Dag 51: 2 Korinthe 1:1-7 en Johannes 16:7

Gods Geest troost

Allemaal kennen we momenten van eenzaamheid, ontmoediging en onzekerheid. Waar is God dan? Toch wordt God een troostende God genoemd (vers 3). Hij wil door de nabijheid van Zijn Geest, de Trooster en Pleitbezorger, moed geven.

Persoonlijk: Denk na over vers 6.
Ga na hoe wij die wisselwerking ervaren.
Kunnen wij getroost worden?
En zijn we bereid anderen te troosten en te bemoedigen?

Dagtekst: *'Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting...,'* (2 Korinthe 1:3).

Gebed: Help mij Here om de mensen vooral in de 'gewone', dagelijkse omgang te bemoedigen met de moed en troost die U mij geeft. Leer mij kijken met Uw ogen.

Dag 52: Lukas 22:31-34 en Romeinen 8:33-34

Jezus machtiger dan de aanklager

In de bijbelgedeelten van vandaag klinkt door dat Jezus voor ons bidt en voor ons pleit. Hij is realistisch over strijd en moeite maar benadrukt vol overtuiging dat Zijn macht sterker is. Zijn voorbede is een feit en de nabijheid van Zijn Geest een sterke belofte.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' woorden in het gesprek met Petrus.

Wat leer ik hiervan over Zijn trouw?

En waaruit blijkt dat Hij onze bestemming voor ogen blijft houden?

Dagtekst: *'Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit,' (Romeinen 8:34).*

Gebed: Ik wil U danken voor de belofte van Uw trouw en dat Uw Zoon voor mij bidt.

Dag 53: Mattheüs 23:25-28

Innerlijke levensheiliging

Gods Geest wil ons van binnenuit veranderen. Een mooie, vrome buitenkant is ontoereikend. Gods kijkt er dwars doorheen maar wil dat we in Jezus' gezindheid Hem en anderen liefhebben en dienen.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' voorbeelden.

Ga na hoe deze in ons leven tot uiting kunnen komen.

Dagtekst: *'Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid,' (Mattheüs 23:28).*

Gebed: Machtige God en Vader, help mij om vandaag waakzaam te zijn op huichelarij, waarbij ik me anders voordoe dan ik denk, spreek en handel.

Dag 54: 1 Timotheüs 3:14-16, 4:1-6 en 2 Timotheüs 3:16

Gods Woord beschermt

Jezus heeft Zich in kracht geopenbaard, toch zullen dwaalgeesten Hem ontkennen en mensen proberen af te leiden van Hem. Daarom roept Gods Woord ons op om trouw te blijven aan Christus en Zijn Woord, waardoor we opgroeien in kennis, inzicht en daadkracht.

Persoonlijk: Wat spreekt ons vooral aan in hoofdstuk 4:1-6?

Wat houdt het in?

Dagtekst: *'Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid...,' (2 Timotheüs 3:16).*

Gebed: Here God, help mij om niet vrijblijvend te geloven, maar Uw Woord serieus te nemen en te aanvaarden.

Dag 55: Hebreëën 11:1-7

Geloof eert God

Geloof heeft te maken met vertrouwen in God: om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en zal doen. Om Zijn betrouwbaar omgaan met mensen door de geschiedenis heen. Geloof geeft God vreugde (vers 6); zo merkt Hij dat we op Hem willen bouwen. Dit betreft ook geloof in de Zoon die Hij als Redder heeft gegeven en in Zijn Geest, die een leidsman voor ons wil zijn.

Persoonlijk: Mediteer over vers 6.

Probeer de diepe betekenis je eigen te maken.

Dagtekst: *'Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken,'* (Hebreëën 11:6).

Gebed: Ik belijd U dat ik soms zo wankelmoedig ben terwijl U te vertrouwen bent en oproept tot een vertrouwend omgaan met U. Vandaag wil ik mijn leven onder Uw zorg en leiding stellen.

Dag 56: Hebreëën 12:1-3

Grondlegger en Voltooier

Jezus heeft herstel met de Vader mogelijk gemaakt en Zijn Geest als een Trooster en Leidsman achtergelaten. Hij gaat het als de Verheerlijkte Zoon van God ook voltooien en alles tot een goed einde brengen.

Persoonlijk: Denk na over vers 3.

Waarom kan dit ons moed geven?

Dagtekst: *'...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof,'* (Hebreëën 12:2).

Gebed: Ik wil U danken voor deze grote belofte, geef dat ik dit op waarde leer schatten en dat het een bron van vreugde is.

Dag 57: Handelingen 8:26-40

In beweging zijn

In vers 29 lezen we dat Gods Geest Filippus duidelijk maakte waar hij naar toe moest gaan en hij 'haastte zich'. Hij was bereid om op weg te gaan. Hij speelde daarna in op dat wat de man zei en nadat hij uitgenodigd was voor een verder gesprek legde Filippus hem het Evangelie uit.

Persoonlijk: Wat kunnen we van vers 35 leren?

Zijn wij zo vertrouwd met het Evangelie dat we vanuit verschillende insteken het gesprek kunnen aangaan?

Dagtekst: *'En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus,'* (Handelingen 8:35).

Gebed: Dank U voor de belofte dat Uw Geest ons in contact met mensen wil brengen die openstaan voor het Evangelie. Geef mij ook vandaag vrijmoedigheid.

Dag 58: Handelingen 20:13-24

De leiding van God

In de verzen 18-21 legt Paulus verantwoording af van zijn omgang met de oudsten in Efeze. Hieruit blijkt een zuivere motivatie en grote toewijding. Ook is hij eerlijk over zijn toekomstverwachtingen (verzen 22-24).

Persoonlijk: Denk na over vers 24.

Hoe beleef ik mijn levenstaak?

Ervaar ik een opdracht die met mijn geloof in God heeft te maken?

Dagtekst: *'...opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb...,'* (Handelingen 20:24).

Gebed: Machtige God en Vader, geef mij een helder zicht op Uw wil en opdracht voor mijn leven. Maak mij trouw, waarbij ik bouw op Uw leiding en zegen.

Dag 59: Handelingen 20:25-31

In dienst van God

Dit gedeelte geeft opnieuw aan dat Paulus zijn opdracht uiterst serieus nam: Hij weet dat hij zich volkomen heeft willen inzetten en spoort hen nu aan om ondanks dreigende situaties stand te houden en trouw te zijn.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 29-31.

Waaruit blijkt Paulus' bewogenheid en zijn realistische waarschuwing?

Dagtekst: *'Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden...,'* (Handelingen 20:28).

Gebed: Liefdevolle en heilige Vader, ik wil U bidden voor leiders binnen de kerk. Geef dat ze toezien op hun eigen wandel met U en anderen bemoedigen en aansporen om trouw te zijn aan U.

Dag 60: Handelingen 20:32-38

Gevende levensstijl

De Geest wil ons alert maken op noden en behoeften van anderen. Paulus kende dit in zijn leven (33-35) waarbij Hij Jezus' woorden in herinnering brengt.

Persoonlijk: Wat blijkt uit de verzen 36-38?

Wat zegt dit over het werk van Gods Geest in zijn leven?

Dagtekst: *'...Het is zaliger te geven dan te ontvangen,'* (Handelingen 20:35).

Gebed: Vader in de hemel, laat mij zien hoe ik vandaag iets aan een ander kan geven.

Dag 61: 1 Petrus 1:1-12

Radicale toewijding

In vers 2 komt naar voren dat Petrus 'geheilgd door de Geest' gehoorzaam was aan God en aan zijn levensopdracht. Hij spoorde gelovigen aan om ondanks beproevingen stand te houden en Gods toekomst in Christus vast te houden. Zijn verkondiging was door de kracht van Gods Geest (vers 12).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 7-8.

Wat staat hierin centraal en hoe concreet beleven wij dit?

Dagtekst: *'...tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u,'* (1 Petrus 1:4).

Gebed: Ik wil U danken voor het perspectief van een eeuwigheid die goed en vreugdevol is.

Dag 62: 1 Petrus 1:13-19

Paraat zijn en blijven

In vers 13 worden we opgeroepen om een parate geest te hebben, om waakzaam te zijn en onze hoop te vestigen op Jezus' genade. Hoop heeft te maken met uitzicht op een vaste toekomst maar ook op onze opdracht nu: een heilige levenswandel (vers 16).

Persoonlijk: Wat probeert Petrus duidelijk te maken in de verzen 17-19?

Is dit besef bij mij voldoende aanwezig?

Hoe zou dit sterker kunnen worden?

Dagtekst: *'Wees heilig, want Ik ben heilig,'* (1 Petrus 1:16).

Gebed: Ik wil U belijden dat ik vaak aan de ernst van het kind-van-God-zijn voorbijga, terwijl U toch belangrijk voor mij bent. Geef dat U steeds meer de eerste plaats zult innemen waarop U recht hebt.

Dag 63: Openbaring 1:1-8

De tijd is nabij

In vers 3 lezen we dat degene die deze woorden uit Openbaring doorgeeft gelukkig is, maar ook degenen die ernaar luisteren, want de tijd is nabij. Het bijbelboek is door Johannes geschreven in een 'apocalyptische' stijl. De symbolische beelden zijn bedoeld om de bijbelse hoop weer te geven van Gods uiteindelijke, definitieve overwinning over lijden en kwaad.

Persoonlijk: Wat is mijn begrip van Openbaring?

Zie ik het als een boek van troost en bemoediging?

Denk na over de verzen 5-8.

Dagtekst: *'...genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt...,* (Openbaring 1:4).

Gebed: Dank U dat Uw Zoon Zich bekendmaakt als degene die is, die was en die komt, de Almachtige. Dank U dat ik Zijn terugkeer en overwinning over al het kwaad mag verwachten.

Dag 64: Openbaring 1:9-20

Standvastig

Johannes identificeert zich met mensen die vertrouwd zijn met lijden maar toch standvastig blijven (vers 9).

Hij had Christus ontmoet en mag anderen nu bemoedigen met dat wat Jezus hem liet zien (12-16).

Persoonlijk: Hoe maakt Jezus Zich aan Johannes bekend?

En hoe reageert deze?

Wat is daarna Jezus' antwoord? Zie 18-20.

Dagtekst: *'...en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf,'* (Openbaring 1:18).

Gebed: Machtige God, dank U voor de overwinning van Uw Zoon over de dood, dat Hij de levende en Opgestane is, die ook tegen Zijn volgelingen zegt: 'Wees niet bang...' (vers 17).

Dag 65: Openbaring 2:1-7

Eerste liefde vasthouden

De gemeenten waaraan Johannes schrijft leden onder vervolgingen onder keizer Domitianus in de jaren 90-95. Johannes wil ze namens de opgestane Heer bemoedigen en waarschuwen. Zo roept Christus de gemeente in Efeze op de eerste liefde vast te houden (vers 5). Jezus wil een relatie van liefde en vrucht die daaruit voortkomt.

Persoonlijk: Welke waarschuwing geeft de Heer van de kerk?

Wat kan dit voor ons inhouden?

Dagtekst: *'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat,'* (Openbaring 2:7).

Gebed: Vader, Zoon en Geest, ik heb U lief. Bewaar mij voor verkilling of afstandelijke vrijblijvendheid. Houd mij dicht bij Uw hart en verlangen voor mijn leven.

Dag 66: Openbaring 2:8-11

Verdrukking en moeite

Jezus spreekt realistisch over moeite die er was en moeite die nog komen zal. Er zal beproeving zijn maar Jezus zegt *'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult.'* (vers 10).

Persoonlijk: Waarom hoeven we niet angstig te zijn?

En hoe kunnen we weerbaar blijven?

Dagtekst: *'...Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven,'* (Openbaring 2:10).

Gebed: Door de eeuwen heen zegt U tegen Uw kinderen die met lijden en verdrukking te maken krijgen dat U hen niet alleen laat. Dank U dat U ook mij wilt beschermen wanneer het moeilijk is of wordt. Ik bid U voor al Uw kinderen in deze wereld die verdrukking ervaren.

Dag 67: Openbaring 2:12-17

Compromissen laten varen

Deze gemeente wordt vooral bepaald bij het gevaar van het compromis. Het tweesnijdende zwaard (1:16 en 2:12) symboliseert het hoogste gezag van Gods woord en waarheid. Het zal scheiding geven, want Jezus is de waarheid.

Persoonlijk: Denk na over compromissen waarmee wij persoonlijk te maken kunnen hebben. Wat is onze houding in dit alles en wat vraagt waakzaamheid?

Dagtekst: *'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt,'* (Openbaring 2:17).

Gebed: Dank U voor het wonder dat Uw kinderen een heel persoonlijke unieke naam krijgen, een naam die bij hen past en Uw werk in hun leven zal eren.

Dag 68: Openbaring 2:18-29

Seksuele reinheid

In vers 20 wordt verwezen naar Izebel, een vrouw die veel onheil veroorzaakte (1 Koningen 21) maar er was ook een vrouw in de gemeente van Thyatira die immoraliteit toestond. Volgens 1 Korinthe 6:12-20 kan seksuele zonde relaties verwoesten en onszelf en anderen schade berokkenen. Jezus waarschuwt voor die immorele invloed.

Persoonlijk: Lees zo mogelijk de genoemde bijbelgedeelten en denk na over conclusies.

Dagtekst: *'...en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken,'* (Openbaring 2:23).

Gebed: Vader in de hemel, help mij alert te zijn op seksuele verleidingen en trouw te blijven aan Uw bedoelingen voor onderlinge relaties. Bescherm hierin Uw kerk en maak Uw kinderen moedig en mondig.

Dag 69: Openbaring 3:1-6

Op sterven na dood

Jezus spreekt ernstige woorden: *'Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven...,'* (vers 2). Jezus wil het leven geven, maar het vraagt reiniging en bekering (verzen 4-5).

Persoonlijk: Waarin en hoe kunnen we 'dood' zijn? Wat bedoelt Jezus met 'leven'?

Dagtekst: *'Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen,'* (Openbaring 3:5).

Gebed: Dank U dat ik dankzij Uw genade in Jezus Christus mag weten dat U mij gereinigt hebt en dat ik nieuw leven ontvangen heb. Help mij toegewijd te blijven aan Uw Geest die leven geeft en levend houdt.

Dag 70: Openbaring 3:7-13

De kracht van trouw

Jezus spreekt goed over de gemeente in Filadelfia. Zij bleven trouw aan Hem en Zijn Woord. Ook al was hun invloed beperkt, toch kon God hun getuigenis en standvastigheid gebruiken.

Persoonlijk: Lees opnieuw dit gedeelte.

Ga na waarin zij geprezen worden?

Waarin ons een spiegel wordt voorgehouden.

Dagtekst: *'Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen,'* (Openbaring 3:11).

Gebed: Here God, ik wil trouw blijven aan U en Uw Woord. Help me standvastig te blijven in moeilijke tijden.

Dag 71: Openbaring 3:14-21

Lauwheid afleggen

De verzen 15-16 houden een enorme waarschuwing in. Wanneer we denken aan Jezus' volkomen toewijding aan het herstel van de verbroken relatie van de mens tot zijn Schepper (na de zondeval), dan rest ons maar één antwoord: radicale liefde en toewijding.

Persoonlijk: Waartoe leidt lauwheid?

En wat is volgens Jezus noodzakelijk? Zie de verzen 18-20.

Dagtekst: *'Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien,'* (Openbaring 3:18).

Gebed: Here God, ik wil opnieuw mijn leven openen voor Uw liefde, vergeving en Geest. Reinig mij en gebruik mij in Uw dienst.

Dag 72: Openbaring 4

Gods heerlijkheid

Door Jezus is er sprake van een open deur (vers 1) en door Zijn Geest mag Johannes iets van Gods heerlijkheid zien. Bliksem en donderslagen komen ook in andere bijbelgedeelten als symbolen voor van Gods almacht en heerlijkheid (zie bijv. Exodus 19:16). De zeven vurige fakkels staan voor de aanwezigheid van Gods Geest. Hij is overal aanwezig.

Persoonlijk: Lees de verzen 6-8 en vergelijk dit met Ezechiël 1.

Welke overeenkomsten komen erin naar voren en wat zegt het over Gods ondoorgrondelijke grootheid?

Dagtekst: *'U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen,'* (Openbaring 4:11).

Gebed: Here God, U bent te groot om te begrijpen, maar dank U voor het wonder dat we U mogen aanroepen en liefhebben.

Dag 73: Openbaring 5

Leeuw en Lam

Johannes schrijft in vers 4 dat hij verdriet ervoer dat ogenschijnlijk niemand de boekrol kon openen. Dan wordt hem gezegd dat de Leeuw uit de stam van Juda het mag openen, omdat Hij als lam van God bereid was Zijn leven te geven. Het Lam en de Geest waren één en Hij kreeg de volmacht om de boekrol te open. (verzen 6-8)

Persoonlijk: Lees de verzen 8-14.

Denk na over de grootheid van God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Over Gods verlangen de mens te verlossen.

Dagtekst: *'...U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie,'* (Openbaring 5:9).

Gebed: Dank U dat Uw Zoon bereid was Zich als een lam te geven en dat Hij daarom de macht en autoriteit heeft gekregen om het einde van de menselijke geschiedenis en toekomst in gang te zetten.

Dag 74: Openbaring 6

Oordeel: gevolg van ongelooft

Omdat het Lam de boekrol opent, weten we dat Hij, de Rechtvaardige, verleden, heden en toekomst in handen heeft. Bij elk zegel dat verbroken wordt ontvouwt zich een stuk geschiedenis. Als Lam kwam Jezus om onze zonde op Zich te nemen, maar wanneer er sprake is van trotse afwijzing van Hem, manifesteert Jezus Zich ook als Rechter die zal oordelen.

Persoonlijk: Lees Johannes 5:24.

Welke belofte geeft Jezus in deze uitspraak van Hem?

Dagtekst: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven,'* (Johannes 5:24).

Gebed: Dank U voor het leven dat wordt aangeboden. Geef dat veel mensen door het werk van Uw Geest zullen ontdekken dat Jezus de beloofde Redder is, en Hem willen volgen. Maak mij tot een trouw getuige van Zijn liefde en waarheid.

Dag 75: Openbaring 7

Redder en Trooster

In vers 3 staat dat God eerst de gelovigen bescherming geeft, ze dragen Zijn zegel. Ze behoren Hem toe. Moeiten veranderen daaraan niets, geestelijk zullen ze geen schade ondervinden. Gelovigen uit het joodse volk en uit de andere landen roepen: *'De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!'* (vers 10). Ook de gelovigen die verschrikkingen meemaakten en Jezus hebben aangeroepen en liefgehad (vers 14).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 15-17.

Welk perspectief klinkt hierin door?

In welk opzicht geeft dit ook ons in deze tijd moed, troost en vertrouwen?

Dagtekst: *Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,'* (Openbaring 7:17).

Gebed: Here God, dit bijbelboek is erg realistisch als het gaat om de strijd tussen goed en kwaad, maar dank U dat U garant staat voor de overwinning en dat van U de redding komt.

Dag 76: Openbaring 8

Stilte van ontzetting

De zeven bazuin-oordelen zijn verschrikkelijk. God kondigt nog steeds niet het definitieve oordeel aan, maar in deze aankondiging wordt wel de ernst heel duidelijk gemaakt. In vers 1 staat dat er gedurende een halfuur een stilte viel in de hemel. De rook uit de wierookschaal symboliseerde de gebeden van Gods kinderen. God schat deze op waarde en geeft ze erkenning. Vanaf vers 6 lezen we over de bazuinstoten.

Persoonlijk: Lees 2 Petrus 3:9-13.

Waarbij worden we vooral in vers 9 bepaald?

Dagtekst: *'De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen,'* (2 Petrus 3:9).

Gebed: Dank U voor het geduld met deze wereld, ook al komt er het moment dat Jezus zal terugkeren en het eindoordeel zal komen. Gebruik Uw kinderen en leid ons hierin door Uw Geest.

Dag 77: Openbaring 9

Onheil en duisternis

De volgende bazuinstoten brengen veel kwaad en pijn voort. Het kwaad krijgt ogenschijnlijk de overhand, toch heeft het Lam alles in Zijn hand en is er nog steeds ruimte voor inkeer en berouw.

Persoonlijk: Wat lezen we in de verzen 20-21.

Wat zegt dit over de vijandschap bij veel mensen ten opzichte van God en de weg van het licht? Lees ook Jakobus 5:7-8.

Dagtekst: *'Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij,'* (Jakobus 5:7-8).

Gebed: Vader in de hemel, ik wil niet angstig reageren op de ernst van Uw woord, maar vol vertrouwen bouwen op Uw belofte. Help ons om zo veel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Uw Evangelie.

Dag 78: Openbaring 10

Geen uitstel meer

Een machtige engel houdt een boekrol in zijn hand. Zijn rechtervoet heeft hij op de zee gezet en zijn linkervoet op het land: de hele schepping is erbij betrokken. Hij kondigt de laatste oordelen aan. Volgens vers 4 blijft een deel van de boodschap voor ons verborgen. Veel wordt in de Bijbel aangegeven maar er is ook veel mysterie. God zal daar Zijn redenen voor hebben. Maar vers 7 geeft aan dat God de vele profetieën uit het Oude Testament gaat vervullen.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 8-11.

Houdt het in dat de Bijbel voor degenen die God liefhebben zoet en troostvol is, maar voor ongelovigen moeilijk omdat er sprake is van een oordeel?

Beide aspecten komen naar voren in een profetie over Jezus: Jesaja 61:1-2.

Jezus benadrukte tijdens Zijn leven op aarde vooral de genade, zie Lukas 4:18-19.

Dagtekst: *'De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft (...) om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten,'* (Jesaja 61:1-2).

Gebed: Dank U voor deze periode van genade, geef dat veel mensen zich tot U zullen bekeren. Dan hoeven ze niet bang te zijn voor een oordeel, omdat dit in Christus is weggenomen.

Dag 79: Openbaring 11

De God van het leven

De twee getuigen in vers 4 lijken op Mozes en Elia, zie Exodus 8-11 en 1 Koningen 17. Beiden komen ook ter sprake wanneer Jezus verheerlijkt wordt op de berg, zie Mattheüs 17:1-7. Alhoewel het lijkt dat de vijand van God overwint (vers 10), toch maakt God Zijn dienaren weer levend (vers 11). Sommigen komen tot erkenning van God (vers 13).

Persoonlijk: Al blijft veel van de concrete betekenis verborgen, wat komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voren?

Dagtekst: *'...Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort,'* (Jakobus 5:16-18).

Gebed: Heer maak mij vrijmoedig en vertrouwend in mijn gebed voor mensen die oog moeten krijgen voor Uw liefde en vergeving in Christus.

Dag 80: Openbaring 12

Christus overwint satan

Hoewel satan weet dat hij verslagen is, probeert hij zo veel mogelijk kwaad te doen, omdat zijn tijd kort is (vers 12). Daarbij heeft hij Gods volk Israël op het oog, uit wie Jezus is voortgekomen (vers 5) en allen die zich aan Jezus hebben toevertrouwd (vers 17).

Persoonlijk: Dankzij de opstanding en verheerlijking van Christus is de uitkomst van de strijd die nog woedt bekend. Wij kunnen daarom standhouden. Lees in dit verband Efeze 6:10-13.

Dagtekst: *'Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel,'* (Efeze 6:10-11).

Gebed: Help mij Here God, trouw te zijn aan U en mijn kracht voortdurend te zoeken in de bescherming en kracht van Uw Geest die mij nabij is.

Dag 81: Openbaring 13

Gods tegenstander valt aan

Satan (de draak) lijkt God in alles te willen nadoen, zelfs als we denken aan de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Satans twee medeplichtigen komen in dit hoofdstuk naar voren: het beest uit de zee (vers 1) met politieke macht (vers 7) en het beest uit de aarde (vers 11) die de macht krijgt tekenen te verrichten (verzen 13-14). Ze vormen een onheilig trio dat Gods werk kapot wil maken. God beperkt de macht die aan het beest gegeven is (vers 5).

Persoonlijk: Wat zegt Openbaring 19:19-21 en 20:10 over de toekomst van satan en zij medeplichtigen?

Dagtekst: *'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus,'* (Filippenzen 4:6-7).

Gebed: Ik wil U danken voor de belofte van Uw kracht en nabijheid, vooral als er sprake is van aanvechting en moeite. U hebt overwonnen en zult als Overwinnaar alles tot een goed einde brengen.

Dag 82: Openbaring 14

Teken van het Lam

De gelovigen dragen het merkteken van Jezus Christus, dit in tegenstelling tot degenen die het merkteken van het beest dragen (13:16). De verzen 2-5 geven iets weer van de eeuwigheid van God om gelovigen aan te sporen tot volharding en vertrouwen (verzen 12-13). Ook blijkt uit de verzen 6-7 dat nog steeds een oproep uitgaat tot inkeer, tot geloof in het Lam.

Persoonlijk: Wat zeggen de verzen 14-20 over het oordeel?

Hoe ernstig nemen wij de uitnodiging van Christus om tot Hem te komen en anderen over Hem te vertellen?

Dagtekst: *'Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht,'* (1 Thessalonicenzen 5:2).

Gebed: Here God, geef dat ik elke dag weer bereid ben U te ontmoeten. Onbevreesd en verwachtingsvol.

Dag 83: Openbaring 15

Vrijgekocht

Voorafgaand aan de laatste rampen staat er een prachtig bevrijdingslied in dit gedeelte (verzen 4-5). Een lofzang op de komende voltooiing. Dankzij Jezus' verzoenend lijden en sterven is er weer vrije toegang tot God (vers 5). Die zekerheid is als een belofte gegeven.

Persoonlijk: Overdenk Hebreeën 4:14-16 en dank God.

Dagtekst: *'Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis,'* (1 Thessalonicenzen 5:4-5).

Gebed: Dank U voor de krachtige belofte dat we een kind van het licht zijn en U toebehoren, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Dag 84: Openbaring 16

Rechtvaardige oordelen

De engelen volbrengen Gods opdracht. Uit de verzen 5 en 7 blijkt dat ze Gods rechtvaardigheid beamen. Ook lezen we in de verzen 9, 11 en 21 dat ondanks al die rampen mensen zich tegen God blijven verzetten en Hem lasteren. Zij tonen geen berouw. Verder blijkt uit de verzen 13-14 dat demonische geesten een grote eindslag voorbereiden.

Persoonlijk: Waartoe worden we opgeroepen in vers 15, zie ook 1 Thessalonicenzen 5:1-6. Hoe kunnen we ons goed voorbereiden, waaruit blijkt dat?

Dagtekst: *'Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm,'* (1 Thessalonicenzen 5:8).

Gebed: Vader in de hemel, help mij om meer op mijn hoede te zijn voor de signalen van deze tijd en Uw werk in onze wereld. Dank U voor de wapens van geloof, liefde en hoop.

Dag 85: Openbaring 17

De wereldmacht valt

De verziende stad Babylon staat symbool voor alles wat tegen Gods wezen en wil ingaat. Het gaat slechts om eigen voordeel en welvaart, waarbij voorbijgegaan wordt aan gerechtigheid (vers 6). Dit machtsysteem is het tegenbeeld van het hemelse Jeruzalem, de stad van vrede en gerechtigheid. Er was sprake van vervolging en onrecht, van het 'dronken zijn van het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd'. De climax komt tot uiting in de verzen 13-18.

Persoonlijk: Lees Hebreëën 12:25-29.

Wat gebeurt er wanneer God niet erkent wordt en geen ernst gemaakt wordt met Zijn bedoelingen?

Dagtekst: *'Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen,'* (Openbaring 17:14).

Gebed: Here God, het feit dat U al die moeite toelaat, moet wel een adembenemende toekomst inhouden. Dank U voor de overwinning die in alle omvang zal doorbreken.

Dag 86: Openbaring 18

Gerechtigheid

Verkeerde, ontaarde machtssystemen leiden tot verval en uit vers 7 blijkt dat trots en ontkenning het niet volhouden. God waarschuwt voor invloeden die onmenselijken en waarbij materiële zaken, macht en overheersing het voor het zeggen hebben (verzen 9-14). God wil gerechtigheid (vers 20).

Persoonlijk: Denk na over Judas 14-21.

Welke gedachte staat centraal?

Dagtekst: *'...bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven,'* (Judas 20-21).

Gebed: Machtige God en Vader, maak mij trouw en krachtig door Uw Geest, die mij nabij is, ook in de omstandigheden van nu.

Dag 87: Openbaring 19

Overwinning van het Lam

In de verzen 1-10 komt de bruiloft van Jezus, het Lam, ter sprake. Het feest van genade. Vanaf vers 11 wordt Jezus als ruiter belicht die 'Trouw en betrouwbaar' heet en rechtvaardig is. Verder is Zijn naam 'Woord van God' (vers 13) en 'Hoogste Heer en Koning' (vers 16). Hij overwint door de kracht van Zijn Woord (vers 21).

Persoonlijk: Denk in dit verband na over Efeze 6:10-17.

Dagtekst: *'Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam,'* (Openbaring 19:9).

Gebed: Het is haast niet te bevatten dat U Uw heerlijkheid met Uw kinderen wilt delen, dat Uw Zoon als Bruidegom verenigd zal zijn met Zijn Bruid, allen die Hem liefhebben en toebehoren. Dank U voor dit geweldige vooruitzicht en Uw grote liefde en trouw.

Dag 88: Openbaring 20

Genade en beproeving

Het bijbelboek Openbaring blijft een boek met veel mysterie. Wel wordt duidelijk dat God in geduld Zijn plannen volvoert en het kwaad zal overwinnen. Waarom God satan weer loslaat is onduidelijk, maar misschien is meer toetsing nodig. Maar uiteindelijk zal Hij rechtvaardig oordelen en het kwaad en de dood vernietigen (verzen 12-15).

Persoonlijk: Lees 2 Tessalonicenzen 7-12.

Hoe kunnen wij Gods waarheid leren ontdekken en liefhebben?

Dagtekst: *'...omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden,'* (2 Thessalonicenzen 2:10).

Gebed: Here God, bewerk met Uw Geest voortdurend weer honger naar Uw waarheid en gerechtigheid.

Dag 89: Openbaring 21

Nieuwe hemel en aarde

De eerste zeven verzen klinken als een overwinningslied. Een bron van troost, ontzag en vreugde. De beschrijving van de stad en de luister van God, is zo overweldigend dat het geheim overduidelijk wordt, zie de verzen 22-26.

Persoonlijk: Wat betekenen deze verzen voor mij persoonlijk?

Dagtekst: *'En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp,'* (Openbaring 21:23).

Gebed: U wil ik eren om Uw enorm grote goedheid en grootheid. Dank U dat U alles tot een grootse voltooiing brengt.

Dag 90: Openbaring 22

Levensboom

Het bijzondere van de levensboom is dat het ook een bron van genezing wordt (vers 2). De vloek is weggenomen omdat Christus het kwaad heeft overwonnen en de dood is verzwoegen (vers 3). De Here is de bron van het licht! Welke ernst klinkt door in de verzen 6-7, 10-11 en 18?

Persoonlijk: Denk na over de verzen 17 en 20.

Hoewel Openbaring zijn verborgenheden blijft houden is het een enorme voedingsbron voor een verlangen naar Christus en de heelheid die Hij wil geven.

Hoe beleef ik dat verlangen?

Dagtekst: *'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets,'* (Openbaring 22:17).

Gebed: Ik dank U dat Uw Geest, die vanaf de schepping Uw werk vertegenwoordigt, ook in deze tijd het verlangen geeft naar de terugkeer van Uw Zoon. Dank U voor de belofte van die laatste regel van dit bijbelboek: *'De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.'*

Nawoord: Profetieën uit de Bijbel zijn vervuld en worden vervuld. Wanneer Jezus terugkomt en de herschepping van hemel en aarde plaatsvindt, dan mogen we rusten in het besef: alles is voltooid en nieuw gemaakt. Er is geen verdriet, kwaad en dood meer. Gods rijk van liefde en vrede is nu werkelijkheid.

In 1 Korinthe 13:8 staat dat profetieën zullen verdwijnen maar dat de liefde blijft. De liefde die Gods Geest in ons hart heeft uitgestort. In de tijd die ons nog rest hebben we de opdracht gekregen om, in geloof, hoop en liefde, getuigen te zijn van Jezus Christus. In liefde mogen we dragers van hoop zijn en wegwijzers naar de kracht van het geloof in Christus, het Lam dat de zonde van de wereld op Zich heeft genomen om de toegang tot God de Vader vrij te maken. Het Lam dat ons uitnodigt om tot Hem te komen en vol verwachting uit te zien naar Zijn terugkomst.