



DE LAATSTE DAGEN VAN JEZUS

geschreven door
Marleen Ramaker



Inhoud

Inleiding

1. Jezus' worsteling en overwinning
2. Verraad, verwarring arrestatie
3. Petrus' verloochening
4. Jezus wordt mishandeld en veroordeeld
5. Jezus wordt bevroegd
6. Jezus wordt vernederd en geseld
7. Lijden omwille van Jezus
8. Jezus sterft
9. Jezus begrafenis
10. Jezus staat op uit de dood.



Inleiding

Dit '10 dagen dagboek' is bedoeld als een tiendaagse ontdekkingsstocht door de laatste twaalf lijdensuren van Jezus, de slotfase van Zijn leven. Het is de climax van Jezus' leer dat Hij kwam om ons met Zijn Vader te verzoenen. Ook toont het Jezus' bereidheid om de consequenties van Zijn leer en leven te aanvaarden. Hij was bereid Zichzelf te geven en daardoor nieuw leven en hoop voor de toekomst mogelijk te maken.

Het is de bedoeling om met behulp van het '10 dagen dagboek' na te denken over Jezus' betekenis. Daarbij wordt ook beperkte extra informatie gegeven en vragen gesteld die prikkelen tot nadenken en positiebepaling. De cruciale vraag is uiteindelijk: 'Wie is Jezus voor ons?'

Hoe gebruiken?

Elke dag begint met een gedeelte van het bijbelse verslag op basis van de vier evangeliën over de laatste twaalf lijdensuren. Het leest als één verhaal.

Probeer de gebeurtenissen, reacties en gevoelens van Jezus en de mensen om hem heen in te leven. Sta daarbij open voor nieuwe inzichten door zo onbevangen mogelijk het bijbelse verslag te overdenken.

Lees daarna de tekst bij 'reflectie', volgend op het bijbelverslag.

Schrijf zo mogelijk in een persoonlijk notitieboekje eigen antwoorden, gedachten en vragen op.

Dit kan het tot een heel persoonlijke ontdekkingsreis maken.

Gebed

Het is niet alleen de bedoeling om de historische context van Jezus' laatste uren te overdenken maar de inhoud te zien als een uitnodiging om met Jezus en het Evangelie kennis te maken. Om Hem te ontmoeten. In deze uitgave is daarom ook aan gebed een concrete plaats gegeven. Het voorbeeldgebed is een opstapje om meer vertrouwd te worden met het eerlijke, open gesprek met God, waarbij we open staan voor de ontmoeting met Hem.

Tekst: Marleen Ramaker
© 2006
St. Bijbel, Media & Samenleving



Dag 1

Jezus' worsteling en overwinning

Introductie

Het bijbelse verslag over Jezus' laatste twaalf lijdensuren, begint bij het moment van Jezus' worsteling met de tegenstander van God die Hem voor Zijn lijden wil laten wegvluchten. De locatie is een olijfgaard die Gethsémané heet, even ten oosten van Jeruzalem. Jezus worstelt met de dreigende dood en het zware lijden dat zal komen. Hij zoekt kracht in het gebed en vraagt Zijn leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes om met Hem te waken. Het is een eenzaam en kritiek moment waarin Jezus Zich vastklampt aan Gods liefde en wil. Hij spreekt Zijn verbondenheid met de Vader uit: *'...Abba, Vader.,'* (Markus 14:36).

'Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron...,' (Johannes 18:1).

'En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak,' (Markus 14:32-34).

'En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid,' (Lukas 22:41-45).

Jezus bidt voor de tweede keer

'... en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden,' (Mattheüs 26:40-42).

Jezus bidt voor de derde keer

'En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij,' (Mattheüs 26:43-46).

Reflectie

De dreiging van verraad, onrecht, bespottling, mishandeling, eenzaamheid en doodsangst komt in alle hevigheid op Jezus af. Er is geen weg terug...hoe komt Hij door die duisternis heen? Is het niet te zwaar? Hij zoekt in Zijn beklemming contact met Zijn Vader en spreekt Zijn zielsstrijd uit in gebed. Ook vraagt Hij de leerlingen om Hem nabij te zijn: *'...Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij,'* (Mattheüs 26:38).

Jezus is kwetsbaar en eerlijk in het contact met hen, maar ook transparant in het gesprek met Zijn Vader. Is er geen andere weg? Kan verzoening niet op een andere manier plaatsvinden?

Te midden van die worsteling klampt Jezus Zich vast aan dat wat Hij zeker weet: Zijn Vader is te vertrouwen. Zijn wil zoekt altijd het goede en Hij belijdt: *'...Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden,'* (Mattheüs 26:42).

God bemoedigt Hem in het sturen van een engel die Hem bijstaat.

Jezus' worsteling duurt niet slechts een kort moment. Volgens het bijbelverslag komt de angst in golven op Hem af. Tot drie keer toe verwoordt Hij Zijn innerlijke pijn en strijd. Daarna ontvangt Hij rust en overgave die Hem vrijmoedig doet zeggen: *'...Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij,'* (Mattheüs 24:46).

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Is jouw gebed een eerlijk gesprek met God, ook als je denkt aan vragen en moeite?
2. Hoe zou je kunnen groeien in méér vertrouwen in God, in wie Hij is en in wat Hij kan doen?
3. Jezus' gebed om hulp werd zó beantwoord dat de angst voor het naderende sterven werd weggenomen. Hij was daarna bereid om als een 'lam' zichzelf te geven. Wat zeggen de volgende twee verzen daarover?

'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!' (Johannes 1:29).

'Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (...) Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken,' (Johannes 10:11, 27-28).

Gebed

Vader in de hemel, help mij om meer vertrouwen in U te krijgen. Ik dank U dat U geen vertrouwen afdwingt en mij de tijd geeft om U beter te leren kennen.



Dag 2

Verraad, verwarring en arrestatie

'En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem, en leid Hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste Hem,' (Markus 14:43-45).

'En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus?' (Lukas 22:48).

Jezus beschermt Zijn discipelen

'Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan,' (Johannes 18:4-9).

Petrus slaat een oor af

'...Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet?' (Mattheüs 26:50-54).

'...En Hij raakte zijn oor aan en genas hem,' (Lukas 22:51).

Jezus wordt gearresteerd

'En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen waren: Bent u eropuit gegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis,' (Lukas 22:52-53).

'De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem,' (Johannes 18:12).

'En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen. En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg,' (Markus 14:50-52).

Jezus wordt naar Annas geleid

'En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was. Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven,' (Johannes 18:13-14).

'En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hogepriester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen,' (Johannes 18:15-16).

Reflectie

Jezus wordt door Judas verraden, één van de twaalf leerlingen waarvan de evangelist Johannes zegt dat Jezus ze tot het einde heeft liefgehad. Jezus confronteert Judas met een vraag: 'Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus?' Toch blijft Jezus staande, ook in Zijn trouw aan de leerlingen. Hij zegt tegen de mensen die Hem gevangen gaan nemen: 'Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.'

In het evangelie van Johannes staat dat Jezus hen op dit moment heeft willen voorbereiden. *'Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen,' (Johannes 16:32-33).*

Jezus wist dat de Vader met Hem was. Daarom kan Jezus ook trouw zijn in Zijn liefde en zorg voor de leerlingen. Daarnaast toont Hij ook zorg voor de dienaar van de hogepriester door zijn afgeslagen oor te genezen.

Jezus zegt tegen degenen die Hem willen boeien: 'Wie zoeken jullie?' Als ze antwoorden 'Jezus uit Nazaret' zegt Jezus: 'Ik ben het.' Zelfs bij herhaling. Uit Jezus' woorden en houding blijkt Zijn moed en toewijding aan de Vader. Ook wordt dit uit de volgende opmerking duidelijk: 'Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?'

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Waaruit blijkt Jezus' vrijmoedig optreden in het contact met de hogepriesters, tempelwachters en oudsten van het volk?
Wat houdt Zijn antwoord in?
2. Jezus verwijst in Zijn antwoord ook naar duisternis.
Lees in dit verband de volgende bijbelgedeelten.
Wat valt daarbij op?

'En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen,' (Johannes 1:5).

'Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben,' (Johannes 8:12).

'Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid,' (Efeze 5:8-9).

Gebed

Hemelse Vader, het is bijzonder dat Jezus in alle verwarring van verraad en gevangenneming, trouw bleef aan Uw opdracht. Help mij God om te begrijpen waarom Zijn dood echt nodig was, ook voor mij, en waarom Hij het licht in de duisternis genoemd wordt.



Dag 3

Petrus' verloochening

De hogepriester ondervroeg Jezus over Zijn leerlingen en over Zijn leer

'Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb. En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan? Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden.' (Johannes 18:20-24).

Jezus wordt bij Kajafas gebracht

'Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde Hem op een afstand, tot aan het paleis van de hogepriester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien.' (Mattheüs 26:57-58).

Petrus verloochent Jezus drie maal

'Petrus zat buiten op de binnenplaats; een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: Ook u was bij Jezus, de Galileeër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: Ik weet niet wat u zegt,' (Mattheüs 26:69-70).

'En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet,' (Lukas 22:55-57).

'Een van de slaven van de hogepriester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan,' (Johannes 18:26-27).

Petrus huilt in berouw

'En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.' (Lukas 22:61-62).

Reflectie

Petrus volgt Zijn Heer en toont hierin moed. Maar deze vrijmoedigheid zakt weg als hij herkend wordt en de vraag krijgt: 'hoorde jij ook niet bij die Jezus?' Dan slaat de angst toe en verloochent Petrus Jezus. Zelfs tot drie keer toe, terwijl Petrus volgens zijn zeggen, Jezus nooit zou verlaten en altijd trouw zou zijn.

Wanneer de haan kraait komt de herinnering aan Jezus' woorden als een klap bij hem binnenvallen: *'...Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent,'* (Lukas 22:34).

Hij moet huilen en heeft intens berouw: 'En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.'

Ongetwijfeld zal hij ook aan de andere woorden van Jezus gedacht hebben, opgeschreven door Lukas: *'...Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders,'* (Lukas 22:31-32).

Uit deze woorden blijkt dat Jezus toen al van de verloochening wist en toch vertrouwen toonde in Petrus' terugkeer. Jezus sprak zelfs al van een nieuwe opdracht... En, van de belofte dat Hij voor hem bidt. Het moet een overweldigende gedachte voor Petrus geweest zijn wat gevoelsmatig waarschijnlijk nog moeilijk te pakken was. Zijn schuld- en schaamtegevoelens waren te groot...

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Jezus ziet ons falen maar uit de geschiedenis met Petrus blijkt dat Hij vertrouwen toont in de mogelijkheid van berouw en terugkeer.
Wat roept deze geschiedenis bij jou persoonlijk op?
2. In Johannes 21:15-17 lezen hoe Petrus geestelijk en psychisch deze ervaring mag 'verwerken'. Lees en overdenk het nu volgende gedeelte:

'Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikten hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen,' (Johannes 21:15-17).

Het falen van Petrus was voor Jezus niet doorslaggevend, wél het antwoord: Here, U weet dat ik U liefheb... Geloven is wat dat betreft 'antwoord geven', 'ja' en 'dank U wel' tegen Jezus' liefde en vergeving zeggen.

Wat is jouw antwoord op Jezus' vraag: Heb je mij lief? En geloof jij dat Hij jou ook een taak wil toevertrouwen?

Petrus kreeg de opdracht om als een herder beschikbaar te zijn voor mensen om hem heen. Petrus is inderdaad een herder onder Jezus' 'herderschap' geworden: hij heeft veel mensen geholpen om Jezus te gaan vertrouwen als hun Verlosser en Heer en schreef brieven om hen te helpen groeien in geloof waarvan er twee in de Bijbel zijn opgenomen. Zijn verloochening had niet het laatste woord maar zijn terugkeer naar de Heer die hem trouw bleef en op hem wachtte.

Denk na over de laatste zin uit zijn tweede brief: *'U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen,'* (2 Petrus 3:17-18).

Gebed

Here, ik wil U leren liefhebben. Help mij om steeds meer te ontdekken over Uw liefde en Uw verlangen voor mijn leven. Dank U wel dat U falende mensen bidt en hen nooit afschrijft en trouw blijft.



Dag 4

Jezus wordt mishandeld en veroordeeld

'En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: Antwoordt U niets? Wat getuigen deze mensen tegen U? Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende,' (Markus 14:55-64).

Jezus wordt mishandeld

'En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen Hem,' (Lukas 22:63-65).

Jezus wordt veroordeeld

'En toen het dag geworden was, kwam de Raad van oudsten van het volk bijeen - overpriesters en schriftgeleerden - en leidden Hem in hun raadsvergadering. En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God? En Hij zei tegen hen: U zegt dat Ik het ben. En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord,' (Lukas 22:66-71).

'Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden,' (Mattheüs 27:1).

Judas maakt een einde aan zijn leven

'Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van

de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de Israëlieten, en zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft,' (Mattheüs 27:3-10).

Jezus wordt naar Pilatus gebracht

'...en nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij Hem weg en leverden zij Hem over aan Pilatus,' (Markus 15:1).

'...en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben,' (Johannes 18:28-30).

'En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus, de Koning, is,' (Lukas 23:2).

'Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat voor dood Hij zou sterven,' (Johannes 18:31-32).

Reflectie

Te midden van alle spotternij blijft Jezus vasthouden aan wie Hij is: de Messias, de Zoon van God, de Mensenzoon die eens terug zal komen op de wolken van de hemel. Deze waarheid wordt niet verdragen en ze veroordelen Jezus.

Jezus weet dat Hij alleen maar als Koning terug kan komen als Hij eerst als een dienstknecht, een slaaf, de onderste weg wil gaan, via de dood aan een kruis. Het bedrag wat Judas voor zijn verraad kreeg is wat dat betreft veelbetekenend. Wanneer een slaaf ten gevolge van een gebeurtenis gedood werd moest aan de eigenaar dertig zilverstukken vergoed worden. Jezus' 'waarde' wordt vergeleken met die van een slaaf. Hij werd verraden voor dertig zilverstukken maar Hij kocht ons door Zijn dood vrij. Hij wil niet dat we slaven van de zonde zijn, maar dat we door Zijn vergeving in de vrijheid gesteld worden.

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Judas was in zijn wanhoop, schuld en zelfveroordeling ten einde raad. Waar Petrus weer vertrouwen kreeg in Jezus' vergeving, voelde Judas zich in zijn duisternis opgesloten. Schuld vraagt om vergeving en verzoening is nodig voor herstel. Wat doen wij met onze schuld, trots en eigenzinnigheid?
2. Geloof jij dat jij voor God van grote waarde bent en bedoeld ben om als kind van de hemelse Koning te leven? Volgens Lukas 15 is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ben jij je bewust dat God uitziet naar jouw terugkeer?
3. Jezus was bereid om te dienen. In Mattheüs 20:25-28 staat:
'En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste

wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.'
Wat betekent het begrip 'losgeld'?

Gebed

Jezus, ik wil U uit de grond van mijn hart bedanken voor het feit dat ik ben vrijgekocht. Dat U de minste wilde worden om mij weer tot een kind van de Vader te kunnen maken. Help mij te leven als iemand die voor U en anderen kostbaar is.



Dag 5

Jezus wordt bevroegd

'Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: U zegt het,' (Mattheüs 27:11).

'Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem,' (Johannes 18:34-38).

'En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U getuigen? Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde,' (Mattheüs 27:12-14).

Pilatus stuurt Jezus naar Herodes

'Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen Hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens een Galileeër was. En toen hij te weten kwam dat Hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoord en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vriendschap met elkaar,' (Lukas 23:5-12).

Pilatus' vrouw waarschuwt

'Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden,' (Mattheüs 27:19).

'Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw

aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten,' (Lukas 23:13-16).

Jezus of Barabbas

'Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. En er was er een, die Barabbas heette, die gevangen zat met medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden,' (Markus 15:6-10).

De mensen vragen om Jezus' kruisiging

'Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten,' (Markus 15:11).

'...Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas,' (Mattheüs 27:21).

'Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen was,' (Lukas 23:18-19).

'Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem gekruisigd worden! Maar de stadhouders zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden!' (Mattheüs 27:22-23).

'Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand,' (Lukas 23:20-23).

Reflectie

In het gesprek met Pilatus erkent Jezus dat Hij Koning is, 'maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.' Daarna vervolgt Jezus: 'Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen.' Jezus wist waarom Hij geboren was en wat Zijn opdracht was. En zegt Jezus, wie de waarheid wil weten, moet oprecht zoeken en luisteren naar Hem.

Wat is waarheid?

Deze cruciale vraag verdient aandacht en volgens Jezus vraagt dit onderzoek naar Hem. Pilatus vond een volgende stap in zijn zoektocht te bedreigend en stuurt Jezus door naar Herodes. Wanneer Jezus niet met Zich laat sollen, laat Herodes Hem bespotten en mishandelen en daarna terugsturen naar Pilatus. In hun afwijzing van Jezus' concrete betekenis herkennen ze elkaar en worden ze zelfs 'vrienden', terwijl ze vroeger vijandschap ten opzichte van elkaar ervoeren.

Na de waarschuwing van zijn vrouw probeert Pilatus Jezus vrij te spreken, waarbij hij ook een oud gebruik benut: de vrijlating van een gevangene tijdens de Pesach. Het volk kiest echter niet voor Jezus maar voor Barabbas. Dan geeft Pilatus toe.

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Wil je echt de waarheid weten, waaruit blijkt dat?
2. Overdenk de volgende uitspraken van Jezus uit Johannes 8.
Wat bedoelt Jezus?

'...Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken,' (Johannes 8:31-32).

'...Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn,' (Johannes 8:34-36).

Gebed

Heer van hemel en aarde, als U de waarheid bent, dan wil ik dit ontdekken. Help mij om eerlijk over Jezus' woorden en daden na te denken.



Dag 6

Jezus wordt vernederd en geselsd

'Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem,' (Johannes 19:1).

'Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd,' (Mattheüs 27:27-30).

Pilatus toont Jezus

'Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld,' (Johannes 19:4-6).

Jezus wordt opnieuw bevroegd

'De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd, en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u,' (Johannes 19:7-11).

Pilatus voelt zich klemgezet

'Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbatha. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg,' (Johannes 19:12-16).

Pilatus wast zijn handen

'Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!' (Mattheüs 27:24-25).

Barabbas wordt vrijgelaten

'En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil,' (Lukas 23:24-25).

Jezus wordt naar buiten geleid

'En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen,' (Markus 15:20).

'En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha,' (Johannes 19:17).

Reflectie

De psychische en lichamelijke mishandeling van Jezus is niet te 'meten': de slagen, de bespottung, de vernedering, het spuwen, de doornenkroon. Volgens het bijbelboek Genesis kwamen doornen en distels na de opstand van de mens waarbij de hele schepping betrokken raakte. Toen Jezus door mensen met doornen werd gekroond, waren ze zich niet bewust dat Jezus juist door Zijn lijden en sterven de macht van de zonde zou onttronen die had geleid tot de rebellie. Doordat Jezus de pijn van de doornen verdroeg, kan Hij ons helpen om met de 'doornen' in ons leven om te gaan, om vertrouwen te tonen in Zijn nabijheid, kracht en bescherming.

Jezus nam vrijwillig de rebellie van de mens – dus ook van ons – op Zich en was bereid het vonnis van de kruisdood te aanvaarden. Het betekende ook dat Hij Zijn eigen kruis moest dragen. Ondanks Zijn kapotgeslagen rug, het enorme bloedverlies, de pijn en de uitputting.

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Heb jij de moeite genomen om je de pijn en vernedering van Jezus in te leven en ben jij je bewust dat Hij dit uit liefde en vrijwillig wilde ondergaan?
2. Als Jezus' doornenkroon een symbool is van alle pijn en scheefgroei in het leven, geloof jij dan dat Hij ook de sleutel is naar verandering en herstel?
3. Ben jij je bewust dat Jezus in Zijn lijden ook solidair is met de pijn door de hele mensengeschiedenis heen?
Dat Hij de pijn van mensen begrijpt en invoelt die lijden onder onrecht, vernedering en machtsspelletjes?
Overdenk in dit verband de twee bijbelgedeelten. Geloof je dat Jezus komt met 'goed nieuws', dat Hij een 'verslagen hart' kan genezen en in de vrijheid plaatsen zodat er ruimte komt voor leven?

'Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest,' (Jesaja 53:7-8).

'De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis,' (Jesaja 61:1).

Gebed

Ik wil U uit de grond van mijn hart bedanken dat U geen God op afstand bent, maar bereid was één van ons te worden. Dank U wel dat U mensen met verdriet en falende mensen op het oog hebt en een nieuw begin aanbiedt.



Dag 7

Lijden omwille van Jezus

'En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats,' (Markus 15:21-22).

Vrouwen huilen om Jezus

'En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden. En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?' (Lukas 23:27-31).

Jezus wordt gekruisigd

'En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen...,' (Lukas 23:32-34).

'En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet,' (Markus 15:23).

'En het was het derde uur en zij kruisigden Hem,' (Markus 15:25).

Opschrift

'En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven,' (Johannes 19:19-22).

De soldaten dobbelen

'Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben

Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan,' (Johannes 19:23-24).

Reflectie

Jezus ervaart vanuit Zijn omgeving niet alleen ongeloof en afwijzing, maar ook liefde en betrokkenheid. Zo zijn er vrouwen die om Hem huilen en Hem proberen te steunen en andere gelovigen die met verdriet in hun hart zien wat er gebeurt en Hem volgen.

Simon van Cyrene, een Afrikaan die de opdracht moeilijk kon weigeren, ontdekte tijdens de martelende gang naar de Schedelplaats dat Jezus' liefde een krachtbron was. Dat Jezus met deze gebeurtenis iets op het oog had. Dat Hij een innerlijke kracht had die gezag afdwong. Simons leven onderging een verandering. En dat hij in de ontmoeting met Jezus tot een nieuwe ontdekking moet zijn gekomen, blijkt uit het feit dat hij het geloof in Jezus aan zijn zoons heeft doorgegeven. Alexander en Rufus zijn ook geraakt door Jezus' betekenis en liefde. Ze krijgen in het Nieuwe Testament aandacht omdat ze van grote betekenis waren voor de jonge kerk.

Hoewel Jezus mensen de ernstige gevolgen van hun afwijzing van Hem voor ogen houdt, blijft Hij zich inzetten voor hun behoud. Zelfs aan het kruis bidt Hij: *'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen...,'* (Lukas 23:34).

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Jezus had verdriet om mensen. Om hun onwetendheid, om hun verblinding en hun afwijzing. In het Mattheüs-evangelie staat dat Hij bijvoorbeeld weende over Jeruzalem: *'Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!'* (Mattheüs 23:37).
Ben jij je bewust dat Jezus ook verdriet kan hebben over jouw eventuele afwijzing?
2. Jezus wist dat Hij de beloofde Middelaar was. Degene die de afstand tussen een heilig God en een afgeweken mensheid kon overbruggen. Hij vatte Zijn roeping eens zo samen: *'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is,'* (Lukas 19:10).
Overdenk in dit verband het verhaal van Jezus opgeschreven in Lukas 18:9-14.
Wat is de centrale gedachte?

'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden,' (Lukas 18:10-14).

Gebed

Ik wil U danken voor Jezus door wie ik vrijmoedig tot U mag komen. Ik erken dat ik vanuit mijzelf tekortschiet en Uw vergeving nodig heb. Ik wil mijzelf aan Uw liefde en zorg toevertrouwen, help mij te leven zoals U dat bedoeld hebt.



Dag 8

Jezus sterft

'En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren,' (Mattheüs 27:39-44).

Een misdadiger toont berouw

'En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn,' (Lukas 23:39-43).

Jezus zorgt voor Maria

'En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis,' (Johannes 19:25-27).

Jezus schreeuwt het uit

'En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia,' (Mattheüs 28:45-47).

En meteen snelde een van hen toe,' nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen,' (Mattheüs 27:48-49).

'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest,' (Johannes 19:30).

Reflectie

'Als U de Zoon van God bent (...)Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezend is...,' Jezus wordt uitgedaagd Zichzelf te bewijzen. Deze spottende woorden moeten voor Hem een kwelling geweest zijn omdat Hij wist dat de Vader Hem uit Zijn lijden kon verlossen. Zijn dood was echter noodzakelijk en een expressie van Gods liefde voor de wereld, zodat iedereen die in Hem zou geloven niet verloren hoefde te gaan maar eeuwig leven zou ontvangen. Dat Gods liefde daarbij onvoorwaardelijk is, blijkt ook uit de geschiedenis van de misdadiger aan het kruis naast Jezus. Wanneer hij zijn vertrouwen in Jezus uitspreekt wordt hij bevestigd: 'Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.' God heet iedere man of vrouw, ongeacht hun verleden, welkom wanneer ze Jezus als Verlosser en Heer aanvaarden.

Gods hart huilt wanneer Hij de diepe duisternis van drie uur moet toelaten waarbij Jezus godverlatenheid ervaart, de diepste wanhoop van een mens. Hij schreeuwt het uit: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Jezus neemt met Zijn waarom al onze waaromvragen en gevoelens mee. Toch verliest Hij in dit alles Zijn vertrouwen in God niet. Hij roept: 'Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.'

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Gods hart huilde om Zijn zoon. Mel Gibson probeerde dit in zijn film symbolisch vast te leggen: de traan van God die vanuit de hemel op de aarde valt.
Geloof jij dat God betrokken is bij ons verdriet?
2. '*Het is volbracht*' betekent ook 'de prijs is betaald'. Paulus spreekt hierover in zijn brieven aan de gelovigen in Korinthe. '*U bent duur gekocht...*' (1Korinthe 7:23).
En in zijn Galaten 5:1 schrijft hij '*Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.*'
Geloof jij dat Jezus jouw schuld betaald heeft en dat het voor jou heeft volbracht?
En heb jij de vrijspraak aangenomen?
3. Dat Jezus' liefde sterker is dan allerlei destructieve krachten heeft Paulus in Romeinen 8 willen verwoorden.
Lees en overdenk het. Wat valt je op?

'...Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtopers.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere,' (Romeinen 8:31-39).

Gebed

God in de hemel, ik wil U uit de grond van mijn hart bedanken voor Uw liefde. U heeft Uw zoon zien lijden en sterven en toch liet U dit toe uit liefde voor ons. Ik kan het niet begrijpen maar wil geloof hechten aan Uw liefde en trouw.



Dag 9

Jezus begrafenis

'En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen,' (Mattheüs 27:51-53).

Diep ontzag

'En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!' (Mattheüs 27:54).

'En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken; onder hen was ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, die, ook toen Hij in Galilea was, Hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met Hem naar Jeruzalem opgegaan waren,' (Markus 15:40-41).

'En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan,' (Lukas 23:48-49).

Jezus wordt doorstoken

'Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben,' (Johannes 19:31-37).

Jezus wordt begraven

'En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over

honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam,' (Markus 15:42-45).

'En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was,' (Johannes 19:38-42).

'En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg,' (Mattheüs 27:59-60).

Reflectie

Wanneer Jezus sterft blijkt dat Hij inderdaad de Zoon van God is, met alle autoriteit en macht daarvan. Het voorhangsel in de tempel scheurt, de heilige plaats die symbool stond voor de dienst aan God. Jezus' betekenis overstijgt de eredienst omdat al in het Oude Testament naar Hem verwezen is: het Lam van God. Zijn offer maakt overige offers overbodig. Het voorhangsel dat het heilige scheidde van het heilige der heiligen scheurde daarbij van boven naar beneden, het was een werk van God! De Heilige Zelf wijst naar de vrije toegang tot Hem, mogelijk geworden door Jezus' dood.

De aarde beefde en veel graven gaan open, als een teken dat Jezus niet aan de dood is prijsgegeven maar dat Hij sterker is dan het rijk van de dood. Dat Hij een bron van leven is geworden! De hoofdman en de bewakers stamelen beangst: 'Werkelijk, Dit was Gods Zoon!'

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Jezus kwam allereerst voor Zijn volk Israël. Tegelijkertijd kwam Hij voor alle volken. Aan Abraham was immers al de belofte gegeven dat zijn volk voor de andere volken een zegen zou worden. Ook in de profetieën over Jezus wordt gezegd dat hij 'tot een licht van de natiën' zou worden. In Efeze 2:18 zegt Paulus: *'Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.'* Omdat Jezus de Middelaar is vraagt hij ook om de centrale plaats in ons leven. Paulus verwoordt dit in Galaten 2:20: *'Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.'* Probeer het met eigen woorden weer te geven.
2. Overdenk tenslotte Hebrëeën 10:19-24 en probeer het eenvoudig samen te vatten. *'Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.'*

Gebed

Dank U wel dat de Geest van Jezus in mij wil leven en mijn hart, ziel en lichaam tot een levende tempel wil maken.



Dag 10

Jezus staat op uit de dood

'En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod,' (Lukas 23:55-56).

Soldaten bewaken het graf

'De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën bij Pilatus bijeen, en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden,' (Mattheüs 27:62-66).

De steen is weggerold

'En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden,' (Mattheüs 28:2-4).

De vrouwen komen naar het graf

'En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden,' (Lukas 24:1-4).

De opstanding was aangekondigd

'En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft,' (Markus 16:5-7).

De vrouwen herinneren Jezus' belofte

'En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in

handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn woorden.' (Lukas 24:5-8).

Reflectie

Niet alleen Jezus' geboorte, leven en sterven werden gekenmerkt door het bovennatuurlijke, ook Zijn opstanding. Het is de climax waarbij de Vader duidelijk maakt: dit was en is Mijn Zoon, de levende en de eeuwige, degene die is, was en zal zijn.

Zoals het voorhangsel van boven naar beneden openscheurde, zo wordt de steen voor de rots op een wonderlijke manier weggerold waarbij 'De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.'

Hoewel Jezus' volgelingen van de belofte op de hoogte waren, konden ze het moeilijk geloven. De engelen herinneren hen echter aan Jezus' woorden. In de Bijbel worden we persoonlijk en gemeenschappelijk regelmatig opgeroepen om Jezus' woorden niet te vergeten maar in ons leven een plaats te geven, zoals de opdracht God boven alles en met alles wat in ons is lief te hebben en de ander als onszelf. Hij heeft het recht om ons hiertoe op te roepen omdat Hij ons heeft liefgehad tot de dood. Johannes omschreef het zo: *'Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (...) En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben,'* (1 Johannes 4: 10 en 21).

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. Het Evangelie is zonder inhoud wanneer we niet in de opstanding uit de dood geloven. Paulus schrijft hierover in 1 Korinthe 15:3-5 en 19: *'Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. (...) Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.'*
2. De Geest van Jezus wil ons van binnenuit vernieuwen. Probeer met eigen woorden op te schrijven wat we hierover lezen in Romeinen 8:11 en 14-16: *'En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (...) Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.'*
3. Jezus wil dat we Zijn evangelie doorgeven aan anderen. Lees Zijn slotwoorden uit het Mattheüs-evangelie. *'...Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen,'* (Mattheüs 28:18-20).
Wat houdt Jezus' belofte in en wat vraagt Hij van mij?

Gebod

Dank U voor de belofte dat U met mij bent, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.