



BEWOGENHEID IN ACTIE

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

Gevolg van het leren kennen van Gods hart

Wat is bewogenheid? We kennen het als een gevoel van ontroering. Wanneer we bijvoorbeeld beelden zien van kinderen in nood, kunnen we diep in ons hart geraakt worden. We kunnen verdriet en pijn voelen bij het zien van oorlogsbeelden, van mensen aan de rand van de samenleving of bij het zien van het leed bij mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. Eveneens kan verdriet van mensen in onze directe omgeving bij ons dat bewogen, betrokken gevoel geven. Bewogenheid is het gevolg van open willen staan voor de wereld om ons heen. Voor het willen zien van mensen, van nood, van situaties die om erkenning en aandacht vragen.

In Mattheüs 9:36 lezen we over een voorbeeld van Jezus' bewogenheid. *'Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.'* Wanneer Jezus hen ziet – en denkt aan de grote en kleine zorgen die ze hebben en de verwarring over het meest wezenlijke van het leven – dan is Hij bewogen. Hij onderkent hun onrust en innerlijke verwarring. Ze missen een 'herder', iemand die oprecht zorg voor hen draagt. Jezus doorziet de geestelijke verwarring en armoede van mensen die slechts leven voor het 'hier en nu', zonder oog te hebben voor Gods verlangen en bedoeling voor hun leven. Bij Jezus blijft bewogenheid niet steken in een gevoelsmatige constatering, een soort verheven, verlicht gevoel, maar het is een bewuste keuze voor betrokkenheid. Zo lezen we in de voorgaande verzen dat Hij 'langs alle steden en dorpen ging' en leerde. Als Herder wil Hij verloren en verdwaalde schapen thuisbrengen en zicht geven op een hoopvolle toekomst.

In dit 90-dagen-dagboek staan we stil bij bewogenheid en hoe Gods Geest deze vrucht wil uitwerken. Het bijbelboek Handelingen krijgt hierbij veel aandacht maar ook diverse gedeelten waaruit blijkt dat God verlangt naar concrete vruchten zoals respect, liefde, betrokkenheid, gerechtigheid en het zoeken naar vrede.

Gebod: Dank U dat Uw hart naar mensen uitgaat. Dat U in het geven van Uw Zoon hebt laten zien wat bewogenheid en betrokkenheid inhoudt. Help mij de komende periode rondom dit 90-dagen-dagboek meer te ontdekken over Uw concrete liefde en Uw verlangen deze aan anderen door te geven en voor te leven. Door het werk van Uw Geest.

Dag 1: Johannes 10:14-29

Een keuze voor dienen

Jezus wist dat Hij slechts een Herder kon worden wanneer Hij eerst bereid was als een Lam geslacht te worden en verzoening te bewerken. En Jezus was hiertoe bereid, Hij gaf Zijn leven vrijwillig, zie de verzen 17-18. Doordat Jezus bereid was Zijn leven als een lam te geven, kon Hij de goede Herder worden en mensen tot navolging oproepen. *'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,'*(vers 27).

Persoonlijk: Bij Jezus zien we dat bewogenheid een gezicht heeft. Hij wil dienen. Hij wil consequenties aanvaarden van een betrokken levenshouding.
Wat betekent dit voor mij?

Dagtekst: *'Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf...,'* (Johannes 10:18).

Gebod: Vader in de hemel, dank U dat Jezus uit eigen vrije wil bereid was Zijn leven te geven, er is geen grotere liefde.

Dag 2: Johannes 1:29-34

Jezus: onze Verlosser

Johannes de Doper sprak hierover toen hij Jezus introduceerde: *'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt,'* vers 29. Hij wijst erop dat Jezus eerst als Lam gekend moet worden voordat wij ontdekken dat Hij als Herder ons ook wil toerusten in de navolging van Hem. Hij neemt zonde weg om daarna het nieuwe leven, door het werk van de Heilige Geest, te kunnen geven.

Persoonlijk: Lees de verzen 33-34.

Wat lees ik hierin over Jezus?

Zie ik Hem als de Gever van Zijn Geest?

Durf ik uit de belofte te leven dat Hij mijn Verlosser is en dat Hij Zijn Geest wil schenken?

Dagtekst: *'En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is,'* (Johannes 1:34).

Gebod: Dank U dat U op zoveel manieren duidelijk hebt gemaakt dat Jezus Uw Zoon is en dat ook Uw kinderen dat hebben ontdekt. Ook ik geloof in Jezus als Uw Zoon, de beloofde Redder.

Dag 3: Lukas 15:11-32

Jezus zoekt de mens

Jezus was bewogen omdat Hij het hart van de Vader kende en ons weer in een goede relatie met Hem wilde brengen. Jezus was bereid vrijwillig het huis van Zijn Vader te verlaten om ons als verloren zonen en dochters op te zoeken. Zijn bewogenheid wordt ook geïllustreerd door het verhaal over dat ene schaap dat verloren raakt (Lukas 15:1-7). Hij laat de kudde alleen, om dat ene schaap te zoeken... ieder mens telt voor Hem.

Persoonlijk: Jezus heeft ook mij willen zoeken.

Kan ik hierover nog ontroerd raken?

En hoe ervaar ik zorg voor anderen?

Wil ik iets voor anderen betekenen? Hoe kan ik dit vormgeven?

Voor wie kan ik bijvoorbeeld bidden? En, wil ik hierin trouw zijn?

Dagtekst: *'Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. (...) En zij begonnen vrolijk te zijn,'* (Lukas 15:24).

Gebod: Here God, U wilt het feest. Er is vreugde bij U als iemand tot inkeer komt. Ik wil U vragen om bewogenheid wanneer ik denk aan de mensen om mij heen.

Dag 4: Kolossenzen 3:12-17 en Jakobus 3:17

Innerlijke ontferming

In Kolossenzen 3 spreekt Paulus over het nieuwe leven dat Jezus ons wil geven, een vernieuwing die bewerkt dat we meer en meer op Hem gaan lijken, dus ook op onze hemelse Vader. Een vernieuwing die Gods Geest bewerkt. In vers 14 staat: *'En doe boven dit alles de liefde aan...'*, een begrip dat aangeeft dat liefde concreet wordt en zichtbaar voor de mensen.

Persoonlijk: Innig medeleven (vers 12): met welke woorden zou ik dit kunnen omschrijven? Hoe kan ik op een betrokken manier zorg dragen voor mensen en voor hun situaties bidden?

Dagtekst: *'Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld,'* (Kolossenzen 3:12).

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat U mij leert dat U van ieder mensenkind houdt en met hem of haar meeleeft. Help mij om ook zo met mijn naaste om te gaan.

Dag 5: Mattheüs 5:1-12

Willen ontvangen

Wat vraagt dit van ons?

Jezus geeft hierop een antwoord in het begin van Zijn Bergrede.

'Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen,' (Mattheüs 5:3).

Om de vrucht van Gods Geest te kunnen ontvangen – dus ook ontferming – zullen we eerst moeten erkennen dat we dit van nature niet hebben en dus arm zijn op dit gebied. Onze liefde en beweging zijn ontoereikend. Alleen wanneer we ons dit bewust zijn, kunnen we opzien naar God in een houding van gelovig vertrouwen.

Persoonlijk: Heb ik voor mijzelf nagedacht over de betekenis van nederigheid? Wat kan het voor mij inhouden? Geloof ik dat God een gevende God is en wil ik van Hem ontvangen?

Dagtekst: *'Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,'* (Mattheüs 5:4).

Gebed: Heer in de hemel, ik ben me bewust dat ontvangen aan geven voorafgaat. Dank U wel dat ik ook Uw troost mag doorgeven, dat U mensen in verdriet tegemoet wilt komen.

Dag 6: Nehemia 1

Nood willen zien

In het bijbelboek Nehemia ontmoeten wij een man die gebukt gaat onder de geestelijke nood van zijn volk. Hij wil erop vertrouwen dat God verandering kan geven en bidt daarom om openingen en mogelijkheden. Wanneer God daarin voorziet, komt hij in beweging en maakt plannen. Nehemia weet dat de muren om Jeruzalem in puin liggen en beseft dat deze eerst moeten worden herbouwd. Alleen dan kan ook het Joodse leven worden hervat met als centrum de dienst aan God.

Persoonlijk: Van Nehemia leren wij dat beweging heeft te maken met:

- het willen zien van nood en de bereidheid om mogelijke stappen te doen
- een houding van gebed met een beroep op Gods beloften
- vrijmoedigheid om ook anderen erbij te betrekken
- geloof in Gods nabijheid en zegen, ondanks bestaande problemen en hindernissen.

Waarom is Nehemia voor mij een stimulans?

Dagtekst: *'Wij hebben het grondig bij u verdorven...'* (Nehemia 1:7).

Gebed: Wij doen U zo vaak te kort. Persoonlijk maar ook als mensheid. We staan schuldig tegenover U en belijden U dit oprecht en zien in vertrouwen op naar Jezus, Uw Zoon.

Dag 7: 1 Thessalonicenzen 2:1-12

Openstaan voor vrucht

Wanneer we oprecht bewogen zijn, ontstaat het verlangen om Gods liefde over te dragen en voor te leven. Paulus voelde zich bijvoorbeeld niet alleen geroepen om te dienen, maar was hierbij met zijn hele persoon betrokken. Uit de verzen 7- 8 en 11-12 blijkt dat hij zich als een vader en moeder voelde in het contact met mensen die nog veel moesten ontdekken over Gods bedoeling met hun leven.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 7-8 en 11-12.

Kan ik mij iets voorstellen bij Paulus' woorden dat hij zich als een moeder en vader voelde?

Dagtekst: *'We waren niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven,'* (1 Thessalonicenzen 2:8).

Gebed: Hemelse Vader, help mij om te groeien in vrijmoedigheid waarbij ik ook meer kwetsbaar mezelf durf te geven.

Dag 8: Titus 3:1-11

Voorkom krampachtigheid

Wij hoeven niet in een krampachtige houding te vervallen. Gods Geest bewerkt vernieuwing en vrucht. Titus 3:5-6 is hierin erg duidelijk: Vernieuwing is een vrucht van de Geest en het gevolg van de verzoening die Jezus bewerkte.

Persoonlijk: Op welke terreinen verlang ik naar meer vrucht en wil ik dit in gebed aan God voorleggen?

Geloof ik diep in mijn hart dat God dit gebed wil beantwoorden?

Dagtekst: *'Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt ...,'* (Titus 3:8).

Gebed: Dank U dat U te vertrouwen bent en dat Uw Woord gezag heeft. Help mij vandaag om vanuit Uw nabijheid en leiding te leven en te handelen.

Dag 9: Hebreeën 12:7-17

Barrières voor bewogenheid

Waarom is het vaak zo moeilijk om in bewogenheid op allerlei situaties te reageren? Zijn we soms bang voor betrokkenheid, voor dat wat het van ons kan vragen, vooral wanneer we ons bewust zijn van beperkingen? Of schermen wij ons af omdat we de handen vol hebben aan ons eigen leven? Volgens Hebreeën 12:15 kan ook bitterheid een belemmering zijn en ons zicht op God en onderlinge verhoudingen vertroebelen.

Persoonlijk: Bitterheid kan ontstaan wanneer we voortdurend struikelen over het onvolmaakte in de ander. Maar zijn we zelf zo volmaakt? Geven we zelf ook geen aanleiding tot irritatie en teleurstelling bij mensen?

Dagtekst: *'Zie erop toe (...) en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden,'* (Hebreeën 12:15).

Gebed: Heer, geef mij licht op situaties waarbij er sprake is van bitterheid in mijn leven.

Dag 10: 1 Johannes 1:5-10

Camoufleren

Het camoufleren van eigen beperkingen en zonde kan ook een barrière zijn. We kunnen dan naar buiten toe de goede schijn ophouden, maar van binnen weten we dat het er anders voor staat. Innerlijke bewogenheid kan bewerkt worden wanneer we ervoor kiezen eigen tekorten en die van anderen niet te verbergen, maar met elkaar in vertrouwen de weg van het licht te zoeken.

Persoonlijk: Ben ik bereid schuld en camouflage af te leggen?

Wantrouw ik Gods vergeving, Gods zorg?

Durf ik me in geloof uit te strekken naar Zijn leiding?

Dagtekst: *'Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij...'* (1 Johannes 1:6).

Gebed: Dank U dat U het licht bent en dat Uw liefde te vertrouwen is. Help mij om onechtheid af te leggen en vandaag met U te wandelen.

Dag 11: Filippenzen 3:4-11

Afwijzing van het offer

Een andere mogelijke barrière die aandacht vraagt, is dat we soms niet bereid zijn tot het brengen van een offer. Jezus was bereid om Zijn leven te geven. Juist door die weg te gaan kon God Hem bevestigen en verheerlijken. Ook in ons leven kan het offer nodig zijn: het doen van bepaalde werkzaamheden waar we weinig erkenning voor krijgen of het geven van tijd en inzet zonder financiële vergoeding.

Persoonlijk: Overdenk vers 10.

Paulus weet dat de gebroken werkelijkheid van ons leven lijden met zich brengt, maar dat ook de werkelijkheid van Christus een feit is.

Geloof ik 'in de kracht van Zijn opstanding'?

Dagtekst: *'...ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere...'* (Filippenzen 3:8).

Gebed: Liefdevolle Vader, dank U voor de gave van Uw Zoon. Maak mij bereid ook vandaag gericht te zijn op het goede voor anderen.

Dag 12: 1 Korinthe 2:1-5

Faalangst

Een andere barrière voor bewogenheid kan faalangst zijn, de vrees om tekort te schieten. Wij kunnen bijvoorbeeld zo geconcentreerd zijn op onze beperkingen dat we voorbijgaan aan dat wat Gods Geest in en door ons kan doen. We zitten dan als het ware gevangen in onszelf, 'gebonden' aan angsten waardoor we onszelf niet durven geven. Toch wil bewogenheid ons juist de moed geven om stapjes te doen naar de ander toe.

Persoonlijk: Paulus (h)erkende zijn eigen zwakheid en bouwde op de kracht van God.

Waar in ervaar ik vrees en belemmering?

Dagtekst: *'...opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God,'* (1 Korinthe 2:5).

Gebed: Dank U dat ik vandaag mijn vertrouwen mag stellen in Uw kracht, ondanks mijn beperkingen.

Dag 13: 1 Korinthe 9:16-22

Gebrek aan inlevingsvermogen

Een andere sta-in-de-weg kan het onvermogen of de onmacht zijn om ons in de situatie van de ander te verplaatsen. Dit is ook moeilijk. Wat betekent het eigenlijk wanneer je partner je verlaten heeft, en hoe voelt het wanneer jij je kinderen niet kunt bereiken? Wat voelt een mens wanneer een geliefd kind sterft? Wat houdt depressiviteit in en hoe kun je daarin mensen tegemoetkomen?

Persoonlijk: Uit vers 19 blijkt dat Paulus bereid was zich te verplaatsen in de denk- en leefwereld van anderen. Dit gold niet alleen joden en heidenen, maar ook de zwakken (vers 22).

Ben ik bereid na te denken over vragen en gevoelens van mensen en oorzaken daarvan?

Dagtekst: *'Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt ...,'* (1 Korinthe 9:19).

Gebed: Heer, help mij vandaag in het contact met mensen, geef mij een open en invoelende houding.

Dag 14: Johannes 15:1-16

Nood leert bidden

Jezus maakt op veel manieren kenbaar dat Hij gericht was op de Vader en het verlangen had Hem te verheerlijken. Dat verlangen wil Hij ook aan ons doorgeven. Jezus maakt duidelijk hoe dit verlangen vorm krijgt: in het vrucht dragen voor God.

Overdenk in dit verband de verzen 8 en 16.

God wil in ons leven vrucht uitwerken omdat er nood is.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 15-16.

Jezus' verlangen is dat we vrucht dragen.

Hoe beleef ik blijvende vrucht?

Dagtekst: *'...en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven...,'* (Johannes 15:16).

Gebed: Vader in de hemel, U bent in staat het goede van ons leven vrucht te laten dragen, wanneer en hoe dan ook. Zegen mij hierin.

Dag 15: Lukas 18:18-27

Leren loslaten

Soms kan groei belemmerd worden omdat we angst hebben om de greep op ons leven kwijt te raken. Die angst kan ons laten terugdeinzen. In de verzen 22-23 lezen wij over een jonge man die veel houvast vond in zijn bezit. Jezus zegt niet dat geld zijn probleem is, maar wél zijn vertrouwen op dat bezit van hem. Het is voor hem een rem om te groeien in zijn relatie tot God en om als mens méér uit de verf te komen. Jezus wil hem vrijmaken.

Persoonlijk: Ben ik bang om mijn leven echt aan God toe te vertrouwen? Of heb ik vertrouwen in die grotere schat?

Is Jezus werkelijk voor mij het belangrijkste?

Dagtekst: *'...De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God,'* (Lukas 18:27).

Gebed: Help mij Heer om U te volgen ongeacht de consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn.

Dag 16: Mattheüs 25:14-30

Vrees voor verandering

Soms kunnen we bang zijn voor verandering, voor datgene wat God in ons leven wil uitwerken. Toch leert de Bijbel dat Jezus niet alleen onze Redder is, maar ook onze Heer. Hij wil ons omvormen naar het beeld van Zijn Vader. Deze vrees houdt soms verband met het op ons afkomen van nieuwe keuzen en verantwoordelijkheden. Maar in vers 15 lezen we dat God talenten geeft, waarbij Hij niet meer van ons vraagt dan mogelijk is.

Persoonlijk: Vrucht mag rijpen. God forceert geen vrucht maar geeft rijpingstijd. Hij weet welke tijd nodig is om te groeien naar meer vrijmoedigheid, vertrouwen of zachtmoedigheid. Geloof ik dat?

Dagtekst: *'...Goed gedaan, goede en trouwe slaaf...,'* (Mattheüs 25:21).

Gebed: Dank U dat U vrucht in mijn leven wilt laten rijpen.

Dag 17: 1 Korinthe 15:1-11

Onverwerkte emoties?

Paulus kende - nadat hij tot geloof gekomen was - schuldgevoelens. Hij had onbewogen en veroordelend bij Stefanus' steniging gestaan, hij had mensen laten oppakken en in gevangnissen laten opsluiten, hij had christenen vervolgd. Mensen hadden door hem veel verdriet gekend. Toch wist hij van Gods vergeving.

Wat moest hij doen?

We lezen dat Paulus veel tijd voor verwerking heeft genomen waarin hij van God zicht kreeg op een nieuwe toekomst. Paulus leerde om op Gods genade te bouwen, op onverdiende, geschonken genade (vers 10).

Persoonlijk: Paulus laat zich niet veroordelen door zijn omgeving wanneer hij voor zichzelf innerlijk overtuigd is van zuivere motieven. Wel aanvaardt hij Gods oordeel, omdat hij weet dat onderbewust bepaalde zaken kunnen meespelen. Herken ik dit?

Dagtekst: *'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest...,'* (1 Korinthe 15:10).

Gebed: Dank U voor Uw genade, waardoor ik een nieuwe toekomst heb gekregen. Ook wil ik U danken voor bevrijding van angst- en schuldgevoelens.

Dag 18: Jeremia 17:7-14

Kiezen voor volwassenheid

Een verlangen naar groeiende volwassenheid houdt een keuze voor diepgang in. Willen we echt met onze wortels dieper gaan? Jeremia gebruikt in de verzen 7-8 het voorbeeld van een boom die zijn wortels diep uitslaat en dankzij de waterbron in allerlei omstandigheden vrucht draagt, ondanks 'droogte' en 'hitte'. Een leven met God kan dus een leven inhouden met teleurstellingen, onvolmaaktheden en beperkingen. Alleen met dit verschil dat we niet de hoop en het vertrouwen op een goede uitkomst opgeven.

Persoonlijk: Heb ik de neiging problemen te ontkennen of uit de weg te gaan of wil ik in het omgaan ermee meer volwassen worden?

Dagtekst: *'Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is,'* (Jeremia 17:7).

Gebed: Dank U dat ik als een boom in Uw liefde en vergeving geworteld mag zijn. Ik wil U voor vrucht vertrouwen ondanks momenten van moeite.

Dag 19: Mattheüs 11:15-30

Realistische instelling

Volwassenheid vraagt niet alleen om een realistische houding maar ook om een lerende instelling. We mogen leren van het leven, zelfs van fouten en tegenslagen. Jezus roept ons op tot Hem te komen en van Hem te leren (verzen 28-29). Dit leren gaat ons hele leven door, waarbij er eenheid en samenwerking groeit tussen ons denken, ons gevoelsleven en ons handelen. Geloof heeft dus met ons hele bestaan te maken

Persoonlijk: De Bijbel beschrijft Jezus als Koning, Priester en Profeet. Hij wil als Koning Zijn leiding aanbieden. Als Profeet wil Hij tot ons spreken door Zijn Woord en als Priester naast ons staan in al onze kwetsbaarheid.

Durf ik een kwetsbaar mens te zijn?

Dagtekst: *'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven,'* (Mattheüs 11:28).

Gebed: Dank U dat ik Jezus mag kennen als mijn Koning, Profeet en Priester en dat ik van Hem mag leren.

Dag 20: Hebreëen 10:19-25

Wij hebben elkaar nodig

In Spreuken 27:17 staat: *'Ijzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.'* God gebruikt mensen voor elkaar, ook in hun verschillende karakters en belevingen. Het is daarom belangrijk de ander niet als een bedreiging te zien, maar eerder als een aanvulling, als iemand die in zijn of haar anders-zijn een stimulans kan zijn. We gaan dan ook iets begrijpen van de bijbelse opdracht om elkaar te bemoedigen en te bevestigen in de unieke waarde die we voor God en elkaar hebben.

Persoonlijk: Overdenk Hebreëen 10:23-25.

Waarop moeten we letten en op welke terreinen kunnen we elkaar aansporen?

En welke belofte geeft God in dit alles?

Dagtekst: *'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken,'* (Hebreëen 10:24).

Gebed: Vader in de hemel, help mij vandaag anderen aan te moedigen en te stimuleren.

Dag 21: Spreuken 12:14-28

Elkaar respecteren

Wij kunnen elkaar respect tonen en bemoedigen in onze omgang met elkaar en in onze communicatie.

In Spreuken 12:18, lezen we: *'Er zijn er die als met dolkstekken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.'* En Spreuken 12:25: *'Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.'*

Spreuken 16:24 zegt verder: *'Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.'*

Persoonlijk: Wanneer we over en weer respect ervaren, is het makkelijker om gedachten en gevoelens uit te wisselen. Het geeft een 'veilig' klimaat, waardoor we meer kwetsbaar kunnen zijn. Hoe ervaar ik bemoediging en hoe bemoedig ik anderen?

Dagtekst: *'Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden,'* (Spreuken 16:28).

Gebed: Help mij, Here God, om vandaag goed met mensen op te gaan. Ook in mijn spreken.

Dag 22: Romeinen 12:1-16

Wees trouw

Het is belangrijk om elkaar in moeilijke situaties niet los te laten. Wanneer we het opgeven de ander te begrijpen, dan sluiten we onszelf ook af voor persoonlijke ontwikkeling. Een keuze voor elkaar houdt volharding in en de bereidheid om hierin van God en elkaar te leren. In de praktijk is dit niet makkelijk. Bij conflicten kunnen emoties immers zo oplopen dat we in boosheid relaties willen verbreken of uit de weg gaan. Het bekende 'doodswijgen' is daarvan een uiting.

Persoonlijk: Het vraagt vertrouwen in het werk van Gods Geest om elkaar in gebed vast te houden en open te staan voor stappen die weer openingen kunnen geven.
In hoeverre wil ik kiezen voor het belang van de ander?

Dagtekst: *'...ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof...'* (Romeinen 12:3).

Gebed: Wilt U me alert maken op situaties waarin ik me meer moet leren afstemmen op Uw hart en wil?

Dag 23: 1 Korinthe 1:10-17

Teamgeest

Wanneer we bewogen zijn met de nood om ons heen, zullen we ook gemotiveerd zijn om met anderen te leren samenwerken in een goede teamgeest, waarbij afspraken en taken worden verdeeld. Het houdt in dat we trouw ons eigen aandeel aanvaarden en oog hebben voor het aandeel van anderen. Vanuit de praktijk blijkt dat we alert moeten zijn op de neiging ons aan elkaars mogelijkheden en inzet te spiegelen, waarbij iemand zich meer of minder kan gaan voelen.

Persoonlijk: Hoe kunnen we bruggen slaan naar het hart van onze medemens wanneer we als christenen niet eens eenheid ervaren en langs elkaar heen leven?
Hoe ervaar ik samenwerking met anderen?

Dagtekst: *'Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken...'* (1 Korinthe 1:10).

Gebed: U bent de bron van licht en liefde. Geef mij zicht op mijn aandeel in het bouwen aan meer eenheid.

Dag 24: Johannes 16:32-33 en 17:1-5

Verbonden met de Vader

Jezus was ervan doordrongen dat verbondenheid met Zijn hemelse Vader doorslaggevend was. Niet alleen voor Hem maar ook voor ons. Hij bidt – vlak voordat Hij teruggaat naar Zijn Vader – het bekende gebed uit Johannes 17. Een gebed waarin Jezus Zijn discipelen niet als eenlingen ziet maar als een eenheid. Een eenheid van mensen die afgestemd willen zijn op God de Vader.

Persoonlijk: Het verlangen naar die eenheid mag ons motiveren om onze handen ineen te slaan en beschikbaar te zijn voor Gods werk.
In hoeverre is Jezus' gebed om eenheid een motiverende kracht?

Dagtekst: *'...maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen,'* (Johannes 16:33).

Gebed: Dank U dat Uw liefde heeft overwonnen, help mij in naam van Uw liefde open te staan voor anderen.

Dag 25: Johannes 17:6-19

Gericht op Gods hart

Hoe eren we God?

Jezus laat hierop licht schijnen in Zijn gesprek tot de Vader. Hij benadrukt daarin dat een gerichtheid op Gods liefde, waarheid, wijsheid, rechtvaardigheid en eer cruciaal is. De eer van God is immers gericht op ons welzijn. Hij alleen is in staat Zich delend op te stellen. Zoals er in de Drie-eenheid overeenstemming en communicatie is, zo wil God Zijn eer en rijkdom met ons delen. Bij menselijke eer gaat het om egoïstische doeleinden, maar bij Gods eer gaat het om geven.

Persoonlijk: Hoe kan ik de eer van God zoeken?

Dagtekst: *'Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen,'* (Johannes 17:4).

Gebed: Dank U dat U ook voor mijn leven een bedoeling hebt, help mij Uw wil te zoeken en eruit te leven.

Dag 26: Johannes 17:20-26

Leven als een geroepene

Jezus eerde Zijn Vader door beschikbaar te zijn voor Zijn roeping. Door in alles met Gods wil samen te werken. Lees in dit verband ook Johannes 4:34; 5:19 en 44; 6:3-38; 8:29 en 49.

Jezus wist als Gods zoon en de beloofde Verlosser wat Zijn opdracht inhield: als Verlosser de mens weer zicht geven op een herstelde, eeuwige relatie met God.

Overdenk in dit verband opnieuw Johannes 17:3-4 en 8. Jezus eerde Zijn Vader door het werk te voltooien dat Hem was toevertrouwd.

Persoonlijk: Uit de verzen 18-20 blijkt dat God ons getuigenis wil gebruiken en een opdracht heeft gegeven.

Hoe ervaar ik dit in mijn leven?

Dagtekst: *'...opdat zij allen één zullen zijn, (...) opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt,'* (Johannes 17:21).

Gebed: Het geeft U vreugde wanneer er sprake is van eenheid onder Uw kinderen. Maak mij hiervan ook vandaag bewust en help mij in het aanvaarden van mijn aandeel.

Dag 27: Lukas 22:31,32

Jezus bidt om bewaring

Jezus bidt om bewaring (Johannes 17:11) want eenheid met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest kan ondergraven worden. Jezus bidt dat de waarheid van Zijn Woord zal beschermen (17:15-17). We kunnen door allerlei situaties verward worden of afgeleid van onze toewijding aan God. Zo dacht Petrus stand te kunnen houden, toch verloochende hij zijn Heer. In Lukas 22 staat dat Jezus voor hem bad dat zijn geloof stand zou houden.

In Johannes 21 lezen wij over het herstel, waarbij Petrus opnieuw zijn liefde en toewijding kan uitspreken.

Persoonlijk: Besef ik dat Jezus ook voor mij bidt?

Waarin heb ik zijn bescherming nodig?

Dagtekst: *'...Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen?'* (Johannes 21:15).

Gebed: Heer, U weet dat ik U liefheb, ook vandaag wil ik vanuit die liefde leven en werken.

Dag 28: Romeinen 8:31-39

Jezus' liefde draagt

In het bijbelgedeelte van vandaag wordt overweldigend duidelijk gemaakt dat niets ons van Jezus' liefde kan scheiden. In Johannes 17:26 bad Jezus: *'...opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.'* Deze volledige liefde – die wij met ons verstand niet kunnen bevatten – is een werkelijkheid. Paulus geeft daarbij voorbeelden van situaties die niet in staat zijn ons te vervreemden van Gods nabijheid en liefde in Jezus.

Persoonlijk: We lezen in vers 34 dat Jezus voor ons pleit. Durf ik me te laten dragen door deze liefde en zorg van Jezus?

Dagtekst: *'...Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'* (Romeinen 8:31).

Gebed: Liefdevolle Vader, het is bijzonder te mogen geloven dat niets mij van U kan scheiden wanneer ik bij U blijf schuilen.

Dag 29: Romeinen 8:9-17

Leven door de Geest

Gods Geest wil bewerken dat we ons als kinderen van God toewijden aan Zijn hart en wil. Dat we steeds meer op God gaan lijken. De verzen 9-11 gaan vooral in op het wonder van Gods Geest, die in ons wonen wil en in vers 14 wordt benadrukt dat Hij ons wil leiden.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 15-16. Hieruit blijkt dat Gods Geest ons wil overtuigen van het feit dat we in Jezus Christus een kind van God zijn geworden. Wat betekent dit concreet volgens vers 17 en hoe beleef ik dat?

Dagtekst: *'...Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem,'* (Romeinen 8:9).

Gebed: Dank U dat ik door het geloof in Jezus mij het eigendom van U mag weten. Ik wil mij ook vandaag onder Uw leiding stellen.

Dag 30: Johannes 13:34-35

Het kenmerk: liefde

Volgens Jezus wordt het Evangelie verstaan wanneer de verkondigers ervan de betekenis van Gods liefde en waarheid in hun leven ontdekt hebben. In Johannes 13 lezen we erover: *'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.'* Deze liefde kan vorm krijgen in onze manier van omgaan met elkaar en in onze visie op de nood van onze tijd.

Persoonlijk: Denk aan concrete voorbeelden zoals activiteiten voor kinderen, jongeren, studenten, echtparen, alleenstaanden, ouderen of pastoraal werk. Liefde is een keuze. Hoe beleef ik dat?

Dagtekst: *'Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt,'* (Johannes 13:35).

Gebed: U bent de bron van liefde, help mij te groeien in liefde voor de mensen om mij heen.

Dag 31: Johannes 15:9-17

Jezus geeft een opdracht

Aan Jezus' opdracht kunnen we alleen maar recht doen wanneer we kiezen voor dezelfde gezindheid: een houding die Jezus' Geest in ons wil uitwerken. Een houding van liefde, dienen, betrokkenheid en oprechtheid. In het gedeelte van vandaag komen verschillende aspecten van navolging ter sprake, zie o.a. de verzen 9, 12 en 16.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 15-17.

Waartoe worden we opgeroepen?

Welke betekenis heeft gebed in dit alles?

Dagtekst: *'Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden,'* (Johannes 17:18).

Gebed: Vader in de hemel, ik wil erop vertrouwen dat U mij met Uw Geest nabij bent in het aanvaarden van mijn opdracht.

Dag 32: 1 Johannes 3:18-24

Liefde is concreet

Vers 18 spreekt duidelijk over liefde die ervaren moet worden: woorden alleen zijn onvoldoende. Het moet duidelijk worden in een oprechte manier van leven en in concrete tekenen van liefde. Dat dit mogelijk is door de Geest van God, wordt ook benadrukt (vers 24).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 20-22.

Wat wordt met deze verzen bedoeld en wat kan het voor mijn leven inhouden?

Hoe ervaar ik de invloed van gebed?

Dagtekst: *'Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid,'* (1 Johannes 3:18).

Gebed: Heer, geef mij vandaag wijsheid in het maken van de juiste keuzes, vooral met het oog op concrete liefde die ervaren zal worden.

Dag 33: Jakobus 2:1-11

Ieder mens telt

We kennen allemaal de verleiding om af te gaan op de 'buitenkant' van andere mensen: hun positie, hun invloed, hun prestaties en maatschappelijke erkenning. Toch schrijft Jakobus in de verzen 9-10 dat God hierop niet afgaat, dat het gaat om de waarde die ieder mens voor Hem heeft.

Persoonlijk: Bedenk voorbeelden hoe we ons door anderen kunnen laten imponeren. Overdenk ook vers 11.

Dagtekst: *'...want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt,'* (Jakobus 1:3).

Gebed: Dank U wel dat U wij U kunnen vertrouwen dat U ons leidt en vasthoudt in alle omstandigheden.

Dag 34: 1 Korinthe 13:1-13

Concrete, zichtbare liefde

Dit bekende bijbelgedeelte over de liefde is zo aansprekend omdat de praktische betekenis ervan zoveel aandacht krijgt. De eigenschappen van de liefde geven een schets van wie Jezus is en hoe Hij ons Zijn Vader schilderde, maar ook hoe Hij dit bedoelt voor ons leven.

Volgens de Bijbel is deze liefde een vrucht van de Geest, die ook Jezus' leven en werk op aarde doorademde.

Persoonlijk: Geestelijke vrucht is niet het gevolg van een krampachtig 'proberen' maar een hoopvol vertrouwen dat God deze vrucht geeft als we in verbondenheid met Hem leven.

Schrijf gedachten op die u bij het lezen van 1 Korinthe 13 vooral opvielen:

Dagtekst: *'De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,'* (1 Korinthe 13:4).

Gebed: Ik wil U vanuit de grond van mijn hart danken voor Uw geduld met mij, ook in het leren liefhebben. Zegen mij vandaag in mijn contacten met anderen.

Dag 35: 1 Petrus 4:7-11

Actuele vragen

Onze tijd wordt wel getypeerd met woorden als gecompliceerd, gefragmenteerd, jachtig, onpersoonlijk, kil en bedreigend, onworteld, waarbij dan bedoeld wordt dat de huidige generatie de schakel niet meer kan vinden tussen de betekenis van het verleden en de zin van de toekomst. Het accent ligt op het 'hier en nu' met alle kwetsbaarheid daarvan.

Velen hebben het gevoel geleefd te worden in plaats van te leven.

Persoonlijk: We kennen de neiging ons alleen met ons eigen leefwereldje bezig te houden.

In vers 7 wordt een heel andere houding genoemd. Welke oproep klinkt hierin door?

Dagtekst: *'En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden,'* (1 Petrus 4:7).

Gebed: Heer, help mij gericht te bidden voor de nood om mij heen en help mij Uw liefde voor te leven.

Dag 36: 2 Petrus 1:12-21

Tijd als uitdaging

De tijd als frustratie en noodlot werd onder de Grieken al onderkend. Het woord chronos betekent de alles verslindende tijd, wreed en ruw. De tijd die culturen en samenlevingen laat vervallen, maar ook tijd die aan ons leven knaagt en uiteindelijk de dood oplevert. Chronos betekent de tijd als noodlot waaraan niet te ontkomen is.

In het Grieks is er nog een woord voor tijd: kairos. De betekenis daarvan is positiever. Het betekent tijd die zinvol is en waarmee we iets goeds kunnen doen.

Persoonlijk: Petrus is zich bewust dat hij spoedig zal sterven (vers 14), toch is hij gemotiveerd om te bemoedigen en aan te sporen.

Hoe ga ik met het begrip tijd om?

Dagtekst: *'...maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken,'* (2 Petrus 1:21).

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat U en Uw Woord te vertrouwen is en dat U elke nieuwe dag als een geschenk geeft om goed te doen.

Dag 37: Mattheüs 28:16-20

Jezus belooft een toekomst

We lezen in de Bijbel dat God de tijd in Zijn handen heeft en dat Hij ermee handelt. Meermalen lezen we dat 'toen de tijd vervuld was' God daden verrichtte die veel goeds voortbrachten. Zo lezen we dat Jezus op de tijd geboren werd die God van tevoren bestemd had. Op dat moment werd rondom het Middellandse Zeegebied Grieks gesproken en hadden de Romeinen wegen aangelegd, waardoor het Evangelie snelle voortgang kon hebben.

Persoonlijk: Jezus gaf een duidelijke belofte in vers 20. Jezus staat aan het begin en het einde van onze geschiedenis en belooft iedere generatie zijn nabijheid. Leef ik met deze belofte?

Dagtekst: *'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,'* (Mattheüs 28:20).

Gebed: Dank U dat U als de Almachtige de wereld – en dus ook mij – in Uw hand houdt. Help mij vandaag uit deze belofte te leven.

Dag 38: Nehemia 3

Eigen mogelijkheden benutten

Nehemia had niet alleen een gebedslast voor zijn volk, hij was ook bereid zich volledig voor de herbouw van de muren om Jeruzalem in te zetten, een gigantisch karwei! Daarbij kon iedereen een eigen aandeel voor zijn of haar rekening nemen. Enkele verzen ter illustratie:

'... ieder tegenover zijn huis' (3:28). *'... herstelwerk tegenover zijn kamer,'* (3:30).

'En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis,' (7:3).

Persoonlijk: Geloof ik dat God mij niet alleen zicht wil geven op mijn 'stukje muur' tegenover mijn kamer of huis, maar ook op het grote geheel?

Is dat mijn gebed?

Dagtekst: *'Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter,'* (Psalm 127:1).

Gebed: Dank U dat U voor iedereen een taak hebt en dat ik mijn taak in afhankelijkheid van U mag aanvaarden.

Dag 39: Efeze 5:1-21

Heilig leven

Paulus roept ons op om als kinderen van het licht te leven (vers 8) en niet mee te doen met dat wat buiten het licht valt (11-13). Ook roept hij op tot een waakzame, alerte houding (vers 15).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 16-18.

Waarom worden we aangespoord om vervuld te zijn van de Geest?

Hoe kunnen we elke dag in de kracht van de Geest leven?

Dagtekst: *'...wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid,'* (Efeze 5:8-9).

Gebed: Here God, leid mij vandaag in Uw licht en waarheid, dank U dat ik bij U mag horen.

Dag 40: Efeze 6:10-20

Weerbaar leven

We hebben al diverse aspecten belicht rondom het begrip bewogenheid: een vrucht van de Heilige Geest die ons weerbaar wil maken, zodat we in Zijn kracht anderen in naam van Jezus kunnen liefhebben en dienen. Ook in het doorgeven en voorleven van het Evangelie (19-20).

Persoonlijk: Wat houdt de wapenrusting in?

Noem voorbeelden uit dit bijbelgedeelte: Spreek er daarna in gebed met God over.

Dagtekst: *'...word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht,'* (Efeze 6:10).

Gebed: Dank U voor de wapenrusting die aangereikt wordt. Help mij om vandaag in Uw kracht stand te houden en weerbaar mijn plaats in te nemen.

Dag 41: Genesis 1:1-31

De Heilige Geest

De afgelopen veertig dagen hebben we vanuit verschillende insteken over bewogenheid en de uitwerking ervan nagedacht. Steeds weer kwam naar voren dat het een vrucht van de Geest van God is. Daarom is het goed om nog meer aandacht te geven aan God de Heilige Geest: de derde persoon binnen de Godheid. De Geest die al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel genoemd wordt.

Persoonlijk: Wie is de Heilige Geest voor mij?

Waaruit blijkt dat Hij één is met de Vader en de Zoon? Zie de verzen 1 en 26.

Zie verder ook Jesaja 11:2 en 61:1.

Dagtekst: *'Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN,'* (Jesaja 11:2).

Gebed: Barmhartige Vader, dank U voor de gave van Uw Geest. Voor Zijn wijsheid en kracht. Geef dat ik open zal staan voor Zijn invloed en leiding.

Dag 42: Johannes 16:5-15

De Geest van waarheid

Jezus sprak regelmatig over de Geest als een Persoon die wil leiden en troosten. Die als een Leraar Zijn volgelingen nabij is.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' woorden in de verzen 12-15.

Wat maakt Jezus duidelijk en ben ik hiervan voldoende overtuigd?

Dagtekst: *'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid...,'* (Johannes 16:13).

Gebed: Ik wil Uw leiding vertrouwen in mijn bezigheden vandaag, omdat U dat belooft wanneer we hiervoor openstaan.

Dag 43: Efeze 1:13-23

Verzegeld met de Geest

In dit gedeelte benadrukt Paulus de belofte dat we – nadat we ons in geloof aan Christus hebben toevertrouwd – het zegel van de Geest ontvingen. De Geest maakt duidelijk dat we het eigendom van onze Redder en Heer zijn en dat Hij het nieuwe leven in ons wil uitwerken.

De Geest wil de boodschap van Christus in ons bestaan 'handen en voeten' geven.

Persoonlijk: Ben ik mij ervan bewust dat de Geest alle ruimte in mijn leven wil hebben?

Dagtekst: '*...in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte...*' (Efeze 1:13).

Gebed: Liefdevolle Schepper en Vader, dank U voor de zekerheid dat ook ik gemerkt ben met het stempel van Uw Geest.

Dag 44: Handelingen 1:1-26

De Geest geeft kracht

Wanneer Jezus veertig dagen na Zijn opstanding teruggaat naar de Vader, laat Hij de discipelen met enkele onbeantwoorde vragen achter (vers 7) maar óók met de belofte van de Heilige Geest. De Geest zal leiden, wijsheid geven en kracht (vers 8). Ook weten ze van de kracht van gebed (vers 14). In vertrouwen op God willen ze zich op hun taak voorbereiden (verzen 24-26). Een taak die alleen in de kracht van de Geest volbracht kan worden (vers 8).

Persoonlijk: De Geest van God wil kracht geven.

Op welke terreinen verlang ik naar Zijn leiding en kracht? Spreek er in gebed met God over.

Dagtekst: '*...Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan,*' (Handelingen 1:11).

Gebed: Dank U voor de belofte van Uw terugkeer en dat U in die tussentijd mij nabij bent met Uw Geest.

Dag 45: Handelingen 2:1-40

De Geest is gekomen

De Heilige Geest kwam op zo'n wijze dat Zijn aanwezigheid niet viel te ontkennen. Hij was de beloofde Trooster, degene die nabijheid en kracht wil geven. Hij was ook degene die iedere gelovige mag ontvangen, van welke taal of cultuur ook (verzen 8-11): iedereen die gelooft in Jezus' offer voor onze zonde en in Jezus' opstanding uit de dood (verzen 32 en 38-40).

Persoonlijk: Petrus roept op tot bewust geloof (vers 40). De Geest maakte hem vrijmoedig.

Waarom mag ik moedig en concreet zijn?

Dagtekst: '*...wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken,*' (Handelingen 2:11).

Gebed: Ik ben onder de indruk van Uw verlangen: dat ieder mens het Evangelie leert verstaan en een plaats leert geven in eigen leven en omstandigheden.

Dag 46: Handelingen 2:41-47 en 3:1-26

Nieuwe levensstijl

De mensen die hun vertrouwen in Jezus stelden, wilden dit ook als een getuigenis duidelijk maken: ze werden gedoopt (vers 41). Navolging van Jezus houdt de bereidheid in dat we naar Zijn Woord luisteren in een houding van gebed (vers 42). En dat we gericht zijn op anderen (vers 44) en op God (vers 47). Er is dan sprake van een groeiend verlangen om door Hem gebruikt te worden, ook in het contact met mensen die Jezus nog niet kennen (3:1-26).

Persoonlijk: Petrus probeert opnieuw het Evangelie uit te leggen vanuit het Oude Testament. Probeer de verzen 24-26 eens met eigen woorden weer te geven.

Dagtekst: *'Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,'* (Handelingen 3:19).

Gebed: Ik wil U danken voor de vergeving van mijn schuld en dat U mij nieuw leven gaf. Geef dat veel mensen U als Redder en Heer ontdekken en gaan volgen.

Dag 47: Handelingen 4:1-31

Vrijmoedig getuigen

Het vrijmoedig optreden van Petrus en Johannes roept verzet op bij de godsdienstig leiders. Zij werden gevangengenomen en ter verantwoording geroepen (verzen 7-12). Het riep ook verwondering op (vers 13) en ze konden er niets tegen inbrengen. De godsdienstig leiders verbieden hen om over Jezus' opstanding te spreken. Petrus en Johannes zijn echter duidelijk: er gaat geen één autoriteit boven die van God uit (verzen 19-20). Na hun vrijlating vragen ze in gebed: opnieuw om vrijmoedigheid voor de toekomst (vers 29).

Persoonlijk: Petrus en Johannes waren volledig aan God toegewijd (19-20). Waarin vraagt God onze overgave en gehoorzaamheid?

Dagtekst: *'...verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren,'* (Handelingen 4:13).

Gebed: Hemelse Vader, het is mijn verlangen dat mensen in mijn omgeving iets gaan merken van de omgang die ik mag hebben met Uw Zoon en Zijn Woord.

Dag 48: Handelingen 4:32-37 en 5:1-16

Praktisch geloofsleven

De boodschap van Jezus kreeg ook 'handen en voeten' (zie verzen 32-35). Dat oprechtheid en zuivere motieven daarbij van belang zijn, blijkt uit de geschiedenis van Ananias en Saffira. God is blij met onze bereidheid om onszelf en onze mogelijkheden ter beschikking te stellen, maar vraagt niet méér dan mogelijk is. Hij ziet ons hart aan. Dat is bepalend. Doen we het uit liefde?

Persoonlijk: In ons hart kan strijd plaatsvinden. God wil dat we er eerlijk mee omgaan. Dit kan betekenen:

Dagtekst: *'...had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen,'* (Handelingen 4:37).

Gebed: Here God, geef dat ik ook bereid ben vrijgevig te zijn en niet alles voor mijzelf te houden.

Dag 49: Handelingen 5:17-42

Verdrukking

Het bijbelboek Handelingen is een groot verslag van het werk van Gods Geest – dwars door allerlei omstandigheden heen. Zo is de gevangenneming voor God geen belemmering om de apostelen te redden en opnieuw de gelegenheid te geven het goede nieuws door te geven (verzen 19-21). Wanneer ze daarna verhoord worden, antwoorden ze opnieuw vrijmoedig door het werk van Gods Geest (verzen 29-32). Na hun verhoor gaan ze verder met hun opdracht (verzen 41-42).

Persoonlijk: God wil openingen geven in moeilijke situaties.
In hoeverre vertrouwen we God onze beperkingen en moeiten toe?

Dagtekst: *'Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan,'* (Handelingen 5:23).

Gebed: Dank U voor Uw trouw. Ook in situaties die voor ons niet te veranderen zijn.

Dag 50: Handelingen 6

Taakverdeling

Doordat er steeds meer mensen tot geloof kwamen, ontstond er op een gegeven moment in sociaal opzicht wrijving. Er werd onderscheid ervaren (vers 1). De apostelen onderkenden het en namen actie, waarbij ze hun eerste taak niet wilden verwaarlozen: verkondiging van het Woord en het gebed (verzen 2-5). Zelfs godsdienstig leiders kwamen tot geloof (vers 7). Maar de tegenstand groeide ook. Laster werd als een wapen ingezet (verzen 11-15).

Persoonlijk: De apostelen traden krachtig op omdat het nodig was (verzen 2-3).
Waarin vraagt God van mij concreet handelen?

Dagtekst: *'Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen,'* (Handelingen 6:3).

Gebed: Heer in de hemel, maak mij bereid ook in de kleine dingen van het leven de taak te aanvaarden die U voor mij voor ogen hebt.

Dag 51: Handelingen 7:1-53

Vrijmoedigheid en kracht

Uit Stefanus' verdediging blijkt dat hij vertrouwd was met de Bijbel van die tijd: het Oude Testament. Hij geeft op bondige wijze een overzichtelijk verslag van de Joodse geschiedenis en Gods handelen met zijn volk. Aan het eind spreekt hij ze confronterend toe (verzen 51-53), onbevreesd voor de consequenties. Hij kan door het werk van Gods Geest alleen maar van de waarheid getuigen.

Persoonlijk: Stefanus kende het Woord.
Op welke terreinen verlangen wij naar meer kennis en inzicht?

Dagtekst: *'De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn...'*
(Handelingen 7:48).

Gebed: Machtige God, dank U dat U in het hart en leven van Uw kinderen wilt wonen met Uw Geest. In vertrouwen bid ik U om wijsheid voor de dingen van vandaag.

Dag 52: Handelingen 7:54-60 en 8:1-4

Bidden voor vervolgers

De confrontatie roept veel woede op. Ze kunnen de waarheid niet weerleggen, maar willen die ook niet toelaten in hun denken en leven. Stefanus is helemaal vervuld van zijn liefde voor Jezus en ziet Hem zelfs (verzen 54-56). Wanneer hij over dat hemelse gezicht spreekt, wordt de woede bij zijn omstanders onbeheersbaar. Ze doden hem. Dat Stefanus een oprecht volgeling van Jezus was, blijkt uit zijn gebed (verzen 59-60). Zie ook Lukas 23:34.

Persoonlijk: Stefanus was en bleef gericht op God en Zijn koninkrijk (55).
Wat kan ik ervan leren?

Dagtekst: *'Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God,'* (Handelingen 7:55).

Gebed: Help mij in allerlei omstandigheden mijn oog op U gericht te houden, de Almachtige.

Dag 53: Handelingen 8:5-40

God gebruikt vervolging

Saulus was blind voor de waarheid van Jezus en hielp de godsdienstige leiders in het onderdrukken van Jezus' volgelingen (8:2-3). Het mysterie is dat God die vervolging gebruikte: de christenen die uit Jeruzalem vluchtten trokken naar Judea en Samaria. Daarmee vervulden ze Gods opdracht dat ook dáár het Evangelie gebracht zou worden (zie ook 1:8). Ook lezen we over de doorwerking van het Evangelie in Samaria en over de bekering van een buitenlander, een Ethiopische minister. De vrucht hiervan was blijdschap (vers 39).

Persoonlijk: Filippus nam initiatief tot het gesprek en vertrouwde op Gods leiding.
Geloof ik dat God mij wil leiden als het erop aankomt?

Dagtekst: *'...Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten,'* (Handelingen 8:30-31).

Gebed: Help mij, Heer, alert te zijn op kansen om met mensen in gesprek te komen die oprecht op zoek zijn naar U.

Dag 54: Handelingen 9:1-31

God bewerkt omkeer

Voor God is alles mogelijk: zelfs de fanatieke Saulus (verzen 1-2) kan tot inkeer gebracht worden. In de confrontatie met de levende Heer (verzen 3-4) breekt zijn weerstand. In de daaropvolgende bezinningsperiode komt God hem via Ananias tegemoet (verzen 17-19).

Persoonlijk: Ondanks veel vragen wil Ananias God gehoorzamen (verzen 13-17).
Herken ik dat spanningsveld?

Dagtekst: *'...en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe,'* (Handelingen 9:31).

Gebed: Hemelse Vader, dank U dat U ook in onze tijd mensen tot U wilt trekken, geef dat wij Uw werk niet in de weg staan.

Dag 55: Handelingen 9:32-43

God gebruikt het eenvoudige

God werkt niet alleen via het opmerkelijke en bijzondere – een wonder – maar ook via het gewone. In vers 39 lezen we over het getuigenis van een vrouw die in haar praktische bezigheden veel betekende. Haar leven was van grote betekenis.

Persoonlijk: God dienen met 'eenvoudige', unieke vaardigheden en een liefdevol hart is kostbaar. Hoe ervaren wij dat en wat kan dit voor ons inhouden?

Dagtekst: *'En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere,'* (Handelingen 9:42).

Gebed: U wilt nog steeds het eenvoudige zegenen en tekenen oprichten van Uw liefde en macht. Geef dat ik vandaag trouw zal zijn in het kleine.

Dag 56: Handelingen 10

God zoekt ieders behoud

Dat God niet alleen het Joodse volk op het oog had, maar ook de andere volken, blijkt uit dit gedeelte. Hij bereidt de verkondiging van het Evangelie aan andere volkeren voor, door zowel Cornelius als Petrus uiteindelijk aan te spreken. God gebruikte de gebedstijd van zowel Cornelius als Petrus om Zijn wil kenbaar te maken (verzen 2 en 9). De conclusie van deze gebeurtenis is: voor God is iedereen van waarde. Zie de verzen 34-35.

Persoonlijk: Petrus was bereid op Gods opdracht te reageren en wilde in zijn visie groeien. Hoe ruim is het Evangelie in mijn beleving? En, ben ik bewogen als het om mensen gaat?

Dagtekst: *'...Wat God gereinigt heeft, mag u niet voor onheilig houden,'* (Handelingen 10:15).

Gebed: Dank U dat U in Uw liefde geen grenzen stelt, help mij met open hart en denken anderen tegemoet te komen.

Dag 57: Handelingen 11

Het Evangelie waaiert uit

Waar God ruimhartig is, denken we als mensen vaak heel begrepsd. Zeker wanneer iets niet overeenkomt met onze traditie of gedachtepatronen. Petrus legt geduldig uit wat er gebeurd is en stelt een vraag: wanneer God ook niet-Joden na de bekering de Heilige Geest als gave geeft, wie zijn wij om dat te betwijfelen of tegen te houden (vers 17)? Die uitleg stelde de leiders van de kerk gerust en zij verheerlijkten God (vers 18). Steeds meer mensen kwamen tot geloof (verzen 21 en 25).

Persoonlijk: In vers 23 roept Barnabas op tot trouw. Waarin kan God trouw van mij vragen?

Dagtekst: *'...Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden,'* (Handelingen 11:16).

Gebed: Dank U dat U mij niet alleen wilt reinigen maar ook vol wilt laten zijn van Uw Geest.

Dag 58: Handelingen 12

God heeft het laatste woord

God laat soms moeilijke situaties toe, zoals de dood van Jakobus (vers 2). In andere gevallen redt Hij (verzen 7-9), waarbij het gebed ook van grote betekenis is (verzen 5 en 12). Toch blijkt dat God rechtvaardig en te vertrouwen is. Hij houdt het recht in handen (vers 23) en laat het Evangelie vrucht dragen en blijft Zijn kinderen dwars door moeite heen gebruiken (verzen 24-25). Hij heeft het laatste woord.

Persoonlijk: Barnabas, Saulus en Johannes Markus werkten samen.

Teamgeest is belangrijk, op welke terreinen verlang ik ernaar?

Wat kan mijn aandeel zijn?

Dagtekst: *'...Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes...'* (Handelingen 12:11).

Gebed: Dank U dat U een almachtig Schepper en Vader bent. Dat U deuren kunt openen waar dat nodig is.

Dag 59: Handelingen 13

Gods Geest wil leiden

God roept op tot evangelisatie en zending, maar wijst op de noodzaak van de leiding van Zijn Geest (vers 4). Die Geest bewerkt ook moed en doortastend optreden waar dat nodig is (verzen 9-10) en bewerkt ontzag (vers 12). De Geest wil openingen geven (verzen 42-43), maar kan ook weerstaan worden (verzen 45-46). Ondanks verwarring en verdriet hierover, mogen we gericht blijven op Gods doorgaand handelen (verzen 51-52). Ook door ons leven.

Persoonlijk: In de verzen 38-39 staat dat we alleen dankzij Jezus gerechtvaardigd worden.

Wat betekent dit voor ons persoonlijk?

Dagtekst: *'En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land,'* (Handelingen 13:49).

Gebed: Dank U voor het werk van Uw Geest. Dat U mensen erbij bepalen wilt dat ze Uw vergeving nodig hebben om een nieuwe start te kunnen maken.

Dag 60: Handelingen 14

Elkaar steunen en bemoedigen

Waar Gods Geest werkt (vers 3), is ook de satan actief. Hij wil verwarring en verdeeldheid zaaien en Gods werk verhinderen (verzen 4-5 en 19). Paulus en de anderen volharden en bemoedigen de christenen (verzen 21-22). Ook zoeken ze naar leiders (vers 23). De gelovigen hebben Gods bescherming nodig, maar ook elkaars bemoediging en betrokkenheid (verzen 27-28).

Persoonlijk: Bemoediging is belangrijk.

Waar en hoe kunnen we anderen steunen?

Dagtekst: *'Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft,'* (Handelingen 14:15).

Gebed: Dank U dat U de enige God bent, onze Schepper en hemelse Vader. Geef dat steeds meer mensen U de eerste plaats leren geven in hun leven.

Dag 61: Handelingen 15

Doortastend handelen

Onder de gelovigen botsen verschillende achtergronden en ideeën (vers 5). Petrus probeert er wat aan te doen (verzen 7-12). God gebruikt Zijn pleidooi en het gevolg is dat ze overeenstemming vinden over enkele uitgangspunten (verzen 19-21). Ook wordt een brief opgesteld (vers 23). Het gevolg was: nieuwe moed en blijdschap (verzen 31-34).

Persoonlijk: Uit vers 19 blijkt onder andere het belang van het nemen van concrete stappen. Welke keuzes kunnen voor mij belangrijk zijn?

Dagtekst: *'...en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd,'* (Handelingen 15:9).

Gebed: Vader in de hemel, ik wil U danken voor Uw onpartijdigheid. Dat U naar ieders hart kijkt en naar het in hen levende geloof in Uw Zoon. Geef dat ik ruimhartig zal reageren op anderen met een andere achtergrond of ervaring.

Dag 62: Handelingen 16

Gerichtheid op God

De Geest van God bereidt steeds weer nieuwe wegen voor: ook in Macedonië (verzen 9-10). Hij gebruikt het inzicht van Paulus en Silas (vers 13) en opent harten, ook dat van Lydia (vers 14). Via haar werden méér mensen bereikt. Satan probeert Gods werk te ondermijnen, maar Paulus en Silas blijven in de gevangenis op God zien (vers 25). Hij is machtiger en handelt op zo'n wijze dat mensen tot geloof komen (verzen 31-34).

Persoonlijk: God loven om wie Hij is, óók in moeilijke situaties: wat betekent dat voor mij?

Dagtekst: *'...En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd,'* (Handelingen 16:14).

Gebed: Ik ben mij bewust dat U ook in mijn hart wilt werken met Uw Geest, maak mij steeds weer bereid om van U te willen ontvangen. In wat voor omstandigheid dan ook.

Dag 63: Handelingen 17

Volharding en visie

Paulus bracht het Evangelie en onderwees mensen in het verstaan van de Bijbel (verzen 2-4). Enerzijds is er erkenning van Gods werk, anderzijds onwil om zich erdoor te laten aanspreken en veranderen. Er is in Berea meer openheid dan in Thessalonica, maar ook daar wordt Paulus weer verdreven (verzen 11-12). Hij gaat door naar Athene en zoekt in die stad openingen voor het Evangelie.

Persoonlijk: Paulus was bewogen (vers 16) en zoekt een creatieve invalshoek om het Evangelie duidelijk te maken (vers 23).

Wat leren wij hiervan voor onze situatie?

Dagtekst: *'...opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons,'* (Handelingen 17:27).

Gebed: Eeuwige God, ik wil Uw zegen vragen voor al die mensen die op zoek zijn, geef dat ze ontdekken wie U bent en dat U ook hen op het oog hebt.

Dag 64: Handelingen 18

Groeien in geloof

Priscilla en Aquila hadden een moeilijke tijd achter de rug. Zij waren uit Rome verdreven. Ze laten zich door Paulus onderwijzen en kiezen voor de dagelijkse navolging van Jezus. Zij worden op hun manier weer steunpilaren voor anderen (vers 26).

Persoonlijk: Paulus liet zich door God zelf bemoedigen en bleef daarom trouw op die plaats (verzen 9-11).

Wat leren wij hiervan?

Dagtekst: *'...En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit,'* (Handelingen 18:26).

Gebed: Het is bijzonder dat U Uw kinderen voor elkaar wilt gebruiken. In het toelichten van Uw Woord, in het bemoedigen en in het aanvuren, geef dat ik ook open zal staan voor meer inzicht.

Dag 65: Handelingen 19

Gods Geest breekt baan

Paulus helpt gelovigen een beter beeld te krijgen van de betekenis van het Evangelie. Ook wat betreft het werk van Gods Geest (vers 2). Als gelovigen mogen we leven vanuit het besef dat we verzegeld zijn met deze Geest en dat daardoor vrucht mogelijk wordt. Deze Geest geeft ook kracht om met het verkeerde, onzuivere te breken (verzen 17-20).

Persoonlijk: Uit vers 13 blijkt dat geloof via anderen niet mogelijk is.

Wie is Jezus voor ons?

En handelen we vanuit Zijn gezag?

Dagtekst: *'En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen,'* (Handelingen 19:19).

Gebed: Dank U voor het radicale voorbeeld van deze nieuwe gelovigen, die bereid zijn publiekelijk uit te komen voor de nieuwe richting die ze zijn ingeslagen met alle consequenties ervan. Maak mij ook moedig en iemand uit één stuk.

Dag 66: Handelingen 20

Afhankelijke gehoorzaamheid

In Handelingen lezen we steeds dat Paulus bemoedigt (verzen 1-2). In Efeze spoort hij christenen aan om in afhankelijkheid God te dienen en Hem bekend te maken aan de mensen (verzen 19-21). Daarbij kiest hij niet voor 'veiligheid', maar voor gehoorzaamheid (vers 24). Ook roept hij op tot oprecht zorg dragen (vers 28) en waakzaamheid (vers 31). Tot een houding van dienen (vers 35).

Persoonlijk: Paulus 'diende de Heer met alle ootmoed' onder tranen... (vers 19).

Ga na hoe nederig dienen in ons leven vorm krijgt.

Dagtekst: *'Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade,'* (Handelingen 20:24).

Gebed: Eeuwige God en Vader, dank U voor Paulus' voorbeeld. Maak ook mij moedig en vastberaden als het aankomt op het volgen van U en Uw verlangen voor mijn leven.

Dag 67: Handelingen 21

Innerlijke rust en vastheid

In dit hoofdstuk lezen we onder andere dat Paulus gevangen wordt genomen. Velen willen hem vermoorden (verzen 30-31). Er wordt geschreeuwd: *'Weg met hem!'* (vers 36). Paulus was er innerlijk op voorbereid en kon zich ook in deze omstandigheid aan Gods leiding en zorg overgeven.

Persoonlijk: Welke onoverzichtelijke situaties mogen wij God toevertrouwen? Hoe kunnen wij gericht blijven op God en Zijn werk?

Dagtekst: *'...Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus,'* (Handelingen 21:13).

Gebed: Eeuwige Vader, ik wil bouwen op Uw belofte dat U in moeilijke tijden kracht en volharding geeft, ongeacht moeilijke omstandigheden. Wees ook vandaag mijn bron van vrede.

Dag 68: Handelingen 22

Ook de heidenen

Paulus benut zijn situatie door nog eens heel duidelijk Gods boodschap uiteen te zetten aan de hand van zijn levensverhaal en bekering. Het feit dat God hem een opdracht voor de heidenen heeft gegeven, is echter onverteerbaar voor de Joden (verzen 21-22). Paulus wil er echter niet omheen draaien.

Persoonlijk: In vers 8 staat: *'Wie bent U, Heere?'* In vers 10 *'Heere wat moet ik doen?'* In hoeverre komt ons 'doen' voort uit ons kennen van Jezus?

Dagtekst: (Ananias zegt namens God tegen Paulus): *'...want u moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere,'* (Handelingen 22:15-16).

Gebed: Dank U dat U niemand alleen laat die een opdracht ontvangt. Help mij vandaag om trouw te zijn aan U, ook in de verantwoordelijkheden waarmee ik te maken heb.

Dag 69: Handelingen 23

Nieuwe moed

Paulus maakt opnieuw afwijzing en vijandschap mee. Een psychisch zware belasting. De Here versterkt hem echter en weet wat hij nodig heeft om te kunnen volharden (vers 11). Door zijn geloof in Gods leiding en voorzienigheid, handelt hij vrijmoedig (verzen 16-17).

Persoonlijk: Paulus leefde vanuit vertrouwen maar handelde er óók naar (vers 17). In welke situatie mogen wij kordaat handelen en hoe?

Dagtekst: *'...ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag,'* (Handelingen 23:1).

Gebed: Ik wil U danken voor vergeving, daarom mag ik met een 'zuiver geweten' tot U komen en ook deze dag onder Uw leiding en zorg aanvaarden. Wilt U mij wijsheid en moed geven in alles.

Dag 70: Handelingen 24

Trouw aan de opdracht

Opnieuw is Paulus heel vrijmoedig: in zijn verdediging en in het uiten van zijn overtuiging (verzen 10-15). Hij kiest bewust voor een zuiver geweten ten opzichte van God en mensen (vers 16). Felix is geboeid maar tegelijkertijd ook bang (vers 25) en door die vrees is hij besluiteloos (vers 27). God gebruikt het echter ten goede.

Persoonlijk: Overdenk waarin we vrees ervaren.
Hoe we kunnen groeien in een slagvaardig handelen.

Dagtekst: *'En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen,'* (Handelingen 24:16).

Gebed: Geef mij vandaag opnieuw een heldere focus op U: dat ik U zal liefhebben met heel mijn hart, ziel en kracht en de naaste als mijzelf.

Dag 71: Handelingen 25

God gebruikt omstandigheden

Paulus wordt door God gebruikt om voor veel mensen te getuigen van Jezus' opstanding uit de dood. Festus bespreekt het weer met Agrippa (verzen 13-21), óók de beslissing dat Paulus naar Rome zal gaan (vers 12).

Toch vindt hij dat moeilijk want er is geen reële aanklacht tegen hem (vers 27).

Persoonlijk: Paulus was assertief en vrijmoedig waar dit nodig was (verzen 8-12).
Waarın mogen wij vrijmoediger zijn?
En geloof ik hierin op de nabijheid van Gods Geest die wijsheid wil geven?

Dagtekst: *'Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet,'* (Mattheüs 10:19).

Gebed: Ik wil U danken voor de belofte dat U mij zult leiden wanneer ik in een situatie kom die ik niet kan overzien. Geef mij dan de juiste gedachten en woorden.

Dag 72: Handelingen 26

Persoonlijk getuigenis

Dit hoofdstuk is een voorbeeld hoe we met anderen over het geloof in Jezus kunnen spreken. Paulus begint met respect te uiten (verzen 2-3) en dan een terugblik te geven op zijn leven (verzen 4-12).

Dan gaat hij in op zijn bekering, op Gods ingrijpen in zijn leven (verzen 13-18) en zijn reactie daarop: overgave (vers 19). Daarna belicht hij hoe zijn leven ingrijpend veranderde en hoe hij ernaar verlangt dat anderen Jezus leren kennen (verzen 25-32).

Persoonlijk: Paulus noemde dat hij op Gods openbaring niet ongehoorzaam wilde reageren (vers 19).

Op welke terreinen vraagt God toewijding?

Verder blijkt uit de verzen 19-20 en 27-29 Paulus' bewogenheid. Hij verlangde naar de redding van iedereen. Bid om dat verlangen.

Dagtekst: *'Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is...,'* (2 Korinthe 5:14).

Gebed: Here God, geef mij ook vandaag liefde voor de mensen om mij heen. Dat ik naar ze zal kijken hoe U naar mensen kijkt: mensen voor wie Uw Zoon is gestorven en die Uw liefde vaak nog ontdekken moeten.

Dag 73: Handelingen 27

God gebruikt elke situatie

Paulus is op weg naar Rome maar maakt schipbreuk mee. Het is bijzonder te ontdekken hoe God hem in die situatie gebruikt: als iemand die te vertrouwen is, bemoedigt, concreet handelt en hoop vertegenwoordigt (zie de verzen 22-26, 30-38). Iedereen kwam veilig aan land.

Persoonlijk: Paulus' karakter en optreden werd een getuigenis van Jezus.

Geloof ik dat God mij in de omstandigheden van elke dag wil gebruiken en dat ik de boodschap van hoop mag doorgeven? Zie vers 22. Denk na over mogelijkheden.

Dagtekst: *'...O mannen, u had naar mij moeten luisteren (...) Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip,'* (Handelingen 27:21-22).

Gebed: Help mij, Heer, om realistisch en hoopvol te zijn. Ondanks falen, wilt U toch een Redder in nood zijn, mits we het van U verwachten. Daarom bid ik U voor deze dag.

Dag 74: Handelingen 28

Gods handelen

Ook voor de inwoners van Malta was Paulus een zegen. Dwars door alle moeite van de gevangenschap heen. In Rome krijgt Paulus opnieuw veel te doen. Daarbij voorzag God in een woning (30). Paulus sprak met de mensen die tot hem kwamen en vertelde ze vrijmoedig over Jezus.

Persoonlijk: Paulus gaf niet gauw op (vers 23).

Waarin hebben wij volharding nodig?

Bespreek specifieke levensterreinen in gebed met God.

Dagtekst: *'En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd,'* (Handelingen 28:30-31).

Gebed: Here God, help me om te blijven volharden in mijn geloof en geef me vrijmoedigheid om over mijn geloof te praten met anderen.

Dag 75: Exodus 22:21-27

De ander recht doen

God komt met aanwijzingen die bedoeld zijn om de zwakkeren en kwetsbaren te beschermen (verzen 21-22). Daarbij waarschuwt Hij voor onrecht (verzen 22-24).

Welke voorbeelden komen in de verzen 25-27 ter sprake?

Persoonlijk: De eeuwige God ziet details van onrecht en wil dat we als beeldrager van Hem kiezen voor de bescherming en het recht van de naaste.

Hoe vertaal ik dit bijbelgedeelte naar mijn leven nú?

Dagtekst: *'Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen,'* (Exodus 22:25).

Gebed: Rechtvaardige God, dank U dat ik erbij bepaald wordt dat mijn houding doorslaggevend is. Geef dat ik eerlijk en betrokken reageer op behoeften van anderen.

Dag 76: Exodus 23:1-12

De ander niet schaden

Opnieuw komen in dit bijbelgedeelte concrete aanwijzingen aan de orde. Omschrijf het met eigen woorden. Zie de verzen 1-3, 4-5, 6-9 en 10-12.

Persoonlijk: In vers 8 komt naar voren dat een geschenk blind kan maken. Wat betekent dit en welke waarschuwing ligt hierin voor mij?

Dagtekst: *'U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt zienden blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen,'* (Exodus 23:8).

Gebed: Hemelse Vader, geef dat ik niet blind wordt voor zaken die er werkelijk toe doen en mij laat verleiden door verkeerde motieven. Houd mij vandaag dicht bij U.

Dag 77: Exodus 35:4-29

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De eredienst vraagt een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Een inzet op vrijwillige basis (vers 5).

Daarbij wil God mensen met eigen gaven en talenten inspireren en gebruiken (vers 10).

Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 20-29.

Ga na hoe vaak hier het woord 'ieder' ter sprake komt.

Wat leer ik hiervan?

Heb ik zicht op mijn aandeel in het dienen van God?

Wil ik ook aanvullend denken, waarbij God de ander en mij inschakelt?

Dagtekst: *'Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God,'* (1 Petrus 4:10).

Gebed: Here wilt U mij heel duidelijk maken waar ik mijn gaven en talenten kan inzetten in Uw dienst.

Dag 78: Leviticus 19:9-18 en 29-36

Zorg voor zwakken

Dit bijbelgedeelte benadrukt opnieuw dat God wil dat we niet voorbijgaan aan sociale nood en onrecht. Schrijf kernwoorden op uit: verzen 9-10, 13-15, 17-18 en 32-36.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 11-12.

Welke relatie ligt er tussen God eren en respecteren en de mens recht doen?

Hoe vertalen we dit naar de praktijk van ons dagelijks leven?

Dagtekst: *'U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt,'* (Leviticus 19:17).

Gebed: Vader, dank U wel dat U weet wat er in mijn hart leeft. Help mij bittere gevoelens en gedachten los te laten, omdat U ervan weet en rechtvaardig bent. Help me gericht te zijn op mijn eigen verantwoordelijkheid.

Dag 79: Leviticus 25:35-43

Financieel betrouwbaar zijn

Wat lezen we in dit gedeelte over financieel beheer en rechtvaardigheid?

Schrijf enkele observaties op:

Persoonlijk: In vers 43 staat dat we niet met hardheid over de ander mogen heersen. Wanneer we ernst maken met het liefhebben van God, betekent het ook dat we de naaste liefhebben. Hoe kan 'hardheid' vorm krijgen en waarop moet ik dan alert zijn?

Dagtekst: *'U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft,'* (Leviticus 25:36).

Gebed: Help mij vandaag eerlijk en betrokken met mensen om te gaan als een expressie van mijn liefde voor U, de Rechtvaardige Heer.

Dag 80: Numeri 6:22-27

Gebed: om vrede

In het Oude en het Nieuwe Testament lezen we over God, die Zijn volk – de mensen die bij Hem horen – wil zegenen. Uit dit bijbelgedeelte blijkt dat God vrede wil geven die voortvloeit uit Zijn zorg, nabijheid en leiding. Vrede die in relatie staat met de erkenning dat Hij de Schepper en de enige God is in wiens naam wij anderen mogen zegenen.

Wat betekent deze zegenbede?

Persoonlijk: Paulus schrijft in zijn brieven vaak over vrede.

Wat betekent dit voor mijn levenshouding en relaties? S

chrijf gedachten en conclusies op en spreek het uit in een persoonlijk gebed.

Dagtekst: *'Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus,'* (Romeinen 1:7).

Gebed: Dank U voor Uw vrede. Wilt U me vandaag beschermen voor onnodige zorgen en stress? Ik wil Uw nabijheid en aanbod van vrede niet uit het oog verliezen.

Dag 81: Richteren 6:1-24

Vrees loslaten

Gideon voelde zich jong, beperkt en ontoereikend (verzen 14-16). Toch krijgt hij een opdracht. Hij vraagt om een teken en als God dit geeft, krijgt hij diep ontzag voor Gods grootheid. Het maakt hem bevreesd.

Denk na over Gods antwoord. Gideon bouwt een altaar, waaruit vertrouwen blijkt. (vers 24).

Persoonlijk: Vrede in een moeilijke situatie vraagt allereerst de erkenning dat alleen God hierin kan voorzien.

Hoe verhouden vrees en vertrouwen in God zich in mijn leven?

Dagtekst: *'Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. (...) Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden,'* (Spreuken 24:10 en 14).

Gebed: Ik wil mijn onzekerheden en angst in Uw handen leggen. Help mij om in vertrouwen deze dag tegemoet te zien, wetend dat U een God van hoop bent.

Dag 82: Psalm 85 en Jesaja 32:17

Gerechtigheid en vrede

In deze Psalm wordt vrede belicht in het verlengde van gerechtigheid, vergeving en herstel. Lees de Psalm opnieuw en schrijf enkele voorbeelden op:

Persoonlijk: Overdenk hoe gerechtigheid en vrede elkaar kunnen beïnvloeden en waarin van ons daden gevraagd worden als we ons voor vrede willen inzetten.
Probeer voorbeelden uit eigen levenservaring op te schrijven:

Dagtekst: Jezus zei: *'...In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen,'* (Johannes 16:33).

Gebed: Almachtige God, dank U dat U mijn leven en toekomst in handen hebt en dat in deze wereld uiteindelijk het recht zal overwinnen.

Dag 83: Jeremia 29:7-14

Hoopvolle toekomst

In tijden van ballingschap – van periodes dat God ver weg lijkt – mogen we ons vastklampen aan Zijn beloften. Hij geeft Zijn plan met ons en de wereld niet op en wil een nieuwe, hoopvolle toekomst geven (vers 11). Gods Geest wil in ons hart een verlangen naar Hem geven, een hunkering naar Zijn verlossend werk.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 11-14.

Geloof ik dat deze belofte van herstel voor ieder mens geldt die op Jezus Christus ziet?

Ken ik die hunkering in mijn hart?

Hoe kan ik mensen helpen zich open te stellen voor Gods tegenwoordigheid?

Dagtekst: *'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven,'* (Jeremia 29:11).

Gebed: Hemelse Vader, ik wil U danken voor de belofte van hoop, ook wat betreft mijn toekomst en die van de wereld. Geef dat ik vandaag vanuit die belofte beschikbaar zal zijn voor alles wat op mij afkomt.

Dag 84: Mattheüs 10:34-42

De prijs van vrede

Jezus maakt duidelijk dat navolging van Hem een prijs vraagt. Liefde voor Hem moet op de eerste plaats komen, ook als dit conflicten met zich kan brengen. Hoewel we de vrede van Jezus willen verkondigen en voorleven, vraagt het de bereidheid afwijzing van anderen te incasseren.

Wat benadrukt Jezus verder in de verzen 40-42?

Persoonlijk: Waaruit kan blijken dat we anderen liefhebben bóven Jezus?

En wat betekent vers 40 voor mijn omgang met mensen?

Dagtekst: *'En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen,'* (Mattheüs 10:42).

Gebed: Heer, geef mij open ogen voor de mensen met wie ik vandaag in aanraking kom. Geef dat ik aan het kleine en eenvoudige niet voorbijga, want voor U is dat belangrijk.

Dag 85: Romeinen 8:1-17

De Geest geeft vrede

Paulus beklemtoont in dit gedeelte dat de Geest van God wil leiden naar vrijheid (vers 2) en naar vrede (vers 6). Hij wil de vijandschap ten opzichte van God afbreken en ons 'levend maken' (vers 11). Deze Geest wil ons van binnenuit duidelijk maken dat we als kinderen van God mogen leven (verzen 14-16).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 14-17.

Waarbij word ik bepaald?

Ga na wat dit voor vandaag inhoudt:

Dagtekst: *'Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God,'*(Romeinen 8:14).

Gebed: Dank U dat ik Uw kind mag zijn, wilt U daarom ook vandaag mij leiden op een weg van vrede en recht.

Dag 86: Romeinen 12:9-21

Vermenigvuldiging

De vrucht van de Geest wil zich in allerlei omstandigheden manifesteren en 'vermenigvuldigen': in oprechte verhoudingen (vers 9), in respect (vers 10), in blijdschap (vers 12) en in een zegenende houding (verzen 14-15). Ook het zoeken en dienen van de vrede hoort erbij (vers 18).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 16-21.

Ga na hoe de vrede gediend kan worden te midden van alle gebrokenheid.

Dagtekst: *'Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede,'* (Romeinen 12:21).

Gebed: Heer, help mij te ontdekken hoe ik 'kwaad' kan overwinnen door het goede. Help mij in waarheid en liefde met mensen om te gaan, waarbij ik het goede zoek.

Dag 87: Romeinen 14:13-23 en 15:13

Geen aanstoot geven

Paulus benadrukt dat liefde voor God bewerkt dat we met zorg met elkaar willen omgaan: niet veroordelend of neerbuigend, maar met een verlangen elkaar op te bouwen. Schrijf met eigen woorden op welke praktische aspecten aan de orde komen:

Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 18-19 en 22-23.

Wat kan dit voor vandaag betekenen?

Dagtekst: *'De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest,'* (Romeinen 15:13).

Gebed: Ik wil U danken voor de kracht van Uw Geest en voor de hoop die Hij bewerkt waardoor ik anders in het leven en in relaties mag staan.

Dag 88: Jakobus 3:13-18 en 4:1-3

Hemelse wijsheid en vrede

Jakobus draait er niet omheen: uit ons hart komt veel negatiefs naar voren (verzen 14-16). Daarom beklemtoont hij wijsheid die van boven komt, vanuit God. Wijsheid die ook veelkleuring is en 'een gezicht' heeft.

Overdenk vers 17 en omschrijf de begrippen die Jakobus noemt.

Persoonlijk: Lees vers 17 en geef voorbeelden van de betekenis van de genoemde begrippen in de dagelijkse praktijk.

Dagtekst: *'U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen,'* (Jakobus 4:3).

Gebed: Heer, leer mij bidden. Geef dat ik in mijn persoonlijke vragen vooral gericht blijf op U en Uw koninkrijk, waarbij ik het belang van anderen wil dienen.

Dag 89: Jakobus 2:14-26

Geloof en praktijk

Geloof en werken gaan hand in hand. Volgens dit bijbelgedeelte is het niet los te koppelen. Gods liefde heeft een gezicht en vraagt om concrete uitwerking in en door ons leven zodat mensen ontdekken dat we een God van liefde toebehoren.

Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 17, 22 en 26.

Drie verzen met een concrete inhoud, die weergeven dat levend geloof vruchten voortbrengt. Probeer de inhoud met eigen woorden kort samen te vatten:

Dagtekst: *'Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?'* (Jakobus 2:14).

Gebed: Help mij, Vader in de hemel, om de praktijk van mijn leven met U serieus te nemen. Zegen mij hierin, ook vandaag.

Dag 90: Jakobus 3:1-12 en 4:11-12

Niet oordelen

Ons spreken kan goede vrucht voortbrengen, maar kan ook ondermijnen.

Welke voorbeelden gebruikt Jakobus?

Volgens Gods Woord heeft het vooral met onze bron te maken: zijn we verbonden met onze Heer, de bron van levend water, of met een vervuilde en besmette bron (verzen 11-12)?

Persoonlijk: In de praktijk denken en spreken we vaak negatief over anderen. We meten ons een oordeel aan terwijl wij niet in staat zijn om tot een zuiver oordeel te komen. We doorgronden situaties en het menselijk hart immers niet, alleen God is daartoe in staat. Denk na over eigen relaties en spreek er met God over.

Dagtekst: *'...U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig,'* (Jakobus 4:11).

Gebed: Dank U wel dat U mij geduldig wil maken, ook in het uitzien naar Uw zorg, voorziening en bevestiging.