



# **BESCHIKBAAR ZIJN VOOR GODS VERLANGEN**

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door  
**Marleen Ramaker**

*'En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen,' (Markus 10:44-45).*

In dit 90-dagen-dagboek staan we allereerst stil bij het Evangelie naar Markus. De auteur Johannes Markus was niet één van de twaalf discipelen van Jezus. Wel lezen we over hem in het bijbelboek Handelingen. Hij was een vriend van Petrus en hielp Paulus tijdens zijn eerste zendingsreis (Handelingen 13:13). Het evangelie is tussen 55 en 65 na Christus geschreven en had vooral de christenen in Rome voor ogen. De belangrijkste Persoon in het Evangelie is Jezus Christus, wiens bereidheid tot dienen benadrukt wordt. In Markus 10:45 komt dit heel kernachtig tot uitdrukking: *'En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.'* Jezus, de Zoon van God, was bereid als mens onder ons te wonen en Zijn leven te geven als een verzoening voor onze schuld en zonde. Hij maakte de weg vrij naar de Vader, zodat iedereen die in Jezus Christus zijn vertrouwen uitspreekt, vrijmoedig tot Hem mag komen. Maar Hij kwam niet alleen als Verlosser maar ook als Heiland en Heer. Hij wil ons zicht geven op Gods verlangen voor ons leven, waarbij Hij ons tot een beelddrager van Zijn Vader wil omvormen. Wij behoren immers God de Vader toe en maken deel uit van het Koninkrijk van God. Wat betekent het om burger van Zijn rijk te zijn en wat is Zijn verlangen voor ons leven? Ook in de opvolgende bijbelgedeelten komt dit aan de orde.

Steeds weer blijkt uit het Nieuwe Testament dat God ons wil inschakelen bij Zijn werk in deze wereld en dat Zijn Geest ons wil toerusten. Wat dit betreft zijn de volgende drie woorden veelbetekenend: bereikbaar, beschikbaar en bruikbaar zijn. Het betekent dat we worden opgeroepen om bereikbaar te zijn voor Gods liefde, vergeving en vorming. Dat we bereid zijn om beschikbaar te zijn voor Zijn opdracht voor ons leven en dat we toegerust willen worden om meer bruikbaar te zijn.

In de dagen 41-90 worden aspecten van die houding belicht vanuit de twee brieven van Petrus en de eerste brief van Johannes. Uit die brieven blijkt ook dat die opdracht uitgevoerd moet worden te midden van allerlei realistische omstandigheden. In vreugde en moeite, ook in de confrontatie met de tijdgeest. Maar juist daarin wil Gods Geest ons nabij zijn en het getuigenis van Jezus door ons heen zichtbaar maken.

Het is ons verlangen dat dit 90-dagen-project zal aansporen om in vertrouwen en met verwachting open te staan voor Gods werk door ons heen.

**Gebod:** Hemelse Vader, geef dat ik mij laat verrassen door Uw Woord en help mij de betekenis ervan te verstaan. Ook wat betreft mijn persoonlijk leven en Uw verlangen en opdracht voor mijn leven.

## **Dag 1: Markus 1:1-8**

### **Jezus: Zoon van God**

Markus is zo enthousiast over de boodschap van Jezus, dat hij bij het begin wil beginnen: *'Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.'* Daarbij stelt hij nadrukkelijk dat Jezus de beloofde Messias, de Zoon van God is. Al in het Oude Testament werd naar Hem verwezen, en ook naar Johannes de Doper, de gene die Zijn komst zou aankondigen (verzen 4-8).

**Persoonlijk:** Hoe enthousiast zijn wij over het Evangelie?  
Wat is vooral voor ons belangrijk om aan anderen door te geven?

**Dagtekst:** *'Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest,'* (Markus 1:8).

**Gebed:** Eeuwige God en Vader, dank U dat U in de komst van Uw Zoon Uzelf gaf en een mogelijkheid voor herstel. Dank U wel dat Jezus in alles Zich als een dienaar opstelde. Hij wilde oprichten en nieuw leven.

## **Dag 2: Markus 1:9-20**

### **Vervuld van Gods Geest**

God bevestigde Zijn liefde voor Jezus (vers 11) en bemoedigde Hem voor de opdracht die Hij had gekregen. Vol van de Geest wordt Hij door de satan op de proef gesteld. Hij hield stand en kan daarna met Zijn opdracht beginnen door de eerste discipelen op te roepen tot navolging en leerling-zijn.

**Persoonlijk:** Uit de verzen 13-15 blijkt dat naast Gods aanwezigheid en kracht de tegenstander van God actief is. Johannes de Doper is gevangen genomen. Toch werkt God dwars door alles heen zijn plannen uit.

**Dagtekst:** *'...U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb,'* (Markus 1:11).

**Gebed:** Machtige God, U wilt dat we Jezus navolgen zodat we meer en meer gaan lijken op Hem en in Zijn geest leren leven en handelen. Geef dat ik ook in het lezen van het Markusevangelie meer ontdek wie Hij is en wat Hij van mij verwacht.

## **Dag 3: Markus 1:21-28**

### **Jezus spreekt met gezag**

In Mattheüs 4:12-13 staat dat Jezus van Nazareth naar Kapernaüm is verhuisd, het hoofdkwartier van veel Romeinse troepen. Jezus onderwijst de mensen in de synagoge en ze zijn diep onder de indruk van Zijn onderricht omdat Hij met gezag sprak (vers 22).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 23-28. Ook door dit wonder maakte Jezus duidelijk dat Hij de Zoon van God is en dat Hij de macht heeft over het kwaad.  
Hoe reageerden de mensen? Zie de verzen 27-28.  
Erken ik Jezus' macht en wil ik op Hem afgestemd zijn?

**Dagtekst:** *'En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden,'* (Markus 1:22).

**Gebed:** Machtige God en barmhartige Verlosser, dank U voor Uw macht en gezag over het kwaad. Dank U voor de belofte dat U eens alles tot voltooiing zult brengen, zodat de hele aarde vervuld zal zijn van Uw goedheid.

## **Dag 4: Markus 1:29-45**

### **Jezus' wonderen spreken**

Markus geeft in zijn evangelie veel aandacht aan Jezus' wonderen. Hij benadrukt Zijn goddelijkheid en Zijn macht over ziekte en kwaad. Het zijn tekenen die wijzen op de unieke en centrale betekenis van de Messias, de beloofde Redder. Toch was Jezus niet gericht op de wonderen zelf maar op de boodschap waarom het ging: het Koninkrijk van God en de noodzakelijke verzoening tussen God en de mens (verzen 37-38).

**Persoonlijk:** Het geheim van Jezus' kracht en gezag was Zijn verbondenheid met de Vader (vers 35). Hij deed niets zonder de Vader. Waaruit blijkt dit o.a.? Zie vers 38.  
In hoeverre stem ik mijn activiteiten af op de wil en het hart van de Vader?

**Dagtekst:** *'...Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd.'* (Markus 1:40-41).

**Gebed:** Ik wil U danken voor het voorbeeld van Jezus. Geef dat ik alles in afstemming doe op U, omdat U goed bent en weet wat belangrijk en noodzakelijk is. Vandaag wil ik vooral bidden voor:

## **Dag 5: Markus 2:1-12**

### **Innerlijke bevrijding**

Opnieuw brengt Jezus het Evangelie (verzen 1-2). Daarbij ziet Hij niet alleen de lichamelijke nood van mensen maar ook hun innerlijke hunkering naar herstel, naar vergeving en bevrijding. Hij kan zonden vergeven (vers 5).

**Persoonlijk:** Wanneer schriftgeleerden zich hieraan storen, antwoordt Jezus hen door ook te genezen.

Overdenk de verzen 6-11.

Wat was de uitwerking (zie vers 12)?

Welke plaats heeft de volmacht van Jezus in ons leven?

**Dagtekst:** *'En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.'* (Markus 2:5).

**Gebed:** Almachtige God, ik wil mijn vertrouwen uitspreken in Uw voorziening in allerlei omstandigheden. Help mij in moeite aan Uw trouw en zorg vast te houden, wetend dat U nabij bent.

## Dag 6: Markus 2:13-17

### Jezus volgen

Navolging begint bij het luisteren naar Jezus' oproep. Wanneer Hij roept, wil Hij dat we in beweging komen en Hem gaan volgen binnen de situatie van ons eigen leven. Voor Levi betekende het de bereidheid zijn beroep op te geven en te vertrouwen op een nieuwe koers die ingezet werd. Maar ook hield het in dat hij oud-collega's wilde bereiken met het goede nieuws van Jezus (vers 15).

**Persoonlijk:** Ben ik bereid vooral om te zien naar mensen die Jezus' boodschap van hoop nodig hebben?

Wil ik naar ze kijken met de ogen van Jezus? Overdenk in dit verband vers 17.

**Dagtekst:** *'...Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars,'* (Markus 2:17).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw verlangen om mensen te redden. Geef mij ook bewogenheid voor anderen, waarbij ik wil doorgeven wat ik van U heb ontvangen.

## Dag 7: Markus 2:18-28

### Jezus is meer dan de sabbat.

In deze geschiedenissen maakt Jezus duidelijk dat Hij belangrijker is dan allerlei wetten en gebruiken. Uiteindelijk verwezen deze naar geestelijke waarheden waarvan Hij het centrum is. Hij is een bron van vreugde (vers 19) en in de rustdag gaat het om God en de gave van Zijn Zoon. Jezus is een bron van rust, verfrissing en nieuwe oriëntatie. Hij geeft zicht op de vraag hoe we God en de naaste kunnen liefhebben als onszelf.

**Persoonlijk:** Kunnen wij ook aan verstarde regels vastzitten die geestelijk leven belemmeren? Probeer een voorbeeld te geven.

Wat is vooral belangrijk om geestelijk tot rust te komen en tot nieuwe energie?

**Dagtekst:** *'...De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat,'* (Markus 2:27-28).

**Gebed:** Help mij, Vader, om in Uw vrijheid te staan, waarbij ik wel Uw wil serieus neem maar niet in structuren terechtkom die benauwen en mijn zicht op U belemmeren.

## Dag 8: Markus 3:1-12

### Jezus is bewogen

In dit gedeelte is het treffend te lezen dat Jezus boos en diepbedroefd op de hardleersheid van de farizeeën reageert (verzen 4-5). Zij begrijpen Hem niet en willen dit ook niet...ze zitten gevangen in hun eigen overtuigingen en meningen. Jezus toont opnieuw als Zoon van God Zijn macht over ziekte, maar ze reageren hierop met nog meer rebellie in hun hart (vers 6).

**Persoonlijk:** Jezus handelde uit bewogenheid (vers 3-4). Hij zocht het goede.

Welke barrières kunnen een bewogen en betrokken levensstijl in de weg staan?

**Dagtekst:** *'...Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere,'* (Markus 3:5).

**Gebed:** Help mij, Heer in de hemel, om vandaag oog voor mensen te hebben. En dank U dat U de machtige bent en ook mij wil gebruiken in de 'gewone' dingen van het leven.

## **Dag 9: Markus 3:13-30**

### **Verdeeldheid houdt geen stand.**

Jezus' optreden roept veel verwondering en opwinding op (vers 20). Daarnaast is er sprake van verzet ((vers 22). Jezus antwoordt heel duidelijk: een verdeeld koninkrijk kan niet standhouden. Hoe kan dan de Zoon van God het goede doen vanuit een tegenstrijdige bron, vanuit de macht van het kwaad? Ook waarschuwt Hij de schriftgeleerden om niet tegen beter weten in zich tegen Gods Geest te verzetten, want Hij is wel de Heilige waarmee niet te spotten valt.

**Persoonlijk:** Jezus ging voorafgaand aan het aanwijzen van Zijn discipelen in gesprek met Zijn Vader (vers 13).

Wat kunnen we van Hem leren?

Welke plaats heeft gebed in ons leven?

**Dagtekst:** *'En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden,'* (Markus 3:24).

**Gebed:** Help mij, Here God, om U met een onverdeeld hart lief te hebben en in een houding van gebed de juiste keuzes te maken.

## **Dag 10: Markus 3:31-35**

### **Gods familie**

In deze verzen maakt Jezus duidelijk dat naast de biologische familielijnen er sprake is van een nog belangrijker verband: Gods gezin. God wil dat Zijn kinderen in verbondenheid met elkaar leven en elkaar erkennen en herkennen als broers en zussen van dezelfde Vader. Jezus kwam om dat mogelijk te maken. Ook maakt Hij ons bekend met de wil van de Vader (vers 35).

**Persoonlijk:** Denk na over vers 35.

Ga na hoe we Gods wil kunnen verstaan en elkaar kunnen helpen om op God gericht te blijven.

**Dagtekst:** *'...want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder,'* (Markus 3:35).

**Gebed:** Here God, geef mij wijsheid om Uw wil te verstaan.

## **Dag 11: Markus 4:1-20**

### **Goede grond**

Via een gelijkenis legt Jezus uit dat het zaad van het Evangelie vraagt om goede grond. In het zaad ligt kracht verborgen waardoor groei en vrucht mogelijk is. Staan we hiervoor open? Overdenk de verschillende categorieën (verzen 1-8).

**Persoonlijk:** Probeer de betekenis van vers 9 met eigen woorden weer te geven.

Wat vraagt luisteren van ons?

En welke belofte wordt in vers 20 gegeven?

**Dagtekst:** *'...Wie oren heeft om te horen, laat hij horen,'* (Markus 4:9).

**Gebed:** Dank U dat Uw woord vrucht kan uitwerken in ons leven, geef dat ik ook vandaag hiervoor zal openstaan.

## **Dag 12: Markus 4:21-25**

### **Oren om te horen**

Jezus geeft twee voorbeelden: wat bedoelt Hij te zeggen? En hoe kunnen we met de betekenis ervan 'aan het werk'?

**Persoonlijk:** Overdenk vers 22.

Wat zou Jezus hiermee willen zeggen?

Wat houdt het in voor verleden, heden en toekomst?

**Dagtekst:** *'Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen,'* (Markus 4:22).

**Gebed:** Machtige Verlosser en Heer, dank U dat U het licht van de wereld bent en mij wilt helpen in het licht van U en Uw woord te wandelen. Dit betreft ook mijn omgang met anderen. Maak mij mild en eerlijk in de omgang met hen.

## **Dag 13: Markus 4:26-34**

### **Bovennatuurlijke kracht**

Het zaad van Gods Woord komt vanzelf op, zonder menselijk ingrijpen (26-28). Het is goed ons dit bewust te zijn. Vaak hebben we geen enkel zicht op de uitwerking van de verkondiging van Gods Woord, maar God kan het tot wasdom brengen.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 31-32.

Welke bemoediging ligt hierin verscholen?

**Dagtekst:** *'...Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt,'* (Markus 4:26).

**Gebed:** Dank U voor het wonder dat U het kleine wilt gebruiken. Geef dat ik Uw grootheid en macht nooit uit het oog zal verliezen.

## **Dag 14: Markus 4:35-41**

### **Macht over de storm**

In het gedeelte van vandaag komt Jezus' bovennatuurlijke macht over de schepping tot uitdrukking. Als Zoon van God kan Hij de storm tot stilte manen (vers 39) en opnieuw zijn de discipelen diep onder de indruk van Zijn gezag en volmacht (vers 41).

**Persoonlijk:** Denk na over vers 38.

Hoe zou ik persoonlijk gedacht en gevoeld hebben in die situatie?

Wat leer ik van deze geschiedenis?

**Dagtekst:** *'En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte,'* (Markus 4:39).

**Gebed:** Ik wil U danken dat voor U geen omstandigheid te complex of te groot is. Daarom wil ik opnieuw allerlei zaken die mij onrust en onzekerheid geven, aan U overdragen. Geef mij Uw innerlijke rust en een diep vertrouwen.

## **Dag 15: Markus 5:1-20**

### **Jezus' macht over de satan**

Uit deze geschiedenis blijkt dat satan mensen kan binden, zodat ze een slaaf worden van verkeerde machten. Jezus laat ook nu Zijn macht zien en Zijn bewogenheid om deze man tot bevrijding te brengen (vers 8). De onreine geest herkende Jezus als Zoon van de allerhoogste God (vers 7).

**Persoonlijk:** Wat zegt dit gedeelte over de betekenis en waarde van een mens?

En wat werkte de bevrijding door Jezus uit (18-20)?

Waarom konden de mensen zich niet over dit wonder verheugen (verzen 14-16)?

**Dagtekst:** *'...Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft,'* (Markus 5:19).

**Gebed:** Vader in de hemel, geef dat ik met een oprecht hart zorg wil dragen voor mensen die vastgelopen zijn en verlangen naar vernieuwing. Maak mij attent op de mensen in mijn directe omgeving.

## **Dag 16: Markus 5:21-43**

### **Wanhoop uitspreken**

In deze twee geschiedenissen komen een man en een vrouw met hun wanhoop naar Jezus. Jezus luistert en neemt hun nood serieus. In het geval van de vrouw wil Jezus dat ze ook psychisch in de vrijheid komt: Hij vraagt haar te vertellen waarom ze Zijn kleed aanraakte en na het uitspreken van de waarheid (vers 33) stelt Jezus haar gerust. Haar vertrouwen is niet beschaamd (vers 34).

**Persoonlijk:** Waarom is het belangrijk om motieven en verlangens eerlijk uit te spreken.

Waarom hoeven we dan geen angst voor de Heer van het leven te hebben?

**Dagtekst:** *'Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening,'* (Markus 5:34).

**Gebed:** Dank U wel dat U in de massa oog hebt voor de enkeling en het persoonlijke contact niet uit de weg gaat. Geef dat veel mensen U leren aanroepen als Redder en Heer en door U gevonden willen worden.

## **Dag 17: Markus 6:1-13**

### **Jezus: bron van wijsheid**

De mensen zijn opnieuw onder de indruk van Jezus' wijsheid (vers 2). Maar daarnaast kunnen ze die niet onbevangen ontvangen omdat Jezus niet in hun beeldvorming past. Hij was toch maar een gewone timmerman (vers 4)?

**Persoonlijk:** Jezus geeft Zijn discipelen de autoriteit om namens Hem het Evangelie door te geven en in Zijn kracht tekenen van het Koninkrijk te laten zien: tekenen die de komst van de Messias onderstrepen.

Waaruit blijkt dat Jezus wil dat ze Hem volledig vertrouwen voor hun behoeften?

Wat kunnen wij hiervan leren?

**Dagtekst:** *'...En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs,'* (Markus 6:6).

**Gebed:** Vader in de hemel, U wilt dat we vertrouwen hebben in U als Opdrachtgever. Geef dat ik vrijmoedig zal zijn in de navolging van Uw Zoon en in het doorgeven en voorleven van het Evangelie.



## **Dag 18: Markus 6:14-29**

### **Slapheid en onwil verlammen**

Herodes had respect voor Johannes de Doper en luisterde naar hem. Toch deed hij er niets mee (verzen 18-20), waardoor hij in grote problemen kwam (verzen 25-28) en hij als een marionet zich liet gebruiken voor kwaad.

**Persoonlijk:** Wat blijkt uit vers 29 en wat leren we hiervan?

**Dagtekst:** *'...want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een \* rechtvaardig en heilig man was...'* (Markus 6:20).

**Gebed:** Rechtvaardige God en Vader. Dank U dat U op de hoogte bent van al het onrecht en eens alles zult rechtzetten. Geef dat ik als Uw kind het goede zal blijven zoeken te midden van het kromme en scheefgegroeide.

## **Dag 19: Markus 6:30-44**

### **Bewogen en betrokken**

Jezus ziet dat Zijn leerlingen rust nodig hebben (verzen 30-32). Ze gaan met de boot weg maar als ze aan land komen, staan er veel mensen op hen te wachten. Jezus ziet de massa als een kudde schapen op zoek naar een herder en Hij vertelt ze dan over Zijn Vader (verzen 34-35). Zijn bewogenheid gaat nog verder: ze hebben naast geestelijk voedsel ook eten nodig voor hun lichaam. Hij toont de macht van Zijn Vader door brood en vis te vermenigvuldigen (verzen 37-44).

**Persoonlijk:** Jezus leeft voor dat een bewogen en betrokken levensstijl belangrijk is. Ook maakt Hij duidelijk dat Gods bovennatuurlijke zegen nodig is.

Hoe beleef ik die afhankelijkheid van Gods ingrijpen en zegen?

**Dagtekst:** *'En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen.'* (Markus 6:31).

**Gebed:** Machtige God, dank U voor Uw ingrijpen in situaties die hopeloos of onmogelijk lijken. Geef mij vertrouwen in het omgaan met:

## **Dag 20: Markus 6:45-56**

### **Jezus zoekt de stilte**

Uit de verzen 45-47 blijkt dat Jezus het contact met Zijn Vader zoekt en nodig heeft. Tegelijkertijd blijft Hij oog houden voor de nood van Zijn leerlingen (verzen 48-52) en staat Hij open voor de nieuwe gebeurtenissen (verzen 53-56).

**Persoonlijk:** Wat leer ik van vers 52?

Wat betekent het voor mij persoonlijk?

Waarom verliezen we vaak Gods macht uit het oog?

**Dagtekst:** *'En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden,'* (Markus 6:46).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik zo gauw weer twijfel aan Uw zorg en nabijheid, vooral als de omstandigheden ongunstig zijn. Help mij gericht te blijven op U en Uw belofte. *'...Ik ben het; wees niet bevreesd,'* (vers 50).

## **Dag 21: Markus 7:1-23**

### **Buitenkant of binnenkant?**

Veel geestelijk leiders zaten zo gevangen in hun tradities en regels, dat ze voorbijgingen aan het meest belangrijke. Jezus noemt in vers 6-7 dat ze met lippendienst doof waren geworden voor dat wat wezenlijk is, zie vers 8. Het woord van God werd op deze manier 'ontkracht' (vers 13).

**Persoonlijk:** Denk na over de betekenis van de verzen 15 en 20-23.  
Wat is de essentie van Jezus' waarschuwing?

**Dagtekst:** *'... Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn,'* (Markus 7:6-7).

**Gebed:** Heer, ik ben mij ervan bewust dat mijn hart van binnenuit gereinigd en vernieuwd moet worden. Wilt U met Uw Geest orde op zaken stellen? Dank U wel voor Uw trouw en geduld.

## **Dag 22: Markus 7:24-37**

### **Volhardend geloof**

Jezus was in de eerste plaats voor de Joden gekomen. Uiteindelijk was Zijn komst, lijden en sterven en opstanding voor de hele wereld bedoeld. Deze vrouw weet dat ze geen Jodin is maar toch doet ze een beroep op Jezus' macht en zorg (verzen 25-30). Jezus eert haar gelovig vertrouwen.

**Persoonlijk:** Denk na over de geschiedenis van de dove man en de erkenning van mensen dat Jezus uniek en machtig is (vers 37).

**Dagtekst:** *'En zij stonden bovenmate versted en zeiden: Hij heeft alles goedgeemaakt...'* (Markus 7:37).

**Gebed:** Ik weet dat U de Machtige bent en in allerlei situaties mensen ondersteunt. Vandaag wil ik U vooral vertrouwen voor:

## **Dag 23: Markus 8:1-10**

### **Het levende brood**

Jezus' spreken wordt wel vergeleken met geestelijk brood: het is voedsel voor het hart, voor het innerlijk leven. Maar met dit teken maakt Hij ook duidelijk dat God als een hemelse Vader voor ons wil zorgen en dat Hij daarbij ons wil inschakelen: in wat we hebben en wat we doen, ook al is het nog zo beperkt.

**Persoonlijk:** In hoofdstuk 6 kwam een dergelijk wonder ter sprake waarbij het vooral om Joden ging. In hoofdstuk 8 sprak Jezus voornamelijk voor heidenen, ook daar klinkt het Messiaanse teken van Gods zorg voor de wereld door.

Overdenk vers 8.

Hoe kunnen wij uit Gods overvloed delen met anderen?

**Dagtekst:** *'... En Hij nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen om ze hun voor te zetten...'* (Markus 8:6).

**Gebed:** Vader in de hemel, geef mij ogen die zien wat anderen nodig hebben.

## **Dag 24: Markus 8:11-26**

### **Oprechtheid**

De farizeeën leken haast niet overtuigd te willen worden. Daarom spreekt Jezus duidelijke taal. Alleen bij oprechtheid en de juiste gerichtheid kan licht doorbreken.

Wanneer Jezus' leerlingen zich zorgen maken over brood (vers 14) dan wijst Jezus op de vermenigvuldiging van brood (verzen 19-21). Hij wil ook zorg dragen voor de toekomst. Jezus waarschuwt voor de invloed van gist, een symbool van kwaad (vers 15). Zoals een kleine hoeveelheid gist brood kan laten rijzen, zo kan de hardhorendheid, hardleersheid en onwil van de schriftgeleerden een grote groep mensen beïnvloeden en besmetten.

**Persoonlijk:** Wat was Jezus' bedoeling met de tekenen die Hij verrichtte? Hoe open staan wij voor de essentie van Zijn boodschap?

**Dagtekst:** *'Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk,'* (Markus 8:25).

**Gebed:** Help mij Heer om Uw zorg en overvloed met anderen te delen. Maak mij ook alert op de invloed van ongeloof en kwaad waardoor veel mensen schade kunnen oplopen. Dank U voor de belofte dat U mij steeds meer ziende wilt maken voor Uw werk in deze wereld (vers 25).

## **Dag 25: Markus 8:27-38**

### **Jezus de Messias**

Jezus vraagt heel bewust aan Zijn discipelen wie Hij volgens hen is. Petrus verwoordt het: U bent de Messias (vers 29). Jezus maakt daarna duidelijk dat Hij veel moet lijden en dat Hij zal worden afgewezen. Toch zal Hij overwinnen (vers 31). Jezus spreekt in alle openheid. Petrus kan het echter niet begrijpen en reageert fel (verzen 32-33).

**Persoonlijk:** Waarom ziet Jezus achter Petrus' woorden de tegenstander van God? Zie vers 33. Welk perspectief heeft Jezus voor ogen en waartoe roept Hij ons op? Overdenk de verzen 34-38.

**Dagtekst:** *'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden,'* (Markus 8:35).

**Gebed:** Vader in de hemel, zoals Jezus niet twijfelde aan Uw liefde en zorg, ondanks Zijn moeilijke opdracht, zo wil ik opnieuw:

## **Dag 26: Markus 9:1-13**

### **Jezus' verheerlijking**

Jezus verwijst in vers 1 naar Zijn verheerlijking. Vanaf vers 2 lezen we over een 'voorproef' op Jezus' verheerlijkte positie als Zoon van God, de beloofde Messias en Verlosser van de wereld. Ook maakt God in vers 7 duidelijk dat Hij wil dat we naar Zijn Zoon luisteren en op Hem gericht zijn en blijven. Zoals Johannes de Doper naar Jezus heeft verwezen.

Vergelijk de verzen 12-13 met Mattheüs 17:11-13, zo maakt de hemelse Vader ook duidelijk dat het om Zijn Zoon gaat.

**Persoonlijk:** Wat betekent vers 8?

Waaruit blijkt dat het om Jezus gaat?

**Dagtekst:** *'Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem,'* (Markus 9:7).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik erken dat U Jezus gezonden en bevestigd hebt. Ook in de verheerlijking op de berg. Ik wil ook vandaag naar Hem luisteren en Hem trouw zijn.

## **Dag 27: Markus 9:14-50**

### **Ongeloof verlamt**

Jezus maakt in vers 19 duidelijk dat Hij moeite heeft met ongeloof, vooral na Zijn ontmoeting op de berg met God, Elia en Mozes. Uit de verzen 23-25 blijkt verder dat we wel eerlijk ons ongeloof mogen uitspreken in het vertrouwen dat God iets doet met het geloof dat er is. Lees nu de verzen 30-32. Opnieuw spreekt Jezus over Zijn naderende dood, maar ook over Zijn opstanding. Zijn leerlingen begrijpen het nog niet, later zullen ze het opeens verstaan.

**Persoonlijk:** Wat blijkt uit vers 29?

En welke les geeft Jezus in de verzen 35-37 en ten slotte in vers 50?

**Dagtekst:** *'En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp,'* (Markus 9:24).

**Gebed:** Machtige God en Vader, U verlangt ernaar dat we in gebed en toewijding op U gericht blijven. Help mij te vertrouwen op Uw nabijheid en kracht. Om in verbondenheid met U te blijven leven, in al mijn doen en laten.

## **Dag 28: Markus 10: 1-16**

### **Jezus blijft onderwijzen**

In vers 1 wordt opnieuw genoemd dat Jezus het Woord van Zijn Vader doorgeeft. Uit de verzen 3-9 blijkt dat Jezus verwijst naar het bijbelboek Genesis en daarin de betrouwbaarheid van de Schrift onderstreept. Hij kent het Woord en onderwijst eruit.

**Persoonlijk:** Probeer de betekenis van de verzen 13-16 kort samen te vatten.

Hoe kunnen wij als een kind openstaan voor Gods Woord en koninkrijk? Wat vraagt het?

**Dagtekst:** *'...Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God,'* (Markus 10:14).

**Gebed:** Here God, ook al begrijp ik niet alles, toch wil ik openstaan voor de waarheid, kracht en wijsheid van Uw Woord. Geef mij een onbevengene en ontvankelijk hart en de bereidheid erop te handelen.

## **Dag 29: Markus 10:17-31**

### **God de eerste plaats geven**

Jezus is bewogen met de rijke man (vers 21) maar juist omdat Hij hem liefheeft confronteert Hij hem met de noodzaak om God boven zijn bezit te plaatsen (vers 21).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 28-30.

Jezus belooft dat Hij meer zal geven dan wij loslaten ter wille van het Koninkrijk.

Hoe beleven wij dit? Zijn we ons dit bewust?

Aanvaarden we daarbij ook de realistische opmerking van Jezus over vervolging?

Waarom kan dit ons helpen om zuivere motieven te hebben?

**Dagtekst:** *'En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan,'* (Markus 10:23).

**Gebed:** Dank U voor de belofte dat U mij wilt zegenen, ook in het loslaten van zaken die een belemmering kunnen zijn voor Uw verlangen voor mijn leven. Help mij U de eerste plaats te blijven geven en Uw liefde voor ogen te houden.

## **Dag 30: Markus 10:32-52**

### **Jezus waarschuwt opnieuw**

Jezus wil dat Zijn discipelen op de hoogte zijn van de dingen die komen: Zijn verwerping en dood.

Maar opnieuw benadrukt Hij ook Zijn opstanding uit de dood (vers 34).

De leerlingen begrijpen de ernst niet en steunen Jezus daarom niet in Zijn lijden, wel vragen ze om erkenning en eer wanneer Jezus verheerlijkt zal zijn (verzen 36-45).

**Persoonlijk:** Mediteer over de verzen 43-45.

Ga na wat navolging van Jezus concreet voor ons inhoudt en hoe dit vorm krijgt.

**Dagtekst:** *'Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen,'* (Markus 10:43-45).

**Gebed:** Dank U voor Uw vergeving, ook wanneer ik mij weer hoogmoedig opstel en niet bereid ben anderen te dienen wanneer dit nodig is. Leer mij een gerichtheid op U en de ander.

## **Dag 31: Markus 11:1-25**

### **Een nog niet bereden ezel**

Jezus kwam niet op een paard of in een strijdswagen, maar op een eenvoudige ezel, zoals al voorzegt

in Zacharia 9:9. De mensen riepen luidkeels: *'Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de*

*Heere,'* (Markus 11:9) maar een paar dagen later zou diezelfde menigte roepen: *'Kruisig Hem.'*

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 15-19.

Wat zegt deze verontwaardiging over Jezus' rechtvaardigheid en over het ontzag en de liefde voor de Vader?

En over Zijn verdriet over kortzichtigheid?

**Dagtekst:** *'...Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken,'* (Markus 11:17).

**Gebed:** Vader, dank U wel voor de vergeving die Jezus mogelijk maakte. Geef dat ik ook bereid ben anderen te vergeven (vers 25).

## **Dag 32: Markus 11:27-33 en 12:1-12**

### **Jezus wordt bevroegd**

De schriftgeleerden zijn kwaad op Jezus en vragen Hem op grond van welke bevoegdheid Hij zo gehandeld heeft (vers 28). Omdat het een valstrik was, komt Jezus met een tegenvraag. Zij raken in verwarring (verzen 29-33).

**Persoonlijk:** Wat is de kern van Jezus' gelijkenis?

Waarom confronteert Hij de schriftgeleerden met hun onwillige en hardleerse houding?

Jezus gebruikt daarbij een ander bijbelgedeelte om te waarschuwen voor het ernstige gevaar: de afkeuring van de belangrijkste hoeksteen.

**Dagtekst:** *'...De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied...'* (Markus 12:10-11).

**Gebed:** Here God, geef dat ik niet dwars tegen Uw wil zal ingaan en zal luisteren wanneer U mij bepaalt bij de ernst van het Evangelie.

## **Dag 33: Markus 12:13-27**

### **Huichelarij**

De schriftgeleerden willen Jezus opnieuw in een val lokken door Hem een vraag te stellen over het betalen van belasting. Jezus geeft op zo'n manier antwoord dat ze met stomheid geslagen zijn (verzen 15-17). In een tweede gesprek confronteert Jezus hen met Gods Woord. Kennen ze Gods kracht en Woord wel goed? Zie vers 24.

**Persoonlijk:** In de verzen 26-27 reikt Jezus ons een belangrijke gedachte aan: vat het in het kort samen.

Wat houdt het voor ons in?

**Dagtekst:** *'...Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God,'* (Markus 12:24).

**Gebed:** Eeuwige God, dank U dat U leeft en dat U het eeuwige leven geeft aan allen die bij U horen. Ik wil U ook danken voor het feit dat U altijd dezelfde blijft, vroeger, nu en in de eeuwigheid.

## **Dag 34: Markus 12:28-44**

### **God liefhebben boven alles**

In de verzen 28-34 benadrukt Jezus het grootste liefdegebed. Die liefde komt tot uitdrukking in de erkenning van Jezus' koningschap over ons leven en in een levensstijl die liefde voor de ander weerspiegelt.

**Persoonlijk:** Jezus waarschuwt vooral voor huichelarij en 'buitenkantreligie'.

Welke vormen kan dit krijgen?

En wat leer ik van de arme weduwe?

**Dagtekst:** *'En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht...'* (Markus 12:30).

**Gebed:** Vader in de hemel, U doorziet mijn motieven. Geef dat ik oprecht zal omgaan met mensen en met mijn mogelijkheden om anderen te helpen.

## Dag 35: Markus 13:1-37

### Jezus' tweede komst

Jezus informeert Zijn leerlingen over de moeilijke tijden die gaan komen. Tijden die gekenmerkt worden door menselijke trots en opstandigheid, met als gevolg vijandigheid ten opzichte van God en het evangelie van Jezus Christus (vers 13). Daarbij probeert Gods tegenstander ook volgelingen van Jezus te verleiden tot afval onder invloed van verkeerde leerstellingen en invloeden (21-23).

**Persoonlijk:** Denk na over Jezus' belofte in de verzen 24-27 en vers 31. Sta ook stil bij Jezus' waarschuwing in de verzen 33-37.

**Dagtekst:** *'En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid,'* (Markus 13:26).

**Gebed:** Trouwe God en Vader, dank U dat ik niet bang hoeft te zijn voor Jezus' terugkeer en dat U de regie in handen hebt. U weet wanneer het tijd is en belooft Uw nabijheid en kracht voor het hier en nu.

## Dag 36: Markus 14:1-31

### Liefde voor Jezus

Jezus maakt duidelijk dat Hij uitingen van onze liefde op prijs stelt. In deze geschiedenis was de vrouw bereid een groot financieel offer te brengen omdat Jezus het waard was. Zij liet haar hart spreken en Jezus neemt het voor haar op wanneer er kritiek komt. Judas begrijpt het niet en hij neemt in zijn denken en hart afstand van Jezus (vers 10).

**Persoonlijk:** Jezus spreekt over Zijn naderende sterven en opstanding. Maar ook over hun verwarring, die zelfs leidt tot verlating en verloochening (verzen 27-31). Toch blijft Jezus trouw.

**Dagtekst:** *'...Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht,'* (Markus 14:6).

**Gebed:** Ik wil U danken voor het bijzondere dat Jezus als de goede Herder bereid was te sterven zodat Hij de schapen zou kunnen redden (vers 27). Ik wil mij ook vandaag door Hem laten leiden.

## Dag 37: Markus 14:32-52

### Jezus kende angst

Uit vers 33 blijkt dat Jezus angstig en benauwd wordt als Hij aan Zijn naderend sterven denkt. Hij vlucht in gebed tot Zijn Vader maar blijft ook Zijn trouw aan Gods wil uitspreken. Hij verlangt naar de ondersteuning en nabijheid van Zijn vrienden, maar ze vallen in slaap.

**Persoonlijk:** Dat Jezus gesterkt is door Zijn Vader blijkt uit de verzen 48-49. Hij durft de mensen te confronteren met de waarheid in het besef dat Gods wil tot uitvoering gebracht moet worden. Hoe kan het kennen van Gods wil voor mijn leven mij innerlijk krachtig maken?

**Dagtekst:** *'En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak,'* (Markus 14:33-34).

**Gebed:** Machtige God, het is moeilijk te begrijpen waarom dit allemaal zo moest gebeuren, maar een ding staat vast: Jezus' sterven was noodzakelijk voor de verzoening van mijn schuld en het herstel tussen U en mensen. Dank U voor Uw liefde, bewezen in de komst van Jezus en Zijn volhardende trouw aan U.

## Dag 38: Markus 14:53-72

### Valse beschuldigingen en verloochening

Jezus moet intens geleden hebben onder de valse beschuldigingen. Mensen verdraaiden de waarheid en wezen deze zelfs af. Dat geldt ook al de ontkenning van Hem als Zoon van God, door de hogepriester (verzen 60-64). Daarna volgt de verloochening door Petrus, één van Zijn leerlingen.

**Persoonlijk:** Uit vers 72 blijkt dat Petrus diep geraakt wordt door de confronterende waarheid: hij verloochende zijn Heer. Al zijn grootspraak was gebakken lucht. Hij huilt.

**Dagtekst:** '*...Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel,*' (Markus 14:61-62).

**Gebed:** Liefdevolle Vader, hoe vaak faal ik niet in mijn toewijding aan U. Dank U dat ik steeds weer op Jezus mag zien en mag vertrouwen op Uw vergeving, liefde en vernieuwing.

## Dag 39: Markus 15

### Pilatus ontloopt waarheid

Uit dit bijbelgedeelte blijkt dat Pilatus weet dat Jezus onschuldig is, toch durft hij op basis hiervan geen recht te spreken. Hij is bang voor de aanklagers, probeert oplossingen te bedenken en kiest er uiteindelijk voor ze tevreden te stellen (vers 15). Het gevolg is dat Jezus wordt gekruisigd. Hij ervaart daarin zelfs Godverlatenheid (vers 34), om door Zijn dood verzoening mogelijk te maken. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. God neemt het offer van Zijn Zoon aan en maakt dit duidelijk in deze indringende gebeurtenis.

De toegang tot de Vader is vrij, zie Hebrëeën 2:14-18 en 4:14-16.

**Persoonlijk:** Ga na waarom we net als Pilatus kunnen aarzelen en niet tot een besluit durven te komen.

Hebben wij ons echt uitgesproken om Jezus na te volgen, ongeacht de consequenties?

**Dagtekst:** '*En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden,*' (Markus 15:37-38).

**Gebed:** Help mij, Heer, U trouw te zijn, ook als anderen het mij moeilijk maken.

## Dag 40: Markus 16

### Jezus is opgestaan

Omdat Jezus bereid was in onze plaats alle schuld en zonde op Zich te nemen, kan God iedereen die in Zijn Zoon gelooft vrijspreken. Hij is opgestaan, een teken dat in Christus alles hersteld is. In vers 6 wordt het verkondigd door een engel, waarbij ook een opdracht gegeven wordt (vers 7). Het is bijzonder dat hierbij ook specifiek Petrus wordt genoemd, als een teken van hoop en toekomst.

**Persoonlijk:** Lees de verzen 15-16.

Denk na over de concrete beloften van onze Heer.

**Dagtekst:** '*...maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden,*' (Markus 16:20).

**Gebed:** Dank U wel dat U ons niet alleen laat in het uitvoeren van Jezus' opdracht maar ons daarin wilt leiden en bevestigen.



## **Dag 41: Markus 14:26-31 en 1 Petrus 1:1-2**

### **God wil ons inzetten**

In de overdenking van het Evangelie naar Markus kwam ook Petrus ter sprake, die niet kon geloven dat hij Jezus ooit zou verloochenen. Toch gebeurde het. Maar ook lezen we dat hij door berouw en verdriet heen weer de vreugde van herstel meemaakt (Johannes 21). Opnieuw maakt Jezus Petrus duidelijk dat hij Hem mag navolgen en dienen. God heeft een bedoeling met zijn leven, de brieven van Petrus zijn hiervan een illustratie.

**Persoonlijk:** Volgens vers 2 wil Gods Geest ons heiligen, apart zetten, voor de dienst aan God. Het houdt wel in dat er sprake is van een gereinigd leven en toewijding aan Jezus en Zijn Woord. Waarom horen deze aspecten bij elkaar?

**Dagtekst:** *'...moge genade en vrede voor u vermeerderd worden,'* (1 Petrus 1:2).

**Gebed:** Genadige God, dank U voor de vergeving in Christus, waardoor herstel mogelijk is. Help mij trouw te zijn aan U en voortdurend open te staan voor Uw leiding en bedoeling met mijn leven.

## **Dag 42: 1 Petrus 1:3-5**

### **Hoopvolle belofte**

Petrus gebruikt heel compacte zinnen, daarom overdenken we vandaag er maar twee. Petrus begint God te prijzen om wie Hij is: Vader van onze Heer Jezus Christus. Doordat Hij Zijn Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden, is een 'nieuwe geboorte' mogelijk geworden. Door Jezus' opstanding uit de dood, kan Hij ons het eeuwige leven geven en krijgen we de belofte van een onvergankelijke 'erfenis die nooit verwelkt.'

**Persoonlijk:** Volgens vers 5 is er een belofte van hoop die ons nu kracht geeft en in de toekomst een geweldig perspectief. Hoe beleef ik dit in de praktijk van mijn denken en beleven?

**Dagtekst:** *'U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd,'* (1 Petrus 1:5).

**Gebed:** Liefdevolle en trouwe Vader, dank U voor de belofte van een eeuwige toekomst. Geef dat het een bron van vreugde zal zijn, vooral wanneer zorgen mij bezighouden. Ik vertrouw mij aan U toe.

## **Dag 43: 1 Petrus 1:6-9**

### **Echtheid**

Ook deze verzen herbergen veel rijkdom. Het betekent bijvoorbeeld dat Gods hoop en perspectief ons helpt om door beproevingen heen te groeien in weerbaarheid en echtheid. Ook al kunnen we nog veel niet 'bewijzen', God is te vertrouwen en Hij zal ons de vreugde van de redding laten ervaren.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 7.

Hoe beleef ik de echtheid van mijn geloof?

Wanneer werd ik beproefd en hoe heb ik daarin Gods trouw ervaren?

**Dagtekst:** *'...opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt...,'* (1 Petrus 1:7).

**Gebed:** Vader in de hemel, maak mij meer en meer echt in mijn geloofsbeleving, waarbij ik helder zicht houd op het meest belangrijke: vertrouwen in U, ook als ik nog niet op alles antwoorden heb.

## **Dag 44: 1 Petrus 1:10-12**

### **Gods Geest wil verlichten**

In de verzen 10-11 wordt benadrukt dat de profeten in het Oude Testament al naar Jezus' komst, lijden en opstanding verwezen hadden, door het werk van Gods Geest in hun leven. Zij maakten het niet mee maar het getuigenis van Jezus werd na Zijn komst naar deze wereld verkondigd. Petrus benadrukt in vers 12 dit voorrecht.

**Persoonlijk:** Wat lezen we in deze verzen over Gods Geest?

Geloof ik dat Hij ook mij steeds meer zicht wil geven op de betekenis en invloed van Jezus Christus en Zijn Woord?

**Dagtekst:** *'Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest...,'*  
(1 Petrus 1:12).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de gave van Uw Geest. Geef dat ik opensta voor Zijn inzichtgevend werk door aandachtig over de inhoud van de Bijbel na te denken.

## **Dag 45: 1 Petrus 1:13-19**

### **Zuiver leven**

Waakzaamheid is belangrijk omdat Jezus terugkeert om Zijn werk te voltooien (vers 13). Hij wil dat we heilig leven omdat onze God heilig is en ons beoordeelt. Hij heeft ons lief maar wil ook dat we Hem gehoorzamen uit liefde, zodat onze manier van leven Hem zal eren.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 18-19.

Wat motiveert ons in onze toewijding aan God de Vader?

**Dagtekst:** *'Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus,'* (1 Petrus 1:13).

**Gebed:** Dank U dat U Uw Zoon gegeven hebt en dat Hij ons heeft vrijgekocht.

## **Dag 46: 1 Petrus 1:20-25**

### **Gods Woord is eeuwig**

Al vanaf het begin van de wereld heeft God voorzien in de gave van Zijn Zoon (vers 20). Wanneer we in Hem ons vertrouwen stellen, de opgestane en levende Heer, dan houdt het een leven met hoop in (vers 21). Daarbij roept Gods Woord ons op ons aan de waarheid te hechten en aan onderlinge liefde en betrokkenheid (vers 22).

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 23-25.

Wat staat hierin over Gods Woord en geven wij het dit gezag?

Bouwen wij ons leven op dit Woord?

**Dagtekst:** *'...en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid,'*  
(1 Petrus 1:24-25).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik wil U hartelijk danken voor de gave van Uw Zoon en van Uw Woord, dat altijd een houvast zal blijven, in welke tijd en omstandigheid ook.

## **Dag 47: 1 Petrus 2:1-3 en Psalm 119:5-16**

### **Verlangen naar God**

Wanneer we naar Gods Woord verlangen en hierdoor willen groeien in geloof, zal het tot gevolg hebben dat we het verkeerde willen afschudden. Vooral omdat we meer en meer oog krijgen voor Gods goedheid en trouw (verzen 1-3).

**Persoonlijk:** Hoe beleef ik de invloed en doorwerking van Gods Woord in mijn leven?  
Wat herken ik in Davids woorden uit Psalm 119?

**Dagtekst:** *'En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,'* (1 Petrus 2:2).

**Gebed:** Trouwe God en Vader, help mij Uw Woord steeds beter te verstaan en geef mij oog voor Uw goede bedoelingen ermee.

## **Dag 48: 1 Petrus 2: 4-8**

### **Levende stenen**

In de verzen 4 en 7 staat dat Jezus de bijzondere hoeksteen is waarop het gehele gebouw rust. Veel mensen wijzen Hem echter af en struikelen over Hem. In de verzen 5-6 wordt benadrukt dat God ernaar verlangt dat we ons als levende stenen door Hem laten gebruiken. Daarbij mogen we weten dat de Hoeksteen ons draagt. Hij is een vast fundament.

**Persoonlijk:** In de tijd van de Bijbel werden stenen, die ruim voorhanden waren, opgepakt en gebruikt in de bouw. Daarbij waren ze qua vorm, grootte en kleur uniek. Ook wij mogen ons als unieke stenen laten oppakken en beschikbaar zijn voor Gods werk. Hoe zie ik dat?

**Dagtekst:** *'...dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap...,'* (1 Petrus 2:5).

**Gebed:** Machtige God, dank U voor het feit dat wij als individuele gelovigen en gezamenlijk door U ingeschakeld worden. Geef mij innerlijk de bereidheid om door U gebruikt te worden.

## **Dag 49: 1 Petrus 2:9-10 en Titus 2:14-15**

### **Gods daden verkondigen**

In de gedeelten voor vandaag wordt Gods plan met ons leven kort samengevat. Hij wil dat iedereen die bij Hem hoort zich bewust wordt dat hij/zij deel uitmaakt van Gods volk en van een heilig (is apart gezet) priesterschap, waarbij mensen opgeroepen worden om met God verzoend te worden. Om de duisternis achter zich te laten en de weg van het licht te gaan.

**Persoonlijk:** Wat is kenmerkend voor het priesterschap?  
En wat betekent het voor mij?  
Hoe kan ik me hierop voorbereiden?

**Dagtekst:** *'...u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent,'* (1 Petrus 2:10).

**Gebed:** Barmhartige God, dank U dat ik de weg van het licht mag gaan, help mij om trouw aan U te zijn en aan Uw verlangen voor mijn leven.

## **Dag 50: 1 Petrus 2:11-15**

### **Het goede doen**

In de omgang met mensen komen we in aanraking met onbegrip en afwijzing. Met situaties die het moeilijk maken om voor het goede te blijven kiezen (verzen 11-12). Het betekent dat we voortdurend vertrouwen tonen in Gods rechtvaardige oordeel, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor ons aandeel.

**Persoonlijk:** Lees opnieuw vers 15.

Ga na wat dit kan betekenen voor uw houding ten opzichte van mensen waarmee u nu te maken hebt.

**Dagtekst:** *'Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel,'* (1 Petrus 2:11).

**Gebed:** Vader in de hemel, U weet dat ik het erg moeilijk heb met ..... Help mij om er goed mee om te gaan, en geef mij wijsheid en liefde.

## **Dag 51: 1 Petrus 2:16-20**

### **Innerlijk vrij blijven**

Petrus heeft veel moeilijke levenslessen moeten leren: het verwerken van zijn verloochening, het leren afleggen van schuldgevoelens hierover omdat Jezus hem vergeven heeft, maar ook het verdragen van vervolging en verdrukking. In dit alles leerde hij dat hij op God gericht moest blijven (vers 19) en dat God dwars door moeite heen het goede wil laten vrucht dragen (vers 20).

**Persoonlijk:** Ga na hoe u gezag in uw leven ervaart (vers 18)?

Wat kan God van u vragen in situaties die niet makkelijk zijn en misschien zelfs oneerlijk.

**Dagtekst:** *'...als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God,'* (1 Petrus 2:16).

**Gebed:** Help mij, liefdevolle Vader, om in alles gericht te blijven op Uw grootheid en dat U bij machte bent in alle moeite te voorzien in geduld en volharding.

## **Dag 52: 1 Petrus 2:21-25**

### **Jezus: ons voorbeeld**

Jezus is vertrouwd geweest met ontrouw, afwijzing en onrecht. Toch bleef Hij trouw aan Zijn Vader en de opdracht voor Zijn leven. Uit de verzen 24-25 blijkt dat Hij verzoening mogelijk maakte en daarmee een vernieuwd leven onder leiding van Zijn Geest. Hij wil als een Herder ons leiden en ons tot onze bestemming laten komen.

**Persoonlijk:** Overdenk opnieuw de verzen 21-23.

Ga na wat dit voor ons persoonlijk betekent met het oog op zaken die spelen.

Kunnen wij het oordeel overlaten aan een rechtvaardig God?

**Dagtekst:** *'Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen,'* (1 Petrus 2:25).

**Gebed:** Dank U voor het voorbeeld van Jezus. Voor Zijn volhardende trouw en liefde. Help mij Hem te volgen in de omstandigheden van mijn leven. Ook vandaag.

## **Dag 53: 1 Petrus 3:1-7**

### **Relaties**

God wil mannen en vrouwen voor elkaar gebruiken. Ook in het huwelijk. Daarbij roept Hij op tot een gerichtheid op elkaar. Zo kan de vrouw door innerlijke schoonheid een 'sieraad' zijn voor haar man (vers 4). Ook kan ze door haar houding een getuige zijn van Jezus' boodschap (vers 1). Daarnaast is het voor de man belangrijk zijn vrouw te respecteren, emotionele behoeften serieus te nemen en in gebed haar te steunen (vers 7).

**Persoonlijk:** Ben ik bereid richtlijnen vanuit Gods Woord serieus te nemen?  
Geloof ik in de kracht van het goede en een onbevreesde houding (vers 6)?  
En toon ik voldoende respect?

**Dagtekst:** *'Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks (...) maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God,'* (1 Petrus 3:3-4).

**Gebed:** Lieve Vader, U weet waar ik soms in mijn relatie tegenop loop. Wilt U mij helpen om opbouwend met mijn partner en in het algemeen met relaties om te gaan?

## **Dag 54: 1 Petrus 3:8-12**

### **Een zegenende houding**

God de Vader wil dat we kwaad niet met kwaad vergelden maar juist willen zegenen: het goede zoeken voor de ander. Hij noemt het zelfs een roeping (vers 9). Hij vraagt de keuze voor goeddoen, voor de vrede najagen en voor een biddende houding (vers 12).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 8-9.  
Geef de meest belangrijke sleutelwoorden aan.

**Dagtekst:** *'Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk,'* (1 Petrus 3:8).

**Gebed:** Vader in de hemel, help mij vandaag anderen te zegenen door voor hen te bidden en het goede te zoeken, dat wat opbouwend is.

## **Dag 55: 1 Petrus 3:13-17**

### **In lijden volharden**

Wanneer we vertrouwen op Gods bescherming en trouw, dan hoeven we niet bang te zijn (vers 14). Want Jezus is onze Heer en we willen Hem liefhebben en eren met heel ons hart, in wat voor omstandigheid ook. Het betekent dat we dan vrijmoedig ingaan op vragen en bereid zijn verantwoordelijkheid af te leggen van de hoop in Christus (vers 15).

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 16-17.  
Waartoe worden wij opgeroepen?  
Hoe kunnen we in zachtmoedigheid respect blijven tonen? Wat vraagt het?

**Dagtekst:** *'Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig...,'* (1 Petrus 3:14).

**Gebed:** Vader in de hemel, het is moeilijk om onrecht te lijden en om afgewezen te worden. Help mij om in eerlijkheid en zachtmoedigheid toch te kiezen voor een houding die U zal eren.

## **Dag 56: 1 Petrus 3:18-22**

### **Jezus is verheerlijkt**

Jezus was bereid als Rechtvaardige Zijn leven te geven (vers 18). Door Zijn opstanding uit de dood is Hij een bron van leven geworden (vers 21).

**Persoonlijk:** Lees en overdenk vers 22.

Wat staat hierin over Jezus' positie op dit moment?

En welk gezag heeft Hij?

Geloven wij dit en zijn we ons bewust wat dit voor ons inhoudt?

**Dagtekst:** *'Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen...,'* (1 Petrus 3:18).

**Gebed:** Lieve en machtige Verlosser en Heer, U behoort alle macht toe, geef dat ik me hiervan bewust ben en blijf, vooral wanneer ik met eigen grenzen in aanraking kom. Ook vandaag.

## **Dag 57: 1 Petrus 4:1-6**

### **Laten leiden door God**

Het komt erop aan door wie we ons willen laten leiden: door onze 'oude mens' (dat is passieve onverschilligheid of rebellie ten opzichte van God waarbij we onze eigen weg gaan, los van Hem) of overgave en vertrouwen in Gods wil en leiding. Daarbij spreekt de Bijbel over een oordeel over levenden en doden.

**Persoonlijk:** Waarom moeten we ernst maken met het oordeel en wanneer hoeven we hiervoor geen vrees te hebben?

Op basis waarvan mag ik vrees inleveren?

**Dagtekst:** Petrus zegt over de gelovige: *'...om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven,'* (1 Petrus 4:2).

**Gebed:** Heilige Vader, dank U voor de gave van Uw Zoon, geef dat ik hieraan niet voorbijga en mij met U laat verzoenen.

## **Dag 58: 1 Petrus 4:6-11**

### **Bezinnend gebed**

Wanneer we ons ervan bewust zijn dat de Heer terugkomt, is het belangrijk dat we in gebed nadenken over dat wat echt belangrijk is en wat God van ons vraagt. Liefde van God mag ontvangen, beleefd en doorgegeven worden (verzen 7-8).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 9-11.

Ga na welke voorbeelden Petrus noemt.

Wat dit voor ons persoonlijk inhoudt.

Waarin zijn deze illustraties een stimulans?

**Dagtekst:** *'En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden,'* (1 Petrus 4:7).

**Gebed:** Dank U dat U iedereen unieke gaven en mogelijkheden geeft. Ook mij. Geef dat ik hierop een helder zicht houd en bereid ben door U gebruikt en toegerust te worden.

## **Dag 59: 1 Petrus 4:12-16**

### **In moeite volharden**

Johannes spoort ons in zijn brief aan om niet van slag te raken wanneer er sprake is van moeite, tegenslag en aanvechting. We leven nog in een geschonden wereld, ook al zal uiteindelijk Jezus' overwinning in alle opzichten zichtbaar worden (verzen 12-13). Het lijden maakt nog deel uit van onze werkelijkheid maar Jezus is ons hierin voorgegaan en bleef gericht op Zijn Vader.

**Persoonlijk:** Denk na over de concrete betekenis van de verzen 15-16.

**Dagtekst:** *'Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken,'* (1 Petrus 4:16).

**Gebed:** Vader in de hemel, maak mij moedig en standvastig in de navolging van Uw Zoon en in het gehoor geven aan Uw bedoelingen voor mijn leven.

## **Dag 60: 1 Petrus 4:17-19**

### **God is in lijden nabij**

God is een God van liefde maar Hij is ook rechtvaardig en heilig. Daarom spreekt de Bijbel over het oordeel. Hij wil dat Zijn kinderen zuiver zijn in hun manier van leven en Hij zal de mensen die Hem afwijzen confronteren met hun ongeloof (verzen 17-18).

God heeft ons geschapen en heeft daarom het recht om ons te bevragen.

**Persoonlijk:** In vers 19 worden we opgeroepen in lijden toch te kiezen voor vertrouwen in God. Waarom? Wat kan de reden zijn dat we soms twijfelen aan Zijn goedheid en bescherming?

**Dagtekst:** *'Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede,'* (1 Petrus 4:19).

**Gebed:** Machtige God en Vader, ik ben me ervan bewust dat we als mensen niet met U kunnen spotten omdat U ons doorziet. Help mij in vertrouwen en openheid met U om te gaan en het goede te zoeken.

## **Dag 61: 1 Petrus 5:1-7**

### **Vrijwillige dienst**

In de verzen 2-4 worden leiders opgeroepen om vanuit belangeloze toewijding het goede te zoeken voor de gelovigen: een kudde die uiteindelijk de Herder toebehoort, Jezus Christus, die Zijn leven gaf voor de schapen.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 5-7.

Wat lezen we hierin over onderlinge gerichtheid, over nederigheid en over een vertrouwende levensstijl?

**Dagtekst:** *'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u,'* (1 Petrus 5:7).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de belofte dat ik me geen zorgen hoeft te maken omdat U er van op de hoogte bent en wilt voorzien in dat wat nodig is.

## **Dag 62: 1 Petrus 5:8-14**

### **Waakzaamheid**

Wij hebben persoonlijk en als gemeente van Christus met een tegenstander te maken die wil verwoesten en verscheuren (verzen 8-9). Toch heeft God een bedoeling met ons leven en wil Hij ons de overwinning geven (vers 10). Hij is de machtige en laat ons niet los (vers 11).

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 12-14.

Op welke manier heeft Petrus willen bemoedigen?

Hoe kunnen wij andere gelovigen bemoedigen?

**Dagtekst:** *'De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen,'* (1 Petrus 5:10).

**Gebed:** Dank U voor de belofte dat U ons stand kunt laten houden en dat U als de Eeuwige Uw plannen niet loslaat.

## **Dag 63: 2 Petrus 1:1-4**

### **Kostbare beloften**

Uit vers 3 blijkt dat alles wat in onze manier van leven tot leven en vrucht leidt, te maken heeft met Gods kracht die in ons werkzaam wil zijn. Gods verlangen is dat Zijn natuur - door het werk van de Geest van Jezus die in ons kwam wonen toen we Hem als Redder en Heer de regie over ons leven gaven - meer en meer zichtbaar zal worden (vers 4).

**Persoonlijk:** Geloof ik persoonlijk dat ik door het geloof in Jezus mag delen in de goddelijke natuur die Gods Geest wil uitwerken?

En sta ik hiervoor open, ook vandaag?

**Dagtekst:** *'...moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere,'* (2 Petrus 1:2).

**Gebed:** Machtige Schepper en Vader, geef dat ik nooit te klein zal denken over U en Uw beloften. Dank U dat Uw Geest mij wil omvormen naar het beeld van U.

## **Dag 64: 2 Petrus 1:5-11**

### **Levende kennis**

Uit de verzen 5-7 blijkt dat het kennen van God en Zijn wil leidt tot een groeiproces waarbij inzichten 'handen en voeten' kunnen krijgen: in relatie tot God maar ook tot anderen. In vers 8 staat dat God dan vrucht zal geven, dat er sprake zal zijn van positieve, concrete daden.

**Persoonlijk:** Denk na over vers 9.

Volgens dit vers kunnen we blind of bijziend worden wanneer we vervreemd raken van ons fundament in Christus.

Hoe denk ik daarover?

**Dagtekst:** *'En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,'* (2 Petrus 1:5).

**Gebed:** Here God, geef mij zicht op 'blinde' plekken en geef mij de bereidheid mij steeds weer op het meest wezenlijke af te stemmen.



## **Dag 65: 2 Petrus 1:12-15**

### **De kracht van herinnering**

Ook al zijn we vaak vertrouwd met het Evangelie, toch wil Petrus volgelingen van Jezus aan de belangrijke essenties helpen herinneren. *'En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan,'* (vers 13).

**Persoonlijk:** Wat vroeg dit van Petrus volgens vers 15?  
De opdracht van Jezus had hem 'bezield'.  
Wat zegt dit over zijn passie en hoe beleef ik 'bezieling'?

**Dagtekst:** *'En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan,'* (2 Petrus 1:13).

**Gebed:** Help mij, Here God, om echt wakker te blijven en anderen te stimuleren om alert te blijven.

## **Dag 66: 2 Petrus 1:16-22**

### **Spreken namens God**

Petrus heeft als ooggetuige de kracht en majesteit van Christus gezien en gehoord (verzen 16-18). En hij ervoer de kracht van het profetische en betrouwbare Woord van God, een Woord dat zij namens hun Heer mochten doorgeven (verzen 20-21).

**Persoonlijk:** Overdenk vers 19.  
Welke oproep klinkt erin door voor nu en de toekomst?  
En wat zegt dit over het gezag van Gods Woord door de eeuwen heen?

**Dagtekst:** *'...want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken,'* (2 Petrus 1: 21).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U dat U Uw wil hebt bekendgemaakt en dat U dezelfde blijft door de eeuwen heen. Help mij om trouw te zijn in de navolging ervan.

## **Dag 67: 2 Petrus 2:1-6**

### **Gevaar van dwaalleer**

In elke periode van de geschiedenis is er sprake van dwaalleraren, waarbij mensen de waarheid geweld aandoen en door verkeerde motieven anderen verleiden. Hebzucht en egoïsme veroorzaken veel problemen, maar God weet ervan en de gevolgen blijven niet uit.

**Persoonlijk:** Denk na over het voorbeeld van Noach en Sodom en Gomorra.  
In hoeverre zijn wij van de ernst doordrongen dat er met God en Zijn waarheid niet valt te spotten?

**Dagtekst:** *'Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn...,'* (2 Petrus 2:1).

**Gebed:** Here God, ik ben mij ervan bewust dat als U zicht geeft op waarheid dat wij dit niet ter zijde mogen schuiven. Dat U verwacht dat we het een plaats geven in ons leven en gedrag. Help mij vandaag trouw aan U en Uw Woord te zijn.

## **Dag 68: 2 Petrus 2:7-11**

### **Gods gezag verachten**

In deze verzen bepaalt Petrus ons erbij dat mensen zich overmoedig en arrogant tegenover God kunnen gaan opstellen. Ook kunnen gelovigen afdwalen en verkeerde wegen gaan. Tegelijkertijd lezen we dat God mensen staande kan houden, mannen en vrouwen die Hem trouw blijven, ook al leven ze in situaties waarbij veel mensen los van God leven.

**Persoonlijk:** Waarin kan een arrogante houding zichtbaar worden?

Probeer voorbeelden te noemen.

Ga voor uzelf na op welke valkuilen wij alert moeten zijn.

**Dagtekst:** *'...die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren,'* (2 Petrus 2:10).

**Gebed:** Dank U voor de realistische boodschap van Uw Woord. Help mij om niet naïef op alles in te gaan maar altijd weer situaties en keuzes aan Uw Woord te toetsen.

## **Dag 69: 2 Petrus 2:12-16**

### **Onstandvastigheid**

Petrus schetst op radicale wijze waar hebzucht, zelfzuchtig genot waarbij met niemand rekening wordt gehouden, lastering en onrechtvaardig handelen toe kan leiden. Het leidt naar een doodlopende weg.

**Persoonlijk:** Petrus spreekt over het verleiden van 'onstandvastige zielen'.

Wat betekent dit en hoe kunnen we meer weerbaar zijn en anderen helpen om meer weerbaar te worden?

Welke verantwoordelijkheid kunnen we hierin hebben?

**Dagtekst:** *'...zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoeffend in hebzucht...'* (2 Petrus 2:14).

**Gebed:** Here God, bescherm mij voor zaken die me van U kunnen aftrekken, geef mij een waakzaam hart en denken.

## **Dag 70: 2 Petrus 2:17-22**

### **Droogstaande bronnen**

Gods Woord waarschuwt voor dwaalleraars omdat ze droogstaande bronnen zijn. Met hun woorden geven ze de indruk veel te kunnen bieden, maar ze zijn als 'mistflarden' die voorbij waaien. Het erge is dat ze juist mensen kunnen verleiden die kwetsbaar zijn. Zij beloven vrijheid terwijl ze zelf slaaf zijn van het kwaad (vers 19).

**Persoonlijk:** Voor welk gevaar waarschuwt Petrus ons?

Overdenk de verzen 20-22.

Dank God voor de gave van Zijn Zoon die ons gereinigd heeft en voor Zijn Geest die ons de kracht wil geven om stand te houden.

**Dagtekst:** *'Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden,'* (2 Petrus 2:19).

**Gebed:** Dank U, Vader, voor de gave van Uw Zoon en voor de inwoning van Uw Geest. Hij wil mij beschermen en waakzaam maken.

## **Dag 71: 2 Petrus 3:1-6**

### **Jezus' terugkeer vasthouden**

Opnieuw spreekt Petrus over wakker blijven en het vasthouden aan Jezus' Woord (verzen 1-2). Vooral met het oog op spotternij en het ontkennen van Gods aanwezigheid en leiding door de geschiedenis heen. Ook de terugkeer van Christus wordt in twijfel getrokken en de herschepping van hemel en aarde (verzen 4-5).

**Persoonlijk:** Wat kan de oorzaak van spotternij zijn?  
Herken ik het in mijn eigen omgeving?  
Wat is mijn houvast, ondanks de vragen om mij heen?

**Dagtekst:** *'...opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker...,'* (2 Petrus 3:2).

**Gebed:** Dank U voor Uw beloften, ik wil er mijn vertrouwen aan blijven geven omdat U betrouwbaar bent.

## **Dag 72: 2 Petrus 3:7-10**

### **Gods geduld en rechtvaardigheid**

Het zijn maar drie verzen waarover we vandaag nadenken maar de boodschap is ernstig. God wil niet dat iemand verloren gaat, daarom is Hij nog steeds geduldig en geeft Hij tijd. Maar er komt een moment dat Hij zal oordelen.

**Persoonlijk:** Wanneer we denken aan Gods belofte dat Hij zal oordelen en alles nieuw zal maken, dan houdt het ook nog een opdracht in voor nú. Mensen krijgen nog de tijd om op Gods reddingsplan te reageren.

In hoeverre stimuleert het ons om te bidden voor de mensen om ons heen en maken we ernst met ons getuigenis? In welke vorm ook?

**Dagtekst:** *'De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen,'* (2 Petrus 3:9).

**Gebed:** Dank U voor Uw geduld en dat U in liefde iedereen welkom wilt heten. Geef dat veel mensen Uw liefde gaan beantwoorden.

## **Dag 73: 2 Petrus 3:11-18**

### **Gerechtigheid**

In vers 13 spreekt Petrus over de belofte dat Gods gerechtigheid zal overwinnen. In geduld en trouw staat Hij hiervoor garant. Wel vraagt het van ons het verlangen om in vrede en zuiverheid hierop voorbereid te zijn (vers 14).

**Persoonlijk:** Denk na over de waarschuwing in de verzen 16-18.  
Hoe kunnen we standvastig blijven en groeien in de kennis en genade van God?

**Dagtekst:** *'Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont,'* (2 Petrus 3:13).

**Gebed:** Vader in de hemel, help mij standvastig en volhardend te zijn in het uitzien naar Uw komst, maar geef mij ook bewogenheid voor de mensen die nog zicht moeten krijgen op Uw geduld, liefde en vergeving in Jezus Christus. Vandaag wil ik vooral bidden voor:

## **Dag 74: 1 Johannes 1:1-4**

### **Waarheid doorgeven**

De apostel Johannes en de andere leerlingen van Jezus hebben Jezus gehoord, meegemaakt en ervaren dat Hij de Zoon van God is. Hij getuigt in deze brief over Hem en Zijn Woord en verlangt naar de onderlinge band met hen, omdat Jezus samenbindt. In Hem is er eenheid.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 3-4.

Welke relatie ligt er tussen onderlinge verbondenheid en vreugde?

En hoe kunnen wij ons hiervoor inzetten?

**Dagtekst:** *'...God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is,'* (1 Johannes 1:5).

**Gebed:** Dank U voor de komst en boodschap van Uw Zoon. Geef dat het ook vandaag mijn leven en spreken mag inspireren in het contact met mensen en manier van werken.

## **Dag 75: 1 Johannes 1:5-10**

### **Licht en duisternis**

In vers 5 staat duidelijk: *'...God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is,'* Wanneer we dus zeggen bij God te horen dan moet dit ook uit onze levensstijl duidelijk worden. En wanneer we dankzij Jezus' reiniging samen met andere gelovigen in de weg van het licht gaan, dan is er onderling contact en beleven we verbondenheid.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 8-10.

Waarvoor waarschuwt Johannes en bij welke belofte bepaalt hij ons?

Hoe beleven wij dit in onze relatie met God en elkaar?

**Dagtekst:** *'Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is...,'* 1 Johannes 1:7.

**Gebed:** Dank U dat ik steeds weer mijn schuld ten opzichte van U en anderen mag uitspreken en dat U mij dankzij Jezus' offer wilt vergeven.

## **Dag 76: 1 Johannes 2:1-6**

### **Jezus navolgen**

Jezus pleit voor ons waarbij Hij steeds weer het herstel van de relatie voor ogen heeft (verzen 1-2). Uit de verzen 3-5 blijkt dat ons belijden (*'ik ken Hem'*) weerspiegeld moet worden in ons doen en laten, alleen dan zal het als waarheid overkomen. Alleen dan eren we Jezus' werk in ons leven.

**Persoonlijk:** Herlees en overdenk vers 6.

Waarbij word ik bepaald wanneer ik denk aan mijn navolging van Jezus?

**Dagtekst:** *'Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn,'* (1 Johannes 2:5).

**Gebed:** Here God, help mij om in liefde steeds weer gehoorzaam te zijn aan Uw verlangen voor mijn leven.

## **Dag 77: 1 Johannes 2:7-11**

### **Liefde doorgeven**

Gods liefde ontvangen en doorgeven is en blijft een belangrijke boodschap. Vooral door de komst van Jezus is het dichterbij gekomen omdat Hij de duisternis overwon en als 'het Licht' in ons wil leven en werken (vers 8).

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 10-11.

We lezen hierin dat de duisternis ons blind kan maken.

Hoe kan dit gebeuren en wat is het antwoord op dit probleem?

**Dagtekst:** *'Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis,'* (1 Johannes 2:9).

**Gebed:** Here God, geef dat ik alert blijf voor situaties die mij blind kunnen maken voor Uw licht en werkelijkheid. Help mij dicht bij U en Uw waarheid te blijven.

## **Dag 78: 1 Johannes 2:12-17**

### **De generaties**

Ouderen en jongeren hebben Gods liefde en waarheid nodig en mogen elkaar scherp houden, vooral als het aankomt op toewijding aan de liefde en de wil van God. Een compromisachtige houding ondermijnt ons getuigenis en onze invloed.

**Persoonlijk:** Hoe beleef ik het begrip 'wereld' in mijn denken?

Waar staat het? Zie in dit verband de verzen 16-17.

**Dagtekst:** *'En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid,'* (1 Johannes 2:17).

**Gebed:** Liefdevolle Schepper, help mij om op U gericht te blijven en niet op het tijdelijke en beperkte karakter van onze wereld.

## **Dag 79: 1 Johannes 2:18-20**

### **Vijand van Christus**

De Bijbel bepaalt ons erbij dat er in het verloop en eind van de tijd steeds meer duidelijke tekenen zullen komen die wijzen op antichristelijke krachten en invloeden. Mensen die Christus afwijzen maar ook mensen die wel van Hem weten en ogenschijnlijk 'christelijk' zijn maar zich tegen Hem keren (vers 19). Maar wanneer we door Gods Geest geleid worden, ervaren we bescherming en ontvangen we inzicht (vers 20).

**Persoonlijk:** Waaraan zouden mensen en krachten die antichristelijk zijn herkend kunnen worden?

**Dagtekst:** *'...zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is,'* (1 Johannes 2:18).

**Gebed:** Liefdevolle en wijze Vader, geef mij goed zicht op dat wat van U is en datgene wat tegen Uw wezen en wil ingaat.

## **Dag 80: 1 Johannes 2:21-24**

### **In Christus blijven**

Wij worden opgeroepen om in de waarheid te blijven en alert te zijn op leugen. Het betekent dat alles wat ingaat tegen Christus, de Heer van het leven, wijst op leugen en het niet willen erkennen dat God de Vader en God de Zoon één zijn.

**Persoonlijk:** Denk in alle rust na over vers 24.

Spreek in gebed uit wat uw verlangen en oprechte voornemen is.

**Dagtekst:** *'Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is?'*1 (Johannes 2:22).

**Gebed:** Dank U dat U mij wilt helpen om trouw te zijn aan Uw openbaring en betrouwbaarheid. Ik wil in U en Uw waarheid blijven. Ook vandaag.

## **Dag 81: 1 Johannes 2:25-29**

### **Eeuwig leven**

Jezus Christus beloofde ons eeuwig leven (vers 25). Ook al proberen mensen en leringen ons aan het twijfelen en wankelen te brengen: de Geest in ons wil ons leiden en beschermen. Wij ontvingen immers de Geest als eerste gave toen we ons vertrouwen in Jezus stelden. Alleen Hij kan ons de kracht geven om als christen te leven.

**Persoonlijk:** Waarom heeft dit Bijbelgedeelte alles te maken met de opdracht om in Christus te blijven?

Overdenk de verzen 28-29.

**Dagtekst:** *'...Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven.'* (1 Johannes 2:24).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de belofte van Uw Geest die beschermt en voor de belofte van eeuwig leven.

## **Dag 82: 1 Johannes 3:1-10**

### **Kinderen van God**

In de eerste drie verzen klinkt de belijdenis door dat we mogen weten een kind van God te zijn. Nu en later in de eeuwigheid, ook al hebben we daar nu nog geen goed zicht op. Maar we mogen er wel naar uitzien en ons erop voorbereiden door Jezus na te volgen in Zijn reinheid (vers 3). Wij worden in de volgende verzen opgeroepen om niet te zondigen omdat Jezus rechtvaardig en goed is. Hij overwon het kwaad en we mogen in Zijn overwinning staan.

**Persoonlijk:** Hoe voorkomen we krampachtig te worden in de navolging? Lees in dit verband nog eens 1 Johannes 1:8-9.

Dank God voor het werk van Zijn Geest, die ons wil vernieuwen en beschermen.

**Dagtekst:** *'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd...'* (1 Johannes 3:1).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U dat ik me een kind van U mag weten. Help mij te leven als Uw kind.

## **Dag 83: 1 Johannes 3:11-17**

### **Liefde in de praktijk**

Johannes benadrukt dat liefde het kenmerk is van oprecht geloof in God de Vader en God de Zoon. Liefde is een vrucht die Zijn Geest in ons wil uitwerken en wijst naar het leven dat uit God voortkomt.

**Persoonlijk:** De verzen 16-17 geven het helder weer.

Probeer over concrete voorbeelden na te denken en spreek er in gebed met God over.

**Dagtekst:** *'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven,'* (1 Johannes 3:16).

**Gebed:** Here God, ik schiet uit mijzelf voortdurend tekort. Dank U dat ik bij U terecht kan voor liefde en geduld.

## **Dag 84: 1 Johannes 3:18-24**

### **Daden spreken**

Johannes schrijft in de verzen 18-19 dat ons spreken overeen moet komen met ons handelen. Dat het elkaar niet mag tegenspreken. En dat God ons hierbij niet alleen laat, blijkt uit vers 24 waarin staat dat we Zijn Geest ontvingen en daardoor in Hem kunnen blijven. Tegenover Zijn opdracht staat immers ook de belofte dat Hij het mogelijk kan maken (vers 23).

**Persoonlijk:** In de verzen 20-22 spreekt Johannes over het zich aangeklaagd voelen.

Kunt u voorbeelden geven van dit probleem?

Waarom is God groter dan de aanklager, satan, die ons voortdurend onderuit wil halen?

Dank God voor wie Hij is en voor Zijn beloften.

**Dagtekst:** *'En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft,'* (1 Johannes 3:23).

**Gebed:** Here God, U weet wat mijn motieven zijn in het omgaan met de ander en dat ik hierin de weg van U zoek. Dank U dat ik op een ontspannen en vertrouwende manier mag leven.

## **Dag 85: 1 Johannes 4:1-6**

### **Valse profeten**

Omdat er valse leraars en profeten zijn, is het noodzakelijk om te onderzoeken of iets van God komt. Is het in conflict met Gods Woord, wordt Jezus erkend als Zoon van God maar ook als mens die in opdracht van God onder ons heeft gewoond en daardoor onze Verlosser kon worden? Volgens vers 4 wil de Geest van God ons beschermen en leiden, ook in het onderzoeken of iets van Hem komt.

**Persoonlijk:** Ga na wat de essentie is van de verzen 5-6.

Hoe kunnen we goed leren luisteren?

**Dagtekst:** *'Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons...,'* (1 Johannes 4:5-6).

**Gebed:** Dank U wel dat ik bij U mag horen. Help mij steeds afgestemd op U te zijn en te luisteren naar Uw stem.

## **Dag 86: 1 Johannes 4:7-16**

### **God nam het initiatief**

In vers 10 lezen we dat God het initiatief nam in het liefhebben van ons, door het geschenk van Zijn Zoon. Geloof in Hem betekent dat we Zijn liefde beantwoorden en in navolging van Hem de weg van de liefde willen gaan (verzen 7-9). Door de Geest van Jezus die in ons leeft is dat mogelijk. Door concrete liefde wordt ook iets van God zichtbaar (vers 12) en zijn we wegwijzers naar Hem.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 16.

Vraag God in welke opzichten Hij Zijn liefde in en door ons wil uitwerken.

**Dagtekst:** *'Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God,'* (1 Johannes 4:7).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor de gave van Uw zoon en Uw liefde. Help mij deze ook vandaag door te geven.

## **Dag 87: 1 Johannes 4:17-21**

### **Angst afleggen**

Wanneer we ons ervan bewust zijn dat God ons liefheeft hoeven we geen angst te hebben voor het oordeel, het is immers in Jezus Christus weggenomen. Daarom kunnen we ons hart wagenwijd openstellen voor Zijn vrede en liefde, waardoor er voor vrees geen ruimte is maar wel voor het liefhebben van de ander (vers 21).

**Persoonlijk:** Probeer vers 19 uit het hoofd te leren want die waarheid kan veel angst en onzekerheid wegnemen. Gods liefde omarmt ons met alle kwetsbaarheid van ons mens-zijn. Hij ziet ons in Zijn Zoon aan als Zijn geliefde kinderen.

**Dagtekst:** *'Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in...,'* (1 Johannes 4:18).

**Gebed:** Lieve Vader en Schepper, dank U voor Uw initiatiefnemende liefde.

## **Dag 88: 1 Johannes 5:1-9**

### **Geloof overwint**

Volgens vers 4-5 kan het geloof in deze grote liefde van God ons sterk maken waardoor we kunnen overwinnen. Niet omdat wij zo bijzonder zijn maar omdat we geloven in de kracht van Jezus, de Zoon van God. De verzen 6-8 herinneren aan Jezus' doop in het water en aan Zijn dood aan het kruis, waarna Gods Geest Jezus uit de dood liet opstaan.

**Persoonlijk:** Lees Mattheüs 3:16-17 en Mattheüs 17:5. De Vader getuigt tijdens Jezus' leven op aarde: *'Dit is mijn geliefde Zoon...,'* Lees in dit verband opnieuw vers 9.

**Dagtekst:** *'Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?'* (1 Johannes 5:5).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw volhardende liefde en trouw en voor de betrouwbaarheid van Uw Woord.



## **Dag 89: 1 Johannes 5:10-15**

### **Gevaar van ongelooft**

In de verzen 10-12 benadrukt Johannes het gevaar om Gods Woord niet serieus te nemen en het in ongelooft af te wijzen. Daar stelt hij tegenover dat God ons juist het leven in Zijn Zoon wil geven en dat deze belooft betrouwbaar is.

**Persoonlijk:** Vertrouwen kunnen we uiten door in gebed tot God te gaan. Overdenk in dit verband de verzen 14-15.

Lever twijfels in en dank Hem uit de grond van uw hart voor de gave van Zijn Zoon.

**Dagtekst:** *'Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft,' (1 Johannes 5:10).*

**Gebed:** Here God, ik belijd U dat ik soms twijfel, maar dank U dat ik mag bouwen op Uw betrouwbaarheid en waarheid, geef dat ik me hieraan zal vasthouden en hieruit zal leven en handelen.

## **Dag 90: 1 Johannes 5:16-21**

### **Verantwoordelijkheid**

Als gelovigen worden we opgeroepen om voor elkaar te bidden, vooral als er sprake is van zonde en opstandigheid. We moeten elkaar aan Gods bedoeling blijven herinneren en in gebed de ander nabij zijn. Wat betreft 'dodelijke' zonde dacht Johannes misschien aan mensen die Christus en Zijn Woord ontrouw waren geworden en volhardden in die houding van afwijzing en de 'antichrist' waren gaan volgen. Voor ons is dat moeilijk te doorgronden, daarom moeten we het oordeel aan God overlaten. Handelingen 5:1-11 is een illustratie van de ernst van opzettelijke zonde, alsof we God voor de gek kunnen houden. Hoe kunnen we op een nederige manier onze verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar aanvaarden?

**Persoonlijk:** Lees de bemoediging van Johannes in vers 20.

Dank God voor het feit dat we de Waarachtige mogen kennen en dat Hij ons wil beschermen. Ook vandaag.

**Dagtekst:** *'Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen...,' (1 Johannes 5:20).*

**Gebed:** Heilige God en Vader, dank U dat ik niet bang voor U hoef te zijn omdat U in Jezus Uw liefde en vergeving aanbiedt. Help mij trouw te zijn en alert te blijven op zaken die mij van U kunnen afleiden. Ik wil U toebehoren.