



## **LEIDING GEVEN: HOE?**

Lessen uit het bijbelboek Nehemia

Wat leren wij van Nehemia die bereid was leiding en verantwoordelijkheid op zich te nemen, en bereid was Gods leiding en zorg over zijn leven te aanvaarden?

En wat leren wij van hem wanneer we denken aan de opbouw van christenen, aan gemeentepouw? Van zijn passie voor herstel zoals ook Paulus die kende als hij zich Jezus' verlangen voor de gemeente voor ogen stelt 'als een bruid, heilig en onbesmet' (Efeze 5:25-27 en Openbaring 21:9)?

### **Achtergrond van het bijbelboek Nehemia**

In verschillende bijbelboeken wordt teruggeblikt op Israëls geschiedenis. Ezra en Nehemia gaan hiermee voort. De hoofdstukken 1 t/m 7 en 13 kunnen als een 'dagboek' van Nehemia gelezen worden en de hoofdstukken 8-12 als officiële rapporten. Daarbij komen de herbouw van de muren van Jeruzalem ter sprake (1-6), de vernieuwing van de eredienst (8-10), het opnieuw bevolken van de stad (11-12) en de hervatting van Jeruzalems herbouw (13).

Nehemia was een man die zich wilde laten roepen en die bereid was in naam van God in beweging te komen en plannen te maken. Daarbij had hij een duidelijk doel en plan voor ogen.

### **Afhankelijkheid**

Nehemia was niet alleen bereid om zich beschikbaar te stellen maar wist zich hierin ook afhankelijk van God en Zijn zegen. Hij erkende God als Schepper, als Verbondsgod en als de Betrouwbare die Zijn beloften ten uitvoer zal brengen. Op basis van die kennis van God, bad hij en was hij in beweging betrokken, beschikbaar voor Gods werk.

Nehemia's toewijding resulteerde in de bereidheid om te ontdekken waar noden liggen en wat zijn aandeel kon zijn. Hij bad volhardend (3 maanden), was solidair met zijn volk, onderzocht de situatie en dacht na over mogelijkheden voor actie. En God bevestigde hem! God bewerkte een open houding bij de koning, een verlangen naar medewerking.

God kon Nehemia gebruiken omdat hij God op de eerste plaats zette, anderen op de tweede en zichzelf op de derde. Nehemia zocht de eer van God en het herstel van Zijn volk. Ook zocht hij het herstel van de eredienst.

### **Visie en volharding**

In het proces van herbouw komt Nehemia veel tegenwerking tegen. Het roept ergernis op, woede, bespottend en ondermijnende acties. Een parallel vinden wij voortdurend terug in de boodschap van de Bijbel: Gods tegenstander wil Gods verlangen, wil en volk tegenwerken. Hij klaagt gelovigen aan en wil hun leven en invloed ondermijnen. Toch worden wij dan juist door dit bijbelboek bemoedigd. In volharding en vertrouwen gaan Nehemia en de mannen die bij hem horen door met het werk, vertrouwend op de Here God en Zijn zegen. En God is nabij. Nehemia schrijft: *'Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken,'* (4:6).

Toen er plannen gemaakt werden om te verwarren en te saboteren, werd opnieuw de kracht in gebed gezocht (4:4-5), in onbevreesd vertrouwen op God en een doordacht plan.

Er wordt een wacht uitgezet (4:9, 19-23). Ze gaan volhardend door, vanuit een waakzame en weerbare positie, ondanks het feit dat de last erg zwaar wordt (4:10).

Te weinig dragers en te veel puin... toch roept Nehemia op om onbevreesd te blijven en op Gods kracht te zien (4:14-15 en 20).

### **Bijbelse richtlijnen**

In dit artikel worden lessen van Nehemia vanuit de invalshoeken gebed en visie toegelicht:

- Visie heeft met gebed te maken. God kan in het gebed onze gedachten, verlangens en handelingen vormen en sturen.
- Visie geeft openheid naar Gods leiding en bevestiging.
- In gebed kunnen vragen, onduidelijkheden en moeite aan God worden voorgelegd, waarbij we leren bouwen op Gods uitspraken over Hemzelf en Zijn beloften voor degenen die Hem toebehoren.
- Visie is niet alleen persoonsgericht maar zoekt de hele gemeenschap van Gods volk en Gods verlangen voor allen die Hem toebehoren.
- Visie mag niet vrijblijvend zijn maar moet leiden tot concrete stappen. Visie en organisatie horen dan ook hand in hand te gaan.
- Door afhankelijk gebed raken wij niet in paniek en staan we open voor stappen die genomen moeten worden.
- Visie vraagt verder om teamgeest, om een gemeenschappelijk staan voor dezelfde taak.
- Een duidelijke visie voorkomt in het leiding geven en uitvoeren van taken, dat we snel afhaken en het opgeven. Volharding is het gevolg van een visie die in een houding van gebed en afhankelijkheid wordt bewerkt door Gods Geest.
- Visie vraagt verder liefde voor de eer van God en toewijding aan Zijn bedoeling met ons leven. Omdat Hij ons liefheeft en wil dat Zijn liefde het kenmerk zal zijn in onze omgang met de ander. Daarom is de opbouw van de Gemeente van groot belang en de toerusting van christenen tot dienstbetoon.

### **Om over na te denken / gespreksvragen:**

1. Wat kan mijn concrete aandeel zijn als het om de opbouw van Jezus' gemeente gaat?
2. Wil ik mij laten toerusten en wil ik gaandeweg mogelijkheden ontdekken?