



# **TROUW EN VOLHARDING**

Een dag boek voor 90 dagen

geschreven door  
**Marleen Ramaker**

Het bijbelboek Hebreëen is vooral geschreven met het oog op Hebreeuwse christenen die nog sterk vanuit het judaïsme denken en handelen. Zij zijn vertrouwd met de oudtestamentische geschriften en de geschiedenis van God met zijn volk. Wat was en is nu eigenlijk het gezag van het Nieuwe Testament? En wat maakte Jezus zo uniek en waarom geeft het Nieuwe Testament Hem het grootste gezag? Wordt er niet aan het Oude Testament met zijn tradities en overleveringen te veel voorbijgegaan?

Volgens verschillende commentaren is het bijbelboek Hebreëen geschreven voor het jaar 70, omdat in het geheel niet de verwoesting van de tempel genoemd wordt. Als schrijver worden verschillende auteurs genoemd, zoals Paulus, Lukas en Apollos, een man die ook 'doorkneed was in de Schriften.' De meesten menen dat Paulus de schrijver is, o.a. op basis van hoofdstuk 13:23-24, waarin Timoteüs ter sprake komt, een trouwe medewerker van Paulus.

Verder schrijft ds. W.P. van der Aa in Hebreëen (Kok – Kampen) dat er volgens vers 24 aanwijzingen zijn dat de Hebreëenbrief is geschreven aan een gemeente in Italië. Citaat: 'Wellicht in de buurt van Rome, die bestaat uit overwegend Joodse christenen maar zeker niet exclusief Joods. De thematiek van de brief raakt alle christenen, ook die uit de heidenen. Zij hebben evengoed hun verhouding tot hun wortels in het Joodse geloof te bepalen en zij staan evenzeer onder de bedreiging en de verleiding van vervolging en verval. Daarmee is ook voor ons de brief van groot belang.'

In het bijbels commentaar 'Het leven' (Jongbloed – Heerenveen) staan ter introductie zes accenten.

### **1. Christus heeft alle gezag**

Hebreëen openbaart Jezus' werkelijke identiteit als God. Hij is het hoogste gezag. Hij staat boven elke godsdienst en engel, boven iedere Joodse leider (zoals Abraham, Mozes of Jozua) en iedere priester. Hij is de volkomen openbaring van God.

### **2. Hogepriester**

In het Oude Testament vertegenwoordigde de hogepriester de Joden bij God. Jezus Christus verbindt ons met God. Er is geen andere weg naar God. Omdat Jezus zonder zonde onder ons heeft gewoond, is Hij de volmaakte plaatsvervanger om voor onze zonden te sterven.

### **3. Offer**

Christus' offer was de volmaakte vervulling van alles waarvoor de oudtestamentische offers stonden: Gods vergeving van de zonde. Omdat Christus het volmaakte offer voor onze zonde is, worden onze zonden uit verleden, heden en toekomst volledig vergeven.

### **4. Volwassenheid**

Ook al worden wij gered van de zonde door in Christus te geloven, toch hebben wij de opdracht verder te gaan en te groeien in het geloof. Dankzij onze relatie met Christus kunnen wij (...) groeien naar volwassenheid in Hem.

### **5. Geloof**

Geloof is een rustig vertrouwen in God. Gods verlossing is in zijn Zoon.

### **6. Volharding**

Het geloof stelt christenen in staat beproevingen te doorstaan. Echt geloof omvat ook de toewijding God trouw te blijven. (...) Volharding vormt ons karakter en leidt naar de overwinning.

**Gebod:** Trouwe God en Vader, dank U voor dit bijzondere bijbelboek. Help mij in het lezen en nadenken erover meer zicht te krijgen op Uw bedoelingen.

## **Dag 1: Hebreeën 1:1-2**

### **God spreekt**

Genesis 1:1 begint met de duidelijke aanhef: *'In het begin schiep God de hemel en de aarde.'* Maar ook Hebreeën 1:1 begint helder. De scheppende God is ook een sprekende God. Op verschillende manieren sprak Hij: in zijn schepping, door profeten die Hem vertegenwoordigden, maar bij uitstek door zijn Zoon. Jezus Christus is het centrum van de geschapen wereld (vers 2).

**Persoonlijk:** Wat betekent het voor mij dat God een sprekende God is?

Wat heb ik tot nu toe over God ontdekt?

Hoe ervaar ik zijn spreken?

**Dagtekst:** *'Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon...,'* (Hebreeën 1:1).

**Gebed:** Dank U voor de toezegging dat U een sprekende God bent en vooral wijst naar Uw Zoon: geef mij oren die horen en een hart en denken dat openstaat voor inzicht.

## **Dag 2: Hebreeën 1:3-4**

### **God maakt zich bekend**

God heeft zijn Zoon aangewezen als Middelaar, als degene die zicht kan geven op onze Schepper. Hij is één met God, maar was bereid als mens onder ons te komen wonen. Hij maakte verzoening mogelijk door onze schuld op zich te nemen.

**Persoonlijk:** Overdenk deze twee verzen.

Ga na hoe dit onze persoonlijke relatie tot God heeft gestempeld.

**Dagtekst:** *'Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen,'* (Hebreeën 1:3).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Jezus' volbrachte werk en dat Hij alles tot volledige voltooiing zal laten komen.

## **Dag 3: Hebreeën 1:5-7**

### **Meer dan de engelen**

Jezus is de sleutel tot het ontdekken wie God is, want Hij is een met Hem (vers 5). En de engelen staan onder Hem. Vers 7 maakt duidelijk dat zij dienaren zijn en uitvoerders van Gods wil.

**Persoonlijk:** Lees opnieuw vers 2 waarin staat dat God Jezus de enige erfgenaam noemt.

Hoe groot is Jezus Christus voor ons?

Geven we Hem de eerste plaats in ons leven?

En geloven we dat we als volgelingen van Jezus mede-erfgenamen mogen zijn?

Zie Romeinen 8:16-17.

**Dagtekst:** *'...Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn,'* (Hebreeën 1:5).

**Gebed:** U spreekt duidelijk over Jezus als Uw Zoon, de aangegeven Middelaar tussen U en mensen. Dank U voor zijn bereidheid onze zonde en schuld op zich te nemen en verzoening mogelijk te maken.

## **Dag 4: Hebreeën 1:7-14**

### **Jezus, de Rechtvaardige**

In dit gedeelte wordt Jezus geëerd als de Eeuwige en de rechtvaardige Koning. De Gezalfde, en door God aangewezen Verlosser die al het kwaad zal overwinnen (vers 13).

**Persoonlijk:** Denk na over de beschrijving van Jezus, de eeuwige Zoon van God die overwinnen zal.

**Dagtekst:** *'...Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht,'* (Hebreeën 1:8).

**Gebed:** Machtige en eeuwige God, dank U voor het perspectief van volledig herstel en maak ons moedig om vanuit die belofte te leven en het goede na te jagen. Ook vandaag.

## **Dag 5: Johannes 1:1-5, 14 en 18**

### **Christus: het ware Licht**

Het begin van het evangelie volgens Johannes vertoont veel parallellen met Hebreeën 1. Zie bijvoorbeeld de eerste drie verzen en de centrale plaats van Christus in het geheel.

**Persoonlijk:** Probeer met eigen woorden de essentie van dit bijbelgedeelte weer te geven.

**Dagtekst:** *'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader)...,'* (Johannes 1:14).

**Gebed:** Het mysterie is moeilijk te begrijpen, maar ik wil Uw liefde en macht erkennen en belijden. Dank U dat Jezus vol van goedheid en waarheid is. Leid mij met Uw waarheid en zegen.

## **Dag 6: Hebreeën 2:1-3**

### **Op God gericht blijven**

Naar God luisteren en op zijn wil gericht zijn, is niet altijd makkelijk. Het vraagt de aandacht van ons denken, van ons gevoel, van onze wil, waarbij we niet alleen over de woorden nadenken maar de consequentie ervan willen aanvaarden voor ons leven.

**Persoonlijk:** Denk na over de gevaren van vrijblijvendheid en geef hiervan voorbeelden. Hoe kunnen we meer standvastig worden? Overdenk in dit verband Jakobus 1:22-25.

**Dagtekst:** *'Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven,'* (Hebreeën 2:1).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik vaak twijfelachtig ben in mijn geloofsvertrouwen. Toch belooft U dat ik op koers kan blijven wanneer ik op U afgestemd blijf en Uw liefde en leiding vertrouw. Wees mij vandaag nabij.

## **Dag 7: Hebreeën 2:4-8**

### **Christus: oneindig groot**

God heeft de boodschap van het Evangelie bevestigd door wonderen en tekenen. In de bediening van Jezus Christus, maar ook in het leven en werk van zijn volgelingen. Vooral in het bijbelboek Handelingen lezen we hierover. Paulus spreekt in zijn brieven dan ook over de gaven en vrucht van de Geest waardoor de liefde en kracht van de Heer kenbaar worden.

**Persoonlijk:** Lees Markus 16:20 en Efeze 4:11-16.

Waarom is het werk van Gods Geest belangrijk voor gezond persoonlijk geloofs- en gemeentelven?

**Dagtekst:** *'God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten...'* (Hebreeën 2:4).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor Uw macht en voorziening in situaties waar we als mensen tegen beperkingen aanlopen. Daarom wil ik alles van vandaag aan Uw zorg toevertrouwen.

## **Dag 8: Hebreeën 2:9-13**

### **Jezus' vernedering diende een doel**

In Hebreeën 1:13 lezen we over Jezus' uiteindelijke koningschap waarbij zijn vijanden zijn overwonnen. Dat geloof en dat perspectief is bepalend voor ons leven nu. Lees in dit verband het bijbelgedeelte van vandaag. Jezus was als mens onderworpen aan de wetten van de aarde, ook aan die van de dood. Maar zijn dood diende een doel. Hij verzoende de mens met God, zijn vernedering leidde tot zijn verheerlijking, waarbij Hij mensen die in Hem hun vertrouwen uitspreken ook verhoogt als kinderen van God.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 11-13.

Wat staat hierin concreet?

**Dagtekst:** *'Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één,'* (Hebreeën 2:11).

**Gebed:** Dank U voor het bijzondere geschenk van Uw liefde. Dat ik dankzij Uw Zoon mag weten een kind van God te zijn. Help mij te leven als kind van U, ook in alles wat vandaag op mijn weg zal komen.

## **Dag 9: Hebreeën 2:14-18**

### **Jezus weet wat lijden is**

Dit bijbelgedeelte moet ons steeds weer ontroeren, want het geeft weer hoe Jezus bereid was zich met onze nood te identificeren. Hij onderging de dood om ons te kunnen bevrijden van de angst voor de dood en de dood zelf. Maar ook weet Hij wat het is om beproefd te worden en moeite te ervaren. Daarin wil Hij ons tegemoetkomen en steunen (vers 18).

**Persoonlijk:** Schrijf op waarin Jezus ons allemaal begrijpen kan en wil helpen en dank Hem daarna voor Zijn grenzeloze liefde en nabijheid.

**Dagtekst:** *'Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen,'* (Hebreeën 2:18).

**Gebed:** Liefdevolle God en Vader, ik wil U danken voor alles wat U mij in Uw Zoon geschonken hebt. Ik belijd U dat ik er soms aan voorbijga, maar het is een geweldige boodschap van hoop!

## **Dag 10: Hebreeën 3:1-4**

### **God: bouwer van alles**

Jezus wordt onze apostel en hogepriester genoemd (vers 1). Als apostel werd Hij gezonden door zijn Vader en als hogepriester is Hij vertegenwoordiger van de mensen bij God. Voor de Joden was de hogepriester de belangrijkste, menselijke autoriteit en voor de christenen hadden de apostelen veel gezag, als boodschappers van God. Maar Jezus heeft het grootste gezag als apostel en hogepriester. Hij kwam van de Vader en vertegenwoordigde de mensen bij God.

**Persoonlijk:** Overdenk in dit licht de verzen 3-4.

Geven wij Jezus die gezaghebbende plaats in ons denken en leven?

**Dagtekst:** *'Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf,'* (Hebreeën 3:3).

**Gebed:** Help mij, Heer, om voortdurend doordrongen te zijn van de centrale betekenis van Uw Zoon in de geschiedenis en in Uw verlangen voor ons leven.

## **Dag 11: Hebreeën 3:5-12**

### **Alert blijven en waakzaam**

Mozes was trouw aan Gods opdracht, waarover we lezen in het Oude Testament. Hij leidde Gods volk naar het beloofde land en bereidde de weg voor van de komst van de Messias. Jezus Christus is trouw aan zijn volgelingen, aan de gemeente, voor wie Hij een opdracht heeft in de wereld. Daarom roept Hij zijn volgelingen op tot trouw, waarbij ze volhardend en standvastig blijven.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 12. Spreek erover met God in gebed.

**Dagtekst:** *'Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God...,'* (Hebreeën 3:12).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor Uw trouw, geef dat mij dit steeds voor ogen staat en dat ik in afhankelijkheid en dankbaarheid dicht bij U en Uw Woord blijf.

## **Dag 12: Hebreeën 3:12-19**

### **Koppigheid en ongeloof**

In dit gedeelte wordt het gevaar genoemd van afdwaling en ontrouw, van ongehoorzaamheid en ongeloof. Het zijn situaties die kunnen ontstaan in periodes dat we met vragen worstelen en waarbij we ons zicht op God kwijtraken. Op Zijn trouw en beloften.

**Persoonlijk:** Lees het gedeelte opnieuw.

Ga na op welke terreinen er scheefgroei, ongeloof en ontrouw kan ontstaan waardoor de 'rust' in de Heer en onze bestemming in gevaar komen (verzen 18-19).

**Dagtekst:** *'Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden...,'* (Hebreeën 3:14).

**Gebed:** Ik moet U belijden dat ik mij geestelijk vaak niet zo sterk voel, toch wil ik trouw blijven aan U en Uw weg gaan. Wees mij hierin nabij met de kracht van Uw Geest.

## **Dag 13: Hebreëen 4:1-2**

### **Aanvaarding van Gods belofte**

Deze twee verzen maken het heel duidelijk! Het Goede Nieuws is verkondigd: in Jezus Christus is er redding en kunnen we een gereinigde relatie met God ontvangen. Zijn Zoon staat hiervoor garant. We kunnen er echter aan voorbijgaan, nonchalant en ongelovig. Dan is 'het verkondigde woord niet heilzaam.'

**Persoonlijk:** God heeft in Christus de mogelijkheid van verzoening aangeboden.

Heb ik me laten verzoenen en geloof ik dat ik nu en later bij Hem hoor en mag horen bij Zijn Koninkrijk?

**Dagtekst:** *'Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is,'* (Hebreëen 4:1).

**Gebed:** Ik wil U uit de grond van mijn hart danken voor Uw belofte dat ik bij U mag horen. Nu en in de eeuwigheid die in Uw hand is.

## **Dag 14: Hebreëen 4:3-11**

### **Gods rust**

In Matteüs 11:28 roept Jezus mensen op tot Hem te komen, zodat ze rust vinden voor hun ziel, rust waarover we lezen in de verzen 8-11, rust die God verlangt te geven. We worden dan ook opgeroepen hieraan niet voorbij te gaan

**Persoonlijk:** Overdenk Johannes 14:1-4 waarin Jezus ook spreekt over vrede en rust. Niet alleen nu, maar ook in de eeuwigheid met Hem. Hij bereidt plaats voor en een toekomst met Hem.

**Dagtekst:** *'Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan...,'* (Hebreëen 4:11).

**Gebed:** Machtige God, dank U voor het aanbod van rust waarbij ik me 'thuis' mag weten bij U. Leer mij hieruit te denken, te leven en te werken.

## **Dag 15: Hebreëen 4:12-13**

### **Kracht van Gods Woord**

Deze twee verzen bepalen ons bij de werkzame kracht van Gods Woord, waarbij zijn Geest ons onderscheidingsvermogen wil geven en inzicht in zijn wil voor ons leven. Wij kunnen ons tegenover God niet verontschuldigen want Hij wil de waarheid aan ons bekendmaken.

**Persoonlijk:** Op welke terreinen ervaar ik de krachtige doorwerking van Gods Woord en Geest?

**Dagtekst:** *'Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard...,'* (Hebreëen 4:12).

**Gebed:** Heer, dank U wel dat ik Uw liefde en trouw als een houvast in mijn leven kan omarmen, waardoor ik niet bevreesd hoef te zijn voor de kracht van Uw woorden.

## **Dag 16: Hebreëën 4:14-16**

### **Onbevreesd**

Dit bijbelgedeelte geeft veel moed en vertrouwen. Ook al doorgrondt de Heilige ons door en door, toch hoeven we niet bang te zijn.

Jezus staat als hogepriester voor ons borg en God ziet ons in Hem aan.

**Persoonlijk:** Wat betekent vers 16 voor mij?

Durf ik vrijmoedig tot God te komen, de genadige en liefdevolle Vader?

**Dagtekst:** *'Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip,'* (Hebreëën 4:16).

**Gebed:** Genadige God en Vader, dank U voor de gave van Uw Zoon waardoor ik vrijmoedig tot U mag komen.

## **Dag 17: Hebreëën 5:1-4**

### **Bemiddelen**

In de tijd van het Oude Testament blijkt dat God aanwees wie hogepriester kon zijn: Het was Aäron en zijn nakomelingen. Zij mochten namens God bemiddelen tussen God en mensen, waarbij de offerdienst een grote betekenis had: de verzoening van zonde en schuld.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 3-4.

Wat blijkt hieruit?

**Dagtekst:** *'Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden,'* (Hebreëën 4:14).

**Gebed:** Dank U voor Jezus, de hogepriester die U hebt aangewezen en waarop wij onze hoop mogen vestigen.

## **Dag 18: Hebreëën 5:5-10, Genesis 14:17-20**

### **Jezus: bruggenbouwer**

Zoals God Aäron had aangewezen, wees Hij daarna Jezus, zijn Zoon, aan als de beloofde, volmaakte hogepriester (vers 5-6). Daarbij wordt verwezen naar Melchisedek, een priester van Salem (Jeruzalem), aan wie ook in Hebreëën 7:1-4 aandacht wordt gegeven. Het benadrukt Jezus' bijzondere betekenis als Zoon van God en Zoon van de mens.

**Persoonlijk:** Waarom is Jezus' positie als Zoon van God van het grootste belang?

En wat leren we van de verzen 7-9?

**Dagtekst:** *'Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden,'* (Hebreëën 5:8).

**Gebed:** Wanneer ik denk aan de angst en pijn van Uw Zoon, dan besef ik opnieuw de rijkdom en diepte van Uw liefde en vergeving in Hem. Ik dank U hiervoor uit het diepst van mijn hart.



## **Dag 19: Hebreëën 5:11-14**

### **Volwassenheid**

In deze verzen worden we bepaald bij het probleem van onvolwassenheid. Welke voorbeelden worden gebruikt? En wat is nodig om meer volwassen te worden?

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 13-14 en 1 Petrus 2:1-2.

Verlang ik als jonggelovige naar melk en wil ik in het volwassen worden vast voedsel gaan gebruiken zodat ik groei in onderscheidingsvermogen?

**Dagtekst:** *'Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad,'* (Hebreëën 5:14).

**Gebed:** Machtige God en Vader, maak mij bereid meer gevormd en geoefend te worden in een tijd die zoveel verwarring kent.

## **Dag 20: Hebreëën 6:1-3**

### **Bouwen op een fundament**

Het is belangrijk dat er sprake is van een goed fundament, waarbij Christus en zijn woord doorslaggevend zijn, zie in dit licht ook 1 Korinthe 3:10-11.

**Persoonlijk:** Wat houdt voor mij het fundament in?

Probeer dit met een aantal kernwoorden weer te geven.

**Dagtekst:** *'Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid...,'* (Hebreëën 6:1).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor het heldere onderwijs van Uw Zoon, help mij daarop te bouwen en open te staan voor meer inzicht en groei.

## **Dag 21: Hebreëën 6:4-6**

### **Gods Geest wil inzicht geven**

Wanneer we Jezus navolgen, wil Hij door zijn Geest ons bepalen bij zijn verlangen voor ons leven en ons daarvoor toerusten. Hij wil dat we voortdurend van Hem leren en groeien in wie we zijn, wat we doen, wat we zeggen en in onderlinge verhoudingen.

**Persoonlijk:** Welke waarschuwing klinkt in deze verzen door?

**Dagtekst:** *'Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende werelden die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen...,'* (Hebreëën 6:6).

**Gebed:** Bescherm mij, Heer, voor afvalligheid, want ik wil niet nonchalant aan Uw gaven voorbij gaan. Laat Uw licht op mij schijnen en geef mij inzicht.

## **Dag 22:** Hebreëën 6:7-8

### **God wil zegenen**

Wanneer we leven als eigendom van Jezus Christus, dan zegent God ons. Ook wil Hij ons alert maken op het gevaar van distels en dorens.

**Persoonlijk:** Denk na over deze bijbelse illustraties.

Zijn er zaken in mijn leven die Gods werk en zegen in de weg kunnen staan?

**Dagtekst:** *'Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God,'* (Hebreëën 6:7).

**Gebed:** Dank U wel voor de belofte van Uw zegen, geef dat ik opensta voor Uw werk in mijn leven. Dat bid ik U ook voor:

## **Dag 23:** Hebreëën 6:9-12

### **Standvastigheid**

God weet wat er in ons hart leeft en wat we uit liefde voor Hem doen (vers 10). Volgens vers 11-12 houdt standvastig geloof ook verband met de belofte die ons voor ogen staat en de verzekering van Gods zegen wanneer we toegewijd zijn aan Hem.

**Persoonlijk:** Wat staat ons vooral voor ogen wanneer we denken aan onze toewijding aan God?

**Dagtekst:** *'Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe...,'* (Hebreëën 6:11).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de vrede en bescherming die U belooft wanneer ik trouw ben aan U en Uw woord en bereid ben de weg te gaan die U aangeeft.

## **Dag 24:** Hebreëën 6:13-17

### **God is te vertrouwen**

In dit gedeelte wordt verwezen naar Abraham, die geduldig uitzag naar Gods beloofde zegen. Tussen het moment dat God hem een zoon beloofde (Genesis 17:16) en Izaks geboorte (Genesis 21:1-3) lag 25 jaar. God stond garant met zijn Naam: de Eeuwige, Machtige en Onveranderlijke.

**Persoonlijk:** Op welke beloften van God bouw ik?

**Dagtekst:** *'En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben,'* (Hebreëën 6:15).

**Gebed:** Help mij om voortdurend en standvastig te bouwen op Uw beloften.

## **Dag 25: Hebreëen 6:18-20**

### **Hoop is een anker**

Gods belofte is te vergelijken met een anker waaraan de ziel houvast vindt. Jezus maakte de toegang tot de Vader vrij en daarom mogen we met zekerheid uitzien naar de ontmoeting met God. Onbevreesd.

**Persoonlijk:** Het voorhangsel (gordijn) hing tussen het heilige en allerheiligste van de tabernakel. Wat gebeurde er met dit voorhangsel toen Jezus voor ons de schuld op zich genomen had? Lees Mattheüs 27:51.

**Dagtekst:** *'Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is...'* (Hebreëen 6:19).

**Gebed:** Dank U voor het wonder dat het gordijn van boven naar beneden scheurde, dat U het initiatief nam in het aanbieden van vergeving en genade. Ik heb U lief.

## **Dag 26: Hebreëen 7:1-10**

### **Priester voor altijd**

In deze geschiedenis wordt benadrukt dat Jezus meer is dan Abraham, de vader van het Joodse volk. En groter dan Levi, een nakomeling van Abraham. Het Joodse priesterschap waarbij Levi's nakomelingen betrokken waren, is ook ondergeschikt aan Jezus' eeuwige priesterschap.

**Persoonlijk:** Dit bijbelgedeelte benadrukt Jezus' bijzondere positie als Zoon van God. Waarin is Jezus' priesterschap uniek?

**Dagtekst:** *'Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is,'* (Hebreëen 7:7).

**Gebed:** Machtige God, geef mij steeds meer begrip voor de unieke plaats van Uw Zoon. Dank U voor zijn eenmalige offer, waarop ik steeds weer een beroep mag doen.

## **Dag 27: Hebreëen 7:11-19**

### **Priesterschap van de Messias**

Van Melchizedek wordt gezegd dat hij een eeuwig priester is (Psalm 110:4). Daarbij wordt een vergelijking getrokken met de Zoon van God (verzen 15-17). In Jezus is de toegang tot de Vader mogelijk voor ieder die in gelovig vertrouwen Hem aanvaardt als Verlosser en Heer.

**Persoonlijk:** Hoewel dit hoofdstuk niet makkelijk is, wil het toch een waarheid duidelijk maken, zie de verzen 16-17.

Wat betekent het voor ons persoonlijk?

**Dagtekst:** *'...maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel,'* (Hebreëen 7:19).

**Gebed:** Ik ben mij ervan bewust dat menselijke inspanningen en overleveringen tekortschieten. Alleen Uw Zoon maakt het mogelijk dicht bij U te komen.

## **Dag 28: Hebreëën 7:20-25**

### **Jezus bidt voor ons**

Volgens vers 22 maakte Jezus het nieuwe verbond mogelijk: Hij is een eeuwige priester, door God aangewezen, zie vers 24. Hij biedt verlossing en eeuwig leven aan. Door Hem is er directe toegang tot de Vader. Ook bidt Hij voor de mensen die Hem toebehoren (vers 25).

**Persoonlijk:** In hoeverre leef ik met het besef dat Jezus voor mij bidt en het goede zoekt?

**Dagtekst:** *'Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten,'* (Hebreëën 7:25).

**Gebed:** Jezus Christus, Ik wil U danken voor het voorrecht dat U voor mij bidt en weet wat er in mijn hart en leven speelt. Houd mij dicht bij U.

## **Dag 29: Hebreëën 7:26-28**

### **Jezus is volmaakt**

De hogepriester in het Oude Testament ging één keer per jaar naar God toe om vergeving voor het volk en hemzelf te vragen, maar Jezus bidt voortdurend voor ons: als volmaakte Hogepriester bemiddelt Hij tussen God en ons.

**Persoonlijk:** Overdenk in dit verband ook Romeinen 8:33-34.

**Dagtekst:** *'Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet...,'* (Hebreëën 7:26).

**Gebed:** Ik wil U danken voor het offer van Uw Zoon, waardoor ik mijn schuld heb mogen inruilen voor vergeving en een nieuw leven. Help mij vandaag trouw te zijn in mijn toewijding aan U, vooral in concrete situaties van vandaag, zoals onderlinge relaties.

## **Dag 30: Hebreëën 8:1-5**

### **Voorafschaduwing**

De vroegere priesterdienst en offers waren een heenwijzing naar het werk van Jezus Christus die als het 'lam van God' alle zonde op zich nam (Johannes 1:29).

**Persoonlijk:** Lees opnieuw vers 5.

Denk na over de betekenis hiervan.

Wat betekent het voor ons dat Jezus vanuit de hemel regeert en zijn Koninkrijk zal bevestigen (1-2)?

**Dagtekst:** *'En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont,'* (Romeinen 8:11).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw geduld in het uitwerken van Uw plan met deze wereld. Dank U voor verlossing in Jezus Christus en zijn Geest die mij wil leiden, ook vandaag.

## Dag 31: Hebreëën 8:6-9

### Verbond

In het oude verbond staat de wet centraal: Gods richtlijnen voor de omgang met Hem en mensen. In het nieuwe verbond staat genade centraal: het aanbod van vergeving dat Jezus in zijn offerdood aanbiedt, omdat we als mens steeds weer tekortschieten en God en elkaar tekortdoen.

**Persoonlijk:** Hoe beleef ik het verschil tussen wet en genade?  
Hoe kan vanuit de genade de wet weer betekenis krijgen?

**Dagtekst:** *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft,'* (2 Korinthe 5:17-18a).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de opening die Jezus heeft gegeven naar U toe, en zijn belofte om mij van binnenuit nieuw te maken en toe te rusten voor het navolgen van Hem.

## Dag 32: Hebreëën 8:10-13

### Een veranderd hart

Vers 10 geeft de kern van het nieuwe verbond aan: een veranderd hart waarbij de Geest van Jezus ons onderwijst wat Gods wil inhoudt. Dan zullen we Hem 'kennen'.

**Persoonlijk:** Probeer met eigen woorden weer te geven wat met het woord 'kennen' bedoeld wordt. En ga na in hoeverre wij God kennen en zijn verlangen voor ons leven.

**Dagtekst:** *'...Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn,'* (Hebreëën 8:10).

**Gebed:** Heer, maak mijn hart tot een woonplaats van Uw Geest en Woord, zodat U mijn leven en werk kunt zegenen en gebruiken.

## Dag 33: Hebreëën 9:1-10

### Noodzaak van vergeving

Het 'aardse heiligdom' bestond uit het heilige en het allerheiligste (verzen 1-5).

Voor extra informatie zie Exodus 36-40. Alleen de hogepriester mocht een keer per jaar, op de Grote Verzoendag, het allerheiligste binnenkomen om verzoening te vragen voor zijn zonden en die van het volk (vers 7), waarbij het verzoendeksel de aangewezen plaats was.

**Persoonlijk:** Wat betekenen de verzen 7-10?

**Dagtekst:** *'Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...,'* (Hebreëën 10:19).

**Gebed:** Here God, geef dat ik nooit nonchalant of achteloos met Uw aanbod van vergeving omga. Dank U voor Uw liefde.

## **Dag 34: Hebreëen 9:11-14**

### **Eeuwige verlossing**

Jezus is een hemels heiligdom binnengegaan en maakte door zijn offerdood eeuwige verlossing mogelijk (vers 12).

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 13-14.

Geef de meest belangrijke gedachte weer en de betekenis ervan voor ons dagelijks leven.

**Dagtekst:** *'...hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken...,'* (Hebreëen 9:14).

**Gebed:** Hemelse Vader, ik wil U danken voor dit enorm grote mysterie, waarin ik toch mijn vertrouwen mag uitspreken.

## **Dag 35: Hebreëen 9:15-22**

### **Een nieuw verbond**

Jezus maakte een nieuw verbond mogelijk (vers 15). Zoals in het Oude Testament het bloed van jonge stieren en bokken nodig was voor reiniging, zo voorziet nu – dankzij het nieuwe verbond – Jezus' offer. Zijn bloed reinigt van ongerechtigheid en schuld.

**Persoonlijk.** Lees en overdenk 1 Johannes 1:8-9.

Welke belofte wordt hierin gegeven?

**Dagtekst:** *'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid,'* (1 Johannes 1:9).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de belofte dat U mij dankzij Christus mijn schuld en tekorten wilt vergeven. Help mij vandaag dicht bij U te blijven.

## **Dag 36: Hebreëen 9:23-26**

### **Verlosser en Vriend**

De tabernakel was een afspiegeling en symbool van de hemelse werkelijkheid. Het is moeilijk te begrijpen maar een ding is duidelijk: Jezus Christus is de Middelaar om ons met God en zijn koninkrijk te verbinden (vers 24). Hij bidt voor ons. Als Verlosser en Vriend wil Hij voor ons instaan en nabij zijn.

**Persoonlijk:** Lees en overdenk Johannes 15:14-17.

**Dagtekst:** *'U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied,'* (Johannes 15:14).

**Gebed:** Het is bijzonder dat Christus mij tot zijn vrienden rekent en dat ik Hem mag liefhebben en volgen. Maak mij een trouwe en betrouwbare vriend, ook in mijn omgang met mensen en situaties.

## **Dag 37: Hebreëën 9:27-28 en Johannes 5:24**

### **Verlost van het oordeel**

In vers 27 komt duidelijk naar voren dat we allemaal moeten sterven. Daarna is er sprake van een oordeel: we moeten voor God verschijnen. Wanneer we de verlossing in Jezus Christus geloven en van harte aanvaarden, dan belooft Hij verlossing van het oordeel en de gave van eeuwig leven.

**Persoonlijk:** Lees en overdenk Johannes 5:24.

**Dagtekst:** *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven,'* (Johannes 5:24).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik dank U dat Jezus Christus het oordeel heeft weggenomen. Dank U voor het eeuwige leven dat ik mocht ontvangen en dat ik geen angst voor U als Rechter hoef te hebben.

## **Dag 38: Hebreëën 10:1-7**

### **Zondebesef en vergeving**

Steeds weer worden we bepaald bij zonde en schuld. Het Oude Verbond maakt dat heel duidelijk. Het benadrukt extra Jezus' unieke komst, lijden, sterven en opstanding. Hij alleen kan eeuwig verlossing aanbieden.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 5-7 en Jezus' bereidheid zichzelf te geven. Waaruit blijkt verder Zijn eenheid met de Vader?

**Dagtekst:** *'Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God,'* (Hebreëën 10:9).

**Gebed:** Hartelijk dank voor Jezus' komst en de gave van zijn leven, zodat verzoening mogelijk is geworden.

## **Dag 39: Hebreëën 10:8-10**

### **Geheiligd in Jezus**

Door de offerdienst in het Oude Testament werd duidelijk dat God zonde ernstig neemt. Zo ernstig dat deze offers onvoldoende waren en slechts een afschaduw van het nieuwe dat moest komen.

**Persoonlijk:** Lees opnieuw de verzen 9-10.  
Dank God voor Zijn liefde en voorziening in Jezus Christus.

**Dagtekst:** *'Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht,'* (Hebreëën 10:10).

**Gebed:** Heer van mijn leven, geef dat ik nooit achteloos om zal gaan met Jezus' offer, maar mij bewust blijf van de ernst van zonde en de kostbare gave van vergeving.

## **Dag 40: Hebreëën 10:11-13**

### **Jezus als Koning**

Jezus zit aan de rechterhand van God (vers 12). Hij is verheerlijkt en regeert als Koning. Zijn koningschap zal bevestigd en zichtbaar worden. Als hogepriester draagt Hij ons op zijn hart.

**Persoonlijk:** Lees in dit verband Exodus 28:29.

Wanneer Aäron als sterfelijk mens al de namen van de stammen van Israël droeg, hoeveel te meer bevestigt Jezus, onze Verlosser, Middelaar en Hogepriester die eeuwig is, ons dan van zijn liefde! Hij alleen kan alles tot voltooiing brengen.

**Dagtekst:** *'Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan,'* (Job 19:25).

**Gebed:** Dank U dat U ons in Jezus heeft bevrijd en dat we als Uw eigendom mogen leven, handelen en beschikbaar zijn.

## **Dag 41: Hebreëën 10:14-18**

### **Laten heiligen**

Gods Geest wil ons innerlijk ervan overtuigen dat Jezus Christus niet alleen verzoening mogelijk maakt, maar ook 'heiliging', waarbij we meer en meer op Hem gaan lijken.

**Persoonlijk:** Lees vers 16 en Galaten 5:22-25.

Welke concrete vrucht werkt heiliging uit?

**Dagtekst:** *'Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen,'* (Galaten 5:24-25).

**Gebed:** Wilt U mij vandaag leiden en beschermen door Uw Geest. Maak mij steeds weer bewust dat ik bij U hoor.

## **Dag 42: Hebreëën 10:19-22**

### **Oprechtheid en geloof**

Bevrijding van zonde en schuld geeft vreugde en een nieuwe richting. Wij mogen vrijmoedig tot God naderen omdat Jezus de weg vrijmaakte.

**Persoonlijk:** Hoe beleef ik deze vrijheid?

Geef in dit verband vers 22 met eigen woorden weer.

**Dagtekst:** *'...laten wij tot Hem naderen met een waarchtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water,'* (Hebreëën 10:22).

**Gebed:** Ik wil U danken dat U mij wilt herscheppen door de kracht van Uw Geest. Maak mij standvastig.



## **Dag 43: Hebreëën 10:23-25**

### **Kracht van bemoediging**

Omdat Gods beloften betrouwbaar zijn, worden we in vers 23 opgeroepen onwankelbaar onze hoop en belijdenis vast te houden. Vanuit die basis kunnen we dan onze plaats innemen en van invloed zijn.

**Persoonlijk:** De tijd waarin we leven is ernstig.  
Overdenk in dat licht opnieuw vers 25.  
Waarbij word ik dan bepaald?

**Dagtekst:** *'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken,'* (Hebreëën 10:24).

**Gebed:** Help mij, Vader in de hemel, om standvastig te blijven in de hoop waarvoor U zelf garant staat.

## **Dag 44: Hebreëën 10-26-29**

### **Waarschuwing**

Deze woorden bepalen ons bij de ernst van Gods heiligheid en aanbod in Christus. In vers 29 staat zelfs dat we de 'Zoon van God vertrappen' wanneer we – na tot inzicht en erkenning gekomen te zijn – hardnekkig en trots de waarheid afwijzen en ontkennen.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 29.  
Bid voor jezelf en anderen. Dat we in ontzag trouw blijven aan Gods genade, liefde en aan het werk van zijn Geest in ons leven.

**Dagtekst:** *'Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrappt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?'* (Hebreëën 10:29).

**Gebed:** Almachtige God en Vader, U liet in het sturen van Uw Zoon Uw hart zien. Geef dat ik nooit zal vervallen tot onverschilligheid en afwijzing waarbij ik Uw vergeving veracht, evenals het werk van Uw Geest in mijn leven.

## **Dag 45: Hebreëën 10:30-33**

### **Ontzag**

Opnieuw blijkt uit de verzen 30-31 dat het 'huiveringwekkend' is om te vallen in de hand van de levende God. Daarbij worden in de verzen 32-33 de gelovigen opgeroepen zich de tijd te herinneren dat ze standvastig bleven en anderen daarbij steunden.

**Persoonlijk:** Denk na over de zin 'Herinnert u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen...'.  
Hoe kunnen we het licht van Christus blijven zoeken?

**Dagtekst:** *'Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen,'* (Hebreëën 10:32).

**Gebed:** Here God, ik ben me ervan bewust dat ik gauw voor Uw licht kan weglopen. Maak mij opmerkzaam op lauwheid, ongehoorzame rebellie of passieve onverschilligheid.

## **Dag 46: Hebreëen 10:34-36**

### **Volharding**

In deze verzen klinkt een pleidooi door om in moeite anderen te steunen en zelf gericht te blijven op Gods beloften van nabijheid en voorziening. Om het houvast en de hoop op Christus voor ogen te houden en te koesteren.

**Persoonlijk:** Hoe kunnen we elkaar helpen om in verdrukking en moeite standvastig te blijven? Overdenk Romeinen 5:3-5.  
Bid voor mensen die je in gedachten komen.

**Dagtekst:** *'Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen,'* (Hebreëen 10:36).

**Gebed:** Dank U voor de vele voorbeelden van volharding in Uw Woord. En bovenal voor het voorbeeld van Uw Zoon, Jezus.

## **Dag 47: Hebreëen 10:37-39**

### **Niet terugdeinzen**

In geloof mogen we volhardend uitzien naar Jezus' tweede komst en de voltooiing van zijn beloften. Wel is er het gevaar dat we aarzelend en terughoudend kunnen worden. In dit bijbelgedeelte worden we opgeroepen waakzaam te blijven.

**Persoonlijk:** Om te kunnen stand houden moet we alert zijn op ondermijnende invloeden, vooral in de 'laatste dagen'.  
Lees in dit verband ook 2 Timotheüs 3:1-5 en vers 10.  
Waarbij word ik bepaald?

**Dagtekst:** *'Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel,'* (Hebreëen 10:39).

**Gebed:** Maak mij sterk en weerbaar door de kracht van Uw Woord en door de inwoning van Uw Geest, die mij wil leiden en beschermen.

## **Dag 48: Hebreëen 11:1-3**

### **Kracht van geloof**

Deze eerste drie verzen zijn een prachtige inleiding op geloofsgetuigenissen van mensen uit de Bijbel. Geloof bestaat immers uit vertrouwen en hopen. Door te vertrouwen op Gods woorden en bovenal op wie Hij is in zijn trouw en waarheid, is hoop mogelijk omdat Hij zal doen wat Hij gezegd heeft.

**Persoonlijk:** Lees in dit verband ook Johannes 20:24-31.  
Wat maakt Jezus, als Zoon van God, hierin duidelijk?

**Dagtekst:** *'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet,'* (Hebreëen 11:1).

**Gebed:** Machtige God, wat bent U groot in Uw wijsheid en liefde, waarbij U belooft dat al Uw woorden in vervulling zullen gaan. Dank U dat ik mag bouwen op Uw trouw en betrouwbaarheid.

## **Dag 49:** Hebreëën 11:4 en Genesis 4:3-5

### **Bloedoffer**

Het allereerste offer vond plaats na de zondeval (Genesis 3:21), waarbij God van het geslachte dier kleding voor Adam en Eva maakte. In Hebreëën 9:22 kwam ook naar voren dat bloedstorting noodzakelijk was voor vergeving. Abel had een bloedoffer gebracht en Kaïn de vrucht van het land.

**Persoonlijk:** Kan het verschil van offers te maken hebben met het verschil tussen genade of vertrouwen op eigen inspanningen en prestatie?

**Dagtekst:** *'...evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere,'* (Romeinen 5:21).

**Gebed:** Dank U voor het offer van Jezus, voor de genade die U in Hem aanbiedt.

## **Dag 50:** Hebreëën 11:5 en Genesis 5:22-24

### **Wandelen met God**

Van Henoch wordt gezegd dat hij met God wandelde. Hij was vertrouwd met God en toegewijd aan zijn zorg en wil. Het is bijzonder dat God hem tot zich nam zonder dat hij hoefde te sterven. Een mysterie dat heenwijst naar de vertrouwelijke omgang van God met Henoch.

**Persoonlijk:** Wat betekent het voor ons om met God te 'wandelen'?  
Lees in dit verband Kolossenzen 2:6-7 en Efeze 4:20-24.

**Dagtekst:** *'Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen,'* (Galaten 5:25).

**Gebed:** Leer mij elke dag opnieuw de weg met U te gaan en niet eigenwijs andere wegen in te slaan die mij van U kunnen verwijderen. Dank U dat we in gebed met U mogen spreken en dat U zich bekendmaakt in Uw Woord en in Jezus' leven.

## **Dag 51:** Hebreëën 11:6 en Mattheüs 7:7-11

### **Oprecht zoeken**

Vers 6 is heel duidelijk: God wil dat we Hem zoeken en dus openstaan voor zijn bestaan en zijn verlangen zichzelf aan ons bekend te maken. De belofte van beloning geeft aan dat God die ontdekkingstocht naar waarde schat, als de mens maar oprecht en volhardend is in zijn zoeken.

**Persoonlijk:** Ga na of je soms te veel teert op oude kennis en voldoende openstaat voor meer inzicht zodat God je daarin kan zegenen.

**Dagtekst:** *'Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden,'* (Mattheüs 7:7).

**Gebed:** Dank U voor de belofte dat U oprecht zoeken beloont en wilt zegenen. Geef dat ik ook anderen hiertoe durf uit te dagen en hen hierin kan bemoedigen.

## **Dag 52: Hebreëën 11:7 en Genesis 6:13-22**

### **In geloof bouwen**

Noach was bereid een dwaas genoemd te worden in het serieus nemen van Gods opdracht. Maar ook Noach wandelde net als Henoeh in gelovig vertrouwen met God. Hij begreep dat Gods bedoelingen te vertrouwen zijn en kwam in actie.

**Persoonlijk:** Ga na waarom we het vaak moeilijk vinden om voor ons geloof uit te komen, vooral als het aankomt op concrete stappen die met onze toewijding aan God te maken hebben.

**Dagtekst:** Jezus zegt: *'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,'* (Mattheüs 7:24).

**Gebed:** Trouwe God en Vader, help mij steeds weer Uw verlangen en opdracht voor mijn leven serieus te nemen.

## **Dag 53: Hebreëën 11:8-10 en Genesis 12:1-4**

### **Gods roeping**

Abraham wist dat hij door God geroepen was met een speciale bedoeling. Sommige aspecten daarvan waren al heel concreet, maar andere hadden te maken met Gods plan door de eeuwen en geschiedenis heen. Zo zag hij uit naar 'een stad van fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd'.

**Persoonlijk:** Overdenk in dit verband de profetie die in Openbaring 21:1-4 staat. Geloven wij dat Gods beloften aan Abraham, waarbij Hij Israël en de volken op het oog heeft, tot volledige voltooiing gebracht zullen worden?

**Dagtekst:** *'En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham,'* (Galaten 3:8-9).

**Gebed:** Het is allemaal moeilijk te begrijpen, maar dank U voor Uw wijsheid en trouw waarbij Uw plan met onze wereld openbaar zal worden. Help mij te leven in vertrouwen.

## **Dag 54: Hebreëën 11:11-12 en Genesis 17:19 en 21:1-7**

### **Het onmogelijke gebeurde**

Sara twijfelde aan Gods belofte van een zoon, want was ze niet te oud geworden? Toch deed God wat voor mensen onmogelijk leek: Abraham en Sara kregen een zoon en zij ervoeren dat God op zijn woord te vertrouwen is.

**Persoonlijk:** In hoeverre zijn wij vertrouwd met twijfel? Ga na waarin God toch betrouwbaar is gebleken en hoe wij daardoor konden groeien in geloof.

**Dagtekst:** *'...Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp!'* (Markus 9:24).

**Gebed:** Machtige God, laat mijn geloof groeien, want ik geloof. Kom mij in twijfel te hulp.

## Dag 55: Hebreëën 11:13-16

### Op doorreis

Ook al was er vaak gebrekkig zicht op verhooring, toch bleven de 'geloofshelden' in vertrouwen op God zien, wetend dat Hij als de Eeuwige het overzicht heeft en voorziet op zijn tijd. Ook wisten ze dat God een eeuwige toekomst zou bereiden.

**Persoonlijk:** In hoeverre ben ik mij bewust dat God de toekomst in handen heeft en leef ik daaruit?

**Dagtekst:** *'Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt,'* (Hebreëën 11:16).

**Gebed:** Hemelse Vader, dank U dat U mij op mijn doorreis op de aarde ook nabij wilt zijn. Zegen mij in alles wat ik doe en in mijn omgang met andere mensen.

## Dag 56: Hebreëën 11:17-19 en Genesis 22:1-19

### Beproeving

God stelde Abraham op de proef, maar Abraham bleef zich aan Gods belofte vasthouden dat hij via Isaak heel veel nakomelingen zou krijgen (vers 18).

**Persoonlijk:** Lees in dit verband Mattheüs 4, waarin de beproeving van Jezus besproken wordt. Vergelijk vers 1 met vers 11. Welke realiteit en belofte klinken hierin door?

**Dagtekst:** *'Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel,'* (Mattheüs 4:1).

**Gebed:** Het geeft moed te lezen dat in moeite en beproeving Uw Geest wel nabij is en kracht geeft.

## Dag 57: Hebreëën 11:20-22 en Genesis 27:27-29 en 47:31

### Volhardend vertrouwen

De betekenis van zegenen is dat God het goede zal uitwerken via anderen. Dat zijn beloften tot voltooiing zullen komen. Door de generaties heen.

**Persoonlijk:** Denk na over vers 22.

Waaruit bleek dat Jozef volledig vertrouwde op Gods belofte? Lees Genesis 50:24-25.

**Dagtekst:** *'Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente,'* (Hebreëën 11:22).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik heb met heel andere situaties te maken, maar help mij te leven uit geloof omdat U te vertrouwen bent en ik mag bouwen op Uw beloften.

## **Dag 58:** Hebrëëën 11:23-26, Exodus 1:16, 2:10-12

### **Moedig geloof**

De moeder van Mozes had heel creatief en moedig een oplossing gezocht toen Mozes niet langer verborgen kon worden en God had het geleid en gezegend. Op een bijzondere manier werd hij een geweldig werktuig in Gods hand.

**Persoonlijk:** Uit de bijbelverhalen blijkt steeds weer dat voor God niets onmogelijk is en dat Hij dwars door alles heen zijn plannen volvoert.

In welk opzicht is dat nu voor mij een bemoediging?

**Dagtekst:** *'...De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God,'* (Lukas 18:27).

**Gebed:** Machtige God, ik wil U eren om wie U bent en Uw grootheid voor ogen houden.

## **Dag 59:** Hebrëëën 11:27-29 en Exodus 10:28

### **Ziende de Onzienlijke**

Mozes had geestelijke ogen voor Gods plan met Israël en de toekomst. Hij geloofde in de opdracht die hij kreeg, en het was alsof hij de onzichtbare God zag, die zijn plannen zou volbrengen.

**Persoonlijk:** Wat betekent het voor mij om 'de Onzienlijke te zien'?

**Dagtekst:** *'...Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare,'* (Hebrëëën 11:27).

**Gebed:** Ik ben mij ervan bewust dat ik het overzicht niet heb, maar wel per dag met U mag leven. Leer mij met geloofsogen uit te zien naar Uw leiding en bescherming. Ook vandaag.

## **Dag 60:** Hebrëëën 11:30-31 en Jozua 6:20-23

### **God gebruikt mensen**

Het is bijzonder dat God een heidense vrouw, die ook prostituee was, wilde gebruiken. Het geheim was dat ze in God geloofde en bereid was de spionnen te helpen. Ook geloofde ze dat het redding zou geven aan haar en haar familie.

**Persoonlijk:** God was op de hoogte van Rachabs leven, toch zag Hij ook haar hart en schakelde Hij haar gelovig handelen in.

Wat leer ik hiervan?

**Dagtekst:** *'...Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan,'* (1 Samuel 16:7).

**Gebed:** Dank U voor Uw genade, waarbij U kijkt naar wat er werkelijk in het hart leeft.

## **Dag 61: Hebreëën 11:32-34**

### **In zwakheid sterk**

In deze verzen wordt naar mensen verwezen die door het geloof in een grote God tot machtige daden kwamen. Hun namen zijn een herinnering en aansporing om nooit te klein van God te denken.

**Persoonlijk:** Lees 1 Samuel 17:34-37.

Ga na in hoeverre wij persoonlijk vertrouwen op Gods kracht in situaties die te moeilijk schijnen.

**Dagtekst:** *'...zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd,'* (Hebreëën 11:34).

**Gebed:** Help mij vooral in beklemmende situaties op U gericht te blijven en het goede te zoeken.

## **Dag 62: Hebreëën 11:35-37**

### **Voor- en tegenspoed**

Uit deze verzen blijkt dat God moeilijke situaties kan toelaten, maar dat de belofte van een toekomst dan moed en perspectief geeft. Christus behoort de overwinning toe, ook al is er nog sprake van moeite en is de schepping 'in barensnood' (Romeinen 8:22).

**Persoonlijk:** Lees Kolossenzen 1:16. Laat deze zekerheid tot je doordringen.

**Dagtekst:** *'Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen,'* (Kolossenzen 1:16).

**Gebed:** Eeuwige God en Vader, het is niet allemaal goed te bevatten, maar Uw Woord maakt wel duidelijk dat Uw Zoon Overwinnaar is en blijft en dat Hij het centrum is van dit hele bestaan.

## **Dag 63: Hebreëën 11:38-40**

### **Het judaïsme en het christendom**

In het Oude Testament lezen we over geweldige geloofshelden, van wie we kunnen leren. In de laatste twee verzen komt echter naar voren dat ze de belofte van Jezus' komst niet meemaakten. Pas in het Nieuwe Testament lezen we over de komst van de Messias. Uiteindelijk draait alles om Hem.

**Persoonlijk:** Lees de bekende woorden uit Johannes 3:16 en dank God.

**Dagtekst:** *'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,'* (Johannes 3:16).

**Gebed:** Liefdevolle en trouwe Vader, dank U voor de komst van Jezus en dat we in Hem nieuw en eeuwig leven hebben ontvangen. Help ons om vanuit de navolging te groeien in geloofskracht en moed.

## **Dag 64: Hebreëen 12:1-2**

### **Navolging niet vrijblijvend**

Wanneer we denken aan al die mensen die genoemd en niet genoemd zijn, maar trouw bleven aan God, dan is het ook voor ons een aansporing om vastberaden op koers te blijven. Daarbij moeten we op Jezus gericht blijven.

**Persoonlijk:** Overdenk vers 2.

Ga na waarin en hoe Jezus ons voorging. Waarom kon Hij standhouden?

**Dagtekst:** *'...Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht...,'* (Hebreëen 12:2).

**Gebed:** Heilige God en Vader, dank U dat Jezus nu aan de rechterzijde van de troon van U is en als Verheerlijkte doorgaat met zijn koningschap en alles gereedmaakt voor de voltooiing van alles.

## **Dag 65: Hebreëen 12:3-4**

### **Moed houden**

Wanneer we met tegenslag te maken hebben, kan dit leiden tot meer volwassenheid, geestelijke groei en geduld. Het komt erop aan in dit alles Jezus' volharding en toewijding voor ogen te hebben.

**Persoonlijk:** Waarin ervaar ik soms strijd en hoe kan ik moed houden?

**Dagtekst:** *'Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen...,'* (Hebreëen 12:3).

**Gebed:** Vandaag wil ik eerlijk mijn zorgen uitspreken, waardoor ik soms wankelmoedig word. Ik denk nu aan:

## **Dag 66: Hebreëen 12:5-7**

### **Openstaan voor vorming**

In vers 5 worden we bepaald bij de ernst van Gods aanwijzingen en correcties. Via zijn Woord, Geest en de omstandigheden van het leven.

**Persoonlijk:** Denk na over vers 6.

Zijn we ons bewust dat Hij uit liefde ons onderwijst en dat Zijn liefde in dat proces wil troosten en stimuleren?

**Dagtekst:** *'Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen...,'* (Hebreëen 12:7).

**Gebed:** Ik wil openstaan voor de invloed van Uw Woord en Geest, omdat ik vertrouw op Uw liefde, trouw en geduld.



## **Dag 67: Hebreëën 12:8-10**

### **Delen in Gods heiligheid**

In het gedeelte van vandaag klinkt vertrouwen door in God de Vader, die weet wat goed en nodig is.

**Persoonlijk:** Wat is de betekenis voor mij als ik nadenk over vers 10?

**Dagtekst:** *'En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid,'* (Hebreëën 12:11).

**Gebed:** Soms heb ik het moeilijk met de discipline van Uw Woord, maar ik wil toch door U gevormd worden zodat mijn leven vrucht zal dragen. Dank U voor Uw geduld.

## **Dag 68: Hebreëën 12:11-13**

### **Rechte paden**

God houdt in zijn leiding en correcties voor ons leven de uiteindelijke vrucht voor ogen: vrede en gerechtigheid.

**Persoonlijk:** Waarom is de motivatie van vers 11 nodig voor de toewijding die in de verzen 12-13 ter sprake komt?

**Dagtekst:** *'...en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten...,'* (Hebreëën 12:12).

**Gebed:** Dank U voor de genezing en groei die U belooft wanneer wij openstaan voor Uw aanwijzingen en wil.

## **Dag 69: Hebreëën 12:14-17**

### **Waakzaam blijven**

God laat niet met zich spotten. Hij is de Heilige, Onveranderlijke en Eeuwige.

**Persoonlijk:** Volgens de verzen 14-15 houdt het in dat we de vrede zoeken in onderlinge verhoudingen en de bereidheid bitterheid af te leggen die anderen kan 'besmetten'. Ken ik hiervan voorbeelden in mijn eigen leven?

**Dagtekst:** *'Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen,'* (Romeinen 12:18).

**Gebed:** Help mij, Here God, om ook vandaag op een oprechte en opbouwende manier de onderlinge vrede te zoeken en te dienen.

## **Dag 70: Hebreëën 12:18-24**

### **Gods verterende heiligheid**

De heiligheid van God is zo overweldigend dat oudtestamentische gelovigen met gevoelens van angst hun ontzag uitspraken (vers 21). Het Nieuwe Testament spreekt over de verschijning van Jezus Christus, de heilige Verlosser en Rechter (verzen 23-24).

**Persoonlijk:** Wat wordt met vers 24 bedoeld?

En waaruit blijkt dat we niet nonchalant met Jezus' offer kunnen omgaan?

**Dagtekst:** Over Jezus' verschijning aan Johannes wordt o.a. gezegd: *'...en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren,'* (Openbaring 1:14-15).

**Gebed:** Ik wil vol ontzag voor Uw heiligheid op de knieën gaan en U danken dat U tegelijkertijd Uw aardse lichaam liet breken aan een kruis, om vergeving mogelijk te maken. Ik heb U lief en wil U volgen als mijn Heer. Ook vandaag.

## **Dag 71: Hebreëën 12:25-28**

### **Onwankelbaar koninkrijk**

In de verzen 26-27 staat dat God door een oordeel heen alles zal vernieuwen, waarbij sprake zal zijn van een onwankelbaar, eeuwig koninkrijk.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 28-29.

Denk na over de betekenis van consequente toewijding aan God.

Wat zijn de gevaren van vrijblijvendheid en een houding van compromissen?

**Dagtekst:** *'Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen...,'* (Hebreëën 12:28).

**Gebed:** Dank U voor de geweldige belofte van Uw eeuwige, onwankelbare koninkrijk.

## **Dag 72: Hebreëën 13:1-6**

### **Daden van liefde**

Vers 1 bepaalt ons bij de liefde waarbij voorbeelden genoemd worden zoals gastvrijheid, meeleven met mensen die door het leven ontgoocheld zijn, een zuiver huwelijksleven en een goed gebruik van geld, bezit en mogelijkheden.

**Persoonlijk:** Waarbij word ik vooral bepaald?

**Dagtekst:** *'...De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?'* (Hebreëën 13:6).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik vaak makkelijk over de liefde praat in plaats van mij te concentreren op de praktische, trouwe uitvoering ervan. Help mij vandaag Uw liefde door te geven.

## **Dag 73: Hebreëën 13:7-13**

### **Let op vrucht**

De verzen 7-8 bepalen ons bij de positieve vrucht van de navolging van Jezus. Ook houdt het een oproep in om het goede voorbeeld van gelovigen na te volgen omdat ze heenwijzen naar Jezus Christus en de vrucht die Hij kan uitwerken. In vers 9 komt misleiding aan de orde die van Jezus afleidt en verwijdert. Uiteindelijk gaat het hem om genade, ook al vroeg het van Jezus de vernedering van het kruis.

**Persoonlijk:** Denk na over de betekenis van vers 13.

**Dagtekst:** *'Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade ...,'* (Hebreëën 13:9).

**Gebed:** Liefdevolle Vader in de hemel, maak mij trouw aan Uw genade in Jezus Christus, waarbij ik niet bouw op andere meningen en visies.

## **Dag 74: Hebreëën 13:14-17**

### **Liefde en solidariteit**

Juist omdat we Jezus' terugkeer verwachten en uitzien naar zijn onwankelbare koninkrijk, kunnen we in geloof beschikbaar zijn voor zijn werk in deze periode van de geschiedenis.

**Persoonlijk:** Welke voorbeelden worden gegeven van een duidelijke focus op het koninkrijk van God?

**Dagtekst:** *'En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen,'* (Hebreëën 13:16).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw verlangen om ook mijn leven als een getuigenis van Uw liefde te gebruiken. Zegen mij hierin.

## **Dag 75: Hebreëën 13:18-24**

### **Gezamenlijk gebed**

Gebed voor elkaar is een belangrijke bouwsteen in het beschikbaar zijn voor God en zijn werk (verzen 18-21).

**Persoonlijk:** In vers 22 worden we opgeroepen open te staan voor bemoediging.

Hoe kan ik anderen bemoedigen en wie kan ik deze dag bemoedigen?

**Dagtekst:** *'De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen...,'* (Hebreëën 13:20).

**Gebed:** Dank U dat ik mag bidden voor Uw kinderen overal ter wereld. Geef dat we als licht en zout onze plaats innemen. Volhardend en trouw.

## **Dag 76: Jakobus 1:1-5**

### **Standvastigheid**

De laatste 15 dagen van dit 90-dagen-dagboek staan we stil bij de korte brief van Jakobus. Ook deze brief was gericht aan Joodse christenen uit de eerste eeuw die verstrooid waren tijdens de vervolging. Het accent ligt op het gevaar van 'grote woorden' zonder concrete daden en vrucht. Jakobus benadrukt dat we daders van het Woord moeten zijn.

**Persoonlijk:** Overdenk de verzen 3-4.

Wat is onze ervaring met beproeving en standvastigheid?

**Dagtekst:** *'...want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt,'* (Jakobus 1:3).

**Gebed:** Vader, maak mij meer standvastig, ook in de ontmoeting met andersdenkenden. Geef mij een open houding in contacten, maar ook een standvastig hart dat gericht blijft op U.

## **Dag 77: Jakobus 1:9-11**

### **Nederigheid**

Wij kunnen gauw trots worden op onze afkomst, prestaties, erkenning en welvaart. In Gods ogen zijn we allemaal gelijk en hebben we Hem nodig als Vader en Voorziener.

**Persoonlijk:** Denk na over voorbeelden waarin we ons kunnen 'meten' aan elkaars betekenis.

**Dagtekst:** *'Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat...,'* (Jakobus 1:9).

**Gebed:** Dank U dat de waarde van mijn leven niet van mijzelf afhangt maar van U. Door de gave van Uw Zoon mag ik weten dat ieder mens voor U telt. Geef dat we hieruit leren leven.

## **Dag 78: Jakobus 1:12-15**

### **Oppassen voor verleiding**

Verleiding en beproeving zijn zaken waar we allemaal mee te maken krijgen, maar in vers 12 wordt gezegd dat we dankzij de kracht van God staande kunnen blijven.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 14-15.

Spreek erover met God in gebed.

**Dagtekst:** *'Zalig is de man die verzoeking verdraagt...,'* (Jakobus 1:12).

**Gebed:** Ik wil U danken voor de realistische waarschuwing om alert te zijn en tegelijkertijd te vertrouwen op Uw bescherming.

## **Dag 79: Jakobus 1:16-18**

### **De Onveranderlijke**

God is goed en wil het goede geven aan zijn kinderen. Wel betekent het dat we Hem erkennen als de Waarachtige en 'tot leven gebracht willen worden' (vers 18).

**Persoonlijk:** Willen we God en Zijn waarheid erkennen en openstaan voor het Evangelie van Zijn Zoon?

**Dagtekst:** *'Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij,'* (Johannes 14:6).

**Gebed:** Dank U dat U de waarheid van het Evangelie mij en anderen bekend wilt maken. Ik wil nu bidden voor:

## **Dag 80: Jakobus 1:19-24**

### **Geloven en doen**

God verlangt ernaar dat we op een oprechte en zachtmoedige manier spreken en luisteren. Maar ook dat we doen wat we zeggen, zodat we betrouwbaar zijn. In het geloofsleven houdt het in dat we ook reageren op Gods woorden en ze 'handen en voeten' geven.

**Persoonlijk:** Mediteer over vers 20 en leg het aan God voor.

**Dagtekst:** *'...ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn,'* (Jakobus 1:19).

**Gebed:** Help mij, Vader, om afgestemd te willen zijn op de ander, waarbij ik hem of haar probeer te begrijpen.

## **Dag 81: Jakobus 1:25-27**

### **Daden spreken**

Jakobus benadrukt opnieuw dat woorden hun kracht verliezen wanneer ze niet tot uitdrukking komen in concrete daden.

**Persoonlijk:** Denk na over voorbeelden waarbij onze woorden 'leeg' blijven en zonder betekenis. Spreek er met God over.

**Dagtekst:** *'De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking...'* (Jakobus 1:27).

**Gebed:** Geef mij zicht op concrete stappen en daden die U van mij verwacht en waarin ik Uw zorg mag vertegenwoordigen.

## **Dag 82: Jakobus 2:1-13**

### **Het uiterlijk niet doorslaggevend**

In dit gedeelte wordt benadrukt dat God het hart aanziet en niet afgaat op de buitenkant. Hij wil dat we zijn liefde zichtbaar maken.

**Persoonlijk:** Denk na over vers 13.

Welke praktische voorbeelden zijn te noemen?

**Dagtekst:** *'Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?'* (Jakobus 2:5).

**Gebed:** Help mij vandaag naar mensen te kijken met Uw ogen.

## **Dag 83: Jakobus 2:14-26**

### **Geloof en daden**

Jakobus stelt opnieuw heel duidelijk dat geloof zonder daden nietszeggend en zelfs 'dood' is. Er gaat geen invloed van uit, het leeft niet.

**Persoonlijk:** Herlees de verzen 14-18.

Probeer de essentie hiervan in één zin weer te geven.

**Dagtekst:** *'Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood,'* (Jakobus 2:26).

**Gebed:** Ik belijd U, Heer, dat ik vaak tekortschiet, leer mij heel bewust vanuit mijn geloof in U anderen te dienen door het goede voor hen te zoeken.

## **Dag 84: Jakobus 3:1-12**

### **De kracht van spreken**

We kunnen met ons spreken kwaad aanrichten, maar ook zegenen. Goed en kwaad liggen dicht bij elkaar. Het vraagt een besef dat we moeten denken en leven vanuit een goede bron (verzen 11-12).

**Persoonlijk:** Denk na over vers 1.

Anderen verder helpen, ook in het onderwijzen van Gods Woord, is belangrijk maar vraagt wel nederigheid. Wat vraagt het verder?

**Dagtekst:** *'...Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man...,'* (Jakobus 3:2).

**Gebed:** Help mij, Heer, om niet kwaad te spreken van anderen of meningen uit te spreken die niet overeenkomen met de waarheid. Zet een wacht voor mijn mond.

## **Dag 85: Jakobus 3:13-18**

Gods wijsheid zoeken

De verzen 13-14 beginnen heel nuchter: we herkennen er onze menselijke natuur in. Ook in vers 16 worden voorbeelden van negatief gedrag gegeven.

**Persoonlijk:** Denk na over het bijbelse antwoord in vers 17.

Probeer het met eigen woorden weer te geven.

**Dagtekst:** *'En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten,'* (Jakobus 3:18).

**Gebed:** Heer, geef mij steeds meer zicht op Uw wijsheid, zodat er sprake is van vrucht die zegen verspreidt.

## **Dag 86: Jakobus 4:1-10**

### **Nederigheid**

In dit gedeelte komt de noodzaak van nederigheid steeds weer ter sprake. En ook het oprechte verlangen om eigen hartstochten af te leggen en van God te leren wat zuiverheid inhoudt.

**Persoonlijk:** Mediteer over de verzen 5-8.

Waarbij word je bepaald?

**Dagtekst:** *'Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen,'* (Jakobus 4:10).

**Gebed:** Dank U voor de belofte dat als ik tot U nader, U tot mij komt en mij oog geeft voor Uw genade en vreugde.

## **Dag 87: Jakobus 4:11-17**

### **Elkaar niet veroordelen**

In ernstige bewoordingen vermaant Jakobus ons om geen kwaad over elkaar te spreken of elkaar te veroordelen, want alleen God is Rechter en kan alles als Rechtvaardige overzien.

**Persoonlijk:** Denk na over de verzen 13-16.

Wat probeert Jakobus duidelijk te maken?

**Dagtekst:** *'Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde,'* (Jakobus 4:17).

**Gebed:** Machtige God, U wilt dat we toepassen wat U aangeeft in Uw Woord, zodat we U op een waarachtige manier kunnen vertegenwoordigen. Zegen mij hierin vandaag.

## **Dag 88: Jakobus 5:1-6**

### **Rechtvaardig handelen**

Opnieuw spreekt Jakobus namens God ernstige woorden, want mensen worden tekortgedaan en onrechtvaardig behandeld. Terwijl de tijd nog maar kort is, wordt niet met geld en middelen gewerkt (vers 3).

**Persoonlijk:** Denk na over vers 4.

Hieruit blijkt o.a. dat God op de hoogte is van sociaal en moreel onrecht.

**Dagtekst:** *'Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten,'* (Jakobus 5:2).

**Gebed:** Here God, ik ben mij ervan bewust dat bezit en welvaart zo betrekkelijk zijn, help mij goed te doen met dat wat U mij heeft toevertrouwd.

## **Dag 89: Jakobus 5:7-12**

### **De weg van geduld**

Geduld heeft met vertrouwen en verdraagzaamheid te maken, maar ook met het besef dat God ervan weet en zal voorzien (vers 11).

**Persoonlijk:** Waarbij word ik bepaald in vers 12?

Ben ik met mijn toezeggingen te vertrouwen?

**Dagtekst:** *'...maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee...'* (Jakobus 5:12).

**Gebed:** Maak mij tot een betrouwbaar kind van U.

## **Dag 90: Kracht van gebed**

### **Roepen tot God**

Wanneer we bidden betekent het dat we in afhankelijkheid God willen eren om zijn grootheid en Hem vertrouwd maken met onze gedachten, vragen en omstandigheden. Wij mogen bidden in het vertrouwen dat Hij hoort en nabij zal zijn. Ook de voorbede voor elkaar is daarbij belangrijk.

**Persoonlijk:** Waarbij word ik bepaald in de verzen 19-20?

**Dagtekst:** *'...Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand,'* (Jakobus 5:16).

**Gebed:** Dank U voor het voorrecht dat ik mag bidden en mijn vertrouwen in U mag uitspreken. Ook vandaag.