



# **NAAR JEZUS KIJKEN EN LUISTEREN**

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door  
Marleen Ramaker

*'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (...)En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid,' (Johannes 1:1-4 en 14).*

### **Vertrouwen**

Johannes is één van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij benadrukt in zijn beschrijving dat Jezus de Zoon van God is. Johannes laat in zijn verslag Jezus vooral ook zelf aan het woord. Hij daagt iedereen uit over de woorden en daden van Jezus na te denken. Het doel van dit boek wordt omschreven in hoofdstuk 1:1-18 en hoofdstuk 20:31. De auteur schreef om te laten zien dat Jezus Christus de Redder en Genezer voor de hele mensheid is. Johannes wil door zijn boek de mensen stimuleren hun vertrouwen in Jezus Christus te stellen. De Bijbel noemt dat 'geloof'. In dit evangelie komt het woord 'geloven' 98 maal voor.

Een ander woord dat veel voorkomt is 'leven' – maar liefst 39 keer. Je zou volgens Johannes het evangelie (dat Griekse woord betekent 'goede boodschap') samen kunnen vatten met: God wil dat wij leven en heeft door Jezus nieuw leven gegeven! In Jezus zien wij wat echt leven is. Jezus zegt op een gegeven moment zelf: *'...Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...,'* (Johannes14:9). Als je God wilt zien, kijk dan naar Jezus!

Tekst: Marleen Ramaker © 2006 St. Bijbel, Media & Samenleving
---

## **Dag 1: Johannes 1:1-18**

### **Jezus: God en mens**

Johannes begint met een haast poëtisch gedeelte. Het is best moeilijk, maar enorm diep. Hij noemt Jezus hier het Woord. Jezus is de communicatie van God aan mensen. Als je God wilt zien en horen, moet je naar Jezus kijken en luisteren. Volgens deze opening was Jezus vanaf het begin bij God en meer: was hij één met God. God kwam in Jezus bij ons wonen om ons weer met Hem in contact te brengen (vers 12). Verzen 6 en 15 zijn intermezzo's in het 'gedicht'. Zij vertellen over Johannes de Doper, een profetische figuur die Jezus aankondigde en een grote rol speelde in verschillende religieuze gemeenschappen in de eerste eeuw. Morgen lees je meer over hem.

**Persoonlijk:** Wat wordt er over Jezus gezegd?

En hoe wordt erop gereageerd?

Wat is mijn houding tegenover Hem?

**Doen:** Probeer eens op te schrijven hoe je tegenover Jezus staat.

Wil je meer over Hem weten of ben je vooral afwachtend?

Ben je geïrriteerd of heb je een spannend gevoel? Waarom voel je je zo?

**Bidden:** Misschien durf je wat je hebt opgeschreven aan God te zeggen? Ook als je alleen maar twijfels hebt... ook als je weet dat er meer in het leven is en je niet weet waar je het zoeken moet...

## **Dag 2: Johannes 1:19-34**

### **Wie is Jezus?**

Johannes speelde een opmerkelijke rol in het religieuze leven vlak voor Jezus' optreden. Hij wees mensen erop dat ze misschien wel mooi praatten, maar dat hun leven er vaak anders uitzag. Hij riep mensen op om anders te gaan leven, zodat God kon komen (vers 23). De doop was een teken van deze 'bekering' (verzen 25-26).

Sommigen vroegen zich af of hij de verwachte Messias (Grieks: Christus) was, maar hij wees als antwoord op hun vraag naar Jezus. Johannes, die in de lijn van de grote profeten van het Oude Testament staat, zegt van Jezus dat hij de Zoon van God is (vers 34). Jezus zal niet met water dopen, maar met de Geest van God zelf. Het gaat niet alleen om anders doen, maar om anders zijn!

**Persoonlijk:** Wat zegt Johannes over Jezus?

Vers 29 is een hele kernachtige uitspraak van Johannes. Het geeft heel krachtig aan wat Jezus' missie was. Hij heeft de zonde (alles wat er tussen God en mensen in de weg staat) weggenomen. Hoe? Niet als een krachtpatser, maar als een Lam.

Wie ben ik en wie zeg ik dat Jezus is?

Zijn er terreinen in je leven waar je wel 'mooi praat', maar niet leeft naar wat je zegt?

**Bidden:** Misschien wil je tegen God zeggen dat je Jezus wilt leren kennen.

### **Dag 3: Johannes 1:35-43**

#### **Jezus nodigt mensen uit**

Twee leerlingen van Johannes vragen aan Jezus waar hij woont. Jezus zegt: *'Kom en zie.'* Misschien gingen ze mee naar de timmermanswerkplaats van Jezus (het Evangelie naar Lukas geeft ons het vermoeden dat hij timmerman was). Misschien gingen ze samen eten. Vanaf die tijd bleven ze echter bij Hem. Jezus trok de komende drie jaar intensief met ze op. Zijn leven was open voor de mensen om Hem heen. Hij had geen geheimen, maar was transparant en authentiek.

**Persoonlijk:** Wat betekent het om Jezus te volgen (verzen 38, 41)?

*'Wat zoekt u,'* vraagt Jezus (vers 39).

Wat zoek jij in het leven?

Maak eens een lijst van de dingen in je leven die jij het meest belangrijk vindt.

**Bidden:** Wat zou je van Jezus willen leren? Zeg dat tegen God.

### **Dag 4: Johannes 1:44-52**

#### **Jezus ziet je staan**

Jezus ziet iedereen persoonlijk. Hij vraagt niet van mensen om een nummer te worden, maar wil juist mensen laten ontdekken wie ze ten diepste zijn.

Hij ziet mensen en kent ze door en door (vergelijk vers 49). Dat ontdekkingsproces vraagt wel vertrouwen. Jezus' volgen is een eerste aanzet om Hem beter te leren kennen.

**Persoonlijk:** Wat is mij vooral opgevallen in de ontmoeting van Jezus en Zijn eerste leerlingen?

Herken ik mij in een van de leerlingen?

*'Kom en zie'* (verzen 40, 47). Doe iets waarin je tot uitdrukking brengt dat je Jezus persoonlijk wilt ontmoeten. Schrijf bijvoorbeeld eens op wat je bezighoudt en ga bidden.

**Bidden:** Nathanaël noemde Jezus de Zoon van God en Koning van Israël (49). Vraag of God Zich aan jou wil bekendmaken.

### **Dag 5: Johannes 2:1-11**

#### **Jezus wil dat we volop leven**

In het leven van Jezus zien wij hoe God het leven bedoeld heeft. Jezus wijst ons de weg naar het leven. Zijn eerste wonder gebeurde op een bruiloft. Hij zorgt ervoor dat het feest door kan gaan. En met betere wijn dan daarvoor!

**Persoonlijk:** Wat is zo bijzonder aan dit eerste wonder?

Jezus maakte van 'gewoon' water wijn. Hij geeft er smaak aan.

Hoe beleef ik mijn leven?

Schrijf voor jezelf op waar je teleurgesteld in bent en waar je naar verlangt.

**Bidden:** Vertel God over je teleurstelling en verlangen. Hij is in jou geïnteresseerd.

## **Dag 6: Johannes 2:12-25**

### **Jezus is gepassioneerd**

Jezus is in het vorige hoofdstuk twee keer het Lam genoemd. Dat is een beeld van onschuld en vriendelijkheid. Hij was echter absoluut geen doetje. Vanuit Zijn overtuiging van wat waardevol is, kon hij enorm kwaad worden. De tempel is een plek om God te ontmoeten en niet de plek om een financieel slaatje uit te slaan.

**Persoonlijk:** Hoe reageren de mensen op Jezus?

Waren ze blij met Zijn actie?

Jezus was vol liefde maar kon ook kwaad worden over onrecht.

Wat zegt dit mij?

Mensen maken tot de dag van vandaag van religie commercie.

Ga na waar jouw beeld van het christelijk geloof beïnvloed is door dingen die niet van God zijn (religie als machtsmiddel, als commercie, als politiek, als doodoener).

**Bidden:** Vraag God om te kunnen onderscheiden wat van Hem is en wat niet.

## **Dag 7: Johannes 3:1-21**

### **In gesprek met Jezus**

's Nachts (blijkbaar wil hij niet gezien worden) komt er een invloedrijke man naar Jezus. Iemand van het religieuze en politieke establishment. Iemand die moreel een hoogstaand leven leidt.

Jezus vertelt hem dat hij met zijn best doen er niet komt. Als je met God wilt leven, moet je openstaan voor het nieuwe leven dat God je wilt geven. Want leven – dat wil God geven.

**Persoonlijk:** Wat probeert Jezus vooral duidelijk te maken?

Wanneer ben je 'opnieuw geboren' (vers 14-17)?

Probeer ik met God te leven door uiterlijke regeltjes en disciplines te volgen of van binnenuit?

**Bidden:** Vraag God of Hij je ervan wil overtuigen dat Jezus volop leven wil geven.

## **Dag 8: Johannes 3:22-36**

### **Op Jezus kun je aan**

Johannes vertelt weer wie Jezus is: Hij komt van God (vers 31). Johannes is een belangrijke figuur, maar hij wijst erop dat Jezus degene is die mensen nodig hebben. Jezus spreekt woorden van God en is vol van Gods Geest (vers 34).

**Persoonlijk:** Wat zegt Johannes over Jezus?

Wat betekent dat voor hem?

En wat voor ons?

Johannes vergelijkt zich met een vriend van de bruidegom. Bij de bruiloft gaat het niet om de vriend, maar om de bruidegom en zijn bruid. Maar dat is juist de reden voor het feest.

Is Jezus voor mij reden voor een feest?

**Bidden:** Bedank God voor het leven dat Hij gegeven heeft als je Jezus vertrouwt (36).

## **Dag 9: Johannes 4:1-42**

### **Innerlijke dorst**

Jezus was controversieel. Hij doorbreekt sociale, culturele en morele grenzen... In dit verhaal spreekt Hij met een vrouw, die tot een bevolkingsgroep hoorde waar de Joden eigenlijk liever niets mee te maken wilde hebben. Bovendien was deze vrouw ook nog eens losjes in relaties. Driemaal 'not done' in Jezus tijd (vergelijk vers 27). Maar Jezus praat met haar. En niet zomaar over koetjes en kalfjes, maar over haar diepste verlangens.

**Persoonlijk:** Hoe benaderde Jezus deze vrouw?

Wat bracht bij haar verandering teweeg?

Welke diepste verlangens heb ik?

Hoe heb ik geprobeerd daar een vervulling voor te vinden?

**Bidden:** Vertel aan God wat er in je hart leeft.

## **Dag 10: Johannes 4:43-54**

### **Jezus vraagt vertrouwen**

'Bewijs me dat God bestaat!' Het is niet alleen iets van de moderne tijd, maar van alle tijd. Jezus stelt het hier aan de orde (vers 48). Maar deze man, een militaire officier, geloofde Jezus op Zijn woord en zijn zoon geneest.

**Persoonlijk:** Hoe reageert Jezus op de man?

Waarom?

Wat vertelt deze geschiedenis over Jezus?

Ben ik meer geïnteresseerd in wat God mij kan geven dan in Hemzelf?

**Bidden:** God wil nieuw leven geven, maar nog meer: Hij wil ons van hart tot hart kennen. Zeg tegen God wat dit in je oproept.

## **Dag 11: Johannes 5:1-18**

### **Jezus roept reactie op**

Jezus is geraakt door de pijn en nood van mensen en geneest. De reacties zijn verschillend. Sommigen reageren hierop in geloof en herkennen in Hem de beloofde Verlosser en genezer. Anderen storen zich aan Hem. Hij past niet in hun denken.

**Persoonlijk:** Jezus zoekt mensen op.

Waaruit blijkt dit?

Wat werkt Jezus in het leven van de verlamde man uit?

Jezus zoekt iemand 'die geen mens' om hem heen had (vers 7).

Leef ik voor mezelf of (ook) voor anderen?

Wie zou ik deze week kunnen opzoeken?

**Bidden:** Vertel God over de reacties die Jezus bij je oproept en vraag Hem dat je Hem beter mag leren kennen.

## Dag 12: Johannes 5:19-47

### God en Jezus zijn één

Jezus' wil in alles en altijd leven zoals God de Vader dat wil. Waarom? Omdat Hij weet en erop vertrouwt dat God door en door goed is en het beste met de wereld voor heeft. Hij doet niets zonder Hem.

Zijn denken, spreken en handelen, vloeien voort uit Zijn verbondenheid met de Vader (verzen 19, 20, 43).

**Persoonlijk:** Ga na hoe vaak Jezus naar Zijn Vader verwijst.

Probeer de betekenis van de verzen 19-20 in eigen woorden weer te geven.

Jezus was vrij. Hij liet Zich niet bepalen door wat anderen van Hem vonden. Wanneer we onze prioriteiten laten bepalen door God, zijn we niet afhankelijk van anderen (41-44).

Wat zijn mijn prioriteiten?

**Bidden:** Bid om een goede focus in je leven.

## Dag 13: Johannes 6:1-71

### Jezus is levensnoodzakelijk

Een lang hoofdstuk vandaag. Het begint met twee wonderlijke gebeurtenissen, waar Jezus in Zijn onderwijs bij aanknoopt. Wonderen zijn in de Bijbel nooit 'mirakels' of 'trucjes', maar gebeurtenissen die een diepe betekenis hebben. Als Jezus deze enorme 'picknick' mogelijk maakt, wijst hij erop dat het levensbrood van God komt. Hij vergelijkt Zichzelf met brood en water dat we nodig hebben om te leven. Mensen hebben Hem nodig om echt te leven. De reacties zijn weer verschillend. Sommigen stonden voor Jezus' woorden open (zoals Simon Petrus), anderen haakten af.

**Persoonlijk:** Jezus voorzag in brood (10-13), noemt Zich '*Ik ben het Brood des levens*' (35) en wijst op '*eeuwig leven*' (40).

Wat bedoelt Hij met het leven dat Hij wil geven?

Jezus geeft mensen de vrijheid om zich van Hem af te keren (67). Hij manipuleert niet, maar respecteert de vrije keuzes van anderen. Wat zegt dit over God?

Jezus verwijst naar Zijn Geest die leven bewerkt (63).

Vertrouw ik op God of toch meer op mijn eigen mentale spierkracht (vergelijk 'lichaam' in vers 63)?

**Bidden:** Petrus belijdt dat Jezus de Messias is (69). Wie is Jezus volgens jou? Zeg dat tegen God.

## Dag 14: Johannes 7:1-24

### De waarheid onderzoeken

Jezus benadrukt onder andere dat we ervoor moeten oppassen dat we vanuit onze eigen tradities, gebruiken en regels oordelen. Willen we nagaan waar het werkelijk om gaat en wat er in het leven écht toe doet?

**Persoonlijk:** Hoe stonden Jezus' familie en andere mensen tegenover Hem in dit gedeelte?

Hoe kun je er volgens Jezus achter komen of wat Hij zegt waar is of niet?

In hoeverre ben ik bereid Gods wil te doen (17)?

**Bidden:** Bid om helder inzicht. Concreet:

## **Dag 15: Johannes 7:25-52**

### **De Geest geeft leven**

Jezus' heldere, onverbloemde optreden geeft bij veel mensen verzet. Ze willen Hem in een hokje kunnen plaatsen, maar dat lukt niet goed. Toch zijn ze onder de indruk van het gezag van Jezus waarmee Hij onder andere uitroept dat uit iedereen die in Hem gelooft dat er stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien, (38).

**Persoonlijk:** Waaruit blijkt dat Jezus gezag heeft? (25-31 en vers 46).

Jezus verwees naar Zijn Vader (28-29). Dat gaf Hem vrijheid en gezag. Wat betekent dit voor mij?

Jezus nodigt iedereen hartelijk uit (37-38).

Accepteer ik Zijn uitnodiging?

**Bidden:** Bid om de verfrissende waterstroom van God (39).

## **Dag 16: Johannes 8:1-20**

### **Jezus veroordeelt niet**

Jezus kwam om leven te geven. Hij wil mensen niet de grond in praten, maar juist perspectief geven. Hij is het licht dat duisternis weg kan nemen. Hij wil ons laten zien hoe God het leven bedoeld heeft toen Hij ons schiep.

**Persoonlijk:** Wat valt mij vooral op in dit bijbelgedeelte?

Waarin spreekt het me aan?

Let eens op wat Jezus doet voordat Hij antwoord geeft (6-11). We weten niet wat Hij schreef, maar het is fascinerend. Nam Hij zo even te tijd om na te denken? Nam Hij zo de spanning van de oververhitte discussie weg? Jezus was wijs en Johannes heeft het gesignaleerd en beschreven.

Wat leer ik daarvan?

**Bidden:** Jezus oordeelt niet (7, 15, 16), maar helpt de vrouw. Vraag God om wijsheid, dat Zijn licht je leven binnen mag dringen (12).

## **Dag 17: Johannes 8:21-59**

### **Waar is God?**

'*Waar is uw Vader?*' vroegen de religieuze leiders aan Jezus in vers 19. '*...als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen,*' antwoordt Hij. Dit is de kern: in Jezus heeft God Zichzelf in Zijn hart laten kijken.

Als je God wilt leren kennen, moet je naar Jezus kijken.

Jezus bepaalt in het gedeelte van vandaag mensen er opnieuw bij dat ze Hem nodig hebben. Hij wil mensen vrijmaken. De waarheid maakt je vrij (32). Echt vrij (36)!

**Persoonlijk:** Waaruit blijkt dat Jezus durft te confronteren?

Sta ik open voor waarheid, ook al is die misschien pijnlijk?

Wat is er nodig om vrij te zijn? Zie vers 31-34.

**Bidden:** Vraag aan God of Hij meer vrijheid wil geven. Bedank God voor Jezus (36).



## **Dag 18: Johannes 9:1-41**

### **Jezus geeft focus**

Als *'licht der wereld'* (vers 5) geneest Jezus een blinde man. Hij helpt de man ook in te zien dat hij een spirituele focus nodig heeft: zicht op wat waar is en waar het in het leven om gaat (vers 35-39).

**Persoonlijk:** Wat valt op in deze geschiedenis?

Wat betekent het voor mijn situatie?

Op welke terreinen van je leven heb je meer zicht nodig? Probeer het eens op te schrijven.

Denk je dat God je wil helpen meer focus te krijgen?

**Bidden:** Vraag God of Hij met Zijn licht in je leven wilt schijnen. Dat geeft je meer focus!

## **Dag 19: Johannes 10:1-21**

### **Geen nummer**

Geen nummer, maar een naam. Jezus vergelijkt Zich met een herder. De Goede Herder kent de schapen stuk voor stuk. Hij roept ze bij hun naam en de schapen herkennen Zijn stem. Het is een beeld over luisteren en vertrouwen. Het gaat Jezus niet om de massa, maar om iedereen persoonlijk. Hij kent je naam. In het Oude Oosten drukt de naam van iemand zijn identiteit uit. Dat God je naam kent, betekent dus dat Hij weet wie je ten diepste bent. Hij begrijpt je.

**Persoonlijk:** Welke kenmerken horen bij Jezus als Goede Herder?

Hoe kan ik Zijn stem leren herkennen?

Hoe ga ik met mensen om?

En hoe zie ik mezelf?

Besef ik hoe uniek en waardevol ieder mens is?

**Bidden:** God wil je laten weten dat Hij van je houdt. Luister naar Hem.

## **Dag 20: Johannes 10:22-42**

### **Jezus wil beschermen**

Jezus wil je voor altijd beschermen. *'...en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken'* (29).

God de Vader en God de Zoon staan hiervoor garant: *'Ik en de Vader zijn één'* (30). Hij heeft Zijn leven voor je overgehad. Als je dat geloofd kan niets je van Hem losmaken.

**Persoonlijk:** Wat is de centrale boodschap van Jezus?

Wat betekent dat voor mij?

Jezus vraagt eerlijk onderzoek (37-38).

Ga bij jezelf na of jij een ontmoeting met Jezus nog uit de weg gaat.

**Bidden:** Vraag God of Hij je beschermt – en bedank Hem dat als je in Jezus gelooft je mag weten dat Hij je nooit loslaat.

## **Dag 21: Johannes 11:1-44**

### **Sterker dan de dood**

Jezus is niet alleen het licht van de wereld en de waarheid, maar óók het leven. Hij wil dat we leven en wil leven geven. Dat zien we in deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus.

Jezus wil echter niet zomaar leven, maar eeuwig leven geven (verzen 25-26). Over dat eeuwige leven kunnen we ons natuurlijk moeilijk een voorstelling maken. Het gaat niet in de eerste plaats om een oneindig leven, maar om een leven dat een extra dimensie heeft, omdat het deel aan God heeft. Dat begint hier en nu!

**Persoonlijk:** Wat valt mij in dit verhaal op?

Herken ik mij in de reacties van Martha en Maria? In wie het meest?

Jezus voelt intens mee en huilt (33). God zelf is niet onbewogen onder al het lijden en verdriet op aarde. Hij is er door geraakt. Dat blijkt al bij de profeten in het Oude Testament.

Laat ik me raken door pijn en verdriet van anderen?

Hoe kan ik meer meeleven met anderen?

**Bidden:** Jezus vraagt vertrouwen (25-27). Ik wil Hem vertrouwen voor:

## **Dag 22: Johannes 11: 45-57**

### **In het verborgene**

Een aparte gebeurtenis. Kajafas zegt iets dat erg cynisch overkomt. Hij zegt dat het beter is dat ze Jezus doden, dan dat het hele volk verloren gaat. En daarmee heeft hij meer gelijk gehad dan hij ooit kon vermoeden. Jezus stierf onschuldig, maar daarmee heeft Hij ontelbare mensen gered. Het leek in Jezus leven helemaal uit de hand te lopen, maar God is groter en werkt op verborgen manieren, die mensen niet konden voorzien.

**Persoonlijk:** Wat motiveert de religieuze leiders (48)?

Wat motiveerde Jezus om te sterven (52)?

Vertrouw ik dat God in mijn leven werkt, ook al zie ik dat misschien niet?

**Gebod:** Dank God dat Hij Zijn schepping trouw blijft en Hem niets uit de hand loopt.

## **Dag 23: Johannes 12:1-11**

### **Rusten in Gods liefde**

Jezus weet dat de dood nadert en ervaart de vijandschap. Toch bewaart Hij Zijn rust door dicht bij Zijn Vader te blijven. De zalving door Maria betekende waarschijnlijk veel voor Hem. Ze toonde hierin haar hart. Johannes schrijft met een esthetisch gevoel voor detail dat de geur van het parfum zich door het gehele huis verspreide (vers 3).

**Persoonlijk:** Jezus nam tijd voor Zijn discipelen (11:54). Het blijkt ook uit hoofdstuk 12.

Wat zegt dit over vriendschap?

Jezus komt op voor Maria (12:4-7). Wat leer ik hiervan?

Wie kan ik vandaag bemoedigen en bevestigen?

**Bidden:** Bid voor fijngevoeligheid en een royaal hart.

## **Dag 24: Johannes 12:12-36**

### **Vrucht door de dood heen**

Jezus weet dat door krachtpatserij het koninkrijk van God geen stap dichterbij komt. Met macht en retoriek zou Hij het volk kunnen manipuleren, maar Hij weet dat harten alleen door liefde kunnen veranderen. Hij weet dat Zijn weg door de dood voert. Zijn leven zal als een graankorrel zijn, die pas door te sterven vrucht kan geven.

**Persoonlijk:** Waaruit blijkt dat Jezus heel realistisch Zijn dood onder ogen ziet?

Jezus weet dat vernedering vooraf gaat aan verheerlijking (24).

Hoe beleef ik dat?

Ga eerlijk met emoties om. Zie Jezus' voorbeeld (27-28).

**Bidden:** Bid om helderheid. Leven is spannend en daar heb je een goede focus bij nodig (36).

## **Dag 25: Johannes 12:37-50**

### **God zien**

God zien... dat kan toch niet? Toch zegt Jezus dat wie Hem gezien heeft God heeft gezien! In Jezus laat God Zich in Zijn hart kijken. Als je twijfelt of God al dan niet goed is: Kijk naar Jezus leven en je weet het. Jezus kwam om het licht aan te doen zodat we kunnen zien wat echt is en wat niet. Hij vertelt over het leven en leeft het Zelf ook uit.

**Persoonlijk:** De woorden van Jezus zijn vol leven. Waarom?

Jezus zegt dat als je Zijn woorden hoort, je er ook wat mee moet doen.

Hij vraagt om reactie (vers 47).

Wat zou ik kunnen doen als ik Jezus woorden serieus neem?

**Bidden:** God, als Uw woorden echt vol leven zijn (vers 50), overtuig me daar dan van!

## **Dag 26: Johannes 13:1-20**

### **Nederigheid: pure kracht**

In de tijd van Jezus waren de straten stoffig. Je voeten dus ook. Als je ergens te gast was, werden je voeten gewassen. In deze geschiedenis wast Jezus de voeten van Zijn leerlingen. Je zou het andersom verwachten: de leerlingen die de voeten van hun leraar wassen... Jezus stimuleert hun echter om elkaars voeten te wassen. Wees niet gericht op jezelf, maar help elkaar. Uit Zijn voorbeeld wordt duidelijk dat nederig zijn niet betekent dat je een watje bent, maar dat je echt mens bent en andere mensen dat ook kunt laten zijn.

**Persoonlijk:** Hoe waardeert de schrijver van het evangelie Jezus' actie (1)?

Vind ik het moeilijker om te geven dan te nemen?

Hoe kan ik vandaag Jezus' voorbeeld volgen?

**Bidden:** Bedank God dat Hij tot het uiterste is gegaan.

## Dag 27: Johannes 13:21-38

### Verraad en liefde

God werd mens om de relatie weer te herstellen die door de zonde kapot was gegaan. Maar de geschiedenis herhaalt zich: Mensen die met Hem leven keren zich van Hem af. Jezus weet dat Judas, één van Zijn leerlingen Hem gaat verraden. Nadat Hij drie jaar van Zijn leven in Hem heeft geïnvesteerd... Jezus weet het en nadat Hij zijn voeten heeft gewassen laat Hij aan Judas de vrijheid om weg te gaan. Het gedeelte eindigt met: *'en het was nacht.'* Zo zal Jezus Zich ook gevoeld hebben. Daarna pakt Jezus het thema van het begin van het gesprek weer op: Hij roept op om elkaar lief te hebben. Want liefde is het kenmerk van Jezus.

**Persoonlijk:** Wat doet het verraad emotioneel met Jezus?

Hoe reageert Jezus hierop?

Wat betekenen de verzen 34-35 voor mij?

Petrus is in alles enthousiast, maar ook snel overmoedig. Jezus is realistisch en corrigeert hem...

Petrus zal later één van de belangrijkste leiders van de kerk worden.

Maak ik mijn woorden en voornemens waar?

**Bidden:** Vraag God of Hij je inzicht in jezelf wil geven.

## Dag 28: Johannes 14:1-14

### Wie is God?

Filippus stelt Jezus een vraag: 'Laat ons God zien, dan is het oké.' Een herkenbaar verlangen. Bewijs maar dat God bestaat, dan kan ik geloven... Jezus antwoord is niet belerend-theoretisch, maar verrassend en concreet. Hij stelt een tegenvraag: *'...Ben ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet?'*

**Persoonlijk:** Waarom geeft Jezus dit antwoord?

Jezus moedigt aan om naar God toe vrijmoedig te zijn (vers 14).

Wat bedoelt Hij met 'vragen in mijn naam?'

Ga eens bij jezelf na hoe je met God in je leven omgaat.

Is dat even persoonlijk als Jezus' leerlingen met Hem omgingen?

Geloof je dat dat kan?

**Bidden:** Bedank God dat je Hem persoonlijk kunt kennen door Jezus.

## **Dag 29: Johannes 14:15-31**

### **Jezus wil bij ons zijn**

Jezus vertelt Zijn leerlingen dat Hij naar de Vader gaat (1), maar dat Hij hen niet alleen achterlaat (18). Hij zegt iets heel aparts: *'Ik kom weer naar u toe'* (18).

In vers 26 maakt Hij duidelijk dat Hij door Zijn Geest bij Zijn leerlingen zal zijn. Christenen geloven dat God de Vader naar de aarde is gekomen in Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat nadat Jezus weer naar de Vader is gegaan, Hij door de Heilige Geest in ons leeft.

In het boek Handelingen, dat in de Bijbel na de vier beschrijvingen van Jezus' leven staat, lees je de geschiedenis van de uitstorting van de Geest over christenen (Handelingen 2). Dat is niet zomaar een idee, maar een ervaringsrealiteit. Daarom kan Jezus de Heilige Geest de Trooster noemen (vers 26).

**Persoonlijk:** Welke verzen spreken mij vooral aan?

Ervaar ik Jezus' Geest in mijn leven?

Zijn er mensen om me heen die duidelijk iets uitstralen van de Heilige Geest die in hen is?

Jezus wil Zich aan ons bekendmaken.

Op welke terreinen kan ik meer openstaan voor Zijn liefde en wil? (21 en 23).

**Bidden:** Dank God voor wat Hij in dit bijbelgedeelte aan je belooft en vraag Hem om het een realiteit te laten worden in je leven.

## **Dag 30: Johannes 15:1-17**

### **Verbondenheid**

Jezus kwam naar de aarde om relaties te herstellen. Zo kun je het Evangelie samenvatten. God wil dat wij volop leven. In deze gelijkenis gebruikt Jezus daarvoor het beeld van de wijnstok. Het geheim van een vruchtbaar leven is verbondenheid met Jezus. Vanuit je contact met Hem stromen levenssappen je leven binnen. In de verzen 9-17 noemt Jezus dat 'in Hem' blijven.

**Persoonlijk:** Wat zegt dit gedeelte over God en over Jezus?

Wat betekent het voor mij?

Op welke terreinen van mijn leven zie ik vrucht en op welke niet?

Wat betekent dat?

**Bidden:** Bedank God voor het leven dat Hij wil geven en dat Hij jou 'snoeit' om steeds mooiere druiven voort te brengen.

## **Dag 31: Johannes 15:18-16:4**

### **Tegenspraak**

Jezus wil verbondenheid geven, maar is realistisch: Er komt ook tegenspraak. In Zijn leven is dat al zichtbaar. We lazen daarover in onder meer hoofdstuk 12. Maar ook in de levens van de mensen die met Hem willen leven zal er reactie en tegenspraak zijn. Als je met Hem wilt leven is niet alles koek en ei. Waar God is, kan namelijk niet iets zijn wat in strijd met Zijn karakter is. Waar waarheid is, kan geen leugen zijn. Waar licht is geen duisternis. Waar Jezus komt, kunnen leugens en duisternis zich niet meer verstoppen. Johannes begint in hoofdstuk 1 al met het beeld van licht en duisternis en dat blijft in dit evangelie een belangrijke lijn. Als je met Jezus wilt leven, moet je dus niet gek staan te kijken waar je verzet oproept. Niet alles kan. Als alles even waar is, is niets meer waar. Als niets écht waar is, is niets de moeite waard.

**Persoonlijk:** Waarom roepen volgens Jezus Zijn leerlingen verzet op?

Wat bedoelt Jezus in vers 25 waar Hij een oud lied (Psalm 69:5) citeert?

Waar vind ik het in mijn leven moeilijk om radicaal met Jezus te durven leven?

**Bidden:** Bid om moed om echt te durven gaan voor waarheid en het licht.

## **Dag 32: Johannes 16:5-16**

### **De invloed van Jezus**

Jezus' Geest wil in ons leven. In dit gedeelte noemt Jezus drie dingen die de Heilige Geest in ons wil doen: Hij wil ons overtuigen van 'zonde, gerechtigheid en van oordeel' (8-11). Dat klinkt erg zwaar en moeilijk. Het is ook enorm kernachtig. Leven met Jezus is geen oppervlakkige spiritualiteit, maar gaat enorm diep. Gelukkig geeft Jezus wel kort aan waar Hij bij deze woorden aan denkt. De Heilige Geest zal als een soort röntgenfoto zijn die je laat zien dat: de kern van het probleem tussen God en mensen is dat wij Hem niet vertrouwen. Mensen kunnen hun persoonlijke en wereldproblemen niet zelf oplossen; alleen in afhankelijkheid 'van boven' is er perspectief. De donkere dingen in ons leven lijken soms wel heel wat, maar God is licht en het licht is veel sterker.

**Persoonlijk:** Waarom is het beter voor ons in de eenentwintigste eeuw dat we Jezus niet meer 'life' kunnen ontmoeten? (vergelijk vers 7).

De Heilige Geest verwijst naar Jezus (13-15). Daarom is echte spiritualiteit altijd op Jezus gericht.

Op welk van de drie genoemde terreinen ben ik nog niet door de Heilige Geest overtuigd?

**Bidden:** Bid voor een krachtige werking van de Heilige Geest in je leven.

## **Dag 33: Johannes 16:16-33**

### **Van verdriet naar vreugde**

De Geest van God en van Jezus wil bij en in ons zijn. Hij leidt tot de volle waarheid en opent onze ogen meer en meer voor Jezus. Jezus vergelijkt de periode dat de leerlingen nog moeten wachten op Zijn Geest met een zwangerschap. Als het kind er is, is er uitzinnige vreugde en is al het verdriet vergeten.

**Persoonlijk:** Wat leert dit gedeelte over de Heilige Geest?

Welke betekenis heeft Gods Geest voor mij?

Jezus wijst op blijdschap. Daar hebben we nuchtere Nederlanders wel wat moeite mee.

Hoe komt blijdschap tot uiting in mijn leven, werk en relaties?

**Bidden:** Jezus wist dat de Vader Hem niet verliet (32) en roept op tot 'goede moed' (33). Hij daagt ons hierin uit om God elke dag opnieuw te vertrouwen.

## Dag 34: Johannes 17:1-26

### Jezus bid voor ons

In dit gedeelte horen we Jezus praten met Zijn Vader. We horen Hem verwoorden wat er een paar uur voor Zijn sterven op Zijn hart ligt... niet 'Zijn eigen hebben en houden', maar jou en mij! We komen Zijn hartsverlangen en Zijn prioriteiten te weten. Dat is spannende 'lifechanging' literatuur! Lees en laat je raken door Zijn passie, Zijn visie en Zijn agenda. In vers 6 bid Hij voor Zijn leerlingen en in vers 20 bid Hij voor iedereen die door hun verkondiging in Jezus gaan geloven: Miljoenen christenen over de hele wereld, jij en ik...

**Persoonlijk:** Onderzoek de gebedsonderwerpen van Jezus.

Wat betekenen die voor mij?

Waar bid ik tot nu toe voor?

Wat leer ik van Jezus gebed?

**Bidden:** Jezus sprak, zodat de liefde die in God is ook steeds meer ons leven zal kenmerken (vers 26). Bedank God voor de liefde die Hij geeft.

## Dag 35: Johannes 18:1-40

### Jezus was vrij

Het is een wonder hoe Jezus in alle rust het verraad en de gevangenneming onder ogen kan zien. Hij vertrouwt Zich toe aan Zijn Vader.

Jezus' focus werd telkens bepaald door het Koninkrijk van God (36). Dat gaf Hem ook een enorme vrijheid, die onder meer tot uiting komt in Zijn vrijmoedigheid in het gesprek met Pilatus (33-37).

**Persoonlijk:** Heeft Jezus een eerlijk proces gehad? Waarom wel of niet?

Wat zou er psychologisch in Jezus zijn omgegaan?

Ik leer van Jezus dat:

Jezus koos er voortdurend voor om God in alles te vertrouwen (11). Daarom verzette Hij Zich niet. Toch was Hij geen doetje, maar bewees Hij telkens Zijn kracht (21-24).

Waarom kon Hij zo sterk zijn en wat leer ik daarvan?

**Bidden:** Here God, leer mij ondanks alles U te vertrouwen. Leer mij dat ik mijn identiteit in U zoek, zoals ook Jezus dat in alles deed.

## Dag 36: Johannes 19:1-16

### Zie, de mens!

Pilatus zei spottend: '*Zie, de Mens!*'(5), maar daar had hij meer gelijk mee dan hij wist! In Jezus zien we de mens zoals God Hem bedoeld heeft.

**Persoonlijk:** Wat lezen we over Pilatus' karakter?

Wat leer ik van Jezus' reactie op Pilatus' macho-woorden (verzen 10-11)?

Ga na of er terreinen in je leven zijn waarin je samen met Jezus moediger mag zijn – ook al snap je omgeving er weinig van.

**Bidden:** Bedank God dat Hij in Jezus een écht mens heeft laten zien.

## Dag 37: Johannes 19:17-42

### Jezus volbracht zijn missie

Jezus bleef in Zijn stervensuren gericht op God en op mensen. Zo regelt Hij dat Johannes de zorg voor Zijn moeder op zich neemt. Liefde bleef zelfs in Zijn doodstrijd Zijn leven kenmerken. Als Hij sterft zegt Hij: *'Het is volbracht.'* Tot slot... of als een nieuw begin?

**Persoonlijk:** Welke feiten lezen wij over de kruisiging?

Waarin raakt het mij?

Waar ben ik op mezelf gericht en zou ik meer voor anderen kunnen doen?

**Bidden:** Help mij me te beseffen dat U me in alles draagt.

## Dag 38: Johannes 20:1-23

### Jezus herstelt relaties

Jezus stond op uit de dood! De duisternis kan het licht niet klein krijgen. Jezus heeft hiermee de gevolgen van de zondeval vernietigd. Schuld en schaamte hebben niet meer het laatste woord. Het is bijzonder dat vrouwen de eerste getuigen van Zijn opstanding zijn. Juist vrouwen, die in het openbare leven van die tijd niet serieus genomen werden, werden de eerste getuigen. Voor Jezus tellen mannen en vrouwen, Joden en Grieken, kinderen en volwassenen allemaal mee. Een eerste teken van herstel van relaties dat God brengt door Jezus' leven.

**Persoonlijk:** Wat lezen we over Maria van Magdalena?

Wat betekenen Jezus' woorden voor haar en mij?

Jezus geeft ons een persoonlijk missie (21). Voor vandaag betekent dit:

**Bidden:** Jezus, U belooft vrede (19-21). Help mij hieruit te leven en deze door te geven.

## Dag 39: Johannes 20:24-31 en 21:1-25

### Jezus leeft

Jezus komt na Zijn opstanding de mensen tegemoet. Hij begint daar waar mensen zijn. Thomas twijfelt over de opstanding en Jezus geeft hem die ruimte... Je mag met je vragen komen. Het is belangrijk om twijfelvragen serieus te nemen. Als het geloof écht is, kan het best tegen een stootje... Wél roept Jezus op tot geloof. Ook ondanks je vragen mag je geloven. *'...zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.'* (29). Je kunt toch immers niet alles zien?

**Persoonlijk:** Wat lezen we over Thomas?

En wat zegt Jezus' verschijning aan de discipelen ons over wie Hij is?

Heb ik twijfelvragen in mijn leven? Wat doe ik er concreet mee?

**Bidden:** Jezus zoekt de ontmoeting. In het Oude Oosten kwam dat vooral tot uitdrukking rondom de maaltijd (12). Bidden is naar God toegaan en jezelf openen voor Hem. Zeg tot God dat je Hem graag wilt ontmoeten.



## **Dag 40: Johannes 21:15-25**

### **Jezus wil samenwerken**

Jezus bemoedigt in deze geschiedenis Petrus, die nadat hij Jezus drie keer had verloochend, zich een 'loser' voelde. Hierin wordt duidelijk dat Jezus onvolmaakte mensen in Zijn team wil hebben. Hij kan iedereen inzetten, mits ze wél Hem liefhebben, leven uit Zijn vergeving en openstaan voor Zijn leiding. *'Volg mij,'* deze uitnodiging is voor iedereen persoonlijk (verzen 21-22).

**Persoonlijk:** Wat zegt dit gedeelte over Petrus?

Wat leer ik van Jezus' woorden en raken ze mij?

Wie zou ik vandaag kunnen bemoedigen?

**Bidden:** Jezus roept je op om Hem te volgen. Wat doe je ermee?

## **Dag 41: Genesis 1**

### **De sprekende God**

In de komende 50 dagen willen we vooral Gods Woord aan het woord laten over het gezag en de kracht daarvan. Zo lezen we in Genesis 1 over de sprekende en scheppende God. Ook in de ontmoeting met de mens.

In hoeverre wil ik hiervoor openstaan en Zijn stem leren verstaan?

Wat spreekt mij in Genesis 1 aan?

**Dagtekst:** *'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen...,'* (Genesis 1:27-28).

**Gebed:** Ik wil U eren als Schepper en wil graag meer ontdekken wat Uw verlangen voor mijn leven is.

## **Dag 42: Exodus 4:1-17, 20 en 28**

### **Gods Woord is krachtig**

Mozes wordt door God geroepen zijn volk te bevrijden (Exodus 3:4-12). Daarbij moet hij vertrouwen op Gods Woord en beloften (verzen 1-5).

Wat klinkt door in de verzen 12 en 15?

Geloof ik in het gezag van Gods Woord?

**Dagtekst:** *'Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet,'* (Exodus 4:12).

**Gebed:** Schepper God, ik vind het soms moeilijk om al Uw woorden voor waar en gezaghebbend aan te nemen, help mij in het ontdekken van Uw waarheid en maak mij bereid te groeien in vertrouwen en inzicht.

## **Dag 43: Exodus 9:13-21**

### **Gods Woord is betrouwbaar**

God spreekt via Mozes tot Farao en waarschuwt hem. Uit vers 20 blijkt dat een deel van Farao's dienaren Hem gelooft, anderen wijzen zijn woorden af (21).

Waaruit blijkt de ernst van afwijzing en ongeloof?

Durf ik radicaal te zijn in mijn denken en geloven?

**Dagtekst:** *'Wie van de dienaren van de farao het woord van de HEERE vreesde, (...) maar wie het woord van de HEERE niet ter harte nam...,'* (Exodus 9:20-21).

**Gebed:** Heer, ik wil meer aandacht geven aan dat wat U zegt en er acht op slaan, help mij meer zicht te krijgen op de concrete betekenis.

## **Dag 44: Exodus 13:17-22 en 24:12-18**

### **Beschermend richtsnoer**

In deze gedeelten lezen we over Gods bescherming en over Zijn heiligheid. Deze zijn met elkaar verweven.

Hoe ervaar ik Gods rechtvaardige en heilige nabijheid?

Geloof ik dat Hij Zijn Woord in liefde heeft gegeven?

**Dagtekst:** *'De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven...,'* (Exodus 13:21).

**Gebed:** Ik wil U danken voor Uw belofte van nabijheid ongeacht de omstandigheid waarmee ik nu te maken heb. Help mij vandaag gericht te blijven op U.

## **Dag 45: Exodus 34:1-7 en 27-35**

### **Gods verbond**

God sluit een verbond als een teken dat er sprake is van wederzijdse liefde en toewijding. Daarbij vraagt God om vertrouwen en gehoorzaamheid, Zijn naam en toezeggingen staan garant voor Zijn zorg en betrouwbaarheid (verzen 4-7).

Wat lees ik over de uitwerking van Gods nabijheid op Mozes? Zie vers 29-35.

**Dagtekst:** *'Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit (...) Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer,'* (Exodus 34:5 en 8).

**Gebed:** Heer van hemel en aarde, ik wil U eren om Uw grootheid en dat U bereid bent om ons als mensen te willen ontmoeten. Ik wil mij openstellen voor Uw nabijheid.

## **Dag 46: Deuteronomium 5:1-7**

### **Eerste woord**

God wil ons in vrijheid leiden. Zijn richtsnoer bestaat niet slechts uit ge- en verboden, maar het zijn regels die beschermen en toekomst geven. Het feit dat God de enige is en dat Hij één is, betekent dat Hij de centrale plaats in ons leven wil hebben. En God is goed en trouw.

Heb ik in het volgen van Gods richtlijnen vooral Hem voor ogen?

**Dagtekst:** *'U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,'* (Deuteronomium 5:7).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik zo gauw andere dingen voorrang geef in mijn leven. Wilt U vandaag weer de eerste plaats in mijn leven innemen? Help me hiervan bewust te zijn en te blijven.

## **Dag 47: Deuteronomium 5:8-10**

### **Tweede woord**

God wil onze vrijheid beschermen, daarom roept Hij ons op ons niet opnieuw te laten knechten door 'afgoden', door zaken en ideeën die ons van Hem vandaan houden. Ook is God in Zijn grootheid nooit helemaal te doorgronden.

Geef ik in mijn omgaan met God voldoende ruimte aan Zijn macht en wil ik meer over Hem ontdekken?

**Dagtekst:** *'...want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God...,'* (Deuteronomium 5:9).

**Gebed:** Help mij om in Uw vrijheid te blijven staan en me niet door andere zaken te laten knechten.

## **Dag 48: Deuteronomium 5:11**

### **Derde woord**

Gods naam misbruiken kan op veel manieren: door verkeerde beeldvorming van Hem te communiceren; door in gedrag Zijn wezen te ontkennen; door God voor ons eigen karretje te willen spannen waarbij we wel Zijn gaven zoeken maar niet Hemzelf.

Denk na over andere voorbeelden en spreek er in gebed met God over.

**Dagtekst:** *'U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt,'* (Deuteronomium 5:11).

**Gebed:** Maak mij alert op zaken waarin ik Uw Naam niet eer. Help mij ook vandaag op een waardige manier U te vertegenwoordigen.

## **Dag 49: Deuteronomium 5:12-15**

### **Vierde woord**

God wil dat we tot rust komen. Dat we regelmatig afstand nemen, dat we tijd nemen voor reflectie, bezinning en genieten. We mogen ons verheugen in God, in Zijn verlangen voor ons leven, van Zijn schepping, van relaties, van gerichte tijd voor Hem.

Welke plaats heeft het ritme van een rustdag in mijn leven?

**Dagtekst:** *'...maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen...,'* (Deuteronomium 5:14).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor de gave van een rustdag, voor momenten waarop ik nieuwe energie en inspiratie kan opdoen.

## **Dag 50: Deuteronomium 5:16**

### **Vijfde woord**

God heeft iedere nieuwe generatie op het oog, God wil dat ouders zorg dragen voor hun kinderen en dat ook kinderen in het ouder worden zorg dragen voor hun ouders: dat er sprake is van onderlinge liefde en betrokkenheid binnen de gezonde grenzen van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Hoe bewust ga ik met mensen in mijn leefsituatie om, ook met die van andere generaties?

**Dagtekst:** *'Eer uw vader en uw moeder...,'* (Deuteronomium 5:16).

**Gebed:** Help mij om op een liefdevolle en doordachte manier met jongeren en ouderen om te gaan, om met respect te kijken naar vorige en nieuwe generaties, omdat iedereen voor U belangrijk is.

## **Dag 51: Deuteronomium 5:17**

### **Zesde woord**

In de eerste vier woorden komt liefde tot God ter sprake, in het vijfde woord de liefde tot elkaar, en in het zesde, zevende en achtste woord de verantwoordelijkheid binnen de samenleving. God wil het samenleven als mensen beschermen en daarom is respect voor het leven van groot belang.

Welke waarde heeft het leven van anderen voor mij?

**Dagtekst:** *'U zult niet doodslaan,'* (Deuteronomium 5:17).

**Gebed:** Ik wil U danken voor het feit dat ieder leven voor U telt en dat U in de gave van Uw Zoon ieders behoud op het oog hebt.

## **Dag 52: Deuteronomium 5:18**

### **Zevende woord**

Echtbreuk is niet iets wat God bedoeld heeft, Hij roept op tot trouw en goed leren omgaan met de ander. En als er sprake is van schuld, dan wil Hij vergeven en een weg wijzen. Het betekent dan wel een keuze voor elkaar waarbij we waakzaam zijn voor overspel en verkeerde seksualiteitsbeleving, los van de eigen partner.

Hoe denk ik over trouw?

**Dagtekst:** *'En u zult geen overspel plegen,'* (Deuteronomium 5:18).

**Gebed:** Here God, maak mij bereid om voor trouw en toewijding te kiezen, omdat U trouw bent.

## **Dag 53: Deuteronomium 5:19**

### **Achtste woord**

Om als mensen te kunnen samenleven, moet je elkaar kunnen vertrouwen. Als personen, maar ook wat betreft je bezittingen. Er moet een klimaat van veiligheid zijn om samen te kunnen leven.

Wat vraagt een respectvol met elkaar omgaan van mij?

Denk na over voorbeelden en spreek er met God over in gebed.

**Dagtekst:** *'En u zult niet stelen,'* (Deuteronomium 5:19).

**Gebed:** Vader, geef mij een helder zicht op situaties die kunnen leiden naar een onzorgvuldig omgaan met elkaar, waarbij ik de ander tekort doe.

## **Dag 54: Deuteronomium 5:20**

### **Negende woord**

Roddel en verkeerde, vervormde en gekleurde informatie kan veel kwaad aanrichten. We worden in de Bijbel dan ook vaak aangesproken op het gebruik van onze tong. Deze richtlijn is een belangrijke pijler voor het onderling contact, en daarom waarschuwt God ons voor kwaadsprekerij.

Wat is mijn ervaring hiermee?

**Dagtekst:** *'En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste,'* (Deuteronomium 5:20).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik gauw met een veroordeling kan komen die niet terecht is. Help mij vandaag om correct met de ander om te gaan en zorgvuldig te zijn in mijn spreken.

## **Dag 55: Deuteronomium 5:21**

### **Tiende woord**

Begeerte kan veel verwoesten. Gezonde verlangens zijn oké maar verlangens ten koste van anderen, waarbij we God en de ander uit het oog verliezen, doen kwaad en geven verwijdering. Ze roven het goede weg wat God in onderlinge verhoudingen wil geven. Daarom roept God wel op tot zorg dragen, zodat ongezonde en egoïstische verlangens niet gevoed worden.

Zet ik mijn zinnen op zaken die mij van God kunnen afleiden?

**Dagtekst:** *'En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste...,'* (Deuteronomium 5:21).

**Gebed:** Here God, de leefsituatie van de ander kan vaak zo veel mooier en gemakkelijker lijken. Help mij om niet jaloers te zijn maar te vertrouwen op Uw zorg en leiding voor mijn persoonlijk leven.

## **Dag 56: Numeri 14:8-24**

### **Wantrouwen**

Dit gedeelte uit de Bijbel is een waarschuwing om Gods woorden en beloften niet gering te schatten en te wantrouwen.

Overdenk de verzen 9-11. Wat is de kern hiervan?

En welke waarschuwing klinkt door in de verzen 22-24?

**Dagtekst:** *'De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig...,'* (Numeri 14:18).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik ben mij bewust dat soms wantrouwen in mijn denken en hart opkomt... geef dat ik hiermee eerlijk zal omgaan en wil groeien in mijn relatie met U.

## **Dag 57: Deuteronomium 1:21-33**

### **Ongelovig en dwars**

Onder invloed van tegenstand en vragen wordt aan Gods beloften getwijfeld en is er sprake van onwil (verzen 25-26).

Wat was Mozes' oproep? Zie vers 29-31.

Waar wijst hij op in de verzen 32-33?

**Dagtekst:** *'...trek op, neem het in bezit, zoals de HEERE, de God van uw vaders, tot u gesproken heeft; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld,'* (Deuteronomium 1:21).

**Gebed:** Uw Woord wil mij aansporen om vol moed Uw weg te gaan. Geef mij vooral moed voor:

## **Dag 58: Deuteronomium 15:7-11**

### **Woord in actie**

Gods richtlijnen zijn bedoeld voor de concrete omgang met de ander, ook met degenen die zorg nodig hebben. Daarbij is onze houding belangrijk (vers 10) en ruimhartigheid (vers 11).

Ga in gedachten en gebed na of er in ons eigen hart genoeg ruimte is voor anderen.

**Dagtekst:** *'...dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt,'* (Deuteronomium 15:7-8).

**Gebed:** Vader in de hemel, dank U voor al Uw goedheid, maak mij ook vrijgevig en ruimhartig.

## **Dag 59: Deuteronomium 18:9-22**

### **Echt en onecht**

Gods Woord vraagt om onderzoek. Niet iedereen zal recht doen aan Gods waarheid, daarom moeten we het Woord van God kennen en hieraan meningen en visies toetsen.

Voor welke aspecten waarschuwt dit gedeelte ons, zie bijvoorbeeld de verzen 13-14.

God roept mensen die namens Hem willen spreken en Hij belooft dat te zegenen.

**Dagtekst:** *'Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken,'* (Deuteronomium 18:18).

**Gebed:** Here God, geef mij dat onderscheidingsvermogen zodat ik weet wat van U is.

## Dag 60: 1 Samuel 3

### Spreek Heer...

Samuel ontdekt dat God Zichzelf aan hem wil openbaren. Hij zegt dan op aandringen van Eli: *'...Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert...'* (vers 9). Denk na over de verzen 19-21. Wat leer je hiervan? Vraag God in gebed om Zijn woord in je leven te bevestigen.

**Dagtekst:** *'Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert,'*(1 Samuel 3:10).

**Gebed:** Liefdevolle Vader, dank U voor het bijzondere dat U een sprekende God bent en de ontmoeting met ons zoekt. Geef mij een luisterend hart en oor zodat ik Uw stem leer verstaan.

## Dag 61: 2 Kronieken 1:7-10 en 17:1-9

### Gebed om wijsheid

In beide bijbelgedeelten gaat het om wijsheid ontvangen en doorgeven. God verlangt ernaar dat we inzicht delen met anderen.

Overdenk in dit verband 2 Kronieken 17:9.

Bid dat ook de invloed van Gods Woord meer en meer kenbaar en zichtbaar zal worden in ons land.

**Dagtekst:** *'Zij gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk,'* (2 Kronieken 17:9).

**Gebed:** Ik wil vandaag Uw zegen vragen over al het toerustingswerk dat plaatsvindt. Geef dat steeds meer mensen gaan ontdekken wie U bent en wat de boodschap van de Bijbel inhoudt.

## Dag 62: Nehemia 1

### Bouwen op Gods beloften

Wanneer Nehemia nadenkt over het verval van de muren om Jeruzalem, dan kan hij alleen maar bidden voor herstel en daarbij smekend een beroep doen op Gods voorziening. Hij toont zich ook bereid om door God ingeschakeld te worden.

Wat leer ik van zijn gebed?

**Dagtekst:** *'Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,'*(Nehemia 1:5).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik vaak de kracht van het gebed onderschat terwijl uit deze geschiedenis blijkt dat U een hoorder en verhoorder ervan wilt zijn.

## **Dag 63: Nehemia 8:1-13**

### **Eenvoudige uitleg**

Ezra leest voor uit Gods Woord. De mensen luisteren aandachtig (vers 4) en er is sprake van ontzag (verzen 6-7) en eenvoudige overdracht, zodat mensen het begrepen (verzen 6-9). Het leidde tot vreugde, zie de verzen 10-13.

Kan ik mij verblijden over Gods Woord en wil ik me hiervoor openstellen?

**Dagtekst:** *'Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht,'* (Nehemia 8:11).

**Gebed:** Geef mij steeds weer vreugde over Uw Woord. Dank U voor de kracht die hiervan uit zal gaan. Voor mijzelf en voor de mensen om mij heen.

## **Dag 64: Psalm 18:31-33 en 19:8-15**

### **Gods Woord is zuiver**

In deze psalmverzen wordt Gods Woord geprezen om zijn betrouwbaarheid, wijsheid, zuiverheid en kracht. In Psalm 19:9 staat dat we er innerlijk door verkwikt worden en dat het ons zicht geeft op allerlei zaken (verzen 9-10).

Wat leer ik van vers 12?

En is vers 15 ook mijn gebed?

**Dagtekst:** *'Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen,'* (Psalm 18:31).

**Gebed:** Here God, dank U voor Uw uitnodiging om bij U te schuilen en Uw Woord te overdenken.

## **Dag 65: Psalm 23**

### **God beschermt**

In de Bijbel wordt God vergeleken met een Herder die met Zijn nabijheid en belofte van trouw Zijn schapen wil leiden, ook als ze door donkere dalen heen moeten trekken. Hij is er bij.

Overdenk vers 4.

Ga na in waarin je bemoediging en leiding ervaart in het omgaan met Gods Woord.

**Dagtekst:** *'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij,'* (Psalm 23:4).

**Gebed:** Trouwe Vader in de hemel, dank U voor Uw bescherming en leiding, ook wanneer ik het moeilijk heb.

## **Dag 66: Psalm 119:1-24**

### **Vreugde over Gods Woord**

Deze lange Psalm bevat een loflied op Gods Woord dat leiding geeft, vertroost en vreugde geeft.

Overdenk in dit verband de verzen 14-18 en 24. Waarbij word ik bepaald?

**Dagtekst:** *'Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers,'* (Psalm 119:24).

**Gebed:** Wilt U mij wijsheid geven om goed om te gaan met de dingen die mij op dit moment bezighouden zoals:

## **Dag 67: Psalm 119:25-40**

### **Gods Woord is waarheid**

In de verzen 29-32 wordt gesproken over leugen en waarheid. Om zicht op het goede te krijgen hebben we de omgang met God en Zijn Woord nodig. Het is een keuze voor Hem (30-31).

In de vertaling '51 wordt het bondig weergegeven: *'Onderwijs mij... Geef mij verstand... Neig mijn hart...Wend mijn ogen af... Bevestig uw belofte...Maak mij levend'* (33-40).

**Dagtekst:** *'Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; HEERE, beschaam mij niet. Ik zal de weg van Uw geboden lopen, wanneer U mijn hart verruimd hebt,'* (Psalm 119:31-32).

**Gebed:** U wilt nieuw inzicht geven, ik wil hierin mijn vertrouwen uitspreken en openstaan voor uw leiding. Ook vandaag.

## **Dag 68: Psalm 119:65-80 en 105**

### **Onverdeeld**

Gods Woord wil als een lamp voor onze voet zijn en onze levensweg verlichten (105), daarom vraagt David in vers 66 om onderscheidingsvermogen en verlangt hij naar een onverdeeld hart (80), zodat hij duidelijk zal zijn in het liefhebben en dienen van God.

Ken ik het probleem van een gedeeld hart, en verlang ik naar een onverdeeld hart?

**Dagtekst:** *'Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in Uw geboden geloofd,'* (Psalm 119:66).

**Gebed:** Here God, geef mij een onverdeeld hart, waarbij ik mij zonder reserves aan U toevertrouw.

## **Dag 69: Spreuken 2**

### **Wijsheid brengt leven**

De Spreukendichter roept op tot het zoeken van wijsheid en kennis van God (1-5).

Denk na over de beloften uit Gods Woord, op basis van de verzen 5-15.

Waardoor word ik vooral aangesproken? Spreek er in gebed met God over.

**Dagtekst:** *'De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht,'* (Spreuken 2:6).

**Gebed:** Heer, U bent de bron van wijsheid, maak mij steeds weer bereid van U te leren.

## **Dag 70: Jesaja 31:1-3 en 51:4-9**

### **Onbevreesd**

De Here God roept op tot vertrouwen in Hem en Zijn Woord (vers 1) want Hij is wijs en neemt Zijn woorden niet terug (vers 2). In hoofdstuk 51 klinkt het ook door: *'...wees niet bevreesd (...) Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan...,'*

We worden opgeroepen om moedig onze positie met Hem in te nemen.

**Dagtekst:** *'Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken,'* (Jesaja 51:4).

**Gebed:** Machtige God en Vader, help mij steeds op U te zien, zodat ik vrees leer afleggen en groei in vrijmoedigheid.



## **Dag 71: Jesaja 58**

### **Waarheid en liefde**

God waarschuwt ons voor uiterlijke godsdienstigheid waarbij we voorbijgaan aan de Geest van Zijn richtlijnen, aan de opdracht om Hem en de naaste lief te hebben, waarbij we het goede zoeken, dat wat recht is en opbouwt (verzen 7-12).

Denk na over vers 11.

Waarvoor wil ik God vertrouwen?

**Dagtekst:** *'...als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn,' (Jesaja 58:10).*

**Gebed:** Here God, ik ben mij bewust dat daden duidelijker spreken dan woorden, geef mij vandaag Uw liefde en zorg in het contact met mensen.

## **Dag 72: Jeremia 1:1-12**

### **God waakt over Zijn Woord**

Voordat Jeremia geboren werd, zag God hem al en had Hij een bedoeling voor zijn leven (4-5).

Jeremia ziet zijn eigen beperkingen (6) maar God wil dat hij anders leert kijken naar zijn leven (7-8).

God belooft Jeremia om Zijn Woord in zijn mond te leggen en Hij zegt dat Hij zelf over Zijn woord zal waken.

Welke belofte houdt vers 12 voor mij in?

**Dagtekst:** *'Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen,' (Jeremia 1:12).*

**Gebed:** Heer, geef dat ik blijf vertrouwen op de kracht en uitwerking van Uw Woord.

## **Dag 73: Jeremia 23:1-8 en 23-32**

### **Valse vertegenwoordigers**

In dit hoofdstuk klaagt God herders aan die hun schapen verstrooien (verzen 1-8) en profeten die zeggen namens God te spreken maar Zijn Woord onrecht aandoen en verdraaien. Volgens vers 27 leidt het ertoe dat mensen de naam van God en Zijn bedoeling voor hun leven vergeten.

In hoeverre ben ik bereid meningen en visies te toetsen aan Gods Woord?

**Dagtekst:** *'Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE,' (Jeremia 23:23-24).*

**Gebed:** Hemelse Vader, voor U is niets verborgen. Dank U voor vergeving zodat ik niet bang hoeft te zijn voor Uw nabijheid maar juist bemoedigd elke dag kan tegemoet zien.

## **Dag 74: Zacharia 4:1-6**

### **Gods Geest**

In al het geweld van deze aarde zal Gods Geest doorbreken en overwinnen (vers 6). Vaak wordt gebouwd op uiterlijke macht en krachtmetingen, maar God maakt duidelijk dat alleen door de werking en kracht van Zijn Geest dingen tot stand gebracht kunnen worden. In hoeverre ben ik mij dit bewust en bid ik voor een krachtig werk van Zijn Geest in allerlei situaties?

**Dagtekst:** *'Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten,'* (Zacharia 4:6).

**Gebed:** Ik wil U hartelijk danken voor de kracht en troost van Uw Geest waardoor ik met hoop en uitzicht kan leven.

## **Dag 75: Maleachi 3:13-18 en Matteüs 5:3**

### **Overmoed afleggen**

In Maleachi komt overmoed ter sprake, waarbij het volgen van God zinloos zou zijn. Als Jezus Zijn Bergrede uitsprekt, begint Hij met te zeggen: *'Zalig de armen van geest...'*, die het primair van God verwachten en Zijn koninkrijk.

De vraag voor ons is: Verwacht ik mijn heil van God en Zijn Woord, of ga ik eigen wegen?

**Dagtekst:** *'Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen,'* (Mattheüs 5:3).

**Gebed:** Ik belijd U dat ik soms hoogmoedig een eigen weg wil kiezen, ik wil groeien in nederigheid en afhankelijkheid, omdat U het goede voor ogen hebt.

## **Dag 76: Mattheüs 4:1-11**

### **Jezus week niet af**

Satan probeert Jezus te verleiden door ontrouw te worden aan Gods opdracht voor Zijn leven. Daarbij schroomt hij niet Gods Woord verkeerd te gebruiken (5-6). Omdat Jezus vertrouwd is met het Woord en bovenal het hart en de wil van Zijn Vader kent, kan Hij satans woorden weerleggen. Ben ik voldoende vertrouwd met de Auteur van de Bijbel en sta ik open voor de Geest die mij waakzaamheid leert?

**Dagtekst:** *'Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.(...) Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem,'* (Mattheüs 4:1 en 11).

**Gebed:** Ik wil U hartelijk danken voor het voorbeeld van Jezus. Maak mij ook sterk in Uw kracht.

## **Dag 77: Mattheüs 7:24-29**

### **Horen en doen**

Jezus sprak met gezag over Zijn Vader en het belang van Zijn Woord (28-29). Daarbij was Zijn illustratie kraakhelder! We hebben een fundament nodig. De kern daarvan is horen en doen (vers 24). Wat verwacht God van mij vandaag?

**Dagtekst:** *'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,'* (Mattheüs 7:24).

**Gebed:** Here God, maak mij vandaag alert op de praktijk van de navolging van Jezus door Zijn woord 'handen en voeten' te geven.

## **Dag 78: Markus 4:1-20**

### **Ontkieming en groei**

Gods Woord wordt vergeleken met een zaad dat wordt uitgestrooid. Jezus spreekt nuchter over factoren die de groei en uiteindelijke vrucht in de weg kunnen staan. Welke?

Herken ik hierin situaties uit mijn eigen leven?

En wat is mijn verlangen?

**Dagtekst:** *'En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht ...,'* (Markus 4:20).

**Gebed:** Dank U voor de kiemkracht van het zaad, voor de groei die U kunt en wilt bewerken in mijn leven.

## **Dag 79: Lukas 1:26-38**

### **Zeggingskracht van Gods Woord**

Wanneer God de geboorte van Jezus heeft aangekondigd (vers 31-33), durft Maria een vraag te stellen (vers 34). Op het antwoord (vers 35) reageert Maria met vertrouwen en overgave (vers 38). In vers 37 staat dat geen woord van God krachteloos zal wezen, geloof ik dat voor mijn leven en omstandigheden?

**Dagtekst:** *'...laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord...,'*(Lukas 1:38).

**Gebed:** Vader in de hemel, ik wil het Maria nazeggen: Laat met mij gebeuren wat Uw Woord zegt.

## **Dag 80: Lukas 5:1-11**

### **Handelen op Gods Woord**

In een hopeloze situatie komt Jezus met een opdracht (vers 4). Simon Petrus reageert daar gewillig op en ontdekt daarin veel over zichzelf en Jezus (verzen 5,8-11).

Hoe serieus neem ik Jezus' woorden?

Wil ik openstaan voor Zijn spreken via de evangeliën?

**Dagtekst:** *'...Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen,'* (Lukas 5:5).

**Gebed:** Machtige God, ik wil U vertrouwen voor vragen en moeiten waarin ik op dit moment geen uitweg zie. Wilt U voorzien? Dank U voor Uw beloften.

## **Dag 81: Johannes 1:1-18**

### **Het Woord onder ons**

Het levende Woord van God – Christus – kwam onder ons wonen (vers 14). Hij kwam ook om licht te verspreiden, licht dat nooit door de duisternis kan worden verdreven of overwonnen (verzen 4-5).

Toch wordt het door mensen afgewezen (9-11).

Wat houdt de belofte uit vers 12 voor mij in?

**Dagtekst:** *'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid,'* (Johannes 1:14).

**Gebed:** Het is zo bijzonder dat U in Jezus onder ons wilde wonen! Ik dank U hiervoor uit de grond van mijn hart.

## **Dag 82: Johannes 8:30-47**

### **Waarheid maakt vrij**

Jezus is gekomen om zonde en dood te overwinnen, daarom kan Hij ons in de vrijheid plaatsen van waaruit we groeien in innerlijke vrijheid en in het begrijpen wat navolging inhoudt.

Overdenk vers 31-32.

Welke betekenis heeft Zijn Woord in dit proces van vrij worden?

**Dagtekst:** *'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn,'* (Johannes 8:36).

**Gebed:** Ik wil U bedanken voor de belofte van vrijheid. Maak mij meer en meer vrij als persoon, in wie ik mag zijn en wat ik mag doen.

## **Dag 83: Johannes 14:23-26 en 15:9-17**

### **Liefde is gevolg**

Wanneer we in Jezus en Zijn Woord blijven, belooft Hij ons de vrucht van liefde, inzicht en vreugde. Daarbij wil Jezus' Geest ons Zijn woorden bekend maken en ons onderwijzen (14:26 en 15:11). Dat geeft moed, troost en vertrouwen.

**Dagtekst:** *'...en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven...,'* (Johannes 15:16).

**Gebed:** Vader, U verlangt naar blijvende vrucht, geef dat ik me hiervan ook vandaag bewust ben.

## **Dag 84: Handelingen 4:12-31**

### **Vrijmoedigheid**

Gods Geest wil ook vrijmoedigheid geven (vers 13 en 29-31). Wel blijkt dat gebed en toewijding aan Gods Woord dan voorwaarden zijn.

Denk na over vers 29.

Hoe kan dit mijn gebed beïnvloeden?

**Dagtekst:** *'...en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken ...,'* (Handelingen 4:29).

**Gebed:** U kent mijn hart en weet dat ik vaak niet vrijmoedig ben. Schenk mij Uw moed en liefde, waarbij ik stappen durf te nemen die goed zijn.

## **Dag 85: Handelingen 6:1-7**

### **Gevaar van verwaarlozing**

De apostelen ontdekken dat versterking nodig is omdat door alle drukte de verkondiging van het Woord in verdrukking kwam (vers 2).

Herken ik dit gevaar en hoe alert ben ik hierop?

**Dagtekst:** *'Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord,'* (Handelingen 6:4).

**Gebed:** Genadige God, geef dat ik helder zicht houd op de belangrijkste prioriteiten, zoals het gebed en toewijding aan Uw Woord.

## **Dag 86: Romeinen 10:12-17**

### **Willen luisteren**

In deze kernachtige verzen worden we erbij bepaald dat verkondiging van het grootste belang is, want hoe kunnen mensen het anders horen?

Denk na over vers 17.

Ben ik voldoende vertrouwd met het woord van Christus om het te kunnen doorgeven?

En wil ik er vanuit leven?

**Dagtekst:** *'...En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?'* (Romeinen 10:14).

**Gebed:** Vandaag wil ik U vragen al Uw kinderen te zegenen die werkzaam zijn in evangelisatie- of zendingswerk of bij speciale projecten betrokken zijn. Maar maak ook mij bereid een getuige te zijn.

## **Dag 87: Filippenzen 1:3-14**

### **Onbevreesde moed**

Paulus benadrukt geestelijke groei (verzen 6 en 9) waarbij we elkaar mogen aansporen om moedig over het Evangelie te spreken (vers 14).

Hoe beleef ik dit in mijn leven?

**Dagtekst:** *'...en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken,'* (Filippenzen 1:14).

**Gebed:** Het is bijzonder dat U zelfs de gevangenschap van Paulus gebruikt hebt om anderen te bemoedigen. U wilt ons op een realistische manier voor elkaar gebruiken. Zegen mij vandaag.

## **Dag 88: Titus 2**

### **Sieraad**

Paulus benadrukt dat Gods Woord gelasterd kan worden wanneer we er zelf geen ernst mee maken, maar ook dat we de leer van God als een sieraad kunnen dragen (vers 10).

Overdenk in dit verband vers 14.

Leg je gedachten aan God voor.

**Dagtekst:** *'...en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft,'* (Titus 2:8).

**Gebed:** Here God, geef dat ik het Evangelie als een sieraad zal dragen, dat het mij mooier maakt en dat mensen erdoor geboeid zullen raken.

## **Dag 89: 1 Petrus 1:13-25**

### **Eeuwig Woord**

Overdenk vooral de verzen 22-24.

Wat staat hierin over Gods Woord en welke concrete plaats heeft dit in ons denken, belijden en dagelijks geloof?

**Dagtekst:** *'...Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid...,'* (1 Petrus 1:24-25).

**Gebed:** Dank U voor de kracht van het eeuwige Woord, geef dat het ook vandaag in mijn leven zal doorwerken.

## **Dag 90: Openbaring 1:1-3 en 3:7-11**

### **Gezegend**

In het eerste gedeelte staat dat de gelovige gezegend wordt wanneer het Woord doorgegeven wordt, vooral in deze ernstige tijd. In hoofdstuk 3 wordt de geloofsgemeenschap in Filadelfia geëerd omdat ze Gods Woord vasthoudt (3:8).

Welke positie wil ik innemen in deze tijd?

**Dagtekst:** *'Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij,'* (Openbaring 1:3).

**Gebed:** Hemelse Vader, de tijd is ernstig, geef dat ik de zegen van Uw Woord zal voorleven en doorgeven, in de kracht en vreugde van Uw Geest.