



WIE BEN IK NOU EIGENLIJK?

Geloven wij dat God Zich ook in ons leven wil openbaren en staan we daarvoor open?

Ons beroep of onze sociale positie moet vaak aangeven wie we zijn. Maar wie zijn we als persoon? Wat bepaalt onze waarde en ons levensdoel?

Jezus kon in navolging van Zijn hemelse Vader zeggen: 'Ik ben die Ik ben...' Hij wist welke waarde Hij had in Zichzelf. Hij wist wie Hij was: de Zoon van God; de Weg, de Waarheid en het Leven; de Deur; het Brood des levens; het Leven en de opstanding; het Licht.

Johannes de Doper zei over zichzelf: 'Ik ben de stem...' Hij wist dat hij een instrument in Gods handen was om mensen op Jezus Christus te wijzen.

Petrus zei: 'Ik ben een zondig mens...' Het was de erkenning van eigen schuld, de erkenning dat hij vergeving nodig had en een nieuw leven door geloof in Christus. Hij liet zich dan ook door Christus op een andere weg plaatsen: een weg ten leven.

Johannes 1:43 vermeldt: *'...Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.'* Een naam die 'rots' betekent. Door die naamsverandering maakte Jezus duidelijk wat er kon gebeuren wanneer Petrus Jezus zou gaan volgen. Hij wist dat Petrus van een impulsieve man kon uitgroeien tot een stabiel mens die van grote betekenis zou zijn voor de Gemeente van Christus.

Genade

Jezus weet wie we zijn... maar Hij weet ook wie we kunnen worden! 'U bent... u zult.' God houdt van mensen in beweging, mensen die op weg willen gaan met Hem en door Hem gevormd willen worden. Paulus ontdekte dit ook. Hij veranderde van een fanatieke Saulus in een bewogen Paulus. Hij verwijst in 1 Korinthe 15:10 naar het geheim: *'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest...'*

Door Gods genade kon Paulus zijn schuld inleveren, kon hij weer een toekomst krijgen. Hij wilde zich niet door zijn verleden en schuldgevoelens laten blokkeren, maar geloven in het nieuwe dat God in zijn leven kon uitwerken. Hij geloofde in Gods genade, in het werk van Gods Geest in en door hem. Hij wilde het werk van God niet langer in de weg staan, maar open staan voor Gods werking en leiding, zodat Gods genade in zijn leven geëerd zou worden. *'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest...'*

Karaktereigenschap

Dezelfde boodschap komen we ook in het Oude Testament tegen. Wanneer God Mozes bijvoorbeeld de opdracht geeft om Zijn volk te bevrijden, dan zegt Mozes: *'Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?'* (Exodus 3:11). *'En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn...,'* (3:12). Waar Mozes gefixeerd is op zijn eigen beperkingen, wordt hij gewezen op God.

Kan God niet méér dan wij denken en verwachten? Geloven we dat Hij Zich ook in ons leven wil openbaren? Staan we er voor open?

Bij Jeremia zien we dezelfde typisch menselijke karaktereigenschap. God had een bedoeling met het leven van Jeremia, vanaf het moment van verwekking door zijn ouders. Maar Jeremia plaatste hier zelf een vraagteken bij. Daarom zegt God in Jeremia 1:4-5: *'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; (...) Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken,'*

Maar Jeremia antwoordt: *'Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen,'* (1:6). Jeremia voelt zijn beperkingen en maakt God daarop attent.

God wil er echter niet op ingaan. Hij zegt: *'Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden...,'* (1:7-8). Waarna Hij Jeremia's mond aanraakt en zegt: *'Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.'*

God bemoedigt Jeremia met de belofte: *'...want Ik waak over Mijn woord om dat te doen,'* (1:9-12).

Ook wij kunnen gauw met excuses komen: ik ben te jong - ik ben te oud - mijn opleiding is te gering - we moeten nog zo veel leren - mijn karakter is er niet geschikt voor.

De oproep van de Bijbel is open te staan voor de mogelijkheden die God ons (misschien stapje voor stapje) wil toevertrouwen, waarbij Hij rekening houdt met de beperkingen en uitdagingen van ons eigen leefomstandigheden en leefomgeving. Hij zoekt mensen die beschikbaar willen zijn en openstaan voor groei en voor nieuwe wegen.

Toen Maria hoorde over het wonder van Jezus' geboorte, waarbij God haar wilde inschakelen, had ze zich net als Zacharias in ongeloof kunnen afwenden. Ze zegt echter: *'...laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord,'* (Lukas 1:38). Maria koos voor het bovennatuurlijke van God en stond open voor Zijn werk, ook in haar leven.

In navolging van haar gewillige en gelovige houding mogen ook wij méér zicht krijgen op Gods verlangen voor ons leven en voor onszelf gaan ontdekken welke werken we mogen doen: *'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen,'* (Efeze 2:10).

Tot slot een aantal voorbeelden van mensen uit de Bijbel, die ieder hun eigen 'gewone' gaven en talenten hadden:

- De sociaal bewogen en creatieve Dorcas (Handelingen 9:36-41).
- De bemoedigende Barnabas (Handelingen 9:26-27).
- De welgestelde Barnabas en Zacheüs (Handelingen 4:36-37 en Lukas 19:8-10).
- De ontwikkelde Paulus die diverse gemeenten stichtte (Handelingen 20:18-20).
- De kunstenaars die bij de bouw van de tabernakel betrokken waren (Exodus 28:3, 31:1-6, 35:10 en 30-35 en 36:2).
- Het hartelijke, gastvrije echtpaar Priscilla en Aquila (Handelingen 18:1-3).
- De arts, schrijver en analyticus Lukas (Lukas 1:1-4).
- De dichter David, die zijn emoties en gedachten zo goed onder woorden wist te brengen (Psalm 23, 32 en 139).
- De manager Jethro (Exodus 18:17-27).
- De positief ingestelde Jozua en Kaleb die in problemen een uitdaging zagen waarmee God toch tot iets goeds zou kunnen komen (Numeri 14:6-9).

Bijbelleessuggesties:

Lees zo mogelijk de bijbelverwijzingen in dit artikel.

Om over na te denken/gespreksvragen:

1. Hoe denk ik over ontplooiing?
2. Welke belemmeringen ervaar ik op dit terrein en waarin is deze beknopte studie voor mij een stimulans?

Tekst: Marleen Ramaker
© 2006
St. Bijbel, Media & Samenleving