



ONTVANGEN EN DOORGEVEN

Wanneer Johannes en Andreas Jezus hebben leren vertrouwen, willen ze ook anderen op Hem wijzen. Andreas denkt aan zijn broer Simon en brengt hem bij Jezus. ‘

We lezen: ‘...Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. (Johannes 1:42-43).

Jezus laat Simon merken dat Hij op de hoogte is van wie hij is: de zoon van Johannes. Hij is vertrouwd met zijn levensverhaal, met zijn geschiedenis. Tegelijkertijd maakt Jezus duidelijk dat Hij ook zicht heeft op de toekomst en de betekenis die Simons leven kan krijgen. Jezus maakt met de nieuwe naam duidelijk dat hij ‘een rots’ kan worden, iemand waarop anderen kunnen bouwen, iemand die anderen mag inspireren. Jezus zegt als het ware: Simon Petrus, ik weet wie je nú bent maar ik weet ook wie je kunt worden.

De sleutel is het kennen en navolgen van Jezus. Vanuit de navolging kan Jezus beperkte mensen in dienst nemen en tot een zegen maken.

Jezus neemt beperkte mensen in dienst

Ook op dit vlak leren we veel van Jezus’ omgang met Petrus. In de navolging van Jezus zou Petrus immers een rots worden en een ‘visser van mensen’ (Markus 1:17). Hij zou mensen bereiken met het Evangelie waardoor ze Jezus zouden leren kennen.

Maar dat bij de navolging van Jezus ook ‘vallen en opstaan’ hoort, heeft Petrus regelmatig ondervonden. Wanneer hij bijvoorbeeld eigengereid, trots en impulsief optrad of wanneer hij vervuld was van twijfel. Het moeilijkste moment was echter toen hij ondanks Jezus’ waarschuwing, in angst en verwarring zijn Heiland verloochende. Dit dieptepunt heeft hem ongetwijfeld doen twifelen aan Jezus’ belofte voor zijn leven en toekomst. Want was hij niet gedegradeerd? Had hij niet gefaald en bleek hij niet laf en onbetrouwbaar te zijn toen het erop aankwam? Uit Johannes 21 blijkt dat Jezus falende mensen – en dus ook Petrus – weer in dienst wil nemen. Het wonder van de visvangst is hiervan een onderstreping. Het is namelijk de tweede keer dat Jezus op een wonderlijke manier vissen bij elkaar brengt (zie Lukas 5:1-11). Als Petrus dit wonder voor de tweede keer meemaakt en ongetwijfeld herinnerd wordt aan de eerste keer, raakt het hem diep. De hoop vlamt op en hij ‘wierp zich in zee’ (Johannes 21:7). Hij móet naar Jezus toe. Wanneer hij aan wal is – en de anderen ook aangekomen zijn – helpt hij hen met de vissen (vers 11). Daarna houden ze de maaltijd met Jezus (12-14).

Jezus neemt initiatief

Jezus weet wat in Petrus’ hart speelt: gevoelens van vrees, berouw en verdriet. Maar ook een hunkerend verlangen naar herstel, maar is dat nog mogelijk? Heeft hij niet teveel kapotgemaakt? Jezus komt hem tegemoet en vraagt drie keer: Petrus, heb je Mij lief? Jezus geeft Petrus de ruimte om tegenover de drie verloocheningen driemaal zijn liefde uit te spreken. Ook is het bijzonder dat Jezus het gesprek met deze vraag begon en niet met verwijten kwam (waarom heb je ontkent dat je bij Mij hoorde; weet je dat dit Mij veel pijn heeft gedaan etc.). Jezus stelde een vraag en raakte

daarmee het meest wezenlijke: heb je Mij lief ondanks je falen? Wil je weer Mijn liefde zoeken ondanks je ontrouw? Jezus was gericht op herstel van de relatie en op de groei van hernieuwde liefde en toewijding.

Jezus geeft falers nieuwe kansen. De sleutel is liefde: herstel van de relatie zodat er ook weer zicht komt op de opdracht: 'visser van mensen' zijn en 'schapen hoeden'. In navolging van Jezus mogen we weer oog krijgen voor het Koninkrijk van God. Voor de opdracht om mensen bekend te maken van God en hen te helpen om als kinderen van God te leven.

Val wordt zegen

Petrus' verloochening is een zegen geworden: een teken van Gods grote liefde die vergeeft en in trouw ons wil oprichten wanneer we gevallen zijn. Deze geschiedenis is een bemoediging voor ieder mens die worstelt met schuld en berouw, fouten en tekorten. Jezus vraagt: Heb je Mij lief? Wil je je liefde opnieuw uitspreken en gaan leven vanuit vernieuwde toewijding en verbondenheid? Wil je Mij volgen?

Nog voordat het gesprek met Petrus plaatsvond, 'stond Jezus aan de oever' (vers 4). Hij staat op de uitkijk en verwacht dat we komen. Hij wil herstel. Hij wil verder met Zijn plan voor ons leven.

Vermenigvuldiging

Wanneer we leren leven uit Gods liefde en vergeving – steeds weer opnieuw – dan kan het wonder van de visvangst ook in ons leven plaatsvinden. Dan mogen we ontdekken dat God via ons leven en bezig-zijn andere mensen kan bereiken met Zijn liefde. Hij wil door ons bestaan heen mensen zegenen. Wanneer wij open staan voor Zijn zegende werking in ons leven dan gaat het zich vermenigvuldigen. Dat worden we zegen brengende mensen. Niet omdat wij zo bijzonder zijn, maar omdat Jezus' liefde in en door ons anderen kan aanraken. Wanneer wij ons door de goede Herder laten leiden, mogen we herderlijk leren omgaan met andere mensen. Dan worden we 'pastoraal' in het omgaan. Liefdevol, betrokken en wijs.

Koninklijk priesterschap

Het besef dat we kinderen van de Koning zijn kan ons helpen om onze positie te leren innemen: vrijmoedig en waardig. Tegelijkertijd mogen we als priesters mensen tegemoet komen in hun zwakte. Waarom? Omdat we zelf weten dat we gauw falen en teleurstellen. Als mensen zijn we kwetsbaar. Tegelijkertijd mogen we vanuit de dagelijkse vergeving leven als kinderen van de Koning. Petrus leerde dit geheim door zijn falen heen en ook wij mogen het ontdekken en leren beoefenen. Daarom is het goed af te sluiten met Petrus' woorden uit zijn eerste brief: *'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent,'* (1 Petrus 2:9-10).

Om over na te denken / gespreksvragen:

1. In 1 Petrus 2:1-10 noemt Petrus dat – hoewel Jezus hem tot een rots wilde maken – Jezus als hoeksteen het méést belangrijk is. Hij is het fundament waarop we moeten bouwen (zie de verzen 4-6). Als ‘levende stenen’ worden we daarna ingezet, in navolging van onze Heer. Iedereen mag daarbij zijn eigen plaats en betekenis hebben, als we maar sámen willen bouwen. Hoe denk ik over een persoonlijke en gemeenschappelijke roeping?
2. Lees 1 Petrus 1:13-16 en 22-24.
Had Petrus deze woorden zo kunnen opschrijven zonder louterende en verdiepende ervaringen met Jezus? En zonder de ervaring van de verloochening en het herstel wat daarop volgde?
3. Lees 1 Petrus 2:21-25.
Welke lessen heeft Petrus geleerd?
Volgens 1 Petrus 5:5-6 is Petrus verder een nederig mens geworden. Gods geduld en trouw is daarbij belangrijk.
In 2 Petrus 3:15,18 schrijft hij: *'...en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid (...) Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus...'*

Als we Gods geduld en trouw ondervinden, ontdekken we ook dat groei een proces is. Dat we mogen ‘opwassen in genade en in kennis’.
Hoe zouden wij dat omschrijven?
4. Het wonder in Johannes 21 maakt duidelijk dat Jezus ons wil zegenen. Ook in het doorgeven van het Evangelie.
Maar willen wij gezegend worden op die terreinen waar we wonden hebben opgelopen? Op die terreinen waar herstel nodig is, of nieuwe moed en visie?
En wanneer we een verkild hart ervaren, durven we dan God te smeken om een nieuwe aanraking zodat ons hart aangevuurd wordt en nieuwe liefde ruimte krijgt?
5. Mattheüs – eerst Levi genoemd – werd door Jezus geroepen toen hij tollenaar was. Door Jezus werd een nieuwe start mogelijk. Wél wilde Mattheüs zijn verleden door Jezus ten goede laten gebruiken. Hij organiseerde een ‘party’, een feestelijke maaltijd. Een feest waarvoor hij zijn vrienden kon uitnodigen. Zo konden ook zij met Jezus kennis maken!
Tegelijkertijd werd zijn toekomst anders. Als volgeling van Jezus mocht hij één van de vier Evangelieën schrijven: het Evangelie naar Mattheüs. Het werd en wordt door de Heer gezegend.
Wat leren wij van deze volgeling van Jezus?