



## GEBED EN VOLHARDING

*'Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging,' (Kolossenzen 4:2).*

Volharden in het gebed: dit valt ons vaak zwaar, want waar is God als er ogenschijnlijk zo weinig verandering in moeilijke situaties komt, hoort God wel?

### Waken en danken

In dit bijbelgedeelte lezen wij dat wij waakzaam moeten zijn en dankbaar. Waakzaam omdat het leven gecompliceerd is en om inzicht en onderscheidingsvermogen vraagt. Tot duidelijke standpunten en daden. Maar God roept ons in Zijn Woord ook op om 'te gedenken', om Zijn handelen in verleden als een bemoediging te zien omdat Hij dezelfde is gebleven. Om Zijn handelen in Jezus voor ogen te houden en Zijn voorziening in allerlei situaties. God is trouw en daarom kunnen wij danken en mogen wij in gebed volharden.

### Volhardend gebed

Waarvoor is volhardend gebed nodig?

In Kolossenzen 4:2-4 worden wij opgeroepen om voor Gods werk in deze wereld te bidden: *'Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.'*

Bij het volhardende gebed hoort ook het gebed om wijsheid. In vers 5-6 spreekt Paulus hierover: *'Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.'*

Ten tweede roept de Bijbel op tot volhardend gebed voor de eenheid van Gods volk.

Vlak voordat Jezus terugging naar Zijn Vader bad Hij heel gericht voor deze eenheid. *'...opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt,' (Johannes 17:21).*

Ten derde: gebed voor onze partner en kinderen.

In 1 Petrus 3:7 waarschuwt Petrus zelfs voor belemmering in onze gebeden wanneer wij geen ernst maken met de huwelijksrelatie. *'Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.'*

In Efeze 6:4 wordt verder gezegd dat wij onze kinderen niet moeten verbitteren. En vraagt opvoeding hierin ook niet om een afhankelijke houding in gebed? Gebed om wijsheid, onderscheidingsvermogen en fijngevoeligheid?

Volhardend gebed is vooral nodig wanneer onze kinderen eigen wegen gaan. Hoe houden wij ze vast en waarin en hoe moeten wij ze loslaten?

In de geschiedenis van de 'verloren zoon' (Lukas 15) schildert Jezus ons een plaatje van Zijn Vader: Hij staat verwachtend op de uitkijk en ontvangt zijn kind in liefde... Hij is bewogen en wil uitzien naar herstel en een nieuwe heilzame toekomst.

Een gescheiden vader die zijn kinderen al lange tijd niet meer ziet, zei: 'voor mij is er hoop in het gebed. Ook al zie ik nog geen resultaten, toch vertrouw ik erop dat God iets met mijn gebed doet. Ik wil geloven dat waar mijn kinderen mij nog afwijzen, God iets doet met mijn liefde voor hen...' Deze vader spiegelt zich in zijn verdriet aan de hemelse Vader die vertrouwend op de uitkijk staat en Zijn kinderen niet vergeet. Die Zich wil ontfermen zonder verwijt en wacht op terugkeer.

Hij noemde verder dat hij leert om in gebed Gods troost toe te laten waardoor moedeloosheid en neerslachtigheid overwonnen kan worden.

Tenslotte: gebed voor onze omgeving en de nood in deze wereld.

Toen Jezus de dorpen en steden langsging, en de mensen zag: '*... was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben,*' (Mattheüs 9:36).

Jezus ziet de nood en loopt er niet voor weg. Wel toont Hij naast Zijn eigen betrokkenheid een weg die van groot belang is: '*...De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt,*' (de verzen 37-38).

Wij mogen volhardend bidden voor mensen die zicht krijgen op Gods roeping voor hun leven, zodat Gods Volk werkelijk beschikbaar komt voor Gods werk in deze wereld.

### **Gebed: oefening**

Gebed mogen wij zien als een geestelijke oefening in gelovig vertrouwen. Ook kunnen wij in gebed geoefend worden om in afhankelijkheid en overgave onze levenssituatie en opdracht te aanvaarden. Juist wanneer het ons tegenzit en de omstandigheden donker zijn. Wij mogen Hem volhardend aanroepen in het vertrouwen dat Hij hoort. Misschien wordt gebed zo ook een vormende kracht in ons leven waarbij we ons leren spiegelen aan wie God is: barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw (Exodus 34:6).

In het gebed wil God ons tot mensen maken die volhardend worden in liefde, in trouw, in geduld, in moed en in goedheid. Mensen die op de weg van volharding ook meer en meer omgevormd worden tot beeldragers van God.

### **Om over na te denken / gespreksvragen:**

1. Waarom vind ik volhardend gebed vaak zo moeilijk? En waarom haak ik gauw af?
2. Wat kan mij blijven motiveren?

Tekst: Marleen Ramaker © 2006 St. Bijbel, Media & Samenleving
---