



## **DE BELOFTE VAN VERNIEUWING EN GROEI**

### **We zijn niet langer mensen die geen hoop meer hebben**

**Jezus spreekt over geloof, hoop en liefde. Wanneer we ons aan Zijn liefde gewonnen geven, is er hoop. Hoop die ons leven gaat doortrekken, onze manier van leven en ons zicht op de toekomst. Petrus, één van Jezus' volgelingen, schrijft in zijn eerste brief over het gevolg: we zijn 'een levende hoop' geworden. We hebben niet alleen hoop ontvangen maar deze hoop kan levend en zichtbaar voor anderen worden.**

De hoop van het Evangelie voorleven is dus iets wat bij onszelf begint. Een goede vraag is dan: leef ik uit Jezus' belofte van vernieuwing en verandering? Geloof ik dat Hij mij 'tot een levende hoop' voor anderen maakt? Geloof ik dat ik hoop ontvang voor mijzelf en deze kan delen met anderen?

### **Wanhoop erkennen**

Het vraagt dat we twijfels over onszelf en 'wanhoop' over ons vaak verborgen gevoel van falen, erkennen. Dat we belijden dat we Jezus' verzoening en vernieuwing nodig hebben. Dat we onze beperkingen en tekorten niet verbergen maar ons vertrouwen stellen in Jezus' aanbod van vergeving. Het houdt ook in dat we de invloed van trots en eigenzinnigheid niet onderschatten door ons te verschuilen achter problemen van anderen en omstandigheden die moeilijk zijn. We geven namelijk ook hoop door wanneer anderen zien dat we Jezus in onze kwetsbaarheid en beperktheid nodig hebben. Wanneer ze merken dat we in de dagelijkse praktijk van het leven bouwen op de belofte van God dat Hij ons gaat vernieuwen door het werk van Zijn Geest.

### **Jezus is Heer**

Petrus schrijft in 1 Petrus 3:15-16: *'...maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.'* Jezus als Heer heiligen in ons hart en leven... het is een proces waarbij het aankomt op de dagelijkse toewijding aan het werk van de Geest van Jezus. Hij wil zijn hoop, liefde en kracht schenken, juist wanneer ons onrecht wordt aangedaan en wanneer we geen zin hebben in een 'goede wandel met Christus'. Maar als Jezus Heer is van ons leven dan is het groeiproces dat daaruit voortvloeit ook ondergeschikt aan Hem. Hij wil ons laten ervaren dat zijn Geest ons omvormt naar het beeld van God, onze Schepper.

### **Leven uit genade**

Petrus schrijft in 1 Petrus 1:13 ook: *'...hoop volkomen op de genade...'* Hieruit blijkt dat God ons in Jezus hoop als een geschenk geeft. Een gave die ons tot een nieuw mens kan maken.

Wij zijn niet langer mensen 'die geen hoop hebben' (Efeze 2:12) maar een 'levende hoop'. Een kostbaar mens die deze hoop met anderen mag en moet delen. Van ontvangers worden we zo gevers.

### **Jezus' leven in ons**

Volgens Petrus vraagt onze tijd om bezinning, gebed en volhardende liefde (1 Petrus 4:7-8). Liefde die zichtbaar wordt in gastvrijheid en een dienende houding. Liefde die geeft dat we onze unieke gaven en talenten willen laten gebruiken. Niet om onszelf te bewijzen – of vanuit eigen bronnen 'goed' te zijn – maar om te wijzen naar de oorsprong: Jezus die ons tot een levende hoop maakt.

Het is goed voor onszelf de eerste brief van Petrus in dit licht nog eens te lezen. Lees in ieder geval de gedeelten die bij bijbelleessuggesties genoemd worden.

### **Bijbelleessuggesties:**

1 Petrus 1:3-7 en 13-21

1 Petrus 3:13-16

1 Petrus 5: 5-11

### **Om over na te denken / gespreksvraag:**

Probeer voor jezelf na te gaan wat het begrip 'levende hoop' toevoegt aan het woord hoop. Welk appèl houdt het in?

Tekst: Marleen Ramaker © 2006 St. Bijbel, Media & Samenleving
---