



KIEZEN VOOR ECHTHEID

Echtheid is niet zo vanzelfsprekend. We zijn soms in het contact met mensen onecht, vooral wanneer we moeilijke of onzekere emoties willen verbergen. Echtheid vraagt innerlijke zekerheid waarbij we onszelf durven te zijn. Ook wanneer we te maken hebben met vragen of situaties die ons bezig houden.

Vertrouwen

Wanneer we leren leven uit het vertrouwen dat God van alles op de hoogte is en ons wil leiden, durven we eerlijker met onszelf en anderen om te gaan. Leven uit vertrouwen is dan ook leven uit het besef dat Hij nabij is en wil leiden. Ook betekent het dat we in het contact met anderen onszelf kunnen zijn, eerlijk, kwetsbaar en 'menselijk'. Dan kan er sprake zijn van onderling contact. Van herkenning waarbij mensen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ongeveinsde liefde

In Romeinen 12:9 staat: *'Laat de liefde ongeveinsd zijn...'* Met andere woorden: de liefde zij oprecht. Liefde moet echt zijn, willen we de waarde ervan beleven. Onechte liefde stelt teleur, geeft verbittering en zelfs cynisme.

'Het Boek' vertolkt het zo: *'Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn.'* Met andere woorden: we moeten niet doen alsof we liefhebben. Daar prikken mensen doorheen.

Waarom zijn we als mensen vaak onecht? Is één van de meest voorkomende redenen niet dat we teveel zijn gefixeerd op ons eigen belang? Dat we het contact met de ander vooral dan zoeken wanneer wij daaraan behoefte hebben en wanneer het ons past? Echte interesse en liefde is moeilijk op te brengen. Komen we de ander vaak, net genoeg tegemoet om voor ons gevoel, niet onbeleefd te zijn? We doen vaak plichtgetrouw wat we denken te moeten doen voor een ander, maar dan wel vrijblijvend... Hoe vaak zeggen we niet: 'Hoe gaat het met u/jou?' om daarna direct door te lopen. We zouden immers kunnen opschrikken wanneer die persoon zou zeggen: 'Eerlijk gezegd niet zo goed.' Zo ver willen we niet gaan. Met die mogelijkheid houden we liever geen rekening.

Zou er daarom zoveel oppervlakkigheid ervaren worden? Omdat we het als mensen zo druk hebben met onze eigen zaakjes, ons werk, ons huiselijk leven, onze verlangens en wensen, onze teleurstellingen, onze activiteiten en sociale contacten. Of met onze problemen. Problemen die ons denken zó kunnen vullen dat er geen ruimte is voor een ander en dus niet voor actieve, creatieve, meelevende liefde, die stappen naar anderen onderneemt.

Eén van de ergste oorzaken is dat we het geloof in de liefde hebben opgegeven en het zijn gaan afdoen als een niet-haalbare emotie. Wellicht nog een ingrediënt voor idealisten, maar iets dat op de nuchtere werkelijkheid weinig invloed heeft. Zijn mensen nog wel te vertrouwen, wat doen ze met

jou en de liefde die je soms zou willen geven? Is een huisdier vaak niet betrouwbaarder als het gaat om afhankelijkheid en trouw? Hoe vaak ben je niet teleurgesteld?

'Laat de liefde ongeveinsd zijn...' In de Engelse vertaling van de New American Standard Bible staat: *'Let love be without hypocrisy.'* De oorspronkelijke Griekse tekst van de Bijbel verwijst naar een acteur of toneelspeler, een hypokritès. In Ongeveinsde liefde is dus eigenlijk liefde zonder masker, liefde die vanuit ons hart - de binnenkant - voortkomt en een bewuste keuze is. Een keuze waarvoor we ons verantwoordelijk weten en waarbij we camouflage willen afleggen.

Liefde zonder hypocrisie. Is dat mogelijk? Kan liefde echt zijn?

Is het niet zo dat liefde pas als echt ervaren wordt, wanneer de dragers ervan echt zijn? Wanneer mensen zich niet anders voordoen dan ze zijn? Echte liefde is liefde zonder masker. Liefde waarbij we onszelf zijn en waarbij de ander zichzelf kan zijn.

Echte liefde begint waar we zelf echt mens willen zijn en worden. Een mens in verbinding met zijn Schepper, met de eeuwige God die van Zichzelf zegt dat Hij liefde is. Er zal veel gebeuren wanneer we als mens onze ontoereikendheid erkennen en onze schuld inruilen voor het aanbod van Gods liefde, door het geloof in Christus plaatvervangende offer. Als we ons aan die liefde gewonnen geven, en ons door deze liefde in beweging laten brengen, heeft dat gevolgen:

- Dan leren we onszelf aanvaarden omdat God ons in Christus aanziet.
- Dan leren we putten uit Gods vergeving en liefde, een bron die onze dorst wil lessen en ons helpt om onze opgeklopte menselijke onechtheid in te ruilen voor goddelijke echtheid, voor oprechte zorg voor de ander.
- Dan leren we ontdekken dat we in Gods ogen waardevol zijn en andere mensen mogen zien als mensen van waarde die onze aandacht en liefde waard zijn.
- Dan leren we dat ondanks onze menselijke onvolmaaktheden en beperkingen, God ons wil onderwijzen in deze echte liefde. Liefde die Hij door het werk van Zijn Geest in ons hart wil planten en tot wasdom wil laten komen.
- Dan hoeven we niet krampachtig onze tekorten te camoufleren. Ook ten opzichte van onze omgeving mogen we duidelijk maken dat we met God onderweg zijn. Leven uit Gods vergeving leert ons om trots af te leggen en kwetsbare leerlingen van Jezus te durven zijn.

In Johannes 15 zegt Christus dat we als rank aan de wijnstok vrucht mogen dragen. Vrucht die ook ongeveinsde liefde omvat. Voorwaarde is dat wij in de wijnstok blijven: in Christus en Zijn woord. Een andere voorwaarde is het openstaan voor het snoeien door onze hemelse Vader, voor de veranderingen en vrucht die Hij in ons leven wil bewerken. Snoeien betekent uitdunnen en krenten. Het verwijderen van die zaken die optimale groei in de weg staan. De Bijbelse begrippen 'snoeien' en 'rein zijn' hebben taalkundig dezelfde oorsprong (Johannes 15:2). Het snoeien wil ertoe bijdragen dat ons leven steeds meer gereinigd en gelouterd zal worden. Ook in de vrucht van de liefde.

Wij kunnen dit snoeien ondergaan en aanvaarden wanneer we tegelijkertijd de hand van God vertrouwen die het snoeimes hanteert. Wanneer we in contact blijven met Zijn liefde die echt is en ons tot levensechte mensen wil maken.

Bijbelleessuggestie:

Johannes 15

Om over na te denken/gespreksvragen:

1. Herken ik genoemde oorzaken voor onechtheid?
2. Groeien uit echtheid, wat leerde ik op dat gebied?

Tekst: Marleen Ramaker
© 2006
St. Bijbel, Media & Samenleving