



GOD HEEFT ZICH BEKEND GEMAAKT

Een dagboek voor 90 dagen

geschreven door
Marleen Ramaker

We staan stil bij de vraag hoe we meer zicht op God kunnen krijgen en de betekenis van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe we kunnen groeien in het vertrouwen dat Hij het goede wil en ons leven inhoud en zin wil geven. Om die reden zullen we de komende dertien weken stilstaan bij gedeelten uit de evangeliën, met name bij het verslag van Lukas, waarbij het leven van Jezus centraal staat.

Billy Graham schrijft in zijn boek 'De reis': 'Kunnen we weten wie God echt is? Mensen hebben immers allerlei ideeën over God – sommige daarvan zijn logisch, andere behoorlijk fantasierijk en sommige spreken zichzelf zelfs tegen. Hoe weten we welk idee juist is? En of er wel één juist is? Ergens diep vanbinnen voelen we allemaal aan dat er iets – of iemand – moet zijn, groter dan wij. Ook voelen we aan dat de dood niet het einde is, maar dat er na het graf iets moet zijn. De Bijbel zegt dat God de eeuwigheid in de harten van mensen heeft gelegd . Maar wie is God? Soms wordt Hij voorgesteld als een vriendelijke oude opa met een lange witte baard met een zweem van een lach om Zijn lippen (maar Hij loopt wel een beetje achter). Of als een strenge agent die klaarstaat ons te bestraffen als we buiten ons boekje gaan. Anderen zien God zoals hun eigen vader was, onverschillig, kil en nooit tevreden, omdat we nooit aan Zijn eisen kunnen voldoen. Voor nog weer anderen is God een vage onpersoonlijke kracht (zoiets als zwaartekracht of magnetisme) of ze beweren dat je niets met zekerheid over Hem kunt weten. Dat jouw beeld over God net zo goed (of slecht) is als het mijne. En er zijn natuurlijk mensen die het hele idee God verwerpen.' God heeft Zich bekendgemaakt. In Zijn Woord en in Zijn Zoon die wel het levende Woord genoemd wordt. Daarom is het goed om met een open, onbevangen instelling de komende tijd na te denken over het leven en de boodschap van Jezus en Hem vooral aan het woord te laten. Om eigen ideeën te toetsen aan dat wat Hij over Zichzelf zegt.

Gebed:

Ik wil U ervoor vertrouwen dat U Zich ook aan mij meer bekend wilt maken. Help mij te ontdekken wie U bent en wat Uw verlangen is voor mijn leven. Help mij te groeien in vertrouwen. Amen.

Tekst: Marleen Ramaker © 2006 St. Bijbel, Media & Samenleving

Dag 1: Lukas 1:1-17

God grijpt in

De eerste vier verzen geven aan dat Lukas heel nauwkeurig te werk is gegaan. Hij is alles feitelijk en goed nagegaan om zijn vriend (en ook ons) te 'overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.' Daarna volgt de bijzondere gebeurtenis in het heiligdom van de Heer (verzen 9-17).

Persoonlijk: Over Johannes wordt gezegd dat hij vol van de Geest zal zijn (vers 15) en dat hij velen uit het volk tot de Heer, hun God, zal brengen (vers 16). Het is dus Gods verlangen dat mensen de weg naar Hem vinden.

In hoeverre ben ik mij van dit verlangen bewust?

Dagtekst: '*...Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven,*' (Lukas 1:13).

Dag 2: Lukas 1:18-25

God vraagt geloof

Zacharias zal zich overweldigd hebben gevoeld. Toch streed hij ook met vragen, het was immers niet te begrijpen? Zie vers 12. Gabriël laat namens God dan opnieuw Gods grootheid zien: hij zal niet kunnen spreken totdat zijn zoon geboren zal zijn. In die periode van niet kunnen spreken zal Zacharias ongetwijfeld op een dieper niveau God ontmoet hebben. In Zijn heiligheid en in Zijn omzien naar Zijn volk en de wereld.

Persoonlijk: Overdenk vers 20.

Ga na op welke manieren wij vaak te klein van God kunnen denken. Voor God is dit een ernstige zaak. Hij roept op tot groeiend vertrouwen.

Dagtekst: '*...Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen,*' (Lukas 1:19).

Dag 3: Lukas 1:26-38

De Allerhoogste geeft Zichzelf

Gabriël kondigt de komst van 'de Zoon van de Allerhoogste' aan, degene die Koning zal zijn tot in eeuwigheid (verzen 32-33). Hij is bereid als een baby te komen (vers 35) en Maria staat vol verwondering open voor dit wonder (vers 38).

Persoonlijk: Lees opnieuw vers 38.

In de herziene Statenvertaling staat: '*laat met mij geschieden wat u gezegd hebt.*' Gods Geest en Woord krijgen de ruimte, het wonder wordt geloofd.

Wat kunnen wij hiervan leren?

Dagtekst: '*...De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen...*' (Lukas 1:35).

Dag 4: Lukas 1:38-56

Lofzang van Maria

In het gedeelte van vandaag lezen we over Maria's lofzang, een lied dat veel verwantschap heeft met het lied van Hanna, de moeder van Samuel (1 Samuel 2:1-10). Gods genade en trouw worden erin bezongen. Maar ook vreugde over het feit dat God nederige mensen verhoogt en naar hen omziet.

Persoonlijk: Overdenk vers 50.

Welke belofte houdt het ook nu nog in?

Geef voorbeelden uit de praktijk van eigen dagelijks leven en leg het in gebed aan God voor.

Dagtekst: *'En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden,'* (Lukas 1:45).

Dag 5: Lukas 1:57-80

Lofzang van Zacharias

Ook Zacharias looft in zijn lied Gods verlossende liefde door de geslachten heen (verzen 68-72). Hij dankt God voor de roeping van zijn zoon (verzen 76-79). Hij zal een profeet zijn van de Allerhoogste en de weg voorbereiden die verband houdt met Jezus' opdracht. Hij zal de barmhartigheid van God zichtbaar maken en vergeving mogelijk maken.

Persoonlijk: De beloofde Messias zal als een stralend licht zijn die een weg van vrede wil aanwijzen. Lees in dit verband 1 Johannes 1:5-8. Wat houdt het in?

En welke belofte geeft Jezus in Johannes 8:12?

Dagtekst: *'...Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben,'* (Johannes 8:12).

Dag 6: Lukas 2:1-7

Gods timing

Soms begrijpen we niet waarom God complexe situaties toelaat zoals de omstandigheden rondom Jezus' geboorte op een eenzame plek in een voerbak (vers 7). Toch had God de tijd in Zijn hand en had Hij met alles een plan. De Zoon van God kwam als een kwetsbare baby voor mensen die kwetsbaar waren en zijn. God heeft 'de geringe' op het oog, zie 1:52 en 2:8-19.

Persoonlijk: In hoofdstuk 1:51-52 en in het gedeelte van vandaag komt naar voren dat God *'nederigen heeft Hij verhoogd.'* Degenen die hoogmoedig zijn en zich in hun eigenwaan koesteren, drijft Hij uiteen.

Welke spiegel wordt ons voorgehouden?

Dagtekst: *'...wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg,'* (Lukas 2:7).

Dag 7: Lukas 2:8-20

De herders

Wanneer we nadenken over mensen met een eenvoudige achtergrond, beperkte opleiding en kwetsbare maatschappelijke positie, ontdekken we dat God een heel ander waardesysteem hanteert. Hij ziet het hart aan en is op zoek naar een ontvankelijke geest, naar mensen die zich nog kunnen verwonderen en openstaan voor nieuwe moed en hoop.

Persoonlijk: Lees vers 15.

Wat kunnen wij leren van hun reactie en beslissing?

En wat werkte de ontmoeting met Jezus uit? Zie vers 20.

Dagtekst: *'En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart,'* (Lukas 2:18-19).

Dag 8: Lukas 2:21-39

Aan de Heer toegewijd

Maria en Jozef gingen met Jezus naar de tempel om voor hun eerstgeborene een offer te brengen als teken dat Hij de Heer toebehoorde. Simeon – vervuld van Gods Geest – ontmoette Hem en weet door de Geest dat Jezus de beloofde Messias is (verzen 25-28). Hij neemt Jezus in zijn armen en looft God. Hierin klinkt de belofte door voor Israël en de volken (verzen 29-32).

Persoonlijk: Wat betekenen de verzen 34-35?

Herken ik deze strijd rondom Jezus' betekenis? In persoonlijk leven en in de wereld? Maak het concreet.

Dagtekst: *'...want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken...,'* (Lukas 2:30-31).

Dag 9: Lukas 2:40-52

Jezus' jeugd

De verzen 40 en 52 geven aan dat Jezus Zich goed ontwikkelde. Hij was gezond en lichamelijk sterk. Ook groeide Hij in wijsheid en inzicht. God en mensen waren blij met Hem. Zijn leven werd gezegend door de hemelse Vader omdat Jezus Zich in alles met Zijn Vader verbonden wist: God had de allereerste plaats in Zijn leven.

Persoonlijk: Los van allerlei op zich belangrijke relaties en bezigheden is het afgestemd blijven op onze Schepper en hemelse Vader van het grootste belang.

Hoe vertaal ik dat naar de dagelijkse praktijk?

Dagtekst: *'...Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak,'* (Lukas 2:49-50).

Dag 10: Lukas 3:1-20

Inkeer en verandering

Johannes, zoon van Zacharias, kreeg van God een opdracht (vers 2). Hij riep op tot bekering, tot inkeer en verandering. De profetie uit Jesaja gaf al aan: kloven vroegen om overbrugging en hobbelige wegen om herstel omdat God een weg voor herstel ging geven.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 7-14.

Welke ernst klinkt hierin door?

Wat houdt het voor ons persoonlijk leven in?

Dagtekst: *'Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering...,'* (Lukas 3:8).

Dag 11: Lukas 3:21-23 en 4:1-13

Geliefd door de Vader

Jezus wist Zich de 'geliefde Zoon' in wie God vreugde heeft (vers 22). Doordat Jezus in verbondenheid met Zijn Vader leefde en vol was van Gods Geest, kon Hij met Zijn werk beginnen (vers 23). 'Vol van de Heilige Geest' en 'geleid door de Geest' werd Hij veertig dagen op de proef gesteld (4:1-13).

Persoonlijk: Satan zegt ondermijnend en verleidend: 'Als u de Zoon van God bent...' (verzen 3 en 9). Hij wil Jezus' toewijding aan de Vader afbreken en Hem ertoe verleiden op een makkelijkere manier tot zijn doel te komen, los van God (verzen 5-8).
Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: '*...En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!*' (Lukas 3:22).

Dag 12: Lukas 4:14-30

Nieuwe kracht

Volgens vers 14 ontving Jezus in en na de verzoeking door de duivel kracht van de Heilige Geest. 'Gesterkt door de Geest' gaat Hij naar Galilea en Zijn woorden raken mensen (vers 15). In Nazareth leest Jezus uit het boek Jesaja, waar over 'een genadejaar van de Heer' gesproken wordt. Jezus zegt daarna dat dit bijbelgedeelte in vervulling is gegaan (vers 21).

Persoonlijk: Uit vers 22 blijkt dat de mensen het niet begrijpen. Hoe kan Jezus, de zoon van Jozef, nu de Messias zijn? Jezus confronteert hen hiermee.
Wat is ons beeld van Jezus?
Geloven wij in Zijn goddelijke opdracht en wat blijkt uit vers 30?

Dagtekst: '*En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving,*' (Lukas 4:14).

Dag 13: Lukas 4:31-44

Jezus spreekt met gezag

Jezus, de heilige Zoon van God (vers 34) sprak en handelde met gezag (verzen 32-37). De demonen erkenden Jezus' macht (vers 41) en moesten voor Zijn woorden wijken. Veel mensen genazen en ervoeren bevrijding. Het gevolg is dat mensen in Kapernaüm Jezus nog even bij zich willen hebben (vers 42).

Persoonlijk: Wat zegt vers 42 over Jezus' omgang met de Vader?
Waarom komt Jezus tot een andere keuze? Zie de verzen 43-44.

Dagtekst: '*En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag,*' (Lukas 4:32).

Dag 14: Lukas 5:1-11

Navolgen

Toen Simon Petrus met Jezus' autoriteit in aanraking kwam, werd hij zich zijn eigen kleinheid bewust. Hij viel voor Jezus op zijn knieën (vers 8). Jezus bepaalt hem daarna bij een opdracht die met het volgen van Jezus verband houdt (verzen 10-11).

Persoonlijk: Welke sleutel reikt Jezus in vers 5 aan?

Geloof ik in de kracht van Zijn woord?

En ben ik bereid om Jezus radicaal te volgen (vers 11)?

Dagtekst: *'...Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen,'* (Lukas 5:5).

Dag 15: Lukas 5:12-16

Jezus respecteert de wet

Als de beloofde Messias was Jezus vertrouwd met oudtestamentische wetten. Hij geneest de melaatse man en verwijst dan naar het noodzakelijke reinigingsoffer (vers 14) waarbij het wonder ook voor de geestelijke leiding een getuigenis kan zijn. Jezus' tekenen dienden altijd een hoger doel: dat mensen tot erkenning van Zijn unieke opdracht en betekenis zouden komen.

Persoonlijk: Overdenk de woorden uit Johannes 20:31, waarin staat dat de wondertekenen opgeschreven zijn, *'opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.'*

Dagtekst: *'Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar,'* (Lukas 5:16).

Dag 16: Lukas 5:17-26

Vindingrijke vriendschap

Uit de verzen 17-19 blijkt dat de vrienden het niet opgeven: hun verlamde vriend moet bij Jezus komen! Jezus ziet hun geloof (vers 20). Hij geneest niet alleen maar wijst allereerst op innerlijke genezing en bevrijding: vergeving van zonde, schuld en schaamte.

Persoonlijk: Als Zoon van God kan Jezus zonden vergeven en mensen op een andere levensweg plaatsen.

Wat blijkt uit vers 26?

Kan ik verwonderd raken over Jezus' optreden?

Dagtekst: *'En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven,'* (Lukas 5:20).

Dag 17: Lukas 5:27-39

Jezus zoekt mensen

Jezus maakt in Zijn spreken en handelen steeds weer duidelijk dat Hij ieder mens op het oog heeft. Juist ook mensen waar mee anderen moeite hebben, mensen die niet echt meetellen. Levi is een van hen omdat hij in dienst is van de bezetter. Jezus zegt: 'Volg Mij' en Levi geeft hieraan gehoor. Uit vers 29 blijkt zijn grote blijdschap. Aan de andere kant roept het in de omgeving vragen op (vers 30).

Persoonlijk: Denk na over Jezus' reactie en antwoord.

Wat betekent het voor mij en de manier waarop ik met mensen omga?

Dagtekst: *'...Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars,'* (Lukas 5:31-32)

Dag 18: Lukas 6:1-11

Jezus is Heer

Uit de twee geschiedenissen blijkt dat Jezus belangrijker is dan de instelling van de sabbat. Uiteindelijk gaat het in de sabbat om de Heer en Jezus wil als de Zoon van God het goede zoeken voor deze man. Als een expressie van de liefde van God.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 5 en 9-11.

Welke les leer ik hieruit?

Vraag in gebed God om een helder inzicht om te onderscheiden waar het werkelijk om gaat.

Dagtekst: *'...De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat,'* (Lukas 6:5).

Dag 19: Lukas 6:12-26

Jezus wil zegenen

Uit vers 12 blijkt dat Jezus de twaalf apostelen in afhankelijkheid van Zijn Vader kiest. Hij brengt de nacht in gebed door zodat Hij de volgende dag weet wat nodig is (vers 13). We lezen in vers 17 dat Jezus de mensen bekend wil maken met de wil van Zijn Vader en vanaf vers 20 horen we Hem dan spreken over kenmerken van Zijn koninkrijk.

Persoonlijk: Jezus neemt de geschonden situatie serieus maar maakt duidelijk dat God er verandering in kan aanbrengen wanneer Zijn koningschap erkend wordt. Noem voorbeelden en ga na welke belofte het inhoudt.

Dagtekst: *'Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde,'* (Lukas 6:12-13).

Dag 20: Lukas 6:27-38

Barmhartigheid

Kwaad om ons heen kan ons verbitterd maken en zelfs wraakzuchtig. Jezus stelt echter dat de liefde overwint en dat een keuze hiervoor niet vrijblijvend is (vers 35-38). Het vraagt een houding waarbij we ons willen spiegelen aan de barmhartigheid van God (vers 36).

Persoonlijk: Denk na over vers 31.

Waar verlang ik naar?

En hoe kan ik dit naar anderen toe 'vertalen'?

Dagtekst: *'En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben,'* (Lukas 6:31-32).

Dag 21: Lukas 6:39-49

Niet oordelen

Jezus roept op om niet te oordelen maar om ons mild en vergevend op te stellen (verzen 37-38). Om te verlangen naar een zuiver zicht op relaties en omstandigheden (verzen 41-42), zodat we anderen verder kunnen helpen en opbouwend bezig kunnen zijn.

Persoonlijk: Denk na over het voorbeeld uit de verzen 44-45.

Welke relatie heeft dit met de verzen 46-49?

Dagtekst: *'Waarom roepen jullie 'Heer, Heer' tegen mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg?'* (Lukas 6: 46).

Dag 22: Lukas 7:1-35

Vergeving leidt tot liefde

Jezus is verwonderd over het grote geloof van de hoofdman (verzen 6-10). Tegelijkertijd toont Hij begrip voor de geloofsvragen van Johannes de Doper (verzen 18-23). Jezus eert hem publiekelijk en maakt duidelijk dat Johannes Jezus' komst en boodschap heeft voorbereid (verzen 24-27). Dat zijn leven unieke betekenis had op de drempel van het Oude en Nieuwe Verbond.

Persoonlijk: Durf ik vragen te stellen en zie ik uit naar antwoorden?

Dagtekst: *'En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet,'* (Lukas 7:13).

Dag 23: Lukas 7:36-50

Liefde doorslaggevend

De liefde van de zondares staat in schril contrast met de wettische houding van Simon. Waarbij bepaalt Jezus' voorbeeld ons? Lees de verzen 41-43.

Persoonlijk: Denk na over vers 47.

Wat betekent dit voor mijn houding ten opzichte van Jezus?

Geloof ik in Jezus' vrede en geef ik Hem de ruimte om dat uit te werken in mijn leven?

Zie vers 50.

Dagtekst: *'Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief,'* (Lukas 7:47).

Dag 24: Lukas 8:1-25

Jezus zoekt mensen

Vers 1 geeft weer dat Jezus ieder dorp en iedere stad op het oog heeft. Mensen die het goede nieuws moeten horen. Daarbij is het belangrijk dat het Woord in goede aarde valt (verzen 4-15), zie ook vers 21. Jezus wil dat we Hem en Zijn Woord leren vertrouwen en ons ermee gaan vereenzelvigen zodat we de invloed ervan gaan ervaren (verzen 23-25).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 16-18.

Welke lessen leer ik hieruit?

Waartoe word ik opgeroepen?

Dagtekst: *'En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen,'* (Lukas 8:8).

Dag 25: Lukas 8:26-56

Jezus geeft bevrijding

Jezus maakt duidelijk dat Hij macht heeft over demonen, over duistere machten die mensen gevangen houden. Hij wil ze een nieuwe toekomst geven met hoop (vers 39). Ook de macht van ziekte en dood hebben niet het laatste woord (verzen 48 en 54).

Persoonlijk: Jezus wil mensen ook innerlijk meer vrijmaken, waarbij ze voor hun keuzes en handelingen durven uitkomen (vers 45). Uit vers 47 blijkt een vrijmoedig getuigenis.

Hoe reageert Jezus hierop (vers 48) en wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!'* (Lukas 8:48).

Dag 26: Lukas 9:1-17

Jezus geeft een opdracht

Jezus wil Zijn leerlingen inschakelen bij de uitvoering van Zijn opdracht en geeft aan hen gezag om namens de Messias te wijzen op het koninkrijk van God. Na de missie trekt Jezus Zich met hen terug voor evaluatie en uitwisseling (vers 10). Direct daarna volgt weer een les: blijf beschikbaar (verzen 11-17).

Persoonlijk: Ben ik bereid om mijn leven en mogelijkheden door God te laten gebruiken?

Dagtekst: *'En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden,'* (Lukas 9:16-17).

Dag 27: Lukas 9:18-36

Lijden hoort erbij

Petrus komt tot een duidelijke geloofsbelijdenis (vers 20). Direct daarna noemt Jezus Zijn aanstaande lijden en sterven en dat ook Zijn volgelingen met lijden geconfronteerd zullen worden (verzen 23-26).

Persoonlijk: Denk na over vers 35-36.

Wat houdt het in?

Spreek er in gebed met God over.

Dagtekst: *'Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen,'* (Lukas 9:23).

Dag 28: Lukas 9:37-62

Kracht in moeite

Jezus spreekt en handelt namens de machtige God maar weet ook van het lijden dat komt (verzen 44 en 51). Hij maakt duidelijk dat grootheid en dienen bij elkaar horen. Juist in het omarmen van kinderen en zwakkeren kan Gods kracht zichtbaar worden (verzen 46-48). Het leidt ook tot het mild omgaan met mensen die lijden aan onwetendheid en verblinding (verzen 51-56).

Persoonlijk: Lees de verzen 57-62.

Ga na bij welke aspecten van navolging Jezus ons bepaalt.

Wat houdt het voor mij in?

Dagtekst: *'Zij allen stonden versteld van de grootheid van God...,'* (Lukas 9:43).

Dag 29: Lukas 10:1-24

Gebed om medewerkers

Jezus wil Zijn opdracht uitvoeren samen met Zijn volgelingen. Twee aan twee worden ze uitgezonden. Ook bepaalt Hij hen bij de noodzaak van afhankelijkheid, wat tot uiting komt in gebed en de bereidheid om voor Gods werk beschikbaar te zijn. Uit het laatste gedeelte blijkt verder dat sommigen zullen luisteren en dat anderen zich voor het Evangelie zullen afsluiten (vers 21).

Persoonlijk: Wat zegt vers 16 over Gods gezag en de impact daarvan op ons leven?

En waarbij bepaalt Jezus ons in de verzen 20-21?

Dagtekst: *'Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt,'* (Lukas 10:2).

Dag 30: Lukas 10:25-42

Concrete zorg

Jezus maakt duidelijk dat het in de praktijk van het geloof om concrete betrokkenheid en zorg gaat, om daadwerkelijk christen-zijn.

Jezus zegt in vers 37 dat barmhartigheid doorslaggevend is.

Persoonlijk: Hoe ontvang ik een barmhartige houding?

Volgens Jezus is het een gevolg van een lerende houding, 'aan de voeten van Hem' (vers 39).

Hoe maak ik dat praktisch in mijn eigen leven?

Dagtekst: *'Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen,'* (Lukas 10:41-42).

Dag 31: Lukas 11:1-28

De kracht van gebed

De volgelingen van Jezus ontdekten dat Jezus een 'man van gebed' is. Ze vragen dan: Heer, leer ons bidden. Daarbij benadrukt Jezus dat ons gebed gericht moet zijn op God en Zijn koninkrijk. Dat het dagelijks leven binnen die context geplaatst moet worden. Ook benadrukt Jezus dat er sprake moet zijn van oprecht, volhardend vragen, zoeken en kloppen (verzen 5-12) en de bereidheid tot gehoorzamen (vers 28).

Persoonlijk: Jezus doorziet motieven en gedachten en prikkelt tot meer inzicht (verzen 17-26). Wat leer ik van Jezus' conclusie (vers 23) en van Zijn voorbeeld (verzen 24-26)?

Dagtekst: *'Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden,'* (Lukas 11:13).

Dag 32: Lukas 11:29-54

Helder licht

In de verzen 33-36 beklemtoont Jezus het karakter van licht: het is ontdekkend en ontmaskerend, Ook wat betreft het meest belangrijke (verzen 39-40) en de kern van de zaak (vers 52).

Persoonlijk: Mensen kunnen zich aan Jezus' radicale woorden ergeren (verzen 53-54). Wat doe ik met Jezus' licht en correctie?

Dagtekst: *'Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden,'* (Lukas 11:52).

Dag 33: Lukas 12:1-21

Onbevreesde vrijmoedigheid

Wanneer we Jezus Christus toebehoren en ons hebben geplaatst onder Zijn gezag, liefde en leiding, dan belooft Hij ons Zijn zegen. Hij wil dat we 'rijk worden in God' (vers 21) en leren leven uit Zijn voorziening en bevestiging.

Persoonlijk: Jezus gebruikt veel concrete voorbeelden (verzen 22-29). Waartoe word ik opgeroepen? Zie de verzen 32-34.

Dagtekst: *'En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit,'* (Lukas 12:15).

Dag 34: Lukas 12:22-34

Leven vanuit vertrouwen

Wat betreft een houding van vertrouwen: Jezus geeft diverse voorbeelden. Zie de verzen 22-31. Daarbij bepaalt Hij Zijn volgelingen erbij dat Gods koninkrijk het belangrijkste is (vers 32). Het vraagt om prioriteiten.

Persoonlijk: Hoe kan ik groeien in een realistische en vertrouwende manier van leven? Kan dit samengaan?

Dagtekst: *'En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult,'* (Lukas 12:22).

Dag 35: Lukas 12:35-59

Waakzaamheid

Jezus roept op tot een alerte en wakkere levenshouding (verzen 37-38), omdat Hij ook zal terugkomen op een moment waarvan wij niet weten (vers 40). Wel vraagt Hij van ons dat we voorbereid zijn (verzen 42-44), dat we waakzaam en toegewijd zijn en de tekenen van de tijd proberen te begrijpen (vers 56).

Persoonlijk: Welke ernst klinkt in de verzen 47-48 door? Wat betekent het voor mij?

Dagtekst: *'Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen,'* (Lukas 12:39-40).

Dag 36: Lukas 13:1-13

Noodzaak tot inkeer

Door de eeuwen heen worstelen mensen met vragen over het ontstaan van kwaad en lijden. Wat deden ze verkeerd en waarom overkomt hun moeite en verdriet? Jezus stelt in de verzen 2 en 4 dat iedereen zondaar is en tot inkeer en bekering moet komen, zie ook de verzen 3 en 5. Bekering, terugkeer tot God en Zijn oorspronkelijke bedoeling, is noodzakelijk. Alleen dan kan er sprake zijn van herstel, groei en vrucht (zie de verzen 6-9).

Persoonlijk: Wat benadrukt Jezus in de verzen 10-17? Welke belofte klinkt door in de verzen 18-21?

Dagtekst: *'En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God,'* (Lukas 13:12-13).

Dag 37: Lukas 14:1-34

Schijnheiligheid en hoogmoed

Jezus durft buitenkant christendom te benoemen (verzen 1-14). Maar ook allerlei argumenten en excuses om een eerlijke ontmoeting met God uit de weg te gaan (verzen 15-24). God nodigt in liefde mensen uit maar als deze niet beantwoord wordt, kan Hij niets geven.

Persoonlijk: Navolging van Jezus is niet vrijblijvend. Jezus benoemt dan ook de consequenties (verzen 26-35). Schrijf kernwoorden op.

Dagtekst: *'Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden,'* (Lukas 14:11).

Dag 38: Lukas 15:1-32

Zoeken wat verloren is

In deze drie gelijkenissen maakt Jezus één centrale boodschap kristalhelder: God heeft verloren mensen op het oog. Mensen die de weg tot Hem niet meer kennen of zich misschien helemaal niet bewust zijn dat ze een 'thuis' missen: de verbinding met de levende God, hun Schepper.

Persoonlijk: Welke waarschuwing klinkt in de verzen 1-2 door?

En wat zegt Jezus over blijdschap?

Wat is volgens de verzen 17-18 noodzakelijk?

Dagtekst: *En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten,' (Lukas 15:21-22).*

Dag 39: Lukas 16:1-31

Rentmeesterschap

Volgens Jezus is het belangrijk om steeds onze focus scherp te houden: gericht blijven op God en Zijn Koninkrijk waarbij we verantwoordelijk omgaan met dat wat Hij ons toevertrouwt. In relaties (verzen 20-31), in onze bezigheden (verzen 1-13) en in onze trouw in de kleine dingen, die er wel degelijk toe doen.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 10-13.

Bedenk welke aanwijzingen Jezus geeft.

Waarom moeten we volgens de verzen 14-15 waakzaam zijn?

Dagtekst: *'Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig,' (Lukas 16:10).*

Dag 40: Lukas 17:1-37

Alert blijven

Jezus roept ons op waakzaam te zijn op het gebied van verleidingen (verzen 1-2), vergeving geven en ontvangen (verzen 3-4) en geloofsgroei (verzen 5-6). We behoren immers onze Schepper en Heer toe en mogen Hem dankbaar en van harte dienen in het besef dat we bij Hem en Zijn koninkrijk horen (verzen 11-19 en 21).

Persoonlijk: Gods Zoon zal onverwachts terugkomen (vers 24) en daarbij geloof en ongeloof aantreffen (vers 34).

Wat leer ik van Jezus' radicaliteit?

Dagtekst: *'Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven,' (Lukas 17: 3-4).*

Dag 41: Lukas 18:1-17

Volhardend geloof en gebed

Omdat God goed en rechtvaardig is mogen we in geloof volhardend tot Hem roepen (vers 7). Juist omdat we ons in vertrouwen aan Hem willen vastklampen, ook al is er in de wereld sprake van veel wantrouwen, ongeloof en cynisme (vers 8). Door de zonde zoeken mensen vaak houvast in 'het goede' van zichzelf en gaan ze voorbij aan 'genade' (zie de verzen 9-14).

Persoonlijk: Hoe kan ik als een kind openstaan voor God, zie vers 17.

Dagtekst: '...Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden,' (Lukas 18:14).

Dag 42: Lukas 18:18-43

Loslaten en ontvangen

Jezus confronteert ons via dit bijbelgedeelte met de opdracht om na te gaan waaraan wij het meest gehecht zijn. In het geval van deze man was het bezit. Jezus wil zijn rijkdom plaatsen in de context van liefde voor God en de naaste, waardoor God er ook een andere bestemming aan kan geven. Het zou hem blijdschap geven, zie de verzen 18-23.

Persoonlijk: In vers 24 staat dat Jezus geraakt is door de droefheid van de man. In liefde heeft Hij hem willen confronteren zodat er ruimte zou komen voor iets nieuws, omdat bij God niets onmogelijk is (vers 27).

Hoe denk ik over de verzen 28-30?

Dagtekst: 'Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden,' (Lukas 18:41-42).

Dag 43: Lukas 19:1-10

Bevestigende liefde

Jezus wist dat Zijn naderende kruisdood deel uitmaakte van het reddingsplan van God. Vandaag komt Zacheüs in het licht te staan: een man die zich door Jezus op een andere weg laat zetten (vers 10). Het geeft Jezus vreugde.

Persoonlijk: Zacheüs is niet alleen geraakt door het Evangelie, hij is ook bereid om fouten te herstellen en dan nog viervoudig (vers 8).

Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: 'En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.

En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap,' (Lukas 19:5-6).

Dag 44: Lukas 19:11-27

Afwijzing

Jezus kende vreugde over mensen als Zacheüs die openstonden voor Zijn boodschap van hoop, maar Hij was ook vertrouwd met pijn over mensen die Hem afwezen (zie vers 14). Ook wordt in deze gelijkenissen erbij stilgestaan dat God mensen mogelijkheden wil toevertrouwen waarmee ze Hem en de naaste kunnen dienen. Maar wanneer er sprake is van achteloosheid, verkeerde argumentatie of koestering van een eenzijdig godsbeeld, dan zijn de gevolgen ook ernstig.

Persoonlijk: Denk na over vers 26.

Wat betekent het?

Dagtekst: *'Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden,'* (Lukas 19:16-17).

Dag 45: Lukas 19:28-48

Jezus toont verdriet en verontwaardiging

Bij de intocht van Jeruzalem maakt Jezus vreugde van mensen mee (verzen 36-38). Jezus is Zich echter bewust dat deze houding zal veranderen: ze zullen vertwijfeld raken en zelfs komen tot afwijzing. In vers 41 staat dat Jezus over Jeruzalem huilt en verdriet heeft over hun verblindheid. Dat ze voorbijgaan aan de vrede die God aanbiedt (verzen 42-44). Daarna lezen we over Jezus' verontwaardiging over het misbruik van de tempel.

Persoonlijk: Wat zeggen de verzen 47-48 over Jezus?

Waarbij word ik bepaald?

Dagtekst: *'En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen,'* (Lukas 19:41-42).

Dag 46: Lukas 20:1-26

Vol van wijsheid

Uit de verzen 1-8 blijkt dat Jezus de valstrik doorziet en met wijsheid een tegenvraag stelt. De gelijkenis werkt het basisprobleem verder uit: afwijzing van Jezus, de beloofde Messias, omdat ze hun eigen positie als basis in hun leven willen handhaven (verzen 9-19). Uit de daarop volgende gebeurtenis (verzen 20-26) blijkt opnieuw Jezus' heldere inzicht.

Persoonlijk: Hoe kan ik meer inzicht krijgen? Lees in dit verband ook Johannes 12:44-50.

Dagtekst: *'Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen,'* (Lukas 20:26).

Dag 47: Lukas 20:27-47

Een nieuwe werkelijkheid

Jezus spreekt in dit gedeelte over de werkelijkheid van het koninkrijk van God (verzen 34-36). Dan komt alles (zoals de huwelijksrelatie, leven en dood) in een heel ander licht te staan. Bij de levende God is sprake van een andere, eeuwige dimensie. Alhoewel Jezus uit het geslacht van David kwam, is Hij méér: de Zoon van de Eeuwige, die mens werd om onze Verlosser te kunnen worden.

Persoonlijk: Overdenk de verzen 45-47.
Welke waarschuwing klinkt erin door?

Dagtekst: *'En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden...'*
(Lukas 20:37-38).

Dag 48: Lukas 21:1-38

Waakzaamheid

Jezus maakt duidelijk dat er sprake zal zijn van veel onrust, vijandschappen, valse berichten en natuurrampen. Ook zullen volgelingen van Jezus vervolgd worden (verzen 5-12). Jezus belooft daarbij dat Hij hun getuigenis zal ondersteunen door wijsheid en moed te geven (verzen 13-18). In vers 19 staat: *'Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen,'* wetend dat Jezus zal terugkeren (vers 28) omdat zijn woord betrouwbaar is (vers 33).

Persoonlijk: Hoe voorkomen we dat we slechts geven wat we toch wel kunnen missen, zie de verzen 1-4.

Dagtekst: *'Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan,'* (Lukas 21:14-15).

Dag 49: Lukas 22:1-23

Verraad

De verzen 1-6 geven aan dat het verzet groeit en dat uit angst voor het volk gezocht wordt naar een verborgen manier om Jezus gevangen te nemen. De verzen 14-20 geven aan dat Jezus wist wat komen zou en dat het zelfs noodzakelijk was binnen Gods verlossingsplan.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' woorden rondom de instelling van het Avondmaal.
Wat houdt het Nieuwe Verbond in?
Wat betekent het voor mij?

Dagtekst: *'En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt,'* (Lukas 22:19-20).

Dag 50: Lukas 22:24-38

Jezus wilde dienen

Jezus benadrukt steeds weer dat Hij kwam om te dienen en dat Hij dit ook van Zijn leerlingen verwacht. Hij weet van een hoge positie (vers 29) maar ook dat Gods tegenstander wil tegenwerken (vers 31). Alleen als we gericht blijven op Gods verlangen voor ons leven, kan Hij Zijn heerlijkheid met ons delen.

Persoonlijk: Denk na over vers 32-33.

Wat zegt dit over onze persoonlijke kwetsbaarheid en de grootheid van Jezus?

Dagtekst: *'Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient,'* (Lukas 22:26).

Dag 51: Lukas 22:39-53

Worstelen in gebed

Het was Jezus' gewoonte regelmatig naar de Olijfberg te gaan (vers 39). Nu voelt Hij de last van Zijn opdracht enorm zwaar op Zich drukken. Hij smeekt Zijn Vader of er niet een andere weg is (vers 42) maar Hij blijft Zich vasthouden aan de wil van Zijn Vader. Hij ontvangt kracht (vers 43). Opnieuw overvalt Hem benauwdheid maar Zijn Vader helpt Hem op te staan en de ontmoeting met Zijn verrader te ondergaan (vers 48). In Hebrreeën 5:7 staat dat *'...En Hij is uit de angst verhoord.'*

Persoonlijk: Denk na over vers 53.

Wat blijkt hieruit?

Dagtekst: *'Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte,'* (Lukas 22:42-43).

Dag 52: Lukas 22:54-71

Verloochening

Waarschijnlijk onder invloed van angst, verwarring en het niet kunnen begrijpen, loochent Petrus zijn Heer (vers 57-60). Wanneer de haan kraait dringt de afschuwelijke waarheid tot Petrus door en ontmoet hij Jezus' blik (vers 61). Petrus krijgt intens berouw en huilt (vers 62).

Persoonlijk: Welke kwellingen komen in de verzen 63-71 ter sprake?

Ben ik me hiervan bewust?

Dagtekst: *'En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en hilde bitter,'* (Lukas 22:61-62).

Dag 53: Lukas 23:1-25

Voor Pilatus en Herodes

Jezus wordt aangeklaagd en beschuldigd terwijl Hij als 'de waarheid' gerechtigheid voorleefde. Ook al kunnen Pilatus en Herodes geen kwaad in Hem vinden, martelen ze Hem toch en geven ze toe aan de druk van de massa. Hij wordt veroordeeld.

Persoonlijk: De rechtspraak schiet totaal tekort en er is sprake van willekeur (vers 25).

Waaruit blijkt Jezus' innerlijke kracht? Zie o.a. vers 9.

Dagtekst: *'En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil,'* (Lukas 23:25).

Dag 54: Lukas 23:26-43

Jezus' bewogenheid en geduld

Volgens de verzen 26-31 is Jezus diep doordrongen van de ernst van de afwijzing van Hem. De vrouwen die om Hem huilen, krijgen als antwoord dat het verdriet ten gevolge van ongeloof in Jezus veel ernstiger is (vers 28). De kruisiging van Jezus te midden van twee misdadigers wordt kort beschreven maar de spotternij en eenzaamheid is beklemmend (verzen 33-41).

Persoonlijk: Overdenk de verzen 42-43.

Welke hoop klinkt hierin door?

En wat zegt vers 34 over Jezus' liefde en geduld, ondanks Zijn pijn?

Dagtekst: *'En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen...,'*
(Lukas 23:34).

Dag 55: Lukas 23:44-56

Licht in duisternis

Wanneer Jezus sterft, legt Hij Zijn leven in Gods hand (vers 46). Door diepe duisternis heen maakt Hij via deze moeilijke weg verzoening mogelijk. Het voorhangsel scheurt doormidden, van boven naar beneden (verzen 44-45). Jozef zorgt ervoor dat Jezus in een nieuw rotsgraf begraven kan worden (vers 53) en de vrouwen tonen opnieuw hun liefde voor Jezus (vers 56).

Persoonlijk: Welke daden van liefde komen in dit hoofdstuk naar voren?

Hoe kan ik mijn liefde concreet uiten? Spreek er in gebed met God over.

Dagtekst: *'En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor,'* (Lukas 23:44-45).

Dag 56: Lukas 24:1-12

Jezus is opgestaan!

De verzen 1-8 geven weer hoe bijzonder en bovennatuurlijk Jezus' opstanding is geweest. De engelen verklaren dat de belofte van Jezus vervuld is. De vreugde hierover is zo groot dat ze het moeten vertellen (verzen 9-11).

Persoonlijk: Denk na over de reactie van de apostelen op hun woorden.

Hoe zou ik gereageerd kunnen hebben?

Dagtekst: *'En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn woorden,'* (Lukas 24:5-8).

Dag 57: Lukas 24:13-35

Jezus loopt mee

De twee mannen zijn diep teleurgesteld en voelen zich verward. Waarom is dit gebeurd? Waarom stierf Jezus en wat moeten ze met het verhaal dat Hij opgestaan zou zijn uit de dood? Jezus stelt vragen aan hen en luistert naar hun beleving. Pas daarna geeft Hij zicht op de vervulde profetieën (verzen 25-27). Dan begrijpen ze het opeens (vers 31). Opeens breekt er vreugde door en ze moeten het anderen vertellen (verzen 33-35).

Persoonlijk: Wat leer ik van vers 32?

Wat zegt dit over de kracht van Gods Woord?

Dagtekst: *'En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden,'* (Lukas 24:15-16).

Dag 58: Lukas 24:36-53

Jezus geeft vrede

Jezus maakt Zich opnieuw bekend en zegt: *'Vrede zij u.'* Daarna legt Hij de profetieën over Hem uit (verzen 44-48). Ook belooft Jezus de kracht van Zijn Geest (vers 49). Het laatste wat Jezus doet is hen zegenen (vers 51).

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij om Jezus' zegen te ontvangen?

Geloof ik dat Hij mij ook wil zegenen in het openen van Zijn Woord? Zie vers 45.

Dagtekst: *'En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen,'* (Lukas 24:46-48).

Dag 59: Johannes 1:1-18

Het levende Woord

Wij willen de komende dagen stilstaan bij enkele gedeelten uit het evangelie naar Johannes waarbij Jezus veel over Zichzelf zegt. Over wie Hij is. In het gedeelte van vandaag staan we vooral stil bij Jezus als het levende Woord. In Hem vinden we leven en licht. Al is er sprake van duisternis: dit heeft niet laatste woord. Ook is er in Hem goedheid en waarheid, omdat Hij één is met de Vader (vers 14).

Persoonlijk: Denk na over vers 5.

Wat houdt dit in voor mijn persoonlijk leven en voor de toekomst van de wereld?

Dagtekst: *'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard,'* (Johannes 1:18).

Dag 60: Johannes 1:19-28

Jezus staat centraal

Wanneer Johannes de Doper bevraagd wordt over zijn identiteit, dan zegt hij dat hij de stem is die roept: maakt recht de weg van de Heer. Hij zegt duidelijk dat hij niet Christus zelf is maar dat hij de weg van Jezus voorbereidt. In de verzen 26-27 benadrukt hij het opnieuw: Jezus is uniek en Hij is de meest belangrijke.

Persoonlijk: Wanneer wij Jezus hebben leren kennen als onze Verlosser en Heer, mogen we onszelf ook 'een stem' noemen of een wegwijzer naar Hem.
Hoe kan ik van mezelf af wijzen en heen wijzen naar Jezus?

Dagtekst: *'Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken,'* (Johannes 1:26-27).

Dag 61: Johannes 1:29-34

Jezus: Lam van God

Johannes de Doper is ervan overtuigd: Jezus is de Zoon van God (vers 34), Hij is het beloofde Lam van God, waar in het Oude Testament naar verwezen is, zoals in de offerdienst. Waar dierenoffers een plaatsvervangende functie hadden, zo is Jezus als 'Lam van God' in onze plaats voor de schuld en macht van de zonde gestorven. Daarom kan Hij dopen met de Heilige Geest die ons van binnenuit wil vernieuwen.

Persoonlijk: Weet ik voor mezelf dat ik vergeving nodig heb?
Ben ik bereid Jezus als Lam van God te aanvaarden?

Dagtekst: *'De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik,'* (Johannes 1:29-30).

Dag 62: Johannes 1:35-52

Unieke roeping

In vers 36 zegt Johannes de Doper opnieuw: *'Zie, het Lam van God'* en Johannes en Andreas volgen daarna Jezus. Wanneer Jezus in gesprek komt met hen, nodigt Hij hen uit met Hem mee te gaan. In vers 40 staat dan *'...en bleven die dag bij Hem,'* van Hem verwachten en ontvangen? Geloven we dat Jezus naar de wereld kwam om ons te redden? Zie de verzen 13-17. We weten niet waarover allemaal gesproken is maar het moet diepe indruk gemaakt hebben. Andreas gaat naar zijn broer Simon en zegt dat hij en Johannes de Messias, de beloofde Verlosser, gevonden hebben (vers 41). Jezus roept dan Simon op tot navolging (vers 42).

Persoonlijk: Denk na over de manier waarop Johannes, Andreas, Petrus, Filippus en Nathanaël met Jezus in contact komen.
Hoe heb ik Jezus en Zijn boodschap leren vertrouwen?

Dagtekst: *'En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus,'* (Johannes 1:43).

Dag 63: Johannes 3:1-21

Noodzaak van wedergeboorte

Of we nu veel of weinig weten van de bijbelse boodschap: Jezus benadrukt een belangrijk vertrekpunt: wedergeboorte is noodzakelijk om zicht te krijgen op God en Zijn rijk (verzen 3 en 5). Gods Geest wil nieuw leven geven, maar willen we het

Persoonlijk: Geloof ik dat het oordeel over mijn zonde door Jezus is weggenomen (verzen 18-21)?

Dagtekst: *‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden,’* (Johannes 3:6-7).

Dag 64: Johannes 4:1-42

Jezus zoekt de ontmoeting

Op Zijn reis van Judea naar Galilea komt Jezus door Samaria. Bij de stad Sichar ruste Jezus en ontmoet Hij een vrouw die komt om water te putten. Jezus gaat het gesprek met haar aan – in die tijd erg ongebruikelijk – en spreekt ook niet oppervlakkig met haar. In vers 14 wijst Hij op het levende water. Maar ook op de noodzaak om eerlijk te durven zijn (verzen 16-18).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 23-26.
Ga na wat dit uitwerkt, zie de verzen 39-42.
Gods Geest geeft nieuw leven aan haar en via haar getuigenis aan vele anderen.

Dagtekst: *‘Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng,’* (Johannes 4:34).

Dag 65: Johannes 5:19-47

Vader en Zoon zijn één

Steeds weer benadrukt Jezus dat Hij niets doet zonder de Vader.
Lees bijvoorbeeld de verzen 19-21 en 26, 27-29. Wat valt hierin op?

Persoonlijk: Geloof ik in de belofte dat Jezus mij eeuwig leven heeft gegeven omdat ik in Hem geloof en opensta voor de gave van vergeving en vernieuwing?

Dagtekst: *‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven,’* (Johannes 5:24).

Dag 66: Johannes 5:30-47

Jezus zoekt Gods eer

In vers 30 zegt Jezus dat Zijn oordeel rechtvaardig is omdat Hij niet Zichzelf zoekt maar gericht is op de Vader die Hem gezonden heeft. Hij verwijst daarbij ook naar de Schriften waarin naar Hem verwezen is: de beloofde Messias (vers 39). In vers 43 stelt Hij een vraag: waarom aanvaarden ze Hem niet, terwijl Hij de eer van Zijn Vader zoekt?

Persoonlijk: Denk na over de verzen 44-47.
Waarbij word ik bepaald?

Dagtekst: *‘Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?’* (Johannes 5:44).

Dag 67: Johannes 6:22-40 en 51

Levensbrood

In de verzen 22-29 confronteert Jezus de mensen met het feit dat velen Hem zoeken vanwege het wonder van de vermenigvuldiging van brood. Hij bepaalt hen bij de noodzaak van geestelijk brood, bij voeding voor het hart, voor het geestelijk leven. In vers 35 maakt Hij duidelijk dat Hij meer is dan het manna omdat het manna slechts een verwijzing was naar Zijn komst en verlossingswerk (verzen 32-34).

Persoonlijk: Overdenk vers 51.

Ga na wat het voor u betekent. Spreek er met God over in gebed.

Dagtekst: *'Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld,'* (Johannes 6:51).

Dag 68: Johannes 7:14-24

Rechtvaardig oordelen

Volgens vers 24 houdt een eerlijk oordeel in dat we niet op de buitenkant afgaan. Het gaat om een innerlijke overtuiging waarbij we gericht zijn op God en Zijn eer, zie vers 18. Omdat Jezus gericht was op Gods wil en eer, sprak Hij met gezag (verzen 15-16).

Persoonlijk: Wat is de betekenis van vers 17?

Probeer het met andere woorden weer te geven.

Dagtekst: *'Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek,'* (Johannes 7:16-17).

Dag 69: Johannes 7:37-44

Levend water

Jezus zegt met veel autoriteit en zekerheid dat Hij het levende water is en dat mensen hun dorst moeten erkennen zodat ze leren drinken bij de Bron: Jezus. Daarbij doelt Hij ook op de Geest van God, die mensen die in Hem geloven ontvangen zouden. De Geest om in eeuwigheid bij hen te zijn.

Persoonlijk: Welke reacties komen in de verzen 40-44 ter sprake?

Geloof ik in de kracht van levend water in eigen leven?

Dagtekst: *'Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was).* (Johannes 7:38-39).

Dag 70: Johannes 8:12-20

Licht van de wereld

Jezus ontkent niet dat er duisternis is, daarom noemt Hij Zich het licht voor de wereld (vers 12). Wanneer mensen Zijn woorden in twijfel trekken, wijst Jezus naar Zijn Vader, van wie Hij komt en naar wie Hij zal terugkeren (vers 14).

In vers 18 benadrukt Hij opnieuw dat Hij en de Vader één zijn, dat zij beiden getuigen van dezelfde waarheid.

Persoonlijk: Overdenk vers 19.

Wat blijkt hieruit?

Dagtekst: *'Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga,'* (Johannes 8:14).

Dag 71: Johannes 10:1-21 en 27-30

De goede Herder

In het Oude Testament lezen we dat God verontwaardigd is over de vele menselijke 'herders' die het belang van de schapen niet zien, die voorbijgaan aan Gods opdracht voor de naaste. God de Vader beloofde te voorzien in een Herder die in Zijn geest zou handelen, liefhebben en herstellen. Daarom kan Jezus Zichzelf de goede Herder noemen, die ieder schaap bij zijn naam wil roepen en wil leiden (vers 3). Overdenk in dit verband de verzen 7-15.

Persoonlijk: Lees de verzen 27-30.

Uit welke belofte mag ik leven?

Dagtekst: *'De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben,'* (Johannes 10: 10).

Dag 72: Mattheüs 4:12-22

Navolging

De komende dagen denken we na over Jezus' woorden over het koninkrijk van God en wat dit concreet inhoudt voor Zijn volgelingen. Hierbij volgen we een gedeelte uit het Mattheüs-evangelie. In vers 17 roept Jezus ons op tot bekering die moet leiden tot navolging (vers 19).

Persoonlijk: Denk na over de verzen 18-22.

Denk na over de reactie van Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes.

Ben ik bereid om Jezus na te volgen omdat Hij me roept?

Dagtekst: *'...het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan,'* (Mattheüs 4:16).

Dag 73: Mattheüs 4:23-25 en 5:1-3

Ons tekort erkennen

Wanneer we bij God en Zijn koninkrijk willen horen, is er volgens Jezus maar één weg: 'arm van geest' en 'nederig van hart' zijn (vers 3). Het houdt in dat we erkennen dat we tekortschieten, schuldig staan, vergeving nodig hebben en ons bewust worden van onze vaak gecamoufleerde schijnheiligheid. God wil nieuwe bezieling en richting voor ons leven geven wanneer we met lege handen komen en willen ontvangen.

Persoonlijk: Wat betekent het voor mij om nederig met God te leven?

Dagtekst: *'Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen,'* (Mattheüs 5:3).

Dag 74: Mattheüs 5:4 en Jakobus 4:6-10

Jezus wil troosten

In vers 4 komt treuren ter sprake, een gevoel dat we het liefst voorkomen en uit de weg gaan. Toch hebben we er dagelijks mee te maken. Moeite die met het verleden verband houdt (een traumatische ervaring), met het heden en met de toekomst, wanneer we denken aan bedreigende situaties zoals verlies van werk, relaties en de situatie van de wereld. Jezus spreekt over troost wanneer we pijn en moeite erkennen en getroost en bemoedigd willen worden door de hoop van het Evangelie.

Persoonlijk: Betrek ik God in de vragen en moeite van mijn leven en geloof ik in de belofte van Zijn troost en leiding?

Dagtekst: *'Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,'* (Mattheüs5:4).

Dag 75: Mattheüs 5:5 en Galaten 6:1-5

Vrucht van zachtmoedigheid

Wanneer we nederig willen zijn en troost van God willen ontvangen, zal het gevolg zijn dat we ook zachtmoediger worden. We zullen dan groeien in mildheid ten opzichte van anderen die misschien leed verdringen of overschreeuwen en hun heil zoeken in zelfbevestiging en in een naar zichzelf gerichte, harde levensinstelling.

Persoonlijk: Zachtmoedigheid kan omschreven worden als innerlijke kracht en vastberadenheid gekoppeld aan bewogenheid en een gerichtheid op anderen. Wat betekent het voor mij?

Dagtekst: *'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,'* (Mattheüs 5:5).

Dag 76: Mattheüs 5:6 en Jeremia 2:13

Dorst erkennen en drinken

Hongeren en dorsten is het tegenovergestelde van zelfgenoegzaamheid, van het krampachtig putten uit eigen bronnen, los van 'de bron van levend water'. Onze dorst bewust worden, erkennen en drinken betekent dat we open willen staan voor nieuw leven en bereid zijn om vanuit de dagelijkse verbinding met God te leven.

Persoonlijk: Op welke terreinen ervaar ik vaak dorst?
Hoe concreet spreek ik dit in gebed naar God uit?
Verlang ik naar 'levend water'?

Dagtekst: *'Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden,'* (Mattheüs 5:6).

Dag 77: Mattheüs 5:7 en Lukas 6:36-38

Barmhartigheid

Gerechtigheid zonder barmhartigheid kan ons liefdeloos en hard maken. Wanneer we nadenken over Jezus' leven dan zien we dat Hij rechtvaardig én barmhartig was. Jezus leed onder de hardheid van de mens – en confronteerde hem met de wil van Zijn Vader – maar Hij was ook op zoek naar het behoud van de mens. Hij wilde niet veroordelen maar redden.

Persoonlijk: Barmhartigheid kan omschreven worden als mededogend, medelijdend zijn. Ons hart gaat dan naar de ander uit en wil het goede voor hem zoeken. Sta ik open voor deze vrucht die Gods Geest wil uitwerken?

Dagtekst: *'Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden,'* (Mattheüs 5:7).

Dag 78: Mattheüs 5:8 en 1 Johannes 1:5-10

Een onverdeeld hart

Jezus legt in deze zaligspreking het accent op ons hart en niet op ons verstand. Het geloof in Hem gaat niet om ons verstand heen maar wil allereerst een verandering van het hart bewerken. Geloof is meer dan een aantal gedragsregels of een morele gedragscode. Het doet een oproep op de kern van onze persoonlijkheid: ons hart.

Persoonlijk: Een rein hart is een onverdeeld hart. Op welke terreinen verlang ik naar eenheid in denken, voelen en handelen?

Dagtekst: *'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien,'* (Mattheüs 5:8).

Dag 79: Mattheüs 5:9-12 en Romeinen 14:19

Brengers van vrede

Jezus kwam om vrede te brengen. Tussen God en mensen onderling. Zijn vrede mogen we doorgeven: in woorden en daden, in een levensstijl die voortvloeit uit onze verbondenheid met Hem. De roeping om een vredestichter te zijn is een dagelijkse keuze en vraagt om toewijding aan datgene wat opbouwend is.

Persoonlijk: Wat betekent het vredestichter zijn op dit moment voor mijn leefsituatie en relaties?

Dagtekst: *'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden,'* (Mattheüs 5:9-10).

Dag 80: Mattheüs 5:13-16

Licht en zout

De Bergrede staat niet los van de dagelijkse levenspraktijk. Zoals Jezus steeds verwijst naar Zijn Vader, zo mag ons leven een illustratie zijn van Jezus' boodschap en invloed. De werking van zout is smaakgevend en bederfwerend, er gaat een innerlijke kracht vanuit. En de werking van licht is dat het gezien wordt, het Evangelie is immers uitnodigend. Licht wil niemand uitsluiten en duisternis verdrijven.

Persoonlijk: Sta ik open voor het werk van Gods Geest zodat mensen iets ervaren van Zijn invloed in mijn leven? Spreek er met God over.

Dagtekst: *'U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn,'* (Mattheüs 5:14).

Dag 81: Mattheüs 6:1-18

In het verborgene

Jezus durfde levensecht en radicaal te zijn door mensen te confronteren met zichzelf en hun denkbeelden. In hoofdstuk 5:17-48 maakt Hij duidelijk dat we niet in godsdienstige regels en uiterlijkheden moeten blijven steken, maar Gods wil moeten leren verstaan door vanuit een relatie met Hem te leven. In de eerste vier verzen komen bijvoorbeeld motieven ter sprake en vanaf vers 5 de houding van ons hart in ons gebedsleven.

Persoonlijk: Mijn motief om Jezus te volgen is:
Spreek er in gebed met God over.

Dagtekst: *'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is,'* (Mattheüs 6:1).

Dag 82: Mattheüs 6:19-24

Helder inzicht

Een onverdeeld hart spreekt zich duidelijk uit en durft te kiezen voor een herkenbare levensstijl, voor echtheid. In de verzen 22-24 vergelijkt Jezus ons oog met een lamp. Hoe zien we het leven, ons leven? Is ons oog zuiver? Hebben we de juiste levensinstelling en kijken we naar onszelf en anderen met Gods ogen? Het oog wordt de lamp van het lichaam genoemd. Niet het licht zelf, maar een lamp met het vermogen licht te ontvangen en door te geven.

Persoonlijk: Leven met duidelijke keuzen (vers 34).
Hoe beleef ik dat in mijn leefsituatie?

Dagtekst: *'Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,'* (Mattheüs 6:19-21).

Dag 83: Mattheüs 6:25-34

Leven in vertrouwen

Jezus zet ons ertoe aan God en Zijn rijk steeds voor ogen te houden. Wanneer we hiervan doordrongen zijn, leren we Hem ook te vertrouwen voor ons dagelijks leven, ons 'dagelijks brood' en levensonderhoud, voor onze relaties en het goed leren omgaan met allerlei omstandigheden.

Persoonlijk: Denk na over de verzen 33-34.
Bespreek met God de concrete toepassing ervan voor eigen leven en werk.

Dagtekst: *'Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad,'* (Mattheüs 6:34).

Dag 84: Mattheüs 7:1-12

Belang van mildheid

Alleen wanneer we zelf radicaal openstaan voor Gods licht, verdienen we het recht anderen te wijzen op het licht. Dan weten we de juiste toon aan te slaan, waarbij we ons niet beter voelen dan de ander of ons veroordelend opstellen. Wanneer Gods Geest ons leven mag leiden, leren we in mildheid bruggen te slaan naar de ander, ook als het gaat om liefdevolle maar eerlijke confrontatie.

Persoonlijk: Waarin kan ik aan mijn 'balk' voorbijgaan?
Wat vraagt God van mij?

Dagtekst: *'Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden,'* (Mattheüs 7:1-2).

Dag 85: Mattheüs 7:24-29

Horen en doen

Ons belijden moet zichtbaar worden in ons dagelijks leven, in het horen en doen, zoals Jezus Gods woorden heeft voorgeleefd. Zo deed Hij Zijn Vader recht en sprak Hij als een gezaghebbende (verzen 28-29). Voor ons is het een oproep om steeds meer te leren denken en handelen vanuit het Woord van God.

Persoonlijk: Lees in het verband van dit stuk ook Jakobus 1:20-25.
Wat leer ik hiervan?

Dagtekst: *'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,'* (Mattheüs 7:24).

Dag 86: Openbaring 1:1-8

De levende en eeuwige God

De laatste dagen staan we stil bij uitspraken van Jezus uit het laatste bijbelboek. Jezus leren vinden en volgen betekent immers dat we steeds meer zicht willen krijgen op Zijn grootheid, liefde en wijsheid.

Overdenk de verzen 4-8.

Wat lezen we hierin over Jezus Christus?

Persoonlijk: Denk na over vers 7.

In hoeverre leef ik met de zekere verwachting dat Jezus terugkeert en dat Hij alles tot een goed eind zal brengen?

Dagtekst: *'Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen,'* (Openbaring 1:7).

Dag 87: Openbaring 1:9-20

Jezus: de eerste en de laatste

Johannes schrijft in vers 9 dat hij een deelgenoot is van degenen die lijden omdat ze Jezus volgen. Hij roept op tot standvastigheid en een blijvende verwachting. Jezus heeft een opdracht voor christenen, in welke verbanden ze ook samenkomen, maar Hij maakt eerst duidelijk wie Hij is als de Opgestane en Verheerlijkte. Lees vanaf vers 12.

Persoonlijk: Jezus is in Zijn grootheid ook een vertegenwoordiger van het betrouwbare, zuivere Woord van God. Lees in dit verband ook Hebrëeën 4:12-14.
Wat betekent het voor mij?

Dagtekst: *'En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf,'* (Openbaring 1:17-18).

Dag 88: Openbaring 2:1-11

Eerste liefde vasthouden

In de komende hoofdstukken spreekt Jezus tot gemeenten. In de eerste zeven verzen van het bijbelgedeelte voor vandaag komt Efeze ter sprake: een gemeente waarover Jezus goed spreekt. Toch beklemtoont Hij ook een gevaar: ze zijn vervreemd geraakt van hun eerste liefde, hun eerste hartelijke toewijding aan Hem (vers 4). Volgens Hem vraagt het een terugkeren naar die hartsgesteldheid (vers 5). Ook al kunnen we veel goede dingen doen, allereerst gaat het om een relatie van liefde. In het Nieuwe Testament wordt Jezus wel de Bruidegom genoemd die naar de liefde en toewijding van zijn Bruid verlangt.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' woorden: *'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.'*
Wat betekent dit voor mij?

Dagtekst: *'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat,'* (Openbaring 2:7).

Dag 89: Openbaring 2:12-26

Alert zijn op compromissen

Ook tegen de gemeente in Pergamus spreekt Jezus goede woorden (vers 13) maar Jezus bepaalt hen wel bij een houding waarbij compromissen getolereerd worden. Ook nu roept Hij op tot inkeer en terugkeer (vers 16) want Jezus is het manna, het gekomen Woord van God en Zijn Woord vraagt geloof en gehoorzaamheid.

Persoonlijk: Denk na over Jezus' woorden tot de gemeente van Thyatira, zie de verzen 23-25. Hij doorgrondt ieder hart.
Durf ik dankzij Jezus' offer mij transparant op te stellen naar Hem?
En wil ik in alles toegewijd zijn aan Zijn wil?

Dagtekst: *'...Ik zal u geen andere last opleggen dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom,'* (Openbaring 2:24-25).

Dag 90: Openbaring 3

Kiezen voor trouw

In dit hoofdstuk komt eerst de gemeente van Sardis ter sprake: een gemeente die wakker geschud moet worden (verzen 1-2). Daarna spreekt Jezus tot de gemeente in Filadelfia: een goed voorbeeld van trouw (verzen 10-11). Jezus eert hen hierin. Dit in tegenstelling tot de gemeente in Laodicea, die 'lauw' is (vers 15), waarvan Jezus Zich afkeert. Hij roept haar op tot bekering waarbij ze met haar armoede en verblinding terugkomt tot Hem. Hij biedt vergeving aan en herstel. Voorwaarde is echter dat Hij weer de centrale plaats krijgt (vers 20).

Persoonlijk: Denk na over vers 20.

Welke plaats heeft Jezus in mijn levenshuis?

Heeft Hij toegang tot alle terreinen van mijn leven?

Vertrouw ik Zijn liefde en leiding?

Dagtekst: *'Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken,'* (Openbaring 3:10).